

# De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente  
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Mei / Juni 2023

jaargang 52 nr: 3

**Kerkenraad** Predikant: vacant  
Consulent: ds. M. Wisse  
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt  
e-mail: [scribaPSS@protestantsegemeente.nl](mailto:scribaPSS@protestantsegemeente.nl)

De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

**Pastorale zorg** tel: 06-28898410  
Pastoraal werker: Peter Morée e-mail: [moree026@kpnmail.nl](mailto:moree026@kpnmail.nl)

**Kerkgebouw**  
Sluiskil: Louisastraat 43 4541AV

**Kerkbeheer** [administratiePSS@protestantsegemeente.nl](mailto:administratiePSS@protestantsegemeente.nl)  
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620  
t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE Ph-SvG-SIk

**Diaconie** [diaconiePSS@protestantsegemeente.nl](mailto:diaconiePSS@protestantsegemeente.nl)  
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162  
t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-SIk

**Ledenadministr.** [ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl](mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl)

### **Kerncontacten**

Philippine: Dick van Nes  
Braakmanweg 1 4553 NH Philippine. Tel: 0115-491366  
Sas van Gent: Geertje de Die  
Buitenweg 1 4551 AA Sas van Gent. Tel: 0115-451235  
Sluiskil: Fia Neijt Albertpolderstraat 32  
4541 BH Sluiskil. Tel: 06-15195824  
Andere gemeentes: Mieke Verplanken  
Stuvesande 380 4532 MK Terneuzen Tel: 0115-452039

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen o.a. voor informatie en voor vervoer.  
Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.  
Website adres; [www.protestantsegemeente.nl](http://www.protestantsegemeente.nl)

### **Redactie Schakel**

Cisca Buijze , Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, [redactieschakel@zeelandnet.nl](mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl)

# Erediensten

## Mei

Zondag	7	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur
Zondag	14	Hoek	ds. Daan Riemens	10.00 uur
Donderdag	18	Hoek	Hemelvaartsdag	geen dienst
Zondag	21	Hoek	drs. Kelly Keasberry	10.00 uur
Zondag	28	Hoek	Pinksteren ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur

## Juni

Zondag	4	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur
Vrijdag	11	Hoek	mevr. Jessica Koeman	10.00 uur
Zaterdag	18	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur
Zondag	25	Hoek	rev. Ank Muller	10.00 uur

## Juli

Zondag	2	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	<b>H.A.</b> 10.00 uur
--------	---	------	---------------------	-----------------------

## Zondag Exaudi

Voor zondag Exaudi, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, staat dit jaar als alternatieve lezing de lezing 1 Petrus 4: 1-19 op het oecumenisch leesrooster.

Die zondag tussen hemelvaart en Pinksteren is als een beeld van ons bestaan: tussentijds leven. De Heer is opgenomen in de hemel. Hij is niet meer lijfelijk in het midden van de zijnen. Maar zij leven van het vertrouwen dat Hij hen niet verlaat, dat zijn Geest hen troosten en leiden zal, hen zal doen volharden bij de weg van geloof, hoop en liefde, de weg waarop Hij hen is voorgegaan. De gemeente van Christus leeft op deze aarde met het visioen van gerechtigheid en vrede, met de hemel voor ogen, maar zij leeft in deze tijd, op deze aarde met het lijden aan de tijd, aan de onvolkomenheid van de tijd. Zij leeft het bij tijden hondsmoeilijke bestaan van mensen op aarde.

Ingmar Bergman, de Zweedse filmregisseur, vertelde op 80 jarige leeftijd aan zijn acteurs over zijn verhouding tot de dood. Hij vertelt dat hij in de jaren 60 een zware operatie moest ondergaan. Door een te sterke verdoving waren acht uren uit zijn leven verdwenen. Tot dan toe had hij, opgegroeid in een verstikkend Zweeds domineesmilieu, in grote angst voor God en de dood geleefd. Maar de ervaring na de operatie stelde hem gerust. "Je wordt zonder doel geboren, het leven heeft geen zin", schreef hij in zijn autobiografie. "Als je sterft, doof je uit. Van te zijn, verander je in een niet-zijn. Het is niet noodzakelijk dat er een God ronddwaalt tussen onze steeds grilliger atomen." Dat besef was aanvankelijk voor hem een grote opluchting. Maar dertig jaar na die ervaring kijkt Bergman zijn acteurs aan en zegt: "Toen mijn vrouw Ingrid stierf, werd het problematisch. Ik dacht: ik zie haar niet meer.

Ik belde Erland op (dat was een goede vriend van hem en zijn vaste acteur) en legde hem mijn dilemma uit.

Als de dood de overgang naar het niets is, zei ik, dan zie ik Ingrid nooit meer. En Erland vroeg: wat wil je? Ik zei: Ingrid zien. Toen zei Erland: dan moet je daaraan vasthouden." Na die woorden kijkt Bergman de kring van acteurs rond en zegt: "Dat was een van de waardevolste adviezen die ik ooit heb gehad".

"Dan moet je daaraan vasthouden...": vasthouden aan hoop, aan vertrouwen dat niet alles ophoudt bij hier en nu, dat er toekomst is die uitstaat, "dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden".

Vasthouden aan het geloof dat de hoop het richtinggevend principe is voor het leven hier en nu. Dat mensen niet gedoemd zijn om in vertwijfeling te verzinken, maar geroepen om liefde te leven tegen de dood, het goede te blijven zoeken voor zichzelf en elkaar en ieder mens die hun gegeven wordt, kome wat komt.

In de brief van Petrus wordt verteld dat de jonge christengemeente een vreemd element is in de samenleving van hun dagen.

De mensen worden gehoond en gesmaad omdat zij anders zijn dan hun omgeving, andere keuzes maken dan hun naasten doen. Dat lijden benoemt Petrus als deelhebben aan het lijden van Christus.

De gemeenteleden moeten zich niet schamen als dit lijden hen treft. Petrus haast zich eraan toe te voegen dat niet alle lijden deelhebben aan het lijden van Christus is. Wie lijdt omdat hij iets misdaan heeft aan een medemens zal dat niet mogen benoemen als medelijden met Christus, maar wie lijden omdat zij de weg van geloof, hoop en liefde trachten te gaan, die mogen weten dat zij gedragen worden door de Geest van God, dat God niet ver bij hen vandaan is, maar dat Hij zelf de kracht is die in hen leeft.

Zij moeten zich dan ook door het lijden niet laten verschrikken, niet uit het veld laten slaan. Zij moeten hun lijden dapper dragen: "het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen", schrijft Petrus.

Tussentijds leven: leven met de vreugde en het geluk, de pijn en moeite, het gemis en verdriet van een mens op aarde.

Het is een weg van nachten en dagen die in hoop en vrees wordt gegaan met vallen en opstaan. Maar in dat leven, op deze weg wordt ons toegezegd dat wij gedragen worden, álle dagen en nachten, door Gods geest; dat wij op deze aarde niet 'als wezen' achtergelaten zijn; dat wij geroepen zijn tot Gods toekomst.

En als we dat vertrouwen niet kwijt willen, dan doen we er goed aan het advies dat de acteur Erland zijn regisseur gaf ter harte te nemen: "Dan moet je daaraan vasthouden..."

M. J. Wisse

---

## **Vanuit de kerkenraad.**

### **Afscheid kerkgebouw Sluiskil op zondag 26 maart jl.**

Op deze zondagmiddag hebben we afscheid genomen van ons kerkgebouw Sluiskil nog zo kort na het sluiten van ons kerkgebouw Philippine op zondagmiddag 26 januari jl.

Samen met onze gastvoorganger ds. van der Jagt hebben we een liturgie uitgewerkt in het teken van enerzijds rouw en het verwerken van pijn en anderzijds bemoediging voor de toekomst. Pijn die behoort bij het sluiten van een kerkgebouw verbonden met zoveel bijzondere momenten in het leven van onze gemeentelieden. Doopdiensten die hier zijn gevierd, huwelijken, jubilea en uitvaarten. Velen van ons hebben mooie herinneringen aan deze plaats.

Toch hebben we ook kunnen omzien met onze gemeenteleden en samen met de vele gasten die deze middag met ons hebben gebeden en gezongen vanuit dankbaarheid en ook als bemoediging voor het toekomstig samen verder gaan met de PG Hoek.

Dank aan u allen dat u er was, een ware steun op dat moeilijke moment en de warme steun op onze voorliggende pelgrimstocht.

Vanaf 2 april a.s. zijn we als gastgemeente verbonden aan de PG Hoek. Hartelijk dank aan u allen binnen de PG Hoek voor de hartverwarmende gesprekken en contacten tot nu toe. We zien uit naar een eendrachtige samenwerking in de nabije toekomst.

Zeker ook dank aan onze gastsprekers van deze zondagmiddag; ds. Arie van der Maas als classispredikant, mw. Marjan Dieleman als pastoraal werker van de Elisabethparochie en Ada Dieleman als voorzitter van de kerkenraad van de PG Hoek.

Jullie allen hebben ons een 'hart onder de riem' gestoken met warme en bemoedigende woorden.

### **Afscheid organisten van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.**

Deze zondagmiddag is ook stilgestaan bij het afscheid van onze organisten Tony van Dixhoorn, Piet Hamelink en Maarten van Dongen. Samen met gastorganist Jan Neeteson hebben ze ieder een gedeelte van de liturgie van deze afscheidsdienst op verdienstelijke wijze gespeeld. Al geruime periode hebben we als kerkenraad met onze organisten gesproken over een naderend afscheid. Tony van Dixhoorn kijkt terug op een carrière van bijna tachtig jaar als organist, een buitengewoon verdienstelijke prestatie. Piet Hamelink speelde voor het eerst op 14 jarige leeftijd op het orgel tijdens de kerkdienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk van Zaamslag en is inmiddels ook al wat jaren gepensioneerd. Maarten van Dongen is van een fors jongere generatie en heeft zich vooral de laatste jaren op zijn manier voor ons ingezet.

Als gemeente zijn we zeer dankbaar wat deze organisaties voor ons hebben gedaan en betekend ieder voor zich op hun wijze. Naast de mooie bos bloemen voor eenieder is er aan Piet Hamelink het draaginsigne in goud van de VKB uitgereikt voor zijn inzet als organist gedurende meer dan veertig jaar waarvan een groot deel binnen onze protestantse gemeente. Piet, namens ons allen van harte proficiat met deze mooie onderscheiding.

Ook de redactie van "Kerk in beeld" heeft nog een denkwaardig stukje geschreven in hun blad.



## *Redactioneel*

'Hee joh, niet doen!' Spelenderwijs was het jongetje op een van de latten in het bouwwerk gaan staan, tot schrik van de bouwvakkers, die het kozijn juist daarmee zorgvuldig pas hadden gezet. Geschrokken stapte hij er gauw af. De schade viel mee: het kozijn stond nog zoals het hoorde.

Begin jaren '60: De kanaalwerken waren in volle gang. Overal activiteit: zandzuigers, baggermolens, pijpleidingen, afgesloten en omgeleide wegen, sluisen in aanbouw. Alles in het teken van het kanaal, dat breder en dieper moest worden om grotere schepen te kunnen ontvangen en door te laten naar Gent. De draaibrug, middenin het dorp, die tevens dienst deed als spoorbrug moest wijken, evenals het frietkraam in een oude tramwagon. Het jongetje, hij zal een jaar of tien geweest zijn, mocht op een middag mee met zijn vader, die met een dorpsgenoot daar eens een kijkje wilde nemen.

Langs het kanaal zag het dorp er gehavend uit. De huizenrij met daarin het kerkje moest eraan geloven en werd



gesloopt. De bewoners werden schadeloos gesteld, vonden elders onderdak of bouwden een bungalowtje in de nieuwbouwwijk.

Dat bouwwerk was de nieuwe kerk, die elders in het dorp verrees. Mooi, ruim en licht. Toen het kanaal klaar was paste het dorp zich aan aan de nieuwe situatie. De brug keerde niet terug, maar werd vervangen door een pont voor fietsers en voetgangers. De vroegere dorpsgenoot die zich ooit had ingezet voor vrije Westerscheldeveren werd geëerd met een beeld. De kerkgemeenschap was klein, maar vitaal. Een plek waar verschillende beginnende predikanten hun eerste standplaats vonden. Jonge mensen met vaak frisse ideeën, die in de omgeving niet onopgemerkt bleven.

Toch eiste de ontkerkelijking ook hier haar tol. Sluipenderwijs, maar onmiskenbaar. Bij de katholieke dorps- en streekgenoten ging die ontwikkeling nog wat sneller. Samenwerking op het vlak van huisvesting werd overwogen, maar bood geen uitkomst.

De bakens werden verzet, een streekgemeente werd gevormd, maar uiteindelijk bood ook dat geen soelaas. Twee van de drie kerkgebouwen werden verkocht en kregen een andere bestemming.

26 maart 2023, het jongetje van toen zat daar in de kerkbank. Ook de derde en laatste kerk ging sluiten om te wijken voor woningbouw, waarbij het sociale aspect voorop moet staan. Daar zaten ze, de vaste en gelegenheidskerk-

gangers. Samen met allerlei bekenden uit het dorp en de omgeving. Tikjes op de schouder, zwaaien op afstand: 'hee, jij ook!'

De dominee preekte heel toepasselijk over de tabernakel in de woestijn en de wolk daarboven, die de Israëlieten de weg wees en aangaf wanneer ze weer moesten opbreken om verder te trekken.

De organisten, waarvan een met een fabelachtige staat van dienst – bijna 80 jaar – werden uitvoerig bedankt en uitgewuifd. Het orgel krijgt nieuw onderdak elders in de streek, evenals de gemeenteleden. De scribe van de kerkeraad kreeg de sleutel overhandigd van de kerk in de buurgemeente, als teken van welkom.

'Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuw beginnen.

Het is al begonnen, merk je het niet?'

stond in de liturgie. De tekst werd gesproken, zingen uit volle borst had niet misstaan, maar was onder deze omstandigheden misschien te veel gevraagd.

Wij protestanten zijn niet zo goed in rituelen. Toch was ook hierover nagedacht. Tegen het eind van de dienst doofde de diaken de kaarsen. Een symbolische handeling, waarmee het afscheid zichtbaar werd. Eén kaars bleef branden: de Paaskaars...

## **Ontwikkelingen Kerkgebouw Sluiskil**

Inmiddels is er een definitieve afspraak met de kopers van het kerkgebouw over de levering per 30 juli a.s. Het orgel is op 14 april verhuisd naar de PG Oosthoek en wordt nu in het kerkgebouw in Hulst bespeeld. De tussenliggende periode zal de kerkenraad gebruiken om op zorgvuldige wijze afscheid te kunnen nemen van de aanwezige inventaris en overige goederen. We hebben al verschillende kerkgenootschappen en verenigingen/stichtingen aangesproken of ze eventueel interesse hebben. Een aantal heeft al een bezoek gebracht en zullen ons binnenkort nader op de hoogte brengen van hun besluiten. Ook worden de archiefwerkzaamheden verder opgepakt en voor 30 juli a.s. afgerond. Afsluitend zullen we een 'open dag' organiseren waarbij ook gemeenteleden hun belangstelling kunnen uitspreken voor de dan nog resterende inventaris.

De kerkenraad is blij met het feit dat het kruis in het kerkgebouw Sluiskil mag worden overgebracht naar het kerkgebouw in Hoek waar het een mooie nieuwe plaats zal krijgen. Dat geldt ook voor de menorah en afbeeldingen "Geloof, hoop en liefde".

## **Dankbrief aan gastpredikanten en voorgangers.**

Als kerkenraad hebben we middels een dankbrief mede namens alle gemeenteleden onze waardering uitgesproken over hun betrokkenheid en inzet bij en binnen onze protestantse gemeente. De gegevens van hen zijn ook doorgegeven aan de preekvoorzienner van de PG Hoek. Een aantal van hen is al (gast)predikant/voorganger binnen de PG Hoek en zullen we daar opnieuw kunnen ontmoeten.

## **Gezamenlijke Nieuwsbrief PG Hoek en PG Philippines-Sas van Gent –Sluiskil.**

In het kader van onze samenwerking is er ook een gezamenlijke nieuwsbrief die in een zondagsbrief wordt opgenomen die voorafgaand aan de wekelijkse eredienst wordt uitgereikt.

## Editie April 2023

Beste gemeenteleden van Hoek en Philippine-Sas van Gent-Sluiskil,

Als voorzitters van uw kerkenraad houden wij u de komende tijd regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling in onze samenwerking. Zondag 2 april, Palmпасen, zijn we gestart met het samen vieren van de erediensten. Wij kijken daar met een heel positief en warm gevoel op terug, ook gezien de vele positieve reacties die we van uw kant mochten ontvangen. Dat geeft ons moed om vol vertrouwen aan een gezamenlijke toekomst te werken, hoewel beide gemeentes voorlopig zelfstandig blijven: PSS is te gast in Hoek.

Toch nemen we al wat stappen op de weg van samenwerking, namelijk:

- de diaken en kerkenrentmeester van dienst van PSS zitten bij de kerkenraad van Hoek en helpen ook bij het collecteren
- er staan 2 boeketten in de kerk die namens Hoek en PSS bij een gemeentelid worden bezorgd
- het samen verzorgen van koffie na de dienst
- maandelijks overleg moderamina Hoek en PSS
- de websites van beide gemeentes worden gekoppeld, zodat alle gemeenteleden de berichten kunnen lezen
- uit beide gemeentes verzorgen lectoren/lectrices de schriftlezing m.i.v. augustus 2023

De pastorale zorg blijft als voorheen. Voor PSS is dhr. Peter Moree pastoraal werker en voor Hoek ds. Saskia Ketelaar. Zij zullen elkaar indien nodig ondersteunen en aanvullen.

Op zondag 4 juni hopen we na de dienst een gemeentemorgen te houden. Deze zal geleid worden door Lydia Roosendaal (kerkelijk gemeenteadviseur). Na afloop is er soep met broodjes.

Heeft u vragen? Spreek ons gerust aan!

Hartelijke groet Ada Dieleman en Albert van Leeuwen

## **Afspraken m.b.t. verdeling collectes kerkbeheer en bijdrages vaste kosten.**

In goed overleg hebben de colleges van kerkrentmeesters afspraken gemaakt over de verdeling van de collectes van kerkbeheer. Uitgangspunt hierbij is de gemiddelde collecteopbrengst van iedere gemeente apart in het recente verleden.

Besluit is om de verdeling 20% PG Philippine-Sas van Gent-Sluis versus 80 % PG Hoek toe te passen voor de collecteverdeling m.i.v. 2 april jl.

Voor een verdeling m.b.t. de vaste kosten is er uitgegaan van het aantal pastorale eenheden van beider gemeenten. Hier is tot een verdeling van

33 1/3 % PG Philippine-Sas van Gent-Sluis versus 67 2/3 % PG Hoek besloten.

Periodiek zullen deze afspraken worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld.

## **Resultaat actie kerkbalans 2022.**

Inmiddels zijn bijna alle antwoordformulieren ontvangen en de huidige stand is dat er ruim € 18.500 door de gemeenteleden is toegezegd voor de actie kerkbalans 2023.

Een mooi bedrag om dankbaar voor te zijn. Hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hun bijdrage hebben toegezegd. En uiteraard ook dank aan alle vrijwilligers die bij de uitvoering van de actie betrokken waren.

## **Jaarrekeningen 2022 diaconie en kerkbeheer.**

Beiden zijn inmiddels in concept gereed en worden binnenkort voorgelegd aan de kascommissie ter controle en advies.

Na goedkeuring door de kerkenraad worden deze:

- \* voorgelegd ter goedkeuring aan de CBBB
- \* extern voorgelegd aan onze gemeenteleden als bijlage bij een nieuwsbrief.

## **Vergaderingen kerkenraad PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.**

Geplande vergaderingen de komende periode:

Woensdag 3 mei a.s. aanvang 19.30 uur in de Ark,

Woensdag 7 juni a.s. aanvang 19.30 uur in de Ark.

Indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn dit graag middels een email vooraf aan de scriba kenbaar maken.

## **Gemeenteavond PG Philippine-Sas van Gent- Sluiskil.**

De kerkenraad zal in haar vergadering van 3 mei a.s. een datum bepalen voor eind mei 2023 een nieuwe gemeenteavond te organiseren.

Middels een nieuwsbrief zullen we u als gemeenteleden op de hoogte stellen van datum en agenda/programma.

Met een hartelijke groet.

Kerkenraad PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.

## **Pastorale Gedachte**

Op 18 mei a.s. herdenken we de hemelvaart van Jezus Christus. Na Zijn leven op aarde, Zijn lijden, sterven, verrijzenis en Zijn verschijningen aan Zijn discipelen en volgelingen, wordt Jezus in de hemel opgenomen. Maar vóór Hij gaat, geeft Hij de belofte dat in Zijn plaats de Heilige Geest aan hen zal worden gegeven.

Deze is de Trooster die het gemis van Jezus op aarde moet innen. Ook voor ons is de Heilige Geest gegeven.

Hij is de Wind die het vuur van het geloof in ons aanwakkert, als we ons openstellen voor het heil wat God ons wil geven. Het is aan ons om steeds weer te bidden om de leiding van de Heilige Geest. Als het vuur dreigt uit te gaan bidden we om de krachtige Wind van de Geest. De Geest die ons in staat stelt om de dingen te doen die God van ons vraagt. Uit onszelf zijn we tot weinig in staat. Neem het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat 'alleen' al kunnen we niet uit onszelf. Daar is de Heilige Geest voor nodig.

De laatste decennia is er in de reguliere kerken meer aandacht gekomen voor de Heilige Geest. Daarvoor was de aandacht meer te vinden in de vrije groepen als Evangelische- en Pinkstergemeenten. Vooral ook via de Alphagroepen is er veel aandacht besteed aan de Heilige Geest. De vrucht en de gaven van de Geest worden in de Bijbel genoemd. (Galaten 5 en 1 Korintiërs 12).

En er wordt nog iets beloofd nádat Jezus is opgevaren.

Twee engelen staan bij de discipelen terwijl ze Jezus nastaren.

De engelen geven de belofte dat Jezus terug zal komen zoals Hij is opgevaren. Wij hebben de Bijbel waarin die terugkomst diverse malen genoemd wordt. De discipelen horen het uit de mond van de engelen. Jezus laat ons dus niet alleen op aarde.

Hij geeft Zijn Heilige Geest en er is de belofte dat Hij terugkomt. Misschien maken we dat zelf nog mee op aarde. Misschien onze kinderen of klein- en achterkleinkinderen. Niemand weet wanneer. Nu hebben we de Heilige Geest om ons heen. De Geest van de drie-eenheid van God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Op Hemelvaartsdag gaat het met name ook over de terugkomst van Jezus Christus op aarde. Met Pinksteren, dit jaar op 28 en 29 mei, vieren we dat de Heilige Geest is gekomen, toen met name als troost voor de discipelen.

Nu vieren we dat de Geest ook voor ons gekomen is. Om ons de kracht te geven om vol te houden. Als hulp bij het (uit-) leven van ons geloof.

Zo vieren wij ook dit jaar weer de laatste feesten van het kerkelijk jaar. Hemelvaart en Pinksteren.

Stilstaan bij de beloften die aan ons zijn gegeven. Als geliefde kinderen van God verwachten wij Jezus Christus terug en ontvangen wij de Heilige Geest als kracht van God in ons leven.

De christelijke feestdagen helpen ons in het geloof om elkaar te bemoedigen en aan te moedigen. Dat doen we in de kerkelijke vieringen. Dat doe ik in mijn pastorale gesprekken, mensen bemoedigen en aanmoedigen om vast te houden aan de beloften van God dat Hij altijd dicht bij ons wil zijn, en om vol te houden, omdat het beste nog moet komen.

Ik wens u en jou mooie, feestelijke en heilzame vieringen toe in de kerk van Hoek of thuis waar de diensten nu ook te volgen zijn.

Peter Morée

## **Collecten mei en juni**

Aangezien we nu kerken in Hoek verlopen de collectes iets anders. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor een doel wat uitgekozen wordt door de diaconie en aan de uitgang wordt gecollecteerd voor diaconie / kerkbeheer.

### **7 mei 14 mei**

#### **Dorcas**

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega's. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevolegenvrijwilligers, partners, kerken, bidders, gevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in nood. Samen zijn wij Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.



**21 mei**

## **Pax Kinderhulp**

Een vakantie om nooit te vergeten.

Pax Kinderhulp probeert kwetsbare kinderen te helpen. Deze kinderen krijgen een vakantie aangeboden bij Nederlandse vakantiegezin- nen of in een groeps accommodatie in Nederland of in het land van herkomst.

Het betreft hier kinderen die door de oorlog, natuurrampen, ar- moede en sociale achterstand, in moeilijke omstandigheden leven. Daarnaast is Pax Kinderhulp sinds 2015 actief in Irak. In dit land zijn nog altijd miljoenen mensen op de vlucht, waaronder 80.000 kinderen.

Sinds de oorlog in Oekraïne is Pax Kinderhulp bezig met kleinscha- lige projecten voor deze vluchtelingen. Pax Kinderhulp biedt hun ook materiële hulp.

**28 mei**

## **Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending**

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel Christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te ko- pen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kin- deren toch Bijbelverhalen. En hun familie doet mee! Het Egypti- sche Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moesten daar- bij hun ouder(s) broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele fa- milie aan de slag met de Bijbel.

De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschil- lenden plekken in Egypte.

Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een Bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat kinderen thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer Bijbelboeken centraal in de competitie.

## **4 juni**

### **Open Doors**

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

## **11 juni**

### **Stichting de figurant**

Stichting de Figurant is een kleine bron geworden die stroompjes water geeft, mensen verbind en mensen mag troosten en inspireren, dat het zo zou lopen, hadden we bijna niet durven dromen. Gelukkig is de mens die droomt, maar ook de prijs van zijn droom wil betalen.

Onze missie is om op een creatieve manier het "Goede Nieuws door te geven. Dit gebeurt door middel van concerten en optredens waarbij we tegelijkertijd handen en voeten willen zijn voor diaconale projecten.

Vrede en alle goeds namens de Stichting de Figurant.

Theo van Teijlingen

**18 juni**

## **Wereldvluchtelingen dag**

Wereld Vluchtelingen dag' is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie ([A/RES/55/76](#)) door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdragen aan de vrede te vieren. 'Wereld Vluchtelingen dag' wordt in meer dan honderd landen gevierd, vaak georganiseerd door de nationale afdeling van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

**25 juni**

## **Wilde Ganzen**

Wereldwijd leven er 385 miljoen kinderen in extreme armoede. Wanneer je geboren wordt en opgroeit in armoede, begin je direct met een enorme achterstand. In veel landen zijn ouders gedwongen om hun kinderen voor een groot deel niet thuis te laten opgroeien. De schade die dit kan veroorzaken dragen kinderen de rest van hun leven mee. Een veilige thuissituatie is essentieel voor een kansrijke toekomst.

Van internaat naar thuis.

In veel ontwikkelingslanden wonen kinderen op school. Dit wordt ook wel een internaat, boarding school of kostschool genoemd. Vaak zijn ze er het hele jaar en gaan de kinderen alleen tijdens schoolvakanties naar huis. Vaak wordt gedacht dat kinderen op een internaat de beste begeleiding krijgen, zelfredzaam worden en leren samen te werken. Daarnaast zijn er gebieden waar de afstand tot school groot is en vervoer niet aanwezig of onbetaalbaar. Een internaat wordt dan als de oplossing gezien voor toegang tot onderwijs. Maar kinderen kunnen op een internaat helaas blijvende emotionele schade oplopen. Wilde Ganzen wil juist voorkomen dat kinderen in het basisonderwijs op een internaat terecht komen.



Kom Heilige Geest  
vul mijn hart en leven  
laat Uw liefde stromen  
troost met Uw nabijheid  
geef kracht om te getuigen  
vervul ons met heilig vuur

Kom Heilige Geest  
woon in onze huizen  
ontdek onze zonden  
leer ons meer op Jezus zien  
ontsteek een groot verlangen  
volmaakt te leven tot Uw eer.

*Leo Hewelman*

# Verjaardagen

## **80 jaar**

2-6-2023

Dhr. N.D. Willeboordse

Vier Ambachtenstraat 11 4551HA Sas van Gent

13-6-2023

Dhr. J.C. Leunis

Gildestraat 4 4541GH Sluiskil

## **85 jaar**

7-6-2023

Mevr. F.G. Ruben-Krijger

Bernhardstraat 22 4554BE Westdorpe

## **90 jaar**

11-6-2023

Mevr. W. de Braal-Jansen

Oostelijk Bolwerk 758 4531GW Terneuzen

## **Overleden**

9-3-2023

Mevr. G.J. Verlinde-Michielsen  
Gildestraat 13 4541GG Sluiskil

13-4-2023

Mevr. E.M. Tange-Glowacki  
Bernhardstraat 20 4554BD Westdorpe

---

## **Verhuisd**

14-4-2023

Dhr. H.D. van der Peijl  
Van: Stationsstraat 35, 4551EK Sas van Gent  
naar: Markt 7a, 4551BK Sas van Gent

---

## **Overgeschreven**

28-3-2023

Mevr. A. Labruijère-Kreeft  
Schuttersweide 5, 4554CX WESTDORPE  
naar: Protestantse gemeente te Axel

---

## **Uitgeschreven**

28-3-2023

Mevr. H.J. de Meijer-Wisse  
Dhr. F.L.R. de Meijer  
Dhr. S.R.J. de Meijer  
Assenedestraat 1 4551VL Sas van Gent

## Samenstelling kerkenraad

Predikant:	vacant
consulent:	ds. M. Wisse
Voorzitter kerkenraad:	dhr. A.E.M. van Leeuwen
Scriba:	dhr. B.C.P. Kindt
Ouderling	dhr. B.C.P. Kindt dhr. A.L. Eggebeen
College van Kerkrentmeesters	dhr. A.E.M. van Leeuwen dhr. A.J. Dieleman
College van Diakenen	mevr. J. Verplanken– Meesen dhr. P. Koelewijn mevr. M.P. Dieleman– Hamelink

## Privacyverklaring

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens. Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan is vastgelegd in de **Privacyverklaring** die u bij de kerkenraad kunt opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

[ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl](mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl) .

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:

[redactieschakel@zeelandnet.nl](mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl)

## Inleveren copy Schakel:

Copy volgende Schakel voor donderdag 23 juni.

# Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

## De adressen zijn:

Zorgsaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	Corneel Heymanlaan 10	9000 Gent (B)
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent (B)
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Canadalaan 58	4551 AL Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen	Leeuwenlaan 40	4532 AG Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorp
Ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.