

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Januari / Februari 2022

jaargang 51 nr: 1

Kerkenraad Predikant: vacant
Consulent: ds. M. Wisse
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt
e-mail: scribaPSS@protestantsegemeente.nl

De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

Pastorale zorg tel: 06-28898410
Pastoraal werker: Peter Morée e-mail: moree026@kpnmail.nl

Kerkgebouwen
Philippine: Koningin Emmastraat 7 tel: 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 4541AV tel: 0115-471683

Kerkbeheer administratiePSS@protestantsegemeente.nl
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE Ph-SvG-SIk

Diaconie diaconiePSS@protestantsegemeente.nl
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-SIk

Ledenadministr. ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl

Kerncontacten
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel: 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel: 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel: 06-15195824

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.
Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.
Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel
Cisca Buijze , Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

Januari

Zondag	2	Sluiskil	geen dienst
Zondag	9	Sluiskil	geen dienst
Zondag	16	Sluiskil	geen dienst

Onderstaande diensten zijn onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen.

Zondag	23	Sluiskil	10.00 uur
		ds. N. van der Linden	
Zondag	30	Sluiskil	10.00 uur
		ds. J.H. Brouwer	

Februari

Zondag	6	Sluiskil	10.00 uur
		ds. P. Overduin	
Zondag	13	Sluiskil	10.00 uur
		ds. A. van der Maas	
Zondag	20	Sluiskil	10.00 uur
		ds. C. de Beun	
Zondag	27	Sluiskil	10.00 uur
		dhr. P. Morée	

Maart

Zondag	6	Sluiskil	1e veertigdagentijd	10.00 uur
			ds. C. de Beun	

De opwekking van Lazarus

Het is een wondermooi verhaal, het verhaal over de opwekking van Lazarus. Maar wat is het ook een moeilijk en pijnlijk verhaal. De evangelist Johannes doet ons nogal wat aan door ons dit bericht na te laten: veel goeds en moois, maar ook verdriet.

Want naast al het goede dat dit verhaal ons aanreikt, is naar ik vermoed voor de meeste lezers het aller- allereerste dat dit verhaal doet ons confronteren met ons eigen onvermogen om onze geliefde doden terug te roepen in het leven.

Hoe hard wij ook proberen, wij kunnen wat dood is niet meer levend maken. En met die pijn moeten wij leven en dat valt niet mee.

Ik wil het verhaal over de opwekking van Lazarus niet lezen als een historisch verslag van wat ooit in het begin van de jaartelling in Betanië is gebeurd.

Al zou het zo zijn dat toen ooit een dode uit het graf is weggeroepen, dan moet ik helaas toch in alle eerlijkheid zeggen dat ik, zolang die gebeurtenis hier en nu voor mij niet herhaalbaar is, aan zo'n historische gebeurtenis geen boodschap heb.

Ik wil dit verhaal wel lezen als een Paaspreek van de evangelist Johannes: zijn uitleg over de actualiteit van opstanding en eeuwig leven in het leven van Gods kinderen.

Opstanding en eeuwig leven hebben voor Johannes niet alleen betrekking op leven na de dood, maar behoren tot de kwaliteit van het leven van Gods kinderen in het heden van hun levensdagen. En die kwaliteit kan door geen macht ter wereld, ook niet door de dood, teniet gedaan worden.

'Vast en zeker is het, zeg ik u, dat wie mijn spreken hoort en gelooft in wie mij uitstuurt, eeuwig leven heeft en niet in het oordeel komt; nee, hij is overgegaan uit de dood naar het leven; vast en zeker is het, zeg ik u, dat er een uur komt en nu is dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen zullen leven', zegt Jezus in hoofdstuk 5 van dit evangelie.

Eeuwigheidsleven is er voor allen die in God geloven, voor levenden en doden.

Als illustratie bij deze woorden is het verhaal over de opwekking van Lazarus te verstaan. In dit verhaal maakt Johannes immers duidelijk dat Lazarus die gestorven is en al vier dagen in het graf ligt niet onbereikbaar is voor de stem van de Levende die hem wegroept uit de dood. De dode zal horen! De dode zal horen: 'opstaan en leven'!

In het verhaal horen we over woede en verwarring bij Jezus en over zijn tranen. Het zijn emoties en uitingen van emoties die de uitleggers danig parten spelen.

Horen die emoties wel bij Gods zoon? Richten zij zich op de dood of op het gebrek aan geloof van hen die door de dood verslagen zijn? Ergert Jezus zich aan de tranen en klachten van Maria en de omstanders?

Dikwijls wordt dan gekozen voor het laatste, want dat Jezus die toch Gods zoon is door de dood in ontreddeering gebracht zou worden, dat mogen wij toch niet denken?!

Ik vrees dat bij de keuze voor deze uitleg de dogmatiek de uitleg van de tekst bepaalt. Waarom die woede en ontreddeering en tranen niet laten voor wat zij zijn: emoties en uitingen van emoties die ons en blijkbaar ook Jezus in de confrontatie met de dood overvallen.

Emoties waarin de hemel misschien dichterbij is dan wij durven denken. Want wie heeft ons eigenlijk wijsgemaakt dat God zou berusten in de dood van zijn kinderen?

Wordt van Hem niet verteld dat Hij met grote stem zijn kinderen wegroept uit dood en duisternis?

In het verhaal roept Jezus met grote stem: "Lazarus, hierheen, naar buiten!".

En als een schaap dat de stem van de herder heeft vernomen komt de dode tevoorschijn.

De dode zal horen: nu leven! Het verhaal over Lazarus wordt ons door Johannes verteld in de nabijheid van Jezus' Pasen, zijn dood en verrijzenis. Johannes laat zijn lezers weten dat dit Pasen van Jezus geen exclusief gebeuren is, maar dat daarin allen die bij hem horen, levenden en doden, betrokken worden. Zij delen in zijn opstanding en leven.

Hij ís ons leven, onze kracht, onze opstanding. In hem worden wij in dood en leven bij het leven bewaard.

Om ons dat op het hart te binden heeft Johannes zijn verhaal over de opwekking van Lazarus te boek gesteld: dat het ons helpen zal te volharden in trouw aan het leven en dat we ons zelfs niet door de strenge, bittere dood voorgoed laten verslaan.

Wij leven van het vertrouwen dát God recht doet, aan levenden en doden. In dat geloof volharden wij in en ondanks alles in hoop.

M.J. Wisse

Vanuit de kerkenraad.

Kerkenraadsvergaderingen november en december 2021.

Impressieverslag bijeenkomst scriba's Zeeuws Vlaanderen.

Onze scriba vertelt over de inhoud van deze 1^e gezamenlijke bijeenkomst waarbij alle scriba's van Zeeuws Vlaanderen zijn uitgenodigd en in grote meerderheid aanwezig.

Conclusie is dat het goed is om met elkaar gezamenlijke thema's te kunnen bespreken en van elkaar te kunnen leren vanuit de 'best practise' gedachte. In 2022 komt er een nieuw overleg.

Dienst gedachtenis der namen.

Op zondag 7 november 2021 heeft deze traditionele dienst plaats gehad in Sluiskil. Dank aan allen die de voorbereidingen en de uitvoering van de dienst op zich hebben genomen. Uit de kring van nabestaanden hebben we hun dank richting de gemeente mogen ervaren.

Verandering corona – richtlijnen m.i.v. 20 december 2021

Als kerkenraad hebben we kennis genomen van de adviezen per 15 december jl. (brief classispredikant d.d. 15 december 2021 zie www.gelovenindedelta.nl en adviezen PKN/CIO d.d. 17 december 2021) gevolgd door hun aanvullende brieven/adviezen van 20 december 2021. Daarbij gaat het over een aantal hernieuwde preventiemaatregelen en adviezen vooral om de oplopende besmettingsaantallen terug te dringen en verdere druk op de zorg te verminderen. De nieuwe omikron variant baart terecht eenieder heel wat zorgen. Deze dringende adviezen sturen nadrukkelijk op het tijdens de voorliggende periode van Lock Down overschakelen naar online kerkdiensten zonder kerkgangers hetgeen voor ons al gemeente niet mogelijk is.

Als kerkenraad beseffen we ook dat opnieuw de erediensten in eigen kring dan gemist zullen worden maar het beroep op ook ons als gemeente onze verantwoordelijkheid te nemen weegt zwaar met name in ons gezamenlijk belang.

Daartoe heeft de kerkenraad besloten om alle erediensten t/m 16 januari 2022 te annuleren.

Met pijn in het hart schrijven we deze zinnen neer maar tegelijkertijd gaan we uit van uw begrip en herkenning. Immers ieders persoonlijke gezondheid staat voorop en daarnaast het uitgangspunt de ziekenzorg overeind te houden voor onze medemens die daar een beroep op moet doen. Als er nieuwe wijzigingen zijn die dit besluit kunnen doen veranderen dan zullen we u direct hiervan middels een nieuwsbrief op de hoogte stellen. Hopelijk kunnen we elkaar in de 2^e helft van januari 2022 opnieuw begroeten in betere omstandigheden.

Vacature kerkenraadslid.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 1 december jl. besloten om een vacature open te stellen voor een ouderling om zo te komen tot de invulling van de gewenste bezetting.

De kerkenraad roept conform de regels van de plaatselijke verordening de gemeenteleden op schriftelijk aanbevelingen te doen van kandidaten aan de kerkenraad.

Deze schriftelijke aanbevelingen dienen uiterlijk 31 januari 2022 in het bezit te zijn van de kerkenraad. De kerkenraad zal per 15 februari 2022 aan de hand van de aangeleverde kandidaten bepalen of er een stemming noodzakelijk is of indien er slechts een kandidaat beschikbaar is verdere afspraken maken met betrekking tot de bevestiging.

Deze aanbevelingen kunnen uiteraard ook aangeboden worden via het e-mailadres van de scriba: scribaPSS@protestantsegemeente.nl .

Alvast hartelijk dank voor uw reacties en uw meedenken.

Goedkeuring begrotingen 2022.

Middels de nieuwsbrief november 2021 heeft u als gemeenteleden kennis kunnen nemen van de concept begrotingen 2022 van zowel kerkbeheer alsook diaconie.

Op onze oproep om schriftelijk vragen te stellen is geen reactie gevolgd.

Het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Delta) heeft ons inmiddels schriftelijk laten weten dat voornoemde begrotingen zijn ontvangen en beoordeeld. Deze beoordeling gaf geen aanleiding om met ons als kerkenraad in overleg te treden over wijziging of aanvulling. Daarmee zijn de respectievelijke begrotingen dus vastgesteld en taakstellend.

Verslag Gemeenteavond 7 oktober jl.

Het middels de nieuwsbrief november 2021 aan u verzonden concept verslag van de gemeenteavond van 7 oktober jl. heeft tot nu toe geen enkele schriftelijke reactie opgeleverd. De eerstkomende gemeenteavond in 2022 zullen we dit verslag agenderen.

Stand van zaken verkoopovereenkomsten kerkgebouwen.

Zoals in de laatste gemeenteavond aangegeven hebben we in december 2021 concept overeenkomsten ontvangen en inmiddels voorgelegd aan een jurist van AKDJ (Adviesburo Kerken). De door hem uitgebrachte adviezen zijn teruggekoppeld aan makelaar & aspirant kopers met het verzoek de adviezen over te nemen in de concept overeenkomsten.

Als deze adviezen worden overgenomen zullen deze concept overeenkomsten worden voorgelegd aan het CCBB ter beoordeling. In het stadium dat er sprake is van een vervangende acceptabele plaats van samenkomst zullen de dan goedgekeurde verkoopovereenkomsten door partijen worden ondertekend .

Samenwerking PG Hoek.

Op 23 november jl. hebben de moderamina van de PG Hoek en de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil opnieuw vergaderd. Doelstelling van deze vergadering was met elkaar een evaluatie te maken van de achterliggende stappen sinds 29 juni jl. en met elkaar te ontdekken van 'Hoe nu verder'? Als eerste hebben we afgesproken dat beide liturgcommissies met elkaar aan de slag gaan om elkaar beter te leren kennen en ook wat delen we met elkaar of juist niet. Daarnaast hebben de beide voorzitters van de kerkenraden de opdracht meegekregen om gezamenlijk een stappenplan te maken voor het jaar 2022.

Een concept stappenplan onder de titel 'Oriëntatie op de samenwerking' is in de afrondende fase. We hopen dit begin 2022 aan alle betrokken kerkenraadsleden te presenteren en aansluitend aan alle gemeenteleden van beider protestantse gemeenten.

Ter 'afsluiting' van het kerkelijk jaar 2021.

Ook het kerkelijk jaar 2021 is in belangrijke mate beïnvloedt door de gevolgen van de coronapandemie. Op verschillende momenten hebben we als kerkenraad besluiten moeten nemen waardoor erediensten zijn komen te vervallen. Onze gedachten zijn in deze tijd ook bij families in onze gemeente die geconfronteerd zijn met de gevolgen van het virus of anderszins dierbaren hebben verloren of zich nog volop in een proces van herstel bevinden.

We wensen u veel moed en kracht om dit alles een plaats te kunnen geven en aan herstel te kunnen blijven werken.

Daarnaast hebben we elkaar op verschillende momenten gesproken over onze gezamenlijke toekomst en specifiek de positie van de kerkgebouwen daarbinnen. Niet de meest makkelijke onderwerpen laat staan de uitwerking. Ook als kerkenraadslid houden deze onderwerpen je bij voortduring bezig en dat vraagt veel energie en doorzettingsvermogen.

Afscheid nemen van een naaste maar ook van een plaats waar je vertrouwd samenkomt is altijd pijnlijk en vraagt moed en vertrouwen richting een andere toekomst waar we bovendien nog niet alles van kennen. De periode van rouw na een menselijk overlijden van een dierbare is spreekwoordelijk ook van toepassing op het afscheid nemen van je zo vertrouwde plaats van samenkomst. Laat ons vooral elkaar die periode van rouw plaats gunnen om na een ruime periode van verkenning met een frisse blik de nieuwe toekomst met elkaar aan te kunnen. De kerkenraad rekt op uw steun en vertrouwen om verder op de ingeslagen weg in samenhang onze opdrachten te kunnen blijven uitwerken.

Daarnaast is het nu ook het moment van dankbaar te zijn. Allereerst dankbaar voor alle steun en medewerking van alles en iedereen binnen onze protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluis. Zonder uw inzet en medewerking was dit allemaal niet mogelijk. Vanaf deze plaats ook onze dank aan onze consulent mw. ds. Marjo Wisse, al onze gastpredikanten en (gast)organisten. Zonder uw inzet zou zelfstandig 'kerken' al zeker niet lukken.

De kerkenraad van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluis wenst u en de mensen die u lief en dierbaar zijn een gelukkig en bovenal gezond 2022

Hartelijke groet aan u allen namens uw kerkenraadsleden en hopelijk tot de 2^e helft van januari 2022.

Pastoraal

Advent en de kerst liggen weer achter ons. Het nieuwe jaar 2022 voor ons. Het Coronavirus beheerst ons leven in alle facetten. We worden gehinderd in onze sociale contacten, onze kerkelijke contacten. Wanneer wordt alles weer "normaal"?

We maken ons er zorgen over naast alle andere dingen die ons bezig houden.

Hoe houden we het met z'n allen vol? Als gelovigen elkaar blijven bemoedigen en aanmoedigen. "Weest in geen ding bezorgd zegt Jezus". Voor de één geeft dat rust, voor een ander even of langer niet.

We hebben de taak als individu en als gemeente om er voor elkaar te zijn. Zoals in een huwelijk: in goede en slechte dagen. Als de één er doorheen zit om wat voor reden ook, dat de ander bijstaat. Dat is ook mijn taak en roeping als pastoraal werker. Mensen bijstaan. Een stukje en soms langer op de weg meelopen van mensen uit de kerkelijke gemeente.

Ik werk momenteel in vier kerkelijke gemeenten. Middelburg, Sint-Maartensdijk, Hulst/Kloosterzande en in deze gemeente Philippine/Sas van Gent/Sluiskil. Ook werk ik nog 2 uur in de week voor Emergis. Ik bezoek mensen in de begeleid-wonen huizen in Terneuzen, Oostburg en Hulst. Ook mensen die weer zelfstandig gaan wonen en nog verder worden begeleid Ik zie het in mijn werk als één grote gemeente van Christus. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, aan medeleven. Iedereen heeft de opdracht om naar elkaar om te zien.

In de kerkelijke gemeenten bezoek ik meest ouderen. Het is mooi om dat te doen. Ouderen die vaak met gebreken te maken krijgen, die leeftijdgenoten om zich heen zien wegvallen. Die als ze kinderen hebben vaak alleen staan in hun geloof, omdat de kinderen en kleinkinderen daar niets meer mee hebben: "Geloof je dat nog oma?" Dan is het goed om daar te zijn. Naar mensen luisteren, bemoedigen en voor hen te bidden.

Ook de waarom-vragen die leven bij de mensen.

Waarom grijpt God niet in bij alle ellende om ons heen?

Waarom maakt God niet alle mensen die ziek zijn beter, als we er om bidden?

Waarom groeit de één op in armoede en de ander in rijkdom?

Waarom laat God, laat Jezus zich niet wat meer zien?

Vragen waar we als mens geen antwoord op hebben. Dan gaat het om het kunnen leven met vragen. Geduld, vertrouwen en geloof hebben. Geloof, waarbij we net als de Romeinse hoofdman in de Bijbel som uit moeten roepen: "Ik geloof, maar kom mijn ongelooft te hulp." Geloof is de hoop op dingen die we niet zien. Ondanks al onze vragen zeggen: "

En toch! Toch geloof ik! Met de profeet Habakuk kunnen uitspreken: "Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt."

"En toch", dit moet u, jou overeind houden.

Dit moet ons als Gemeente van Christus overeind houden.

Dit uitstralen naar buiten, licht in de wereld zijn tegenover het duister. Positief tegenover al het negatieve wat over ons heen komt.

Laten we proberen dat alles de boventoon te laten voeren in ons leven. Ook in het jaar dat weer voor ons ligt. Uitzien naar de Messias, want we leven als het goed is altijd in een Adventtijd, tot dat Hij komt.

Peter Morée

Omzien (vervolg) In 1998 is in de kerk van Sas van Gent onderdak verleend aan een vluchtelingen gezin. Hiervan is door Mieke een dagboek bijgehouden. In deze Schakel het derde gedeelte waarin u kunt lezen hoe het toen gegaan is.

Vrijdag 4 september

's Morgens nog wat groente van mijn vader gebracht en even gepraat met Spreza ze had nu toch wel regelmatig wat pijn. Ik veronderstel dat de baby vannacht wel geboren wordt.

Ook zei ze dat het apparaatje om sigaretten te draaien kapot was en of we daar maar een nieuw voor wilden kopen. Ik vroeg hoe dit kwam en ze vertelde dat Sebo dit had gedaan.

Ik zei tegen hen dat ze dat ook niet moeten geven aan Sebo want je ziet wat ervan komt. Thuis nog een maaltijd met rijst gekookt.

Om half een 's nachts ging de telefoon Bektas vroeg of ik wilde komen want de weeën waren van 11 uur aan de gang. Ik daarnaartoe. Na een uurtje te hebben afgewacht heb ik de collega diaken gebeld omdat Bektas dit vroeg, hij voelde zich kennelijk beter als er een man bij was.

Om 4 uur werd Sebo wakker en is ook niet meer gaan slapen. Hij begon natuurlijk te zeuren omdat hij op den duur veel slaap kreeg. Om 5 uur dacht ik erover om de dokter te bellen maar het ging weer over dus weer maar afgewacht.

Om half zeven werd Sebo zo vervelend dat ik gebeld heb naar Marleen om te vragen of zij kon komen. Dit was al afgesproken dus de collega diaken heeft hem samen met Bektas weggebracht. Toen ze terugkwamen was het zeven uur toen heb ik de dokter gebeld omdat het eigenlijk nog steeds niet opschoot. Een dokter uit de huisartsenpraktijk kwam en onderzocht Spreza en zei dat het niet lang meer ging duren, het bed moest worden omgedraaid want zo het stond kon hij niet werken zei hij. Ook was het te koud, ik moest de kraam bellen en water koken en hijzelf ging terug om zijn verloskoffer. Waarom hij die tas niet bij zich had snapte ik eigenlijk niet, een soldaat aan het front zonder geweer.

Enfin water gaan koken, de kraam gaan bellen, daar deden ze ook nog moeilijk want ik vroeg om hulp voor Mevr. Elmaz en ze vroeg naar de meisjesnaam. Ik zei daarop dat ik dat niet wist toen was het antwoord aan de andere kant: mevr. dan kan ik dat niet opzoeken want alle aanvragen staan op de meisjesnaam in het boek geschreven. Ik vroeg toen of ze toch maar eens in dat boek wilde kijken naar de naam Elmaz want ik had dit zelf zo opgegeven. En jawel hoor er stond een Mevr. Elmaz in en ook maar één dus het kon niet missen ze zou dus iemand sturen.

De diakenen Bektas waren begonnen om het bed om te draaien, aangezien Bektas nogal ruig is ging het bed dus uit elkaar omdat de schroeven eruit gingen.

Ondertussen was de dokter ook terug, die had ook de eigen huisarts ingelicht die zou ook nog komen. Het bed ging voor de dokter te lang duren dus moest de matras maar op de vloer gelegd worden want dat kon ook wel vond hij. Hij moest ook nog schone theedoeken hebben die ik zo vlug ook niet kon vinden, daar moest ik maar naar huis om gaan vond hij. Ook waren de watten weg, die heb ik dan ook maar gehaald. Kruiken in het bedje gelegd en de kleertjes erom gedraaid om alles op temperatuur te hebben. Toen waren ook de eigen huisarts en de kraamverzorgster gekomen dus de baby kon komen. In eerste instantie ging het toen weer wat beter met de weeën maar om half negen stopte het weer.

De artsen gingen toen na overleg bellen met het ziekenhuis omdat het volgens hen allemaal wat lang ging duren. (Er was ondertussen nog een leerling kraamverzorgster gekomen dus aan begeleiding geen gebrek.)

Toen dit tegen Spreza werd gezegd kwamen de persweeën toch weer wat op gang. Toen het ambulancepersoneel binnenkwam waren net de haartjes van de baby te zien dus moesten ook zij maar wachten.

Na enige aanmoediging van iedereen die erbij was kwam om kwart over negen de baby ter wereld het was weer een jongetje.

Dus een Omer. Want dit had Bektas van tevoren al gezegd als het een jongen is gaat hij heten naar pastoor Gielliet uit Breskens want die heeft hen als eerste onderdak gegeven toen ze hier kwamen. Na nog wat te hebben opgeruimd was ik om 11 uur thuis. Na de middag heb ik nog wat beschuit met muisjes gebracht en wat andere boodschappen. Toen belde de De diakenom te vragen of ik nog terug wilde gaan naar de kerk om omroep Zeeland te woord te staan. Ik had er echt geen puf meer voor, even later belde hij terug om te vragen of de verslaggeefster samen met hem naar mij toe kon komen, dit heb ik dan maar gedaan dus dat was ook weer afgewerkt.

's Avonds belde er ook nog een verslaggever van de Telegraaf ook die heb ik te woord gestaan toen heb ik het antwoordapparaat er maar opgezet.

Maandag 7 september

Na een dag rust ben ik vandaag maar weer eens gaan kijken, het was met moeder en kind allemaal goed. Ook Marleen was er met haar vader en moeder en met Sebo en de andere diaken. Dus een heleboel kraambezoek. Na koffie te hebben gedronken ging Marleen met familie weg en nam Sebo ook weer mee.

Bektas en Spreza begonnen weer over dat sigarettenapparaat te zeuren. Ik heb gezegd dat ook wij geen geld meer hebben.

Ook was Bektas tegen De diaken aan het zeuren over een brief van INLIA die hij wilde lezen omdat hij denkt dat daar belangrijke dingen in staan voor hem. Maar deze brief is in het Nederlands en taalkundig zelfs voor ons moeilijk te lezen dus wat kan hij hier dan mee.

Ook hij ging weg, ik ben nog een poosje blijven zitten maar was ook moe van het zeuren (dwingen) en ben toen ook naar huis gegaan. Zelfs tot buiten kwam Robert nog zeuren omdat sigarettenapparaat.

Dinsdag 8 september

Telefoon van een gemeentelid of ze een kaartje met een bedrag erin bij mij in de bus mocht doen, zodat ik het mee kon nemen naar de kerk. Natuurlijk was dit goed. Ik had nog een paar kaarten dus die heb ik ook meegenomen. De kraamhulp had gebrek aan een flesje babyolie dus dat heb ik ook meegenomen. Ik heb toen ook tegen Bektas gezegd dat hij van dat geld dan wel een sigarettenapparaat kon kopen, want achteraf gezien had hij ook de maandag al geld gehad zodat het eigenlijk helemaal niet nodig was dat wij dat zouden kopen. Later op de dag had hij tegen De diakengezegd dat ik hun post had opengemaakt wat natuurlijk helemaal niet waar was want een kaart wordt hier meestal in een open envelop verstuurd. Of dit overgekomen is weet ik niet maar ja, we stappen er maar overheen.

Donderdag 10 september

Vanmiddag weer maar eens naar de kerk gegaan, wat groente meegenomen en een hoes van een wipstoeltje die ik had gewassen. Toevallig kwam ik gelijk met De diakendie een schooltas bij zich had die Marleen nog had. Deze tas gegeven maar de reactie die volgde was maar lauw, de tas was volgens hen alle twee te groot, wij maar zeggen dat Robert nog elke dag nieuwe boeken krijgt, het wilde niet overkomen dus dan maar zwijgen.

Ik had ook nog foto's bij me die maandag gemaakt waren, die waren wel goed. Van een mevr. die altijd naar een boot komt die t.o. de kerk ligt hadden ze een pakje gekregen nieuw hoor zei Spreza het enige nieuwe kledingstuk wat we tot nu toe hebben gekregen, de rest is allemaal gebruikt en gekregen. (Steek in je zak?)

Ook kwam de scriba nog langs met een grote doos met allemaal levensmiddelen en extra dingen zoals chips e.d. Ik hoop dat ze hier dan toch een beetje blij mee kunnen zijn, want alles wat ze krijgen moeten ze toch zelf niet kopen dachten wij.

Helaas kwam toen de brief weer op de proppen wat er ook werd aangevoerd als argument door de andere diaken, de scriba en door mij, Bektas was voor geen enkele rede vatbaar. Hij kon zelf natuurlijk niet lezen wat er in staat dus moest die brief daar maar blijven dan kon Robert hem wel vertalen. Ook al zeiden wij dat dit voor Robert ook niet te doen was, hij wilde helemaal niet luisteren, zelfs een verder gesprek was niet mogelijk. We zijn toen maar alle drie kort na elkaar gefrustreerd vertrokken.

Woensdag 16 september

Ik was gisteravond opgebeld door Bektas met de vraag of Robert om de tondeuse mocht komen, maar toen hij hem de vorig keer teruggaf zei hij dat de machine kapot was. Ik heb hem toen uit elkaar gehaald en gelukkig was het te repareren maar ik ben nu eigenlijk wel een beetje huiverig om hem weer mee te geven dus ik heb gezegd hij is nog kapot. Wie schetste mijn verbazing toen ik er vanmorgen kwam en Sebo's haar was geknipt!

Wat bleek, bij een vriendje van Albert hadden ze ook een tondeuse dus die heeft hij gebruikt, want als er iets in het hoofd zit zit het niet ergens anders dus dat moest gebeuren.

Afijn ook goed. Bektas vroeg of ik zijn haar er ook mee wilde knippen, ik al zeggen dat heb ik nog nooit gedaan, dat maakte niet uit, ik hoefde geen angst te hebben want als het niet gaat dan nemen we de Gillette (scheermes) wel zei hij. Dus ik er maar aan begonnen en warempel het is nog redelijk gelukt ook dus dat was ook weer 13,- gulden uitgespaard. Zo heb ik vandaag mijn goede daad weer gedaan.

Donderdag 17 september

De problemen met de brief behoren tot het verleden, nu wij de brief hebben gekopieerd en aan Bektas hebben gegeven. Of hij het allemaal kan lezen is zijn zorg.

De begeleider kwam om kwart over twee in Sas wat wij wisten, dus konden wij er ook naar toe om de reis naar Zwolle te bespreken. Eerst nog een pan rijst gekookt, daarna ben ik het kostuum van Bektas bij de stomerij wezen halen, want zelf wassen durfde ik niet. Dus dat heb ik ook gelijk meegenomen. Toen ik daar kwam was de begeleider er al dus we konden gelijk overleggen wanneer we weg moesten. We moeten er om tien minuten over twaalf zijn, we mogen toch wel op drie uur rekenen dus moeten we met de boot van acht uur over daar zal de begeleider dan het stuur overnemen en verder rijden. (Het busje is door de Fa. Moret beschikbaar gesteld). Ook vraagt de begeleider wat er met de kinderen moet gebeuren als b.v. Sebo in de rechtszaal vervelend wordt? Gehuil o.i.d. kan de uitspraak van de rechter soms negatief beïnvloeden. Marleen en ik zullen proberen om dit op tijd in de gaten te houden en als het nodig is ermee naar buiten te gaan. Robert had een brief geschreven aan de koningin die Bektas aan de begeleider gaf. Hij heeft de brief gelezen en gezegd in goede termen dat hij de zaak begeleid en als zij het daar niet mee eens zijn, ze het inderdaad zelf maar moeten doen. Bektas was hier toch wel een beetje van onder de indruk en scheurde deze brief dan toch maar kapot.

Verder was het nogal rustig dus ben ik om vier uur naar huis gegaan.

Zondag 20 september

Bektas is 21 september jarig en wil dit met Marleen en Arno, de andere diaken, Paul en mij graag vieren maar op maandag is niet zo gemakkelijk dus hadden we afgesproken dat we zondagavond zouden komen. Ik heb beloofd om een taart te geven voor zijn verjaardag zodat hij wat heeft om te trakteren. Wij samen er naar toe, Marleen en Arno waren er al en De diaken kwam vlak na ons. Spreza was in haar ochtendjas koffie aan het zetten en Bektas liep heen en weer met chips, nootjes en bier wat veel te veel was natuurlijk. Toen iedereen was voorzien konden ze zelf ook gaan zitten. Maar van praten kwam weinig want uit Spreza o.a. was niks te krijgen. Op de duur over de baby wat gepraat, liet ze nog wat nieuwe kleertjes zien die ze had gekregen. Hier bovenop vertelde ze van De diaken heb ik niks gekregen voor de baby waarom niet? Toen zaten we toch even allemaal met onze mond vol tanden want hij heeft toch op een andere manier genoeg gegeven. Zulke dingen zijn toch echt niet leuk want een beetje begrip mag je toch wel verwachten. Vertelde Bektas hier nog doodleuk bovenop dat hij ook nog honderd gulden had gekregen van iemand. Toen gingen bij ons allemaal onze haren recht staan. We hebben nog wat over koetjes en kalfjes gepraat en zijn maar naar huis gegaan. Toevallig allemaal tegelijk.

Het was nog heel lekker buiten dus we hebben buiten voor de kerk nog maar even met elkaar de frustraties weggepraat.

Maandag 21 september

Harry aan de telefoon om te zeggen dat de zitting een uur vroeger is, dus om 11.10 uur wat inhoudt dat we natuurlijk ook een uur vroeger weg moesten, 6 uur dus, was ik niet blij mee.

Ook nog overlegd met De diaken over gisteren dat ze zoveel geld hebben gehad bij de geboorte van de baby en ook nog zoveel levensmiddelen dat ze dan toch ook wel verschillende dingen die ze nodig hebben zelf kunnen kopen en niet overal aan ons om

moeten vragen zoals voor Robert een multomap en schriften e.d. Dan naar Piet Moret gebeld om te vragen of we de bus dinsdagavond konden ophalen, gelukkig was dit geen probleem, tussen half 5 en 5 uur kan er iemand omkomen, ook weer geregeld. Toen belde Robert om te vragen wanneer ik met zijn moeder naar de dokter ging, ik wist niet dat ze daar naar toe moest maar het bleek een misverstand het was voor Omer die moet morgen naar het consultatiebureau om te wegen.

Ik had zondag al gezegd dat ik morgenochtend hiervoor zou komen.

Nog een keer telefoon van Robert want de diaken was geweest en die had gezegd dat ze zelf van het geld dat ze gekregen hadden schoolspullen moesten kopen maar zegt hij tegen mij, dat geld is voor eten dat hebben wij nodig.

Ik zeg tegen hem nu hebben jullie al zoveel gekregen bij ons is ook het geld op (want het slot gaat nu op de knip).

Daar waren zij het natuurlijk niet mee eens want dat geld wat ze hadden gehad bij de geboorte van de baby was allemaal op want zijn moeder moet veel drinken voor melk voor de baby enz.

Toen hield hij ruggenspraak met zijn vader en die vertelde dat de begeleider had gezegd dat als zij iets nodig hadden wij daarvoor moesten zorgen.

Ik zeg dan moet hij maar zeggen waar wij het vandaan moeten halen. Wij hebben echt geen boom in de tuin staan dus het is nu op. Hij vroeg ook nog even of de schoenen voor zijn vader en moeder nog wel zouden komen.

Ik heb gezegd daar wordt aan gewerkt tof hij het begreep weet ik niet maar het gesprek was gelukkig ten einde.

Ik heb toen ook Marleen nog maar even ingelicht zodat ook zij weet hoe het in elkaar zit.

Wordt vervolgd.

Extra collecten Januari en februari

Zondag 16 januari Collecte Protestantse Kerk
Ondersteuning gemeenten

Toerusting voor werkers in de kerk

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Zondag 23 januari Collecte Protestantse Kerk
Missionair werk

Kerk in, van en voor het dorp

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

Zondag 30 januari Collecte Protestantse Kerk
Jong Protestant

Interactief aan de slag met de Bijbel

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel

van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.

De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Zondag 6 februari Collecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat

Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan.

Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Zondag 13 februari Collecte Kerk in Actie

Noodhulp

Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

Verjaardag fonds Sluiskil

Mevr. De Bruijne

Juni	€20,00
Juli	€15,00
augustus	€87,50
september	€45,00
oktober	€ 5,00
november	€ 0,00
December	€10,00

Verjaardagen

90 jaar

22-1-2022

Dhr. J.A. de Braal

Oostelijk Bolwerk 758, 4531GW Terneuzen

80 jaar

15-2-2022

Mevr. M.S. Witte - Hamelink

Kanaalzicht 27, 4541CH Sluiskil

75 jaar

1-1-2022

Dhr. H.L.A.M. Freijser

Bovenweg 64, 4541GP Sluiskil

25-2-2022

Mevr. A.A. de Visser - de Lijser

Goessepolderstraat 1, 4541BG Sluiskil

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Tijdens deze Actie krijgen alle meelevende leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit.

Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen.

Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In één van de weken daarna komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

Omdat we i.v.m. corona allemaal gevraagd worden de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken mag u dit antwoord op Kerkbalans ook bij de vrijwilliger in de bus gooien.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Namens de redactie:

**Wensen we jullie 365 dagen
gevuld met warmte, liefde en licht.**

Privacyverklaring

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens. Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan is vastgelegd in de **Privacyverklaring** die u bij de kerkenraad kunt opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl .

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:

redactieschakel@zeelandnet.nl

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	vacant
consulent:	ds. M. Wisse
Voorzitter kerkenraad:	dhr. A.E.M. van Leeuwen
Scriba:	dhr. B.C.P. Kindt
Ouderling	dhr. B.C.P. Kindt dhr. A.L. Eggebeen mevr. P. van Harn
College van Kerkrentmeesters	dhr. A.E.M. van Leeuwen dhr. A.J. Dieleman
College van Diaken	mevr. J. Verplanken– Meesen dhr. P. Koelewijn mevr. M.P. Dieleman– Hamelink

Crèche en kindernevendienst

Sinds januari is er alleen nog op de eerste zondag van de maand kindernevendienst, met uitzondering van januari, juli en augustus. Ook op andere zondagen blijven kinderen natuurlijk welkom. In beide kerken is een ontdekkist geplaatst waarmee ze op hun eigen niveau aan de gang kunnen met Bijbelse thema's. Ze blijven daarbij onder begeleiding van de groot)ouders zelf.

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel: 0115-492040
Kindernevendienst Ina Verpoorten tel: 0115-492040

Inleveren copy Schakel:

Copy volgende Schakel voor maandag 21 februari.

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genkiaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	Corneel Heymanlaan 10	9000 Gent (B)
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent (B)
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Canadalaan 58	4551 AL Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.