

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



September / Oktober 2021 jaargang 50 nr: 4

Kerkenraad Predikant: vacant
Consulent: ds. M. Wisse
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt
e-mail: scribaPSS@protestantsegemeente.nl

De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

Pastorale zorg tel: 06-28898410
Pastoraal werker: Peter Morée e-mail: moree026@kpnmail.nl

Kerkgebouwen
Philippine: Koningin Emmastraat 7 tel: 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 4541AV tel: 0115-471683

Kerkbeheer administratiePSS@protestantsegemeente.nl
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE Ph-SvG-SIk

Diaconie diaconiePSS@protestantsegemeente.nl
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-SIk

Ledenadministr. ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl

Kerncontacten
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel: 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel: 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel: 06-15195824

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.
Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.
Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel
——— , Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

September

Zondag	5	Sluiskil		10.00 uur
			ds. M. van Manen	
Zondag	12	Sluiskil	startzondag	10.00 uur
			ds. N. van der Linden	
Zondag	19	Sluiskil		10.00 uur
			ds. A.C. den Hollander	
Zondag	26	Sluiskil	vredesweek	10.00 uur
			ds. S. Ketelaar	

Oktober

Zondag	3	Sluiskil		10.00 uur
			mevr. K. Keasberry	
Zondag	10	Sluiskil		10.00 uur
			ds. C.de Beun	
Zondag	17	Sluiskil	H.A.	10.00 uur
			ds. M. Wisse	
Zondag	24	Sluiskil		10.00 uur
			ds. M. van Manen	
Zondag	31	Sluiskil		10.00 uur
			ds. A.C. den Hollander	

November

Zondag	7	Sluiskil		10.00 uur
			ds. P. Overduin	

Bij Marcus 9: 30-37

In dit gedeelte lezen we hoe Jezus opnieuw spreekt over zijn lijden en sterven. En dat de leerlingen er niks van begrijpen, maar hem er niet naar durven vragen. Petrus heeft al een behoorlijke afstraffing te pakken gekregen en ze zitten niet op een herhaling daarvan te wachten. Maar begrijpen doen ze er dus niets van, al dat gepraat over lijden en sterven.

Onderweg discussiëren ze wel, zo blijkt uit het vervolg, over de vraag wie van hen de meeste is. Misschien is dat wel gekomen door al dat gepraat over lijden en sterven. Want stel je voor dat Jezus onverhoopt inderdaad wegvalt. Dan zal toch iemand de leiding van de groep moeten overnemen. Er is immers altijd behoefte aan enige structuur en ordening van een groep.

Die behoefte bestaat tot in onze dagen. Hoezeer we ons soms ook afzetten tegen het instituut kerk met alle bestuurlijke en kerkordelijke regels die aan het instituut eigen zijn, we hebben het ook nodig. We hebben het nodig om ons samenzijn te ordenen, om gestalte te geven aan onze roeping in de wereld, om door te geven ook aan komende generaties wat ons is toevertrouwd. Tegelijkertijd kent u wellicht de uitspraak: 'Jezus predikte het koninkrijk maar de kerk is gekomen...'

Uit die uitspraak klinkt spijt om de institutionalisering die zo makkelijk tot verstarring kan leiden. In plaats van de levende, sprankelende en inspirerende prediking van Jezus van het koninkrijk van gerechtigheid en vrede is de kerk gekomen met haar regels en ordeningen. Wel, om niet te ver weg te raken van onze tekst: de leerlingen discussiëren over de vraag wie van hen de meeste is. Ze maken een voorzichtig begin met nadenken over bestuurlijke ordening.

Maar als Jezus hen vraagt waarover zij onderweg zo druk in gesprek waren, doen ze er het zwijgen toe.

Ergens, misschien, hebben ze het gevoel dat het niet helemaal in de haak is, dat gespreksonderwerp van hen onderweg. Ze zwijgen. Maar Jezus heeft goed verstaan wat hen bezighoudt en antwoordt: 'Als iemand de eerste wil zijn, zal hij van allen de laatste en van allen de dienaar zijn'.

Het is niet helemaal duidelijk hoe die zin verstaan moet worden. Sommigen menen dat het om oorzaak en gevolg gaat: wie de eerste wil zijn, valt van zijn troon en wordt de minste. Anderen menen dat het om een aansporing gaat: als je de eerste wil zijn, dan moet je de minste willen wezen. Maar dat zou makkelijk valse bescheidenheid in de hand werken, en dat is wel een van de ergste vormen van hoogmoed. Het is niet zo makkelijk te verstaan wat Jezus hier zegt.

Het kan pas verstaan worden uit het vervolg, waar Jezus zich identificeert met het kind:

Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'

Het kan dus pas verstaan worden vanuit Jezus eigen weg, vanuit zijn dienst aan mensen, zijn trouw tot in de overgave aan het lijden en de dood, vanuit zijn opstanding.

In het koninkrijk van God gaat het niet om groots en meeslepend leven, maar om leven in trouw aan Gods droom, aan het visioen van gerechtigheid en vrede.

En afgeleid daarvan hoort het dus ook in de kerk niet te gaan om groots en meeslepend leven, om voorname plaatsen, maar om trouw aan de minsten van de mensen, de mensen die niets in te brengen hebben dan lege briefjes.

Want voor hen staat het kind in dit verhaal symbool. Het kind is geen symbool van onschuld, maar van weerloze kwetsbaarheid, van de vraag om recht en bescherming.

Met alle mensen die in hun onmacht en rechteloosheid die vraag stellen, identificeert Jezus zich. Met de vluchtelingen en ontheemden, met allen die geen helper hebben. En hij nodigt zijn volgelingen uit om zich tot hen te keren, te bekeren.

In onze dagen zijn de kerken nogal bezig met zichzelf, met overleven, met het zoeken naar nieuwe, aansprekende vormen van kerkzijn... Het evangelie vraagt ons om stil te staan bij de vraag of wij de weg van de Messias verstaan en of we hem volgen.

Het nodigt ons uit om onze ego's los te laten, door de knieën te gaan en ons te laten leren door het kind, de vluchteling, mensen in nood. Zij zijn de vraag van de Messias aan ons.

Het is hun leven en overleven dat onze aandacht vraagt. De kerk als instituut vindt haar zin en betekenis niet in zichzelf, maar in gehoorzaamheid aan deze roeping.

M.J. Wisse

Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich.
Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn,
moet de minste van allemaal willen zijn
en ieders dienaar.'

Marcus 9:35

Vanuit de kerkenraad.

Op 7 juli en 4 augustus 2021 heeft de kerkenraad haar maandelijks vergadering tijdens de vakantieperiode doorgezet.

Het is sowieso plezierig om binnen korte tijdslijnen en op persoonlijke wijze informatie en vraagstukken met elkaar te delen en te bespreken.

Enkele onderwerpen die hierbij zijn besproken/behandeld:

Als kerkenraad zijn we blij met de benoeming van Marleen Dieleman tot diaconaal rentmeester binnen onze Gemeente. Proficiat Marleen en veel inspiratie en vreugde in de voorliggende werkzaamheden.

Op 13 juli is de werkgroep pastoraat/wijkcontacten/vrijwilligers bij elkaar geweest. Uit de 1^e terugkoppeling blijkt dat dit een zeer positieve bijeenkomst was met inbreng van de nodige ideeën.

Mw. Hennie Wille heeft zich beschikbaar gesteld als lid van de werkgroep pastoraat Zorgzaam. Hennie is voor onze gemeente aanspreekpunt voor mw. Marian Taalman-de Ruiten, Geestelijk Verzorger binnen Zorgzaam Terneuzen.

Verder informatie vanuit dit gesprek volgt.

Daarnaast komen een aantal specifieke zaken in een stroomversnelling. Na afloop van de eredienst van zondag 22 augustus jl. heeft de kerkenraad de gemeente geïnformeerd over de voortgang op het gebied van onze kerkgebouwen en de start van een samenwerking met onze 'buren' de Protestantse Gemeente Hoek.

De letterlijke tekst zoals door de voorzitter van de kerkenraad uitgesproken is als onderstaand:

Mededelingen kerkenraad na eredienst zondag 22 augustus 2021.

Beste Gemeenteleden.

Zoals zojuist in de mededelingen aangegeven wil de kerkenraad jullie als gemeenteleden nu kort informeren over een paar actuele zaken die in een stroomversnelling terecht gaan komen. Tegelijkertijd willen we aangegeven dat beide onderwerpen uitvoerig aan de orde zullen komen op de inmiddels geplande gemeenteavond op donderdag 7 oktober hier in de Ark te Sluiskil.

Allereerst onze kerkgebouwen.

Ons uitgangspunt is geweest 'als we duidelijkheid krijgen over een van de gebouwen dan ontstaat er ook duidelijkheid over de mogelijke termijn gebruik ander gebouw'.

Vooraf (1^e kwartaal 2020) is ook door de makelaar aangegeven dat het totaal ongewis is hoelang een dergelijk verkoopproces kan duren. Door de corona periode is het kerkgebouw Philippine al geruime periode niet langer in gebruik en inmiddels is ook de huurovereenkomst met het kinderdagverblijf beëindigd. Om dezelfde reden zijn ook de publicaties door de makelaar vertraagd op website en woningkrant.

Philippine.

Eerder hebben we u middels een nieuwsbrief al aangegeven dat er belangstelling bestaat voor dit kerkgebouw door twee ondernemers uit Philippine. In gesprekken hebben ze aangegeven dit, deels gemeentelijk monument, te willen herbestemmen tot kapsalon annex koffie/theehuis. En dat vanuit het respect voor de historie en karakter van deze kerk.

Inmiddels ligt er, na hun informatieve gesprekken met de Gemeente Terneuzen en hun eigen verkenningen, een compleet dossier bij dezelfde Gemeente Terneuzen.

Belangrijke vraag hierbinnen is of er een zogenaamde 'kruimelvergunning' kan worden afgegeven door de Gemeente Terneuzen.

Een kruimelvergunning mag je zien als een verkort traject omgevingsvergunning.

De verwachting is dat na de vakantieperiode, dan spreken we over september, hier duidelijkheid in komt.

Sluiskil.

Spontaan heeft zich geen enkele partij gemeld zoals in Philippine. Eerst na publicatie op website en de onroerend goed krant hebben zich 24 belangstellenden gemeld. Uiteraard rijp en groen door elkaar, maar dan nog was dit totaal onverwacht.

In samenspraak met de makelaar hebben we voorafgaand aan de ingeplande rondleidingen voor de geïnteresseerden gevraagd specifiek partijen te bevragen op:

- * voorgenomen herbestemming,
- * voorbehouden in hun bod (t.a.v. financiering, woonvergunning, omgevingsvergunning etc.),
- * mogelijk resterende termijn gebruik als kerk voorafgaand aan hun planontwikkeling.

Uiteindelijk hebben we als college van kerkrentmeesters een advies uitgebracht aan de kerkenraad om zes partijen als kandidaat positief te benoemen binnen de zojuist aangegeven uitgangspunten. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en afgelopen vrijdag hebben we een 1^e gesprek gehad met de partij die onze voorkeur had om te kijken of we tot een vergelijk kunnen komen. De inhoud van dit gesprek was goed te noemen, regionale kleinschalig projectontwikkelaar, financieel zeer sterk, kunnen zich inleven in alle aspecten rondom de voorgenomen verkoop.

Nog uit te werken zaken zijn;

* wat zijn hun exacte plannen met de herbestemming van de kerk, verbouwen of sloop en nieuwbouw van huur- of koopwoningen in een lager prijssegment,

* welke termijn kunnen we nog de kerk als kerk blijven gebruiken.

Deze laatste is onlosmakelijk verbonden met onze opdracht vanuit het door u als gemeenteleden vastgestelde beleidsplan 2020- 2021 namelijk:

- het 2^e kerkgebouw kan bij verkoop eerst geleverd worden indien er of een gebruik als kerkgebouw binnen de kerk aanwezig blijft of er een nieuwe plaats van samenkomst voor handen is.

Vanuit begrip voor elkaars situatie hebben we afgesproken dat we in de 2^e week van oktober verder met elkaar praten en duidelijkheid te krijgen over de resterende vragen.

Bovendien geeft dat de ruimte om u op de geplande gemeentevening uitgebreid te informeren over de situatie op dat moment en u gelegenheid te geven tot het stellen van vragen.

Dat wat betreft onze gebouwen.

Samenwerkingstraject buurtgemeente.

Tijdens de gemeentevergadering najaar 2020 hebben we u geïnformeerd over de inhoud en de stand van zaken van de verschillende gesprekken met onze buurtgemeenten om tot een vorm van samenwerking te kunnen komen.

Uitgangspunt hierbij was tevens samenwerking om mogelijk op langere termijn als fusiepartners elkaar te kunnen vinden.

2025 is hierbij als stip op de horizon geplaatst!

Na afweging binnen de kerkenraad hebben we eind juni middels een afvaardiging van beide moderamen (PG Hoek en PG Philippine -Sas van Gent-Sluis) inclusief predikant PG Hoek en consulent Marjo Wisse een gesprek gehad om te kijken of hier ook concrete mogelijkheden waren.

De inhoud van dit positieve gesprek hebben we in de kerkenraadsvergadering van juli met elkaar gedeeld en besloten om dit nu echt met elkaar op te gaan pakken.

Dit is een grote stap, daar zijn we ons zeer van bewust. Daarom nemen we die stap ook niet in een keer, maar trekken we er een paar jaar voor uit om elkaar te leren kennen, met elkaar op te trekken en vooral met zoveel mogelijk gemeenteleden in gesprek raken.

Het eerste stapje in die richting, is dat we tijdens de week van de Startzondag samen de Doopjurkenexpositie in de kerk van Hoek realiseren. Wij hebben geparticipeerd op hun idee en deze toegevoegd aan het middagprogramma van onze eigen startzondag 12 september.

Ook werken we samen met ds. Saskia Ketelaar aan een liturgie voor de afsluiting van de vredesweek op zondag 26 september hier in onze kerk waar we ook een uitnodiging zullen sturen aan de PG Hoek.

Als kerkenraad zien wij deze activiteiten als een 1^e mogelijkheid elkaar beter te leren kennen in het licht van nog verder uit te werken stappen.

Ook hier zullen we op de geplande gemeenteavond op 7 oktober uitgebreid met u in gesprek gaan.

Deze mededelingen worden deze week nog in een extra nieuwsbrief respectievelijk de Schakel opgenomen zodat dit eenieder als gemeentelid kan bereiken.

Ten aanzien van het programma van onze startzondag op 12 september vindt er a.s. dinsdag het laatste overleg plaats en aansluitend zullen we dit ook publiceren in de extra nieuwsbrief.

Tot zover, wij begrijpen dat dit als ingrijpend kan worden ervaren. Toch menen we als kerkenraad dit nu te moeten vertellen zodat eenieder dit tot zich kan nemen.

Ook binnen de PG Hoek, waar ze vanmiddag de jaarlijks BBQ middag hebben, wordt in soortgelijke bewoordingen een toelichting gegeven aan hun gemeenteleden zodat beider kerkelijke gemeenten over dezelfde informatie beschikken.

Een inhoudelijke dialoog zien we graag tegemoet op de gemeenteavond van 7 oktober a.s. waar we uitgebreid tijd zullen nemen voor beide onderwerpen.

Indien er nu brandende algemene vragen zijn dan beantwoorden we die graag.

Dank voor jullie aandacht en als kerkenraad hopen we op transparante wijze de ingeslagen weg samen met jullie als gemeenteleden te mogen gaan.

Gemeenteavond 7 oktober a.s.

In de komende kerkenraadsvergadering van begin september zullen we de concept agenda voor de gemeenteavond uitwerken. Graag doen we nu al een oproep om vragen die u bezig houden nu al door te geven aan de kerkenraad zodat ook wij onszelf kunnen voorbereiden.

Graag nu alvast het verzoek om 7 oktober al vast te leggen in uw agenda. De bijbehorende stukken zullen u geruime tijd vooraf worden aangeboden.

Hartelijke groet aan u allen namens uw kerkenraadsleden.

Omzien

In 1998 is in de kerk van Sas van Gent onderdak verleend aan een vluchtelingen gezin. Hiervan is door Mieke een dagboek bijgehouden. In de komende Schakels zullen we dit in gedeeltes opnemen zodat u nog eens na kunt lezen hoe het toen gegaan is.

Vluchtelingen in Sasse kerk van 1 april tot 3 november 1998

Op 28 maart werd ik gebeld door een medewerker van de Stichting Inlia betreffende een zekere vluchtelingenfam. die in Sas van Gent kwamen wonen als vluchtelingengezin.

Deze medewerker vroeg gelijk of we misschien onderdak hadden voor een Macedonische familie van 5 personen, vader, moeder en drie kinderen de vierde op komst. Ik heb toen gezegd dat ik dit moest vragen aan de rest van de kerkenraad en dat hij zo spoedig mogelijk iets zou horen.

Eerst de scriba gebeld en de dominee gebeld en een gesprek gehad met beiden, besloten om er op 30 maart na de kerkdienst met de hele kerkenraad over te praten en eventueel te beslissen.

Na enig discussiëren werd besloten dat ze in de kerk van Sas van Gent mochten komen. Er moest eerst nog een mondeling gesprek komen met de contactpersoon van Inlia over het hoe en waarom. Dit werd afgesproken op dinsdagmorgen 1 april in de Pastorie.

1 april.

De contactpersoon vertelde het een en ander over de hele geschiedenis (zie verslag diaconie). Het was ons toen allemaal een beetje duidelijk. Na enig overleg en geregeld gaat iemand van de diaconie zich beschikbaar stellen om het gezin samen met de diaconie te begeleiden.

In elk geval is er een contactadres tussen Inlia en de vluchtelingenfamilie.

Dit houdt o.m. in dat er 2 maal per week geld gebracht moet worden voor levensonderhoud, geeft men dit in een keer dan is het binnen de kortste keren op. Iemand uit de gemeente had nog matrassen om voorlopig te gebruiken, ook lakens, dekens en kussens hebben we overal vandaan kunnen halen. Borden e.d. hebben we uit de kerk van Sluiskil meegenomen, pannen had ook nog iemand, dus er was op korte termijn veel geregeld.

Een vrijwilliger van Inlia bracht hen 's avonds om half acht bij de kerk. Na overal gekeken te hebben zagen ze het niet zitten om hier te blijven, ze wilden weer terug weg. (Ze kwamen uit de pastorie van Kamperland). Wij geprobeerd met koffie zetten of thee, ze wilden niets drinken alleen maar weg. Ook de dominee was bij het welkom aanwezig. Uit Sluiskil werden er ook nog wat spullen gebracht.

2 april

Ik ben maar eens naar de kerk gaan kijken want ze moesten toch worden geholpen. Ze waren natuurlijk wel gebleven want waar moesten ze anders naar toe. Ze waren bezig om de boel te verkennen en ook om de consistorie een beetje bewoonbaar te maken. Verder ging het nog allemaal moeizaam, ook vanwege de taal.

3 april

Een verzoek van Omroep Zeeland om met hen te spreken over de hele situatie. Bektas (de vader van het gezin) is ontzettend bang voor fotografen e.d. dus wil niet veel zeggen maar Robert de oudste zoon mag wel wat zeggen dus dat wordt zo geregeld. Ook de krant PZC was er natuurlijk als de kippen bij.

Ondertussen is geregeld dat de oudste twee jongens naar school kunnen en gewoon overal op school met alles mee kunnen doen. Ook is geregeld dat Robert en Albert tegen een minimale contributie lid mogen worden van de voetbalver. Corn. Boys.

Naar aanleiding van het gesprek op Omroep Zeeland is er afgesproken om op dinsdag 8 april in het programma "een uurtje Bert" een oproep te doen voor allerlei gebruiksartikelen, deze aanbieding hebben we natuurlijk met beide handen aangegrepen omdat nog lang niet alles aanwezig is.

We kregen via dit programma van alles aangeboden zoals: een gasgeiser om eventueel een douche te maken, verschillende fietsen, een wasmachine, strijkijzer en strijklank.

Naar aanleiding hiervan heb ik samen met een andere diaken op donderdag 10 april een rondje Zeeland gedaan; Zierikzee, Yerseke, Axel. Na alles uitgelegd en geïnstalleerd te hebben was dit ook weer opgelost.

Elke keer als er iemand van ons bij hen komt gaat het gezeur over de douche niet over. Helaas is dit eigenlijk niet te realiseren in de kerk. Na veel zoek en gevraag zijn we uiteindelijk via via bij de scouting terecht gekomen. Gelukkig kon hier wat geregeld worden, Iemand van de diaconie heeft de sleutel opgehaald en is in het begin elke keer met hen mee gegaan om te douchen.

Ook moest de tandarts geregeld worden want Bektas had kiespijn, ook dit heeft heel wat bezoeken gekost. Na deze behandeling begon het bezoeken van de tandarts opnieuw maar toen met Robert. Om de vier weken met Spreza mee geweest voor de zwangerschapscontrole, tussendoor ook nog met Sebo naar de dokter. Ik was er op de duur kind aan huis.

27 juli

Met Spreza naar de dokter voor de zwangerschapscontrole. Alles goed. Terug over veertien dagen. s`avonds contact gehad met de contactpersoon van Inlia om te vragen of er al iets geregeld was voor de bevalling. Dit was dus niet het geval. Hij dacht dat ik dat zou doen. Na overleg zal ik een afspraak maken met de huisarts om verdere details te bespreken voor een thuisbevalling aangezien er op dit moment geen complicaties zijn om dit in het ziekenhuis te doen.

28 juli

Om vier uur een afspraak bij dokter Haeck.

Zij wil de bevalling thuis wel doen (gratis) mits er nog enkele zaken goed geregeld worden zoals: Voor het geval er iets mis mocht gaan, moet er een schriftelijke afspraak zijn met de maatschap gynaecologie zodat zij hierdoor niet in de problemen komt. (Inlia)

Omdat zij voor het laten maken van een echo ook is opgebeld door de maatschap gynaecologie met verwijten over de financiën, wil zij dit goed in geregeld hebben.

Verder vraagt zij om een kraampakket, een regeling voor de hielprik, het wegen van de baby, klossen voor onder het ledikant. (kruiswerk)

Ook vraagt zij om contact op te nemen met het kraamcentrum, omdat zij de bevalling liever niet alleen doet. (minimale kraamhulp).

Zij stelt voor om contact op te nemen met de maatschappelijk werker van in de gemeente Sas van Gent om te vragen of daar financieel wat te regelen is. Telefonisch contact gehad met Inlia om te vragen of hij wil zorgen dat het goed geregeld wordt met de maatschap gynaecologie omdat dit toch wel belangrijk is hij zal hiervoor zorgen.

Ook nog meegedeeld dat de kachel in de consistorie niet al te best is en dat de wasmachine niet centrifugeert. Hij heeft waarschijnlijk nog een losse centrifuge staan en zal deze meebrengen. Telefonisch contact gehad met het kraamcentrum, Zij zal de aanmelding doorgeven aan het bureau en vraagt alle gegevens aan haar door te geven zoals naam, geboortedatum moeder datum te verwachten baby enz. Als ik alle gegevens bij elkaar heb zal ik het doorgeven. Inschrijfgeld bij het kraamcentrum is f 125,- hiervan worden de eerste uren kraamhulp betaald. Ook zal zij proberen te regelen om de kraamhulp minimaal te houden en o.a. geen voorbezoek te doen omdat dit alles maar duurder maakt. Eind van de week zullen we nader contact hebben.

Ondertussen ook nog getelefoneerd met iemand van de diaconie van de Geref. Kerk van Terneuzen omdat zij aangeboden hebben via een kerkenraadslid een bijdrage te willen leveren. Ook dit is positief geregeld.

29 juli

Om negen uur naar de maatschappelijk werker geweest om te vragen voor een financiële bijdrage voor de bevalling. Deze meneer heeft tijdens mijn bezoek het PAPE fonds?? in den Haag gebeld om te vragen of we via dit fonds iets konden verwachten?

Er is gevraagd om een duidelijke omschrijving van het feit waarom de mensen hier zijn, dit moeten wij schriftelijk meedelen, de maatschappelijk werker zal er dan een verzoek om een bijdrage bij doen. Half augustus heeft het bestuur van dit fonds vergadering en zal onze aanvraag besproken worden drie tot vier weken later hebben wij dan uitslag.

Om 12 uur naar de wijkverpleging in het wijkgebouw. Na alles te hebben uitgelegd was de verpleegkundige zeer behulpzaam o.a. door het telefoonnummer te geven om de hiepruk aan te vragen. Ook gaf zij verschillende artikelen mee voor het gebruik tijdens de bevalling zoals bedmatjes, allerlei soorten maandverband en een groeiboekje. Het gebruik van een ondersteek, bedklossen en een zeiltje was ook geen punt. Als ze zelf naar het kruisgebouw kunnen komen tijdens het spreekuur is ook het wegen van de baby geen bezwaar. Na thuiskomst met dit alles het telefoonnummer van de centrale ent administratie gebeld, deze verpleegkundige was gelukkig al ingelicht door degene die ik in Sas gesproken had, dat bespaarde me een hele uitleg. De hiepruk wordt betaald door de jeugdgezondheidszorg en is in principe voor iedereen gratis dus ook voor hen is dit geen probleem. Als de baby geboren is moet hij / zij zo vlug mogelijk bij het kruiswerk worden aangemeld zodat zij op de vijfde dag de hiepruk kunnen doen.

De laatste inenting bij Sebo (BMR 14 maanden) is ook niet gebeurd maar zij stellen voor, als zij mogen blijven om dit samen te doen met de inenting van de baby. Verder samen met een andere dia-ken nog een brief opgesteld om mee te geven naar het maatschappelijk werk en zo was het weer vijf uur.

30 juli

Ik had rode bieten gekregen voor hen maar ze wisten natuurlijk niet hoe die klaar te maken, dat heb ik dan maar thuis gedaan en naar de kerk gebracht. (ze hadden ze wel opgegeten maar ze lusten ze toch niet. Wat de boer niet kent...)

Ze waren opgehaald door pastoor Gielliet en naar Breskens, dus ze waren nog niet terug.

Om 4 uur werd ik gebeld door Robert, ze waren terug en of ik nog kwam?

Om half 7 weer maar op de fiets gestapt en naar de kerk gereden. Daar aangekomen lagen de ouders te slapen, de kinderen waren buiten aan het spelen.

Toen moest ik uitleggen dat de bevalling in de kerk moest gebeuren, wat dat voor een reactie gaf laat zich misschien wel raden. Het is maar goed dat ik geen Macedonisch versta want dan was ik misschien gelijk weggelopen. Iedereen gaat naar het ziekenhuis waarom Spreza dan niet? Ook in Macedonië gaat iedereen naar het ziekenhuis, ook de andere kinderen zijn in het ziekenhuis geboren enz.

Hier is geen hygiëne Bechtas sloeg nog eens op de dekens om te laten zien hoeveel stof erin zat, ook geen douche e.d. Ook geen apparatuur het was allemaal "shade" In een huis zou nog kunnen maar in een kerk bevallen dat kan echt niet.

Na alles te hebben aangehoord en geprobeerd uit te leggen dat in Nederland veel vrouwen thuis bevallen, wat zij dan niet aan willen nemen, ben ik maar naar huis gegaan.

Ik moest toch nog eerst koffiedrinken want ze waren op mij niet boos zeiden ze.

Extra collecten september en oktober

5 september Kerk in Actie Werelddiaconaat

Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.

12 september Protestantse Kerk Missionair werk

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'geklieerd': op een creatieve manier bijbel verhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

19 september Kerk in Actie

Zending Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven. "Op deze zondag collecteren we voor de **najaarsactie** 'Bouw de kerk in Syrië weer op'."

26 september Vredeswerkcollecte

Kerk in Actie Zending

Israël/Palestina Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit, een klein begin naar vrede.

3 oktober Israëlzondagcollecte

Kerk & Israël

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. Samen optrekken voor oktober vluchtelingen. Er verblijven zo'n 30.000 asielzoekers in Israël, voornamelijk uit Afrika. Na een barre tocht met veel ontberingen hebben ze het land via de Sinaiwoestijn bereikt. Ze leven onder slechte omstandigheden en hebben weinig kans op een veilige toekomst. Assaf is een Israëlsche organisatie die deze vluchtelingen helpt. Ze geeft hun medische hulp, praktische begeleiding en psychosociale steun. De organisatie wordt gesteund door de Protestantse Kerk en het Centraal Joods Overleg.

10 oktober

**Protestantse Kerk Jong Protestant Geloofsopvoeding
door ouders en kerk samen**

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. Afgelopen week was het de Week van de Opvoeding. Daarom collecteren we voor het ondersteunen van ouders bij de geloofsopvoeding.

17 oktober

Kerk in Actie Werelddiaconaat

Kameroen Samen werken aan een stabiele toekomst

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betreft zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving. Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor boeren in Kameroen."

Verjaardagen

75 jaar

6-9-2021

Mevr. G. van Huis

Canadalaan 32, 4551AL Sas van Gent

25-9-2021

Mevr. C.R. Freijser - Dubbeldam

Bovenweg 64, 4541GP Sluiskil

Jubilea

60jaar

24-10-2021

Fam. L.C. van Dixhoorn

Pierssenspolderstraat 103, 4541GK Sluiskil

Privacyverklaring

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens.

Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan is vastgelegd in de **Privacyverklaring** die u bij de kerkenraad kunt opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl .

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:

redactieschakel@zeelandnet.nl

Samenstelling kerkenraad

Predikant: vacant
consulent: ds. M. Wisse
Voorzitter kerkenraad: dhr. A.E.M. van Leeuwen
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt
Ouderling dhr. B.C.P. Kindt
dhr. A.L. Eggebeen
mevr. P. van Harn

College van Kerkrentmeesters
dhr. A.E.M. van Leeuwen
dhr. A.J. Dieleman

College van Diakenen
mevr. J. Verplanken– Meesen
dhr. P. Koelewijn

Crèche en kindernevendienst

Sinds januari is er alleen nog op de eerste zondag van de maand kindernevendienst, met uitzondering van januari, juli en augustus. Ook op andere zondagen blijven kinderen natuurlijk welkom. In beide kerken is een ontdekkist geplaatst waarmee ze op hun eigen niveau aan de gang kunnen met Bijbelse thema's. Ze blijven daarbij onder begeleiding van de (groot)ouders zelf.

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel: 0115-492040
Kindernevendienst Ina Verpoorten tel: 0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel - voor 24 oktober.

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgsaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	Corneel Heymanlaan 10	9000 Gent (B)
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent (B)
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Canadalaan 58	4551 AL Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blade	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.