

## **Nieuwsbrief januari 2021.**

### **Erediensten.**

Beste Gemeenteleden

Deze week is de bestaande 'Lock-Down' voorlopig verlengd tot en met 9 februari 2021. Belangrijkste redenen zijn de zorg om de huidige beperkte terugval van de aantallen besmettingen in combinatie met de grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus.

Alle hoop is gevestigd op het net opgestarte vaccinatieprogramma nu dat de dreiging alleen nog maar groter lijkt te worden. De persconferentie van de minister-president en de minister van volksgezondheid van afgelopen dinsdag liet hierover geen misverstand bestaan. Verdere maatregelen worden nog overwogen. Uitgangspunt is en blijft het minimaliseren van fysieke contactmomenten en daarmee verbonden risico's en daardoor de verspreiding te vertragen zodat de overbelasting van onze ziekenhuizen en verdere zorginstellingen geen dramatisch verloop gaat krijgen.

### **Al deze uitgangspunten heeft ertoe geleid dat de kerkenraad van PG PSS unaniem heeft besloten met directe ingang alle erediensten tot en met 7 februari te annuleren.**

Daarbij realiseren we ons dat de kans klein is dat na deze datum al wel sprake kan zijn van het opnieuw houden van erediensten. Wij zullen aansluitend aan de geplande persconferentie van 9 februari a.s. opnieuw een nieuwsbrief uitbrengen met de stand van zaken van dat moment.

Laten we bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de komst van de vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven elkaar 'van aangezicht tot aangezicht' onbevangen te ontmoeten. Dat ons tot die tijd geduld, discipline en een waakzaam oog voor nood in onze nabijheid gegeven wordt. Met liefdevolle aandacht voor de kwetsbaren in ons midden, voor hen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen.

De kerkenraad zal in de maand januari 2021 ook geen fysieke kerkenraadsvergadering houden maar via telefoon en e-mail me elkaar de noodzakelijke contacten onderhouden.

### **Actie Kerkbalans 2021.**

Thema 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond tijdens de kerkenraadsvergadering van woensdag 16 december 2020. Drukwerk is besteld en de komende weken worden benut om enveloppen samen te stellen met de complete inhoud. Bedoeling is om deze bij de gemeenteleden te bezorgen rond 15 januari 2021 en opvolgende week. In afwijking van andere jaren (i.v.m. coronamaatregelen) kiezen we er dit jaar voor deze enveloppen + looproutes vanuit de kerkenraad te bezorgen bij de kerncontacten. Aansluitend aan hen het verzoek om deze bij de verschillende vrijwilligers te bezorgen. Indien mogelijk vragen wij u als gemeentelid om uw antwoordformulier middels de antwoordenveloppe zelf in de brievenbus van de betreffende vrijwilliger te bezorgen zodat we zo weinig mogelijk fysieke contactmomenten moeten hebben.

Alvast hartelijk dank aan allen en iedereen betrokken bij de verdere uitwerking

### **Afscheid ds. Gerard de Lang uit Zaamslag.**

Op 10 januari jl. heeft ds. Gerard de Lang uit Zaamslag afscheid genomen van zijn gemeente in Zaamslag in verband met zijn emeritaat. Als PG PSS hebben we een bloemengroet namens onze gemeente laten bezorgen aan de heer en mevrouw de Lang als dank voor zijn inzet voor onze gemeente. Wij wensen hen een mooie nieuwe en vooral gezonde periode in hun nieuwe woonplaats Dordrecht. (zie artikel over zijn afscheid op [www.gelovenindedelta.nl](http://www.gelovenindedelta.nl) )

### **Overlijden de heer Harry van Quekelberghe.**

Harry van Quekelberghe is op 31 december toch nog vrij plotseling overleden. Harry heeft jarenlang onze gemeente gediend als ouderling, diaken, en als tenor van ons kerkkoor.

Hij schreef de rubriek Lief en Leed in de Schakel, hij vond het erg belangrijk dat gemeenteleden van elkaars wel en wee op de hoogte waren, want dan kan je met elkaar meeleven als kerk.

Harry was er in onze beleving altijd!

Betrokken, loyaal en trouw!

Wij zullen hem missen !

### **Pandemie gebed (auteur onbekend)**

Mogen wij, voor wie dit slechts ongemakkelijk is, hen die in levensgevaar zijn niet vergeten.

Mogen wij, die niet in een risicogroep vallen, hen die het meest kwetsbaar zijn niet vergeten.

Mogen wij, die de luxe hebben thuis te kunnen werken, hen die moeten kiezen tussen hun gezondheid beschermen en de huur betalen niet vergeten.

Mogen wij, die de flexibiliteit hebben voor onze kinderen te zorgen als de scholen dichtgaan, hen die geen opties hebben niet vergeten.

Mogen wij, die onze reizen af moeten zeggen, hen die geen veilige plek hebben om heen te gaan niet vergeten.

Mogen wij, die onze financiële buffer kwijt raken in het tumult van de economische markt, hen die helemaal geen buffer hebben niet vergeten.

Mogen wij, als we ons thuis neerstrijken voor quarantaine, hen die helemaal geen thuis hebben niet vergeten.

Terwijl angst ons land in de greep houdt, laten wij kiezen voor geloof, hoop en liefde. In deze tijd waarin we elkaar niet fysiek kunnen omhelzen, laten we manieren vinden om Gods liefdevolle omhelzing te zijn voor onze burens.

Amen.

Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad en houdt het gezond.