

Beste Gemeenteleden,

In onze nieuwsbrief van 21 maart jl. spraken we nog over het annuleren van onze erediensten tot 6 april.

Duidelijk is dat het Corona-virus vooralsnog ongrijpbaar om zich heen slaat en dat preventiemaatregelen terecht verder worden aangescherpt.

De oproep aan eenieder om vanuit onze eigen verantwoordelijkheid invulling te geven aan bescherming van onze medemens en onszelf begint dus ook bij onszelf.

Op basis van de laatste externe adviezen, waaronder PKN, heeft de kerkenraad unaniem besloten om de erediensten en alle kerk gerelateerde bijeenkomsten vooralsnog tot 1 juni a.s. te annuleren.

Als kerkenraad realiseren we ons dat dit pijnlijk is zeker in de achter- en voorliggende periode waarin de vieringen rondom Pasen en Pinksteren centraal staan. De veertigdagentijd of lijdensweg. Een periode in het leven van kerk en christenen waarin – met concentratie op de levens- en lijdensweg van Jezus Christus – ruimte gevraagd wordt voor bezinning, inkeer en boetedoening. Erediensten zullen worden gemist en eigen alternatieven in de vorm van online kerkdiensten zijn in onze situatie niet mogelijk vanwege het ontbreken van de daartoe benodigde voorzieningen.

Onze TELEFOONCIRKEL kent een succesvolle start, zeer vele gemeenteleden hebben spontaan hun medewerking toegezegd en zijn al volop aan de slag.

Dank aan alle vrijwilligers voor uw zorg voor onze gemeenteleden en onze medemens, juist nu is het onderhouden van dit soort contacten van grote waarde.

Uit reacties van onze gemeenteleden blijkt dat dit initiatief bijzonder op prijs wordt gesteld.

Indien u als gemeentelid ook wilt gaan meewerken of uzelf wilt aanmelden om gebeld te worden dan kan dit via onze coördinatrice mw. Paula van Harn. U bent van harte welkom.

Paula is te bereiken via e-mail: [paulavanharn@hotmail.com](mailto:paulavanharn@hotmail.com) of telefoonnummer 06-54694239.

In onze nieuwsbrief van 24 maart 2020 hebben wij u de bereikbaarheid van ons pastorale team mee mogen geven.

Maak gebruik van hun aanbod tot telefonisch contact als u daar behoefte aan heeft, ze staan voor u klaar met een luisterend oor en wellicht een antwoord op wat u bezig houdt in deze moeilijke tijd.

Verder is het ook mogelijk contact op het nemen met de preses van de kerkenraad, de heer Albert van Leeuwen. Zijn telefoonnummer is 06-51797968. De scriba, de heer Bart Kindt is bereikbaar via e-mail: [scribaPSS@protestantsegemeente.nl](mailto:scribaPSS@protestantsegemeente.nl).

Digitale kerkdiensten PG Terneuzen.

Live uitzendingen zijn zonder wachtwoord of account te bekijken, opnames kunnen achteraf alleen bekeken worden met een Kerkdienstgemist account na toestemming van PG Terneuzen (i.v.m. privacy etc.)

Met de PG Terneuzen hebben we overleg gehad over hoe dat onze gemeenteleden ook achteraf kennis kunnen nemen van hun beeldmateriaal, waaronder inmiddels ook speciale uitzendingen op werkdagen (elke dag een groet).

Het aanbod van de PG Terneuzen is om indien gemeenteleden bij belangstelling er niet in slagen zelf een account aan te maken, de vraag tot het aanmaken van een account via e-mail aan hun voor te leggen.

Stuur dan een mailtje naar [regieploeg@pgterneuzen.nl](mailto:regieploeg@pgterneuzen.nl) met het gewenste e-mailadres voor toegang. Zij maken dat dan zelf voor u in orde.

Tot slot willen we deze nieuwsbrief eindigen met onderstaand gebed:

**'Gebed om bescherming en genezing'.**

*God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertroosting in ziekte en lijden.  
Wees ons, uw volk, nabij en genadig  
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.  
Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen,  
wij bidden voor hen om hoop en genezing,  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,  
dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg  
en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren  
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons  
altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
Door Christus onze Heer.  
Amen.*

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Houd elkaar vast in het gebed en in aandacht.

Groet, en de zegen van de Eeuwige.

Kerkenraad PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil