

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Mei/Juni 2019

jaargang 48 nr: 3

Kerkenraad

Predikant: vacant

Consulent: ds. M. Wisse

Scriba: dhr. A.E.M. van Leeuwen

De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

Pastorale zorg

Pastoraal medewerkster: Anke Dekker

tel. 0181 - 418 764

mobiel. 06.13 45 03 94

e-mail. suza94@hetnet.nl

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7

tel. 0115-491530

Sluiskil: Louisastraat 43 4541AV

tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620

t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE Ph-SvG-SIk

Administratie Diaconie

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162

t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-SIk

Kerncontacten

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1

4553 NH Philippine.

tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1

4551 AA Sas van Gent.

tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt Albertpolderstraat 32

4541 BH Sluiskil.

tel. 06-15195824

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen

o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres,

redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

Mei

Zondag	5	Sluiskil		10.00 uur
			ds. J. de Beun	
Zondag	12	Philippine		10.00 uur
			ds. J. Scholte de Jong	
Zondag	19	Sluiskil		10.00 uur
			Mevr. E. Maassen	
Zondag	26	Philippine		10.00 uur
			ds. M. van Manen	
Donderdag	30	Philippine	Hemelvaartsdag	10.00 uur
			ds. D. Stap	

Juni

Zondag	2	Sluiskil		10.00 uur
			ds. J.H. Brouwer	
			Pinksteren	
Zondag	9	Katholieke kerk	Philippine	10.30 uur
			ds. M. van Manen	
			M.Dieleman	
Zondag	16	Sluiskil		10.00 uur
			ds. E. Roose	
Zondag	23	Philippine		10.00 uur
			ds. M. Vermet	
Zondag	30	Sluiskil		10.00 uur
			ds. A.C. den Hollander	

Juli

Zondag	7	Philippine		10.00 uur
			ds. P. Overduin	

Pinksteren

'Uiteindelijk weten protestanten veel en veel meer van de Bijbel dan katholieken,' zei Herman Finkers in zijn show *'Na de pauze'*. En hij vervolgde terloops: 'Ze snáppen het wat minder, maar ze wéten er veel meer van.'

Het probleem is alleen: als je heel veel van iets weet, dan houd je geen verstand meer over om het ook nog eens te begrijpen.'

Nu geldt deze typering naar mijn mening vooral voor de situatie van pakweg 50 jaar geleden. Toen bezaten protestanten over het algemeen behoorlijk wat Bijbelkennis. Dat was bij katholieken minder het geval.

Inmiddels is door beide groepen een behoorlijke inhaalslag gemaakt: katholieken hebben zich verdiept in kennis van de bijbel, en protestanten hebben hun kennis van de bijbel de laatste decennia behoorlijk zien verminderen door afname van catechese, christelijk onderwijs op scholen en, niet te vergeten, het christelijke verenigingsleven. Maar ook al gaat deze uitspraak van Herman Finkers niet langer feitelijk op als het om Bijbelkennis van protestanten en katholieken gaat, het is wel een bijzonder rake typering als het gaat om weten en begrijpen.

Wij mensen kunnen onnoemelijk veel weten, en we weten steeds meer door de toegenomen toegankelijkheid van onderwijs en door de ontwikkelingen in de wetenschap.

Maar al dat weten wil nog niet zeggen dat we ook meer begrijpen. Een mens kan, om een voorbeeld te noemen, redelijk wat kennis over rouw en rouwprocessen hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat zo iemand na het verlies van een dierbare de rouw kan overslaan 'omdat ik het al weet'.

Weten is veel en het is waardevol, maar het is lang niet alles.

Je moet, zoals Finkers zegt, verstand over houden om het ook nog eens te begrijpen. Kennis die op zichzelf staat kan leiden tot zelfingenomenheid, vooroordelen en pedanterie. Dat geldt in het bijzonder als het om geloven gaat.

Geloven is cirkelen rondom het wondere geheimenis van Gods betrokkenheid op ons leven. Dat geheimenis spreekt ons aan, daagt ons uit, roept ons om op weg te gaan. Het nodigt ons uit tot leven dat gestalte krijgt naar Gods verlangen, zoals dat naar mensen is toegesproken: leven in gerechtigheid en vrede.

Dat cirkelen rondom het geheimenis is niet in feiten en kennis te vatten, want Gods is altijd groter dan ons kennen en weten.

Hij nodigt mensen, Hij nodigt ons, telkens weer uit om onze perken te buiten te gaan, om onze grenzen te overschrijden, om open te gaan naar elkaar en ook naar wie ons vreemd en ver zijn. Wij worden geroepen om, in het spoor van Abraham, ongedachte wegen te gaan. Als we die openheid niet durven wagen, en menen God te kunnen opsluiten in onze levensbeschouwing, geloofsleer, kerkelijke tradities, dan zullen we vroeg of laat pijnlijk ervaren dat wij met al wat wij menen te weten over God, Hem in de weg staan en tot een struikelblok worden voor elkaar en uiteindelijk ook voor onszelf.

Van Godswege worden mensen aangespoord om de ontmoeting te wagen met wie anders zijn; om niet langer te leven in het teken van de angst voor verlies van identiteit, maar in het teken van de liefde, de liefde van God waarin Vader en Zoon en heilige Geest verbonden zijn en waarin mensen delen. In het boek van de Handelingen is sprake van wind en van vuur, kracht uit den hoge die mensen aanvuurt om de kwetsbare maar aanstekelijke weg naar buiten te wagen.

In het boek van de Handelingen horen we van een nieuwe taal, de taal waarin mensen God verstaan.

Dat is niet een andere taal dan de talen die we al kennen, maar de taal waarin de menselijke taal verrijkt wordt door Gods Geest zodat we komen tot een werkelijk verstaan, en tot verstaan van wat er werkelijk toe doet: de liefde waarmee God zijn schepping en al het geschapene liefheeft, liefde waarin wij met heel ons bestaan mogen delen.

Wij mensen zijn niet in het bestaan geworpen om onszelf te handhaven koste wat kost, wij worden in liefde gedragen, zijn in liefde geborgen en mogen en kunnen het in die kracht wagen om te gaan waar God ons zendt in liefde tot elk ander, niet opgesloten in ons kennen en weten, maar open tot begrijpen.

M.J. Wisse

Vanuit de kerkenraad

Kerkenraadsvergadering 27 maart 2019

Eind maart kwam de kerkenraad bijeen voor een 'gewone' vergadering.

Ik zeg 'gewoon', maar het is eigenlijk buitengewoon dat we nu al bijna een jaar zes mensen uit ons midden hebben die zich voluit inzetten voor het bestuur van onze protestantse gemeente.

Samen met vele andere vrijwilligers zorgen zij, met Gods hulp, voor de voortgang van al het werk: de erediensten, het pastoraat, de diaconie en het kerkelijk beheer.

Hierna noem ik enkele onderwerpen die besproken zijn.

- Vrijwilligersavond

Om uiting te geven aan onze waardering voor het vrijwilligerswerk en, voor zover nodig, voor overleg over praktische zaken, wordt in de maand mei weer een vrijwilligersavond gehouden.

Tijdens onze laatste gemeenteavond zijn er een aantal data doorgegeven waaronder een nieuwe vrijwilligersavond op 8 mei 2019.

Maar ik wil u er op attent maken dat deze verplaatst is naar **WOENSDAG 15 mei** a.s. om 19.30 uur in de Ark te Sluiskil.

Wij zien uw komst gaarne tegemoet.

- Pastoraal werk: omzien naar elkaar.

Omzien naar elkaar wordt mede invulling gegeven door onderlinge hulp en bezoek. Hiertoe is niet alleen belangrijk het werk dat door onze pastoraal medewerkster mevrouw ds. Anke Dekker wordt gedaan, maar ook de samenwerking tussen de kerncontactpersonen en onze ouderling Ad Eggebeen. Op hun beurt zijn zij afhankelijk van signalen.

Als u iemand weet die met een bezoekje geholpen zou kunnen zijn, of u of uw partner of huisgenoot zoekt contact met mevrouw Dekker of een van de wijkcontacten, laat het alstublieft weten!

- Vacature ouderling

Voor een goede organisatie van het pastoraal werk, zijn er in onze kerkenraad twee ouderlingen nodig.

Wie wil ouderling Ad Eggebeen komen versterken?

- Groot huisbezoek

In de kerkenraadsvergadering hebben we de bijeenkomsten groot huisbezoek voorbereid.

Van de vier geplande bijeenkomsten is er één doorgegaan.

Lees elders in deze Schakel het verslag hiervan van mevrouw ds. Sophie Bloemert.

- Beleidsplan

Het voorbereiden van nieuw beleidsplan, met onder meer besluiten over onze kerkgebouwen en over onze vacante predikantsplaats, staat hoog op onze 'to do lijst'.

Waren we blij met het feit dat twee gemeenteleden, mevrouw Paula van Harn en de heer Dick Erkel, zich hadden aangemeld voor een werkgroep voorbereiding beleidsplan, en hebben zij en wij een oproep gedaan voor meer leden, waaronder uit de kern Sluiskil, nu moest de kerkenraad constateren dat zich niet meer gemeenteleden hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

De kerkenraad heeft beide genoemde personen uitgenodigd voor een gesprek over de verder te volgen aanpak.

- Samenwerking gemeenten

Op 18 maart 2019 voerden afvaardigingen van vier kerkenraden (van Hoek, Oosthoek (Hulst / Kloosterzande), Terneuzen en onze gemeente weer overleg over samenwerking.

De richting die gezocht wordt is dat we met behoud van zelfstandigheid gaan onderzoeken op welke manier in de toekomst onderling ondersteuning kan worden gezocht en gevonden, bijvoorbeeld op het vlak van pastoraal werk.

Eind mei, begin juni zal er verder worden gepraat. Inmiddels is bekend geworden dat de PG Hoek een beroep heeft uitgebracht op een predikant, te weten mevrouw ds. S. Ketelaar, ter voorziening in de vacature die ontstaan was door het vertrek van ds. A. van der Maas.

- Gemeenteavond

Op woensdag 5 juni aanstaande om 19.30 uur, zal weer een gemeenteavond worden gehouden. Het onderwerp zal deze keer zijn het bespreken van enkele bouwstenen voor een nieuw beleidsplan. Nadere informatie volgt.

Arie Haasnoot, interim-voorzitter kerkenraad.

WIJ OP WEG

in het licht van Pasen

In de afgelopen maanden heb ik een aantal belangrijke ontmoetingen in uw gemeente meebeleefd.

Enkele keren woonde ik een kerkenraadsvergadering bij, sommigen van u sprak ik in kleine kring en ik leidde het inhoudelijke deel van de gemeenteavond eind februari.

Al doende heb ik – ondanks de afstand Heerlen-Zeeuws Vlaanderen – een flinke groep (actieve) gemeenteleden kunnen leren kennen en dat is fijn en helpt bij mijn opdracht.

Uw betrokkenheid bij de gemeenschap, vertrouwen in de toekomst en goede moed om plannen te maken heb ik goed kunnen merken. Daarnaast zijn er zorgen en vragen. Ook daarvoor is op diverse manieren aandacht.

Bijzonder was in dit verband het groothuisbezoek, dat op 11 april jl. in Philippine bij de familie Eggebeen is gehouden.

Aanvankelijk was het niet zo makkelijk om voldoende mensen bij elkaar te krijgen om door te praten over de toekomst van de gemeente. Dit naar aanleiding van de groeps gesprekken tijdens de gemeenteavond.

Gelukkig was er uiteindelijk toch een mooie kring te vormen en hebben we samen een zinvolle avond beleefd.

De drie kernen waren vertegenwoordigd. Nogmaals was het omvattende thema WIJ OP WEG. Foto's en andere werkvormen hielpen om in gesprek te komen over de zaken die er nu toe doen.

Ik noem een paar voorbeelden voor wie er niet bij was.

Een foto van twee rubberbootjes op het water deed denken aan de twee kerkgebouwen, een afbeelding van Chagall bracht het kruis in de kerk van Sluiskil dichtbij, een plaatje van pelgrims die elkaar de weg wijzen sprak voor zich (inclusief de wijzende vinger) en een foto van veel fruit werd geduid als veel noodzakelijke vitamines voor de gemeente.

Toen de aanwezigen daarna werd gevraagd een keuze te maken uit een serie woorden, die passen bij gemeentezijn, kwamen belangrijke aspecten op tafel, zoals respect, hoop, levensvreugde, verbinding en muziek, en ook keerpunt, zorg, herstel, realisme en verandering.

Tegen het einde werd uitgesproken, dat juist een nieuw beleidsplan een stevige bouwsteen is om de gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil weer perspectief te bieden. 2019 kan een keerpunt worden, met verandering en 'out of the box' denken.

En vooral met duidelijkheid over het doel van de weg.

Dat kan tevens bijdragen aan herstel van verhoudingen.

Daarbij is inbreng en steun van gemeenteleden onontbeerlijk.

Zo kan worden gewerkt aan nieuwe saamhorigheid.

Ik schrijf deze woorden in de Stille Week, kort voor Goede Vrijdag en Pasen. Dagen, waarin het gaat van donker naar licht, van dood naar leven.

Vindt u het vreemd, dat ik wel enige overeenkomst zie?

De komende tijd kunnen opnieuw stappen worden gezet.

Daarbij is de gemeenteavond op 5 juni (waarover elders meer) een volgende bouwsteen – en teken van leven. Ik hoop erbij te zijn.

Tenslotte wil ik mijn aanbod uit de vorige Schakel herhalen.

Dat heeft te maken met de problematische situatie in de achterliggende tijd en gevolgen daarvan voor sommige gemeenteleden. Wanneer u daarover met mij persoonlijk wilt praten, bied ik daarvoor graag de gelegenheid. Het is praktisch, wanneer u mij in dat geval een mailtje stuurt via s.bloemert@protestantsekerk.nl.

Dan kunnen we een afspraak maken.

Het groothuisbezoek sloten we af met een hoopvolle tekst, die ik hier graag herhaal:

dat wij gezien zijn in Gods ogen
en dat in ons zijn licht niet dooft
dat God ons steeds tot leven blijft bewegen,
ons elkaar geeft als thuis en toekomst
dat hij zijn naam in onze dromen schrijft,
wees daartoe gezegend door de Ene, de Levende God!

Met een hartelijke groet,
ds. Sophie Bloemert

Koffiemorgen

24 mei gaan we naar ?

De overige informatie ontvangt u in de kerk.

Dus hou deze datum al vrij in de agenda.

Ring Zeeuws-Vlaanderen



Verslag tweede Ringzondag

Op zondag 7 april 2019 vond de tweede Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente 'de Brug' in Oostburg.

Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 10 gemeenten aanwezig.

De ontmoeting van deze Ringzondag vond plaats tijdens de 40-Dagertijd met een dienst in de kerk.

Voordat de dienst begon werden de liturgische bloemstukken met foto's en afbeeldingen van het project van Kind op Zondag voor de kinderen op de muur geprojecteerd. Hierin zag je de zorg die er al was voordat de dienst gevierd werd.

De kerk van Oostburg is kortgeleden verbouwd en de kerkzaal is een open, lichte, functionele ruimte geworden.

Na de eredienst was er koffie, thee enz. in het tegenovergelegen 'kerkcentrum'. De zaal was goed gevuld!

Terug in de kerk was er een duidelijke, bondige presentatie over de Protestantse gemeente 'de Brug'. Voor degene die dit (nog een keer) willen nalezen kan de tekst opgevraagd worden bij Arnold Scheele (schl@zeelandnet.nl). De tekst is ook te vinden in de eerst volgende 'Kerk in Beeld' onder de gemeenteberichten van de Protestantse gemeente 'de Brug'.

Van deze presentatie ontving iedereen de geprojecteerde tekst op papier. Na de presentatie werden er drie groepen gevormd met elk ongeveer 10 personen.

Vervolgens konden er vragen gesteld worden n.a.v. de presentatie en aanvullingen/ reacties gegeven worden vanuit de eigen gemeentes en was er de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan. Niet alles is in alle groepen aan de orde geweest en dat was ook niet het doel.

Het gesprek met elkaar, elkaar en de verschillende gemeentes leren kennen staat voorop.

Tijdens de lunch werd er gevraagd hoe de ochtend was ervaren. Een paar reacties: nieuwe ideeën opgedaan; inspirerend; leuk om mee te maken; mooi om te horen van geloof, ieder op zijn of haar eigen manier; bemoedigend; boeiend om elkaar te ontmoeten; we kunnen elkaar versterken.

Note: Niet iedereen is enthousiast over het in gesprek gaan na de dienst a.d.h.v. vragen/stellingen.

Voor sommigen is dat een te verplicht onderdeel of wordt een Ringzondag daardoor te lang.

We hopen dat ook deze gemeenteleden zich betrokken blijven voelen bij de Ringzondag en (een deel daarvan) blijven meedoen zodat de onderlinge contacten/ontmoetingen mogelijk blijven.

Conclusie:

Op deze tweede Ringzondag, met een iets andere invulling dan de eerste, kan wederom zeer positief terug gekeken worden. Ruim 80% van de gemeenten was aanwezig.

Door de aanwezigen is o.a. gezegd:

dat deze ontmoetingen leidden tot het opdoen van ideeën voor de eigen gemeente, dat ervaringen van een fusie helpen bij een fusie die staat te gebeuren, dat gesprekken inspirerend en bemoedigend zijn.

In alles klinkt het omzien naar elkaar door, wat als even belangrijk wordt gezien als de dialoog met de buitenwereld.

De tekst op de muur in de kerk spreekt daarbij aan:

'Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt zoals ik u heb liefgehad'

Verslaglegging: C.P. de Bruijn-Dieleman, Protestantse gemeente te Hoek, 14 april 2019

Hoe kon Jezus God genoemd worden ?

Vier studiebijeenkomsten over de historische Jezus

In de Paaswake wordt in de katholieke kerk bij het binnendragen van de Paas-kaars gezongen: *"Licht van Christus"*.

En in de christelijke geloofsbelijdenis staat: *"Ik geloof ... in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God"*.



Voor heel wat mensen zijn dit woorden die ze van jongs af aan zonder nadenken hebben leren uitspreken. Dát Jezus van Nazaret de Zoon van God is, licht uit licht en ware God uit de ware God, is voor hen zo vanzelfsprekend dat ze zich niet meer afvragen hoe de eerste volgelingen van Jezus van Nazaret daartoe zijn gekomen. Voor anderen zijn dit teksten die onbekend zijn of tal van vragen oproepen.

Waarom volgden zij die Joodse rabbi uit Nazaret? Waarom noemden ze hem zo? Hij was toch de zoon van een timmerman? Zei hij dan van zichzelf dat hij God was? Nee, dat niet. Gaven zijn woorden en daden daartoe dan aanleiding? Voor zijn volgelingen wel. Waar liggen de wortels van die uitspraken dan precies? Vormen de evangelies een betrouwbare informatiebron? Enzovoort.



Deze en soortgelijke vragen komen aan de orde in vier bijeenkomsten die Ad van Loveren in de meimaand zal geven. Daarin beperkt hij zich als historicus en theoloog tot de periode vanaf de dood van Jezus (ca. 30 nChr) tot het begin van de 2^e eeuw.

De bijeenkomsten zijn gepland op dinsdag 7 / 14 / 21 / 28 mei.

U kunt kiezen tussen:

a) de ochtend (9.30-11.30 uur)

b) de avond (19.30-21.30 uur)

Er is plaats voor maximaal twaalf personen per dagdeel (a / b). Meldt u dus snel aan. Aanmelding via Jan vermunt (Bureau van de Elisabeth-parochie): 0115-616006 (op werkdagen) / bureau@eparochie.nl.

Mochten zich per dagdeel meer dan twaalf personen aanmelden, dan wordt met betrokkenen overlegd hoe een en ander vorm te geven.

Plaats van samenkomst is het Emmaüscentrum (Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ) te Terneuzen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee enz. is zeer welkom.

Elke bijeenkomst zal uit twee delen bestaan. Vóór de pauze houdt Ad van Loveren een inleiding aan de hand van afbeeldingen en teksten. Na een onderbreking voor koffie, thee enz. is er een kringgesprek.

In de eerste bijeenkomst gaat hij ook in op de toenmalige omstandigheden waarin Jezus leefde en optrad. Niet alleen de geografische en politieke situatie komt dan aan bod, maar ook de religieuze en sociale. In de bijeenkomsten daarna staan de teksten van en over Jezus centraal.



Extra collecten mei en juni

5 mei BEVRIJDINGSDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE

Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bij zonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

12 mei COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

Op school het geloof ontdekken

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.

9 juni COLLECTE KERK IN ACTIE (PINKSTERZENDING)

Bijbelverspreiding op Chinese platteland

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling.

Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingcollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

23 juni COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAAT)

Wereldvluchtelingen dag

Vergeeten vluchtelingen in Nigeria

Op deze zondag na Wereldvluchtelingen dag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn

nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een beter toekomst.

Huwelijksjubileum

55 jaar

29-5-2019

Mevr. M.E. van Rijn - van Os
Vassystraat 2 4551HV Sas van Gent

Ingeschreven

Mevr. T.C. de Bruine - Meulenberg
Middenstraat 93, 4541AB Sluiskil

Overleden

7-4-2019

Mevr. J. Luijendijk - van der Noll
Waterdijkbos 9, 4553DB Philippine

11-4-2019

Mevr. C.M. de Guytenaer - de Meijer
Bernhardstraat 22, 4554BE Westdorpe.

Samenstelling kerkenraad

Predikant: vacant
consulent: ds. M. Wisse
Voorzitter kerkenraad: dhr. A. Haasnoot
Scriba: dhr. A.E.M. van Leeuwen
Ouderling
dhr. A.I. Eggebeen

College van Kerkrentmeesters

dhr. A.E.M. van Leeuwen
dhr. A.J. Dieleman

College van Diakenen

mevr. J. Verplanken– Meesen
dhr. A.F. de Bruijne
dhr. L. Koelewijn

Crèche en kindernevendienst

Sinds januari is er alleen nog op de eerste zondag van de maand kindernevendienst, met uitzondering van januari, juli en augustus. Ook op andere zondagen blijven kinderen natuurlijk welkom. In beide kerken is een ontdekkist geplaatst waarmee ze op hun eigen niveau aan de gang kunnen met Bijbelse thema's. Ze blijven daarbij onder begeleiding van de (groot)ouders zelf.

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel: 0115-492040
Kindernevendienst Ina Verpoorten tel: 0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel - Voor 23 juni

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgsaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blade	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.