

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



april 2016

jaargang 45 nr:4

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/SI. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/SI.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil
Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

April

Zondag 3	Philippine	Ds. E. Maassen	10.00 uur
Zondag 10	Sluiskil	ds. M. Vermet	10.00 uur
Zondag 17	Sluiskil	ds. D. Stap	10.00 uur
Zondag 24	Philippine	H.A. ds. J. de Beun	10.00 uur

Mei

Zondag 1	Sas van Gent	De Redoute Ds. A.M. van Andel	10.00 uur
----------	--------------	----------------------------------	-----------

Rennende apostelen



Dit prachtige schilderij maakte de kunstenaar Eugène Burnand (1850 – 1921) in 1898. Het bevindt zich in Musée d'Orsay te Parijs. Burnand was een Zwitser, maar woonde en werkte gedurende langere tijd in Frankrijk op diverse locaties. Zijn werk wordt gerekend tot de stroming van het realisme waarin ernaar gestreefd wordt de waarneembare werkelijkheid realistisch en niet mooier dan hij is uit te beelden. Naast werken met andere thema's schilderde hij diverse Bijbelse taferelen. Vooral in deze Bijbelse werken geeft hij de emotionele lading van gebeurtenissen treffend weer, zoals ook in deze afbeelding van de 'Rennende apostelen naar het graf'.

Op het schilderij zien we een momentopname van wat, naar het evangelie van Johannes, op de vroege morgen van Pasen gebeurde. Het wijkt af van andere, meer gebruikelijke afbeeldingen van die dag van de Opstanding. Hier geen huilende vrouwen bij een open graf, geen engelen, noch ook de Opgestane. Maar wel twee mannen in volle vaart.

Het hoofd vooruit, naar achteren wapperde haren. Ook hun kleding suggereert hoge snelheid. Het zijn Johannes en Petrus, leerlingen van Jezus. In Johannes 20 wordt verteld dat ze meteen waren weggesprint na het schokkende bericht van Maria van Magdala: "Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald..." (Johannes 20: 2). En hoewel Maria niet is afgebeeld, kunnen we haar gestalte vermoeden achter de rug van die mannen, is nog haar stem te horen, die in hen die vaart heeft ontketend. De verwarring was al zo groot door de verbijsterende marteldood van Jezus. En nu dit, een leeg graf...? In de realistische verbeelding betreft de kunstenaar ons zeer intens bij de emoties van deze twee.

Johannes is de jongste van de twee. Hij was de leerling die Jezus liefhad. Hij had, naar het getuigenis van het evangelie van Johannes, als enige van de leerlingen aan de voet van het kruis van zijn stervende Heer gestaan. Misschien hadden de anderen dat niet gedurfd. Het had hem tot getuige van zijn dood gemaakt. Wat gaat er door hem heen nu hij met de echo van Maria's woorden naar de begraafplaats rent? Hij houdt zijn handen ineen geklemd, zoals mensen soms doen als om zichzelf bij elkaar te houden. Er is hoge concentratie in zijn gezicht, ogen die voorbij de horizon trachten te kijken. Wat wacht hem? Wat verwacht hij? Leegte of vervulling, dood of de levende? Het lijkt allemaal door zijn kop heen te tuimelen en het geeft hem wellicht net even iets meer vaart dan Petrus. Hij is in het wit gekleed. Heeft de schilder daarmee een bedoeling? De kleur wit symboliseert immers 'schoon', 'rein', 'nieuw': Pasen! Is deze Johannes daarvan een uitbeelding? Een man die voortgedreven wordt door een betwifelbaar geloof dat hoopt op en zoekt naar bevestiging van wat niemand voor mogelijk houdt? Bronnen van liefde, vindplaatsen van de Geliefde.

Petrus is de andere. Ouder dan zijn maat. De evangeliën delen Petrus unaniem een prominente rol toe in het gezelschap van de leerlingen van Jezus. Een soort primus inter pares.

Het is een vooraankondiging dat hij na Pinksteren een van de belangrijke leiders was in de vroege kerk.

Na de arrestatie van Jezus was Petrus hem op een afstand gevolgd.

Maar toen de grond te heet werd onder zijn voeten, beweerde hij Jezus niet te kennen.

En wat doet dat met iemand, naderhand?

We zien dat hij onder het rennen met zijn rechterhand letterlijk zijn hart vasthoudt.

Zijn linkerhand, iets geheven, drukt aarzeling uit in die half uitgestoken wijsvinger.

Zijn verweerde gezicht is meer dan dat van Johannes als een open boek.

Intense emoties tekenen zich af in zijn wijd opengesperde ogen. Het is niet alleen schrik, maar ook ontreddering.

Gaat het door hem heen dat het waar zou kunnen zijn? Dat, zoals Jezus meermaals heeft gezegd, hij na drie dagen is opgestaan? Hoe ga je iemand tegemoet in wie je een groot vertrouwen hebt, je beste vriend, maar van wie je op een cruciaal moment publiekelijk afstand hebt genomen? Hoe begroet je hem? Zijn kleding is donker getint. Misschien is het de kleding van een visser. Of heeft de kleur ook hier symbolische betekenis en heeft de kunstenaar hem bekleed met de kleuren van schuld en boete, berouw? Wordt hier dan de innerlijke aanvechting van deze uitgebeeld, terwijl hij nochtans voortgedreven wordt om de Geliefde misschien weer onder ogen te komen?

Om hervonden te worden en te vinden: bronnen van liefde, aanvaarding en vergeving.

De wedren van deze twee vindt plaats in het morgengloren.
De zon is nog net niet zichtbaar.
Ook die is nog onderweg zoals ook de twee leerlingen.
Pasen is, blijft een geheimenis.
Maar toch raakt het mensen.
Heeft het de kracht hen in beweging te zetten.
Zonder dat zij zien, zonder dat zij zeker weten.
Dat beeldt Burnand treffend uit in deze momentopname.
Hij betreft ons zo misschien wel meer bij Pasen en bij de
Opgestane dan theologische uitspraken zouden kunnen doen.
Bij een geloof dat zegt 'ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.'
Bij mensen die het ook niet allemaal precies weten, maar die in het
spoor van die Ene voor elkaar willen instaan.
Bronnen willen zijn van liefde, aanvaarding, vergeving, zelfs als dat
moeilijk is.
Vindplaatsen van de Geliefde.
Dat wij zo na Pasen gemeente zijn, een geloofsgemeenschap
onderweg, de nieuwe dag tegemoet.

Annemarie van Andel

P.S.: deze afbeelding werd afgedrukt op de liturgie van de
Paasmorgen en in deze dienst mede overdacht.

Levenslied

Deze aflevering van Levenslied wordt geschreven in de Stille week. Het betekent, dat waar we nu naar uitzien, alweer geschiedenis kan zijn geworden, wanneer De Schakel bij u in de bus valt. Hoe dan ook, Pasen is aanstaande !

We beleven het verhaal van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, dat in de formule van The Passion vele TV – kijkers trekt.

De cyclus van erediensten in de Paasweek wordt door onze gemeente als indrukwekkend ervaren, van de viering van het Heilig Avondmaal op Witte donderdag tot de jubel van het koor "Triumph Victoria" op de feestelijke zondagmorgen.

Passiemuziek is rondom ons, waarbij de naam van Johann Sebastian Bach in ieders mond bestorven ligt. Sommigen echter worden ten diepste ontroerd door het Stabat Mater van Rossini, waaruit het heroïsche "Cujus Animam" het intense lijden bezingt van Maria bij de kruisiging van haar Zoon.

Genoeg over muziek nu, onze gemeente kent betere recensenten dan ondergetekende!!

We keren terug naar de kern van deze rubriek: omzien naar elkaar. In deze aflevering doen we dat op een wat afwijkende wijze. In de Schakel van maart vermeldden we veel zieke gemeenteleden. Voor zover het ons bekend is, gaat het hen nu redelijk goed en zijn ze herstellende. We wensen allen algehele beterschap toe en kracht om te volharden. Dit geldt uiteraard ook voor hen, die hun naam hier liever niet vermeld zien. We maken een uitzondering voor twee gemeenteleden.

Dhr. M. Wolfert uit Hoek zal tengevolge van een enkelbreuk lange tijd beperkt zijn in zijn mobiliteit en

Mw. Cora Wasterval , eveneens uit Hoek, zal door haar kwetsbaarheid minder actief kunnen zijn, dan ze zelf misschien zou willen!

Beiden sterkte!!

Nog een afsluitende opmerking over rouw.

Onze gemeente is de laatste maanden geconfronteerd met diepe rouw, een langdurig proces van pijn door gemis, dat troost behoeft.

Toon Hermans dichtte eens :

“Nu het rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet, de schuifelende voeten,

--- raak je mijn hart nog sterker aan .

Laten wij als gemeente het hart aanraken van hen die leven met gemis, ook als het rouwrumoer is verstomd.

Als onderschrift de tekst van “Waar twee of drie” van Alfred Bronswijk uit “Woorden van geloof. hoop en liefde” een uitgave van de Protestantse Kerk.

Waar twee of drie.

Waar twee of drie in Uw naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toesteken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
daar bent U in hun midden
als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zo verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.

Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van leven.

H.v.Q.

Oecumenisch Pinksterkoor:

HOUD U VAN ZINGEN, ZING DAN MEE!

Het is verheugend dat dit jaar de zuidwesthoek van de Elisabethparochie en de Protestantse gemeente te Philippine-Sas van Gent-Sluiskil samen het feest van Pinksteren vieren.



De viering vindt plaats op 1^e Pinksterdag, 15 mei, in het kerkgebouw te Sluiskil, Louisastraat 43, aanvang 10.00 uur.

Ter gelegenheid van dit oecumenisch Pinksteren zal Piet Hamelink (Axel) leiding geven aan een Oecumenisch Pinksterkoor, waarvoor belangstellenden van beide kerkgemeenschappen maar ook daar buiten van harte worden uitgenodigd.

Gedurende een drietal repetities worden merendeels bekende Pinksterliederen één- e/o meerstemmig ingeoefend.

De repetities vinden plaats op de dinsdagavonden 26 april, 3 mei, 10 mei van 19.30-21.00 uur in de Ark te Sluiskil (Louisastraat 43).

U kunt zich aanmelden bij Piet Hamelink

(hamelink.p.j@gmail.com), bij pastor Marjan Dieleman-Fopma (m.j.fopma@zeelandnet.nl) en bij ds. Annemarie van Andel (annemarievanandel@gmail.com).

Houd u van zingen, meld u aan en zing mee!

Thema-koffieochtend

Dinsdagmorgen 26 april van 10.00-11.30 uur

'Wij geloven één voor één en ook samen.' Dit is de eerste regel uit de mooie kleine geloofsbelijdenis die als lied 344 is opgenomen in het Liedboek.

Het verwoordt dat er een onderscheid is tussen 'mijn' persoonlijk geloof en het 'wij' van het geloven als geloofsgemeenschap.

Soms ervaart men zelfs een zekere spanning tussen die twee. Want wat is belangrijker 'mijn' persoonlijk geloven en niet-geloven of het gezamenlijk beleden geloof van de geloofsgemeenschap.

En moet je met je persoonlijk geloof volledig instemmen met wat 'wij' als geloofsgemeenschap geloven?

Op de Thema-koffieochtend beginnen we het gesprek bij persoonlijk geloven (en niet geloven).

Daarbij zal Marcus 4: 3-20 en Jacobus 2: 14-26 overdacht worden. En waar we dan uitkomen?

Misschien wel bij de betekenis van het 'wij' van de geloofsgemeenschap die samen in geloof zich uitspreekt, bidt en zingt en hoe een ieder zich met zijn/haar persoonlijk geloof daartoe zou kunnen verhouden.

Van harte welkom ten huize van mw. C. van Nes, Braakmanstraat 1 te Philippine.

Denkend over God en mij

“Als ik God zeg dan bedoel ik niet
al de bomen met hun hoofd omhoog,
en de zon niet met zijn gouden oog,
en de hemel niet en het verschiet,

en niet binnen in het warm gevoel
als ik aan de grens des levens sta,
en het duister niet waarin ik ga,
God, ik weet het niet wat ik bedoel.

Ik bedoel, want eindeloos probeer
ik te zeggen wat ik zeggen wil,
ik bedoel een licht dat niet bestaat,

ik bedoel het goddelijk gelaat
dat onzichtbaar is, de stem zo stil
dat ik hem niet hoor als ik hem eer.”

Jan Willem Schulte Nordholt

Blz. 708, Liedboek, *zingen en bidden in huis en kerk*

Een leuke gemeente,

een fijne gemeente, een warme gemeente

Zo kennen we onszelf. En zo horen we dat ook van anderen die af en toe te gast zijn in ons midden. Er is een sfeer van onderling vertrouwen en aanvaarding van elkaar die merkbaar is in onze erediensten en tijdens het koffiedrinken. Vooral na de dienst met een kopje koffie/thee in de hand wordt er veel gedeeld, en is er een weldadige zorg en aandacht voor elkaar. Vanzelfsprekend is dat niet. Onze gemeente is immers een diaspora gemeente waarvan de gemeenteleden verspreid wonen in drie afzonderlijke kerken en diverse gemeenteleden nog verspreider in de regio. Ook is de onderlinge verscheidenheid in geloof en leven groot. En toch gaat het samen, in verbondenheid met elkaar. En stichten we welkelijks met en voor elkaar een woonplaats. Een huis dat niet van hout en steen gebouwd is, maar zijn fundament heeft in geloof, hoop en liefde. Dat is een geschenk waar we dankbaar voor mogen zijn.

Enigszins verrassend is het dat er nu zo af en toe een 'wij' en 'zij' aspect meeklinkt. Het gaat dan om onze kerkgebouwen. Nooit wordt afbreuk gedaan aan dat van 'hen', maar toch. Spelen er dan toch belangen mee? Persoonlijke belangen? Het zou naïef zijn om dat te ontkennen. Maar hopelijk willen we die in onszelf met een gevoel voor humor en zelfrelativering onder ogen zien.

De toekomst is onzeker. Dat is in deze gemeente al jarenlang het geval en we gaan daar doorgaans vrolijk mee om. Welke duidelijkheid er hopelijk binnen afzienbare tijd in het vizier zal komen weten we nog niet. Maar in verbondenheid en in vertrouwen in elkaar zal elke uitkomst goed kunnen zijn. Moge dat het huis van onze geloofsgemeenschap blijven bouwen.

Afwezigheid predikant

In de week van 9-16 april hopen een aantal inwoners uit Zeeland te genieten van een verblijf in het Roosevelthuis ofwel Nieuw Hydepark in Doorn. Dhr. en mw.

Paul en Mieke Verplanken zijn nauw betrokken bij de organisatie. Op hun verzoek en met instemming van de kerkenraad mag ook ik deze week meemaken om zo goed en zo kwaad als dat gaat de taken van predikant te vervullen.

Dit betekent dat ik die week niet in de gelegenheid ben om voorkomende taken in onze gemeente te doen.

Indien gewenst kunt u in deze week een beroep doen op mijn vervanger.

We hopen dat u daartoe contact opneemt met de scriba van de kerkenraad, dhr. S. van Harn.

Opbrengst inzamelingsactie in 2015

(postzegels, kaarten, etc.)

Dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten werden door vrijwilligers ingezameld en gesorteerd. Het materiaal wordt uiteindelijk verkocht op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2015 is totaal € 23.996,-. De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van Kerk in Actie en de GZB. Namens hen, hartelijk dank! Kijk voor meer informatie over de inzamelingsacties op www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.

In onze gemeente zorgt dhr. Jan Dubbeldam voor de doorzending van ingezamelde kaarten. Inzamelpunten bevinden zich in de kerkgebouwen. Weet u niet waar? Vraag het aan dienstdoende kerkenraadsleden. Jan, bedankt!

Van de Kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van 10 maart vond plaats op een bijzondere plaats en een bijzonder moment.

Normaal vergaderen we in Sluiskil, maar nu in Philippine, aansluitend aan de vesper. Normaal is ook dat wij elke vergadering beginnen met een moment van bezinning. Nu vormde de indrukwekkende vesperdienst onze bezinning. Het was bijzonder om zo aansluitend aan een kerkdienst in de kerkzaal te vergaderen.

Goed nieuws mocht ik melden over de verbondenheid van dominee van Andel aan onze gemeente. In de vorige Schakel schreef ik dat er een contract lag dat inhield dat die verbondenheid in september 2016 zou aflopen. Zoals het er nu uitziet kunnen we gelukkig ook daarna nog zeker een jaar als gemeente en predikant met elkaar verder op weg. Kerkrechtelijk moeten er nog wel wat punten en komma's gezet worden, maar daar gaan we waarschijnlijk wel goed uitkomen met de bredere organen van de PKN.

Over kerkrecht en de PKN gesproken. Onze PKN heeft een belangrijke nota gepubliceerd: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Ik denk dat we te veel eer aan ons zelf geven als we zeggen dat ze onze adviezen goed hebben opgevolgd. Maar we kunnen wel zeggen dat wij er blij mee zijn dat in de nota wordt onderkend dat onze kerk vaak te veel een vergader- en een regelkerk is geworden, met te weinig aandacht voor waar het werkelijk om zou moeten gaan in een geloofsgemeenschap. In de nota staan belangrijke voorstellen om de organisatie van de kerk eenvoudiger te maken. Wij hopen dat het ook goedkoper zal worden. Als kerkenraad hebben wij vorig jaar nog aan Utrecht geschreven dat het voor ons niet altijd goed voelt dat wij hier in Zeeuws Vlaanderen als kleine gemeente proberen om blijmoedig te overleven, terwijl het aan de andere kant wel eens lijkt dat we deel uitmaken van een grote multinational met alle regelgeving en bureaucratie.

We hebben er trouwens wel bij geschreven dat we er blij mee zijn dat we deel uitmaken van de landelijke kerk.

Zoals in veel recente vergadering, hebben we ook nu gesproken over onze twee kerkgebouwen.

Eén te veel voor een kleine gemeente.

In de vergadering kwamen nieuwe inzichten naar voren.

Inzichten over financiën, maar ook over de praktische mogelijkheden van de twee gebouwen en over de plaats van een kerk (gebouw) in een dorp.

We hebben er bij stil gestaan dat in een – naar Zeeuws Vlaamse begrippen – niet heel kleine plaats als Sas van Gent geen enkel kerkgebouw meer in gebruik is.

Dat is een gedachte om stil van te worden. In onze aprilvergadering verwachten we alle gegevens binnen te hebben.

Een voorgenomen besluit willen we dan in de mei vergadering nemen, zodat we er nog voor de zomer in de hele gemeente met elkaar over kunnen spreken.

We realiseren ons dat we als kerkenraad de tijd nemen. Dat is niet omdat we geen knopen durven doorhakken of om de hete brei heen draaien.

Dat is omdat we ons realiseren hoe belangrijk en gevoelig de keuze zal zijn.

Verder waren er als altijd veel kleine en grote regelzaken.

We hebben ook besloten om net als in 2015 dit jaar de kerk in Philippine open te stellen tijdens de Mossel-feesten (onze scriba noemt ze altijd de “wafelfeesten”).

Het is goed dat we bij de Geuzefeesten in Sluiskil en de Mossel-feesten in Philippine als kerk naar buiten treden, dat we dan zichtbaar zijn.

Gertjan van der Brugge, voorzitter

Ds. Dick Stap gaat weer voor!

U bent allemaal op de hoogte dat dominee Dick Stap op 16 juli vorig jaar getroffen werd door een herseninfarct (een "beroerte"). De gevolgen waren verlammingen aan een arm en been, alsook een stoornis in de spraak.

Zijn denkvermogen en geest waren gelukkig niet aangetast! Na een opname in ziekenhuis de Honte volgde opname in revalidatiecentrum de Lindenhof in Goes. Daar heeft hij, onder deskundige leiding, hard gewerkt aan zijn herstel.

Zijn hoofddoel was: weer voorgaan in de eredienst!

Hij oefende met de logopediste het zingen van het Kyrie, wat hij al snel onder de knie kreeg!

Eind vorig jaar werd hij ontslagen uit de Lindenhof, waarna nog poliklinische voortzetting van de revalidatie volgde.

Deze was vorige week afgelopen. U hebt hem de laatste maanden al enkele keren kunnen begroeten als hij met zijn vrouw Marthe in de dienst was.

Voor de diensten waarvoor hij ingeroosterd was, heb ik vervanging kunnen vinden.

Gelukkig is het herstel vlot gegaan en zal hij 17 april weer dienst doen!

In plaats van 1 preek houdt hij 3 korte meditaties afgewisseld met 3 koraalvoorspelen van Johann Sebastiaan Bach.

Vanaf september kunnen wij hem weer geregeld als voorganger begroeten.

Wij zijn dankbaar en blij dat hij weer als voorganger in ons midden zal zijn!

Jan Neeteson

Nieuw jaardoel diaconie

Vanaf april a.s. wordt het nieuwe jaardoel van de diaconie het Rooseveltpaviljoen als onderdeel van het Nieuw Hydepark.

In 1963 is door de federatie van diaconieën het initiatief genomen voor het bouwen van een vakantiecentrum voor mensen met een lichamelijke beperking, het Roosevelthuis.

Deze bouw werd gerealiseerd op het landgoed Hydepark in Doorn. Hier werd ook het studiecetrum voor predikanten gebouwd.

Dit Roosevelthuis is in 1968 in gebruik genomen.

Het huis wordt bijna het hele jaar gebruikt voor vakantieweken, hetzij door organisatie van het vakantiebureau, de zgn. landelijke weken hetzij door werkgroepen zoals de provincie Zeeland. Ook uit onze gemeente wordt er gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om hier met vakantie te gaan.

Aangezien in de loop der jaren, ondanks de vele verbouwingen, het gebouw aan vervanging toe was, is er nu sinds maart een nieuw gebouw in gebruik genomen.

Ook het studiecetrum was aan vervanging toe en zo is voor beide gebouwen, om de kosten te drukken nieuwbouw gepleegd. Nieuw Hydepark.

Aan de ene kant het Rooseveltpaviljoen en aan de andere kant het Studiecetrum, zodat beiden o.a. gebruik kunnen maken van een keuken. De financiën van beide gebouwen blijven evenwel gescheiden, zodat uw gift ook echt bij het Rooseveltpaviljoen terecht komt.

Zoals u begrijpt kost dit heel veel geld en willen wij als diaconie voor deze nieuwbouw ons steentje bijdragen.

De diaconie collecte op de laatste zondag van de maand is hiervoor bestemd en wordt van harte aanbevolen.

Extra collecte kerkbeheer

Zondag 17 april 2016 Eredienst en Kerkmuziek

Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar.

Liederen troosten en bemoedigen als we zelf geen woorden meer hebben. Liederen helpen om de blik naar boven te richten.

In Nederland kiest iedere gemeente liederen en liturgische vormen die passen bij de eigen sfeer en identiteit.

Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven.

De Protestantse Kerk ondersteunt daarbij met inspiratiedagen waar gemeenten ideeën opdoen om een impuls te geven aan de eredienst.

Maar niet overal in de wereldwijde kerk kunnen mensen in hun eigen taal en op hun eigen manier zingen over wat zij geloven.

Dat geldt vooral voor christenen uit minderheidsgroeperingen of voor

gelovigen die behoren tot een lokale stam.

Het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan ondersteunt minderheden in Pakistan met liederen, muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en die geschreven zijn in hun eigen taal.

Voor de christenen in de zuidelijke regio Sindh is het werk van dit centrum van grote betekenis.

Veel christenen daar hebben een hindoeïstische achtergrond. Er is in Pakistan weinig begrip voor hun

cultuur. Dankzij het werk van het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan kunnen ook deze christenen God eren met liederen die bij hen passen in een taal die hen raakt.

Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in binnen- en buitenland. Van harte aanbevolen!

Uw kerkbeheer

Diaconie

Collectes:

Januari	€ 279,79
7 februari	€ 59,53

De Veertigdagentijdcollectes hadden als overkoepelend thema: 'IK GA. Zet een stap naar de ander'.

Door de toelichtingen op de collectes hebt u kennis kunnen maken met de moeilijke leefomstandigheden van diverse bevolkingsgroepen op aarde.

Met de opbrengsten van de collectes kunnen stappen gezet worden naar deze mensen.

We zijn blij dat u zo enthousiast met ons mee op weg bent gegaan naar deze naasten.

14 februari: "weeskinderen in Oekraïne"	€ 99,00
21 februari: "kwetsbare vrouwen in India"	€ 80,48
28 februari: "kinderen in Nederland"	€ 71,35
6 maart: "Amnesty International"	€ 102,00
13 maart: "migranten in Amsterdam"	€ 80,30
20 maart: "boerinnen in Ghana"	€ 66,93

De collectes, welke gehouden zijn tijdens de vespers voor de Stichting Medisch Werk in Mumbai hebben het mooie resultaat van € 260,80 opgebracht.

Ook hiervoor dank.

Diaconale collecte 24 april

Zingen in je eigen taal in Pakistan

Minderheden in Pakistan

Liederen en liturgische vormen die aansluiten bij de eigen cultuur en in de eigen taal verdiepen je geloof en je relatie met God. Dat is ook de ervaring van de Kerk van Pakistan. De overgrote meerderheid van de 200 miljoen Pakistanen is moslim. Van de minderheid, zo'n 6 miljoen Pakistanen, is slechts de helft christen. In het zuiden, in de woestijnachtige regio Sindh, wonen ongeveer 2,5 miljoen Hindoes. Sommige van hen bekeerden zich vanuit het Hindoeïsme tot het christendom. Ze werken als slaven voor hun moslim landheren. Ze hebben geen rechten en behoren tot de allerarmsten. Pakistan verquist hun cultuur, met prachtige dans, liederen en muziek.

Cultuur beschermen

Het Audiovisuele Centrum van de Pakistaanse Kerk geeft die cultuur juist ruimte en bescherming. Het centrum ontwikkelt liederen, muziek en liturgische vormen gebaseerd op de rijke Hindoe traditie. Zij verspreidt deze door CD's, video's, boekjes en folders. Het centrum leidt dorpsonderwijzers op om liturgische vernieuwing bereikbaar te maken voor de plattelandsbewoners. Zo blijft de culturele traditie behouden. Dit is een grote steun voor de christenen in het Zuiden van Pakistan. Zij zingen nu liederen in hun eigen taal en herkennen hun eigen cultuur en kunst in de erediensten. Ook de allerarmsten, die gediscrimineerd worden en nergens welkom zijn, voelen zich thuis in de kerkdiensten.

Seniorenreis.

Ieder jaar gaat er groep senioren vanuit Zeeuws-Vlaanderen namens het Diaconaal Werkverband van de PKN een week op vakantie ergens in Nederland.

De afgelopen drie jaren zijn we naar de volgende locaties geweest: Raalte; Valkenburg en Dwingeloo.

Het betreft een volledig verzorgde reis met daarbij inbegrepen:

- Geheel verzorgd verblijf in het hotel met ontbijt/lunch en diner
- Vier keer een excursie op een middag
- Drie keer koffie/thee
- Geheel verzorgd avondprogramma: bijv.: shantykoor of theater-show
- Halen en brengen met luxe touringcar en lunch onderweg
- Een vrije dag om uw eigen wensen in te vullen: bijv.: fietsen; wandelen of winkelen.
- De kosten zijn: € 635,00.

Dit jaar gaan we naar hotel Oringermarke in Odoorn, dit hotel ligt in het dorpje Odoorn in Drente. De reis is van zaterdag 9 juli t/m 16 juli 2016.

Vraag eens bij onze gasten die eerder een reis hebben meege maakt naar hun ervaringen. De gasten vinden het een leuke en gezellige week.

U wordt op uw reis begeleid door Hanny en Nellie Sijs uit Zaamslag en Jan Bienefelt en Ria de Deugd uit Terneuzen.

De opstapplaats is bij de Goede Herderkerk in Terneuzen.

In deze reis is een reisverzekering inbegrepen, er wordt een aparte collectieve annuleringsverzekering aangeboden.

U kunt zich aanmelden via uw eigen diaconie of bij bovengenoemde personen. Hier kunt u ook een aanmeldingsformulier krijgen.

Voor evt. vragen kunt u ons bellen: 0115-769019

Jan Bienefelt en Ria de Deugd j.bienefelt@online.nl

Vesperdiensten

We kunnen terugkijken op goede vesperdiensten in de 40-dagentijd.

De Bewogen Woorden, die het thema waren van de diensten, werden op uiteenlopende wijzen uitgediept en besproken.

De schilderijen van Wil de Velde waren een mooie inspiratiebron voor de Kruiswoorden.

Allen, die hebben meegewerkt aan deze cyclus, wil de kerkenraad hartelijk bedanken voor de inzet.

De samenwerking met leden van de Elisabethparochie was goed.

Een speciaal dankwoord aan Wil de Velde voor het ter beschikking stellen van haar schilderijen.

Ook de ontmoetingsmaaltijd op 10 maart was druk bezocht.

Dank aan allen, die bij de maaltijd hebben geholpen.

Anastasia Neeteson

Administratie februari 2016

Collecten Kerkdiensten	€ 290.72
Gift t.g.v verjaardagsfonds Sluiskil	€ 3.500.--
Oud papier Januari 2016	€ 724.90
Oudejaarscollecte 2015	€ 1.485.--
Vrijwillige bijdrage 2016 Toezeggingen	€ 33.732.--
Ontvangen	€ 13.308.66

Kerkbalans 2016, de eerste resultaten

In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden.

Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken!

Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed!

Op dit moment is ongeveer 85 % van de reacties binnen.

Hebben we € 33.732.-- toegezegd gekregen, en is € 13.308.-- reeds ontvangen.

We hopen in het totaal op €35.000,--

Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben vragen: wilt u dat deze maand nog doen?

De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk.

De voortgang van Kerkbalans 2016 wordt zoals gebruikelijk iedere maand vermeld in de Schakel.

Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie!

Mutaties ledenbestand

Verhuisd:

1-3-2016 Mevr. A. de Bruijne
van: Spoorstraat 56, 4541AL Sluiskil
naar: Visartstraat 54, 4541BB Sluiskil

8-3-2016 Mevr. N.E. Verpoorten
van: Zandstraat 237, 4553NK Philippine
naar: Zandstraat 36, 4551LH Sas van Gent

16-3-2016 Dhr. G. Emans
van: Castiliestraat 39, 4553BR Philippine
naar: Bachlaan 90, 4536GD Terneuzen

Huwelijksjubileum

55 jaar

20-4-2016 Dhr. A.J.J. de Groote en
Mevr. C. de Groote - Scheele
Landstraat 5, 4541GB Sluiskil

Verjaardagen

70 jaar

17-4-2016 Mevr. M.J.F. Perrenet - van Nieuwkerk
Posthoornweg 2, 4553NG Philippine

28-4-2016 Dhr. S.J. van Harn
Isabellahaven 2, 4553PD Philippine

75 jaar

27-4-2016 Mevr. P.A.Y. Tombroek - Tol
Duinoordweg 16, 2224CD Katwijk ZH

80 jaar

19-4-2016 Dhr. J.C. de Witte
Nieuwe Kerkstraat 35, 4541ED Sluiskil

Crèche en kindernevendienst

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel Voor 22 mei 2016



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blade	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.