

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Juli / Augustus 2015 jaargang 44 nr:7

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres: www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl
2

Erediensten

Juli

Zondag 5	Philippine Kand. E. Maassen	10.00 uur
Zondag 12	Sluiskil Ds.E. Rooze	10.00 uur 10.00 uur
Zondag 19	Philippine Ds A. van Andel	10.00 uur
Zondag 26	Sluiskil Ds J de Beun	10.00 uur

Aug

Zondag 2	Philippine Ds A. van Andel	10.00 uur
Zondag 9	Sas van Gent De Redoute Ds J de Beun	10.00 uur
Zondag 16	Sluiskil Ds A. van Andel	10.00 uur
Zondag 23	Philippine gemeente-dienst.	10.00 uur
Zondag 30	Sluiskil Ds A. van Andel	10.00 uur

Sept

Zondag 6	Sluiskil startzondag Ds A. van Andel	10.00 uur
----------	---	-----------

Leven met bezieling

In de afgelopen tijd werd ik getroffen door twee berichten, een van Hanna Wapenaar, naar Zuid Afrika uitgezonden medewerkster van KerkinAktie, en een van Munther Isaac, een Palestijns christen. Zij leven elk van beiden in een totaal verschillende realiteit. Hanna leeft in het complexe Zuid Afrika en dat schudt haar als rechtgeaarde Hollandse danig op. Munther leeft in de verwarrende realiteit van Palestina waar men ook zeer bezorgd is over het moslimfundamentalisme van ISIS. In hun berichten reflecteren ze op wat zij waarnemen en stellen ze zichzelf de vraag hoe zich daartoe te verhouden als mens en christen. Ze maken m.i. belangrijke opmerkingen die ook voor ons mens- en christen-zijn van belang zijn. ik geef het u ter overweging door.

Hartelijke groet, Annemarie van Andel

Hanna Wapenaar

Hanna Wapenaar stuurt geregeld een mail naar de classis in Zeeuws-Vlaanderen over haar belevenissen in Pietermaritzburg. Zij is uitgezonden door onze classis en brengt ons op de hoogte van haar werk aldaar. Hieronder een ingekorte versie van haar laatste brief, met een link naar een filmpje dat ze heeft gemaakt. Beste allemaal, Om jullie een kijkje te geven in het werk van Ujamaa (als het ware door mijn ogen omdat ik zelf niet in beeld kom) heb ik een filmpje gemaakt.

Morgen starten we met een campagne: Worker Sunday. We starten het in de gemeenschap (township/wijk) kwaNxamalala, ik ben daar al een paar keer geweest voor Bijbelstudies met werklozen/jongeren. Ujamaa lanceert de campagne, het is de bedoeling dat de jongeren het oppakken en er de komende maanden mee verder gaan.

Ook begint er volgende maand een module aan de universiteit door Ujamaa ontworpen. Deze module is in samenwerking met de Gay and Lesbian gemeenschap opgezet en wordt speciaal voor 7 Nigeriaanse voorgangers aangeboden. Zij zullen voor 3 maanden in Pietermaritzburg wonen. Een van de doelen is om een dialoog aan te gaan met mensen uit de townships. In de aanloop naar deze module zijn er workshops geweest in verschillende gemeenschappen. Deze Contextuele Bijbelstudies gingen steeds over dezelfde text: Genesis 19: 1-11 (in het licht van Genesis 18). Ik ben van plan om hier binnenkort een blog over te schrijven dus ik verklap verder niets. De link naar het filmpje, ongeveer 8 min.

<http://1drv.ms/1HFVQm3>

"Je verdient Euro's, je bent kapitalist"

"Oh...uh oké..." Het werd als een 'grappige' opmerking gezegd maar na een paar keer voelde het toch minder grappig. Een andere uitspraak die ik op verschillende plaatsen hoorde was "alle blanken zijn racist." Toen ik een keer reageerde dat ik dat toch wel een vervelende opmerking vond, was de reactie: "maar jij bent geen Zuid Afrikaan, alle blanke Zuid Afrikanen zijn racist." Ja, alsof dat de uitspraak minder erg maakt.

Groeten, Hanna

Een regenboognatie, een multiculturele samenleving net als Nederland. Al hebben we een heel andere geschiedenis. Apartheid is niet meer een systeem, door de overheid opgelegd, maar ik kom het wel tegen. Als ik op maandagavond naar een restaurant ga om mee te doen aan een quiz (HET avondje uit in Pietermaritzburg) is bijna iedereen blank. Het koor waar ik in zing: blank. Ook opvallend: de gemiddelde leeftijd bij beide activiteiten ligt boven de 50.

Laatst ging ik met een vriendin naar het centrum van de stad om een stoffenwinkel te zoeken. We waren de enige blanken die met het openbaarvervoer naar de stad gingen en de enige blanken die daar liepen (en het was druk). We werden door mannen aangesproken en mensen benaderden ons sneller om om geld te vragen.

Huidskleur, ras, afkomst, etc. viel mij nooit echt op en ik heb er geen probleem mee om de enige blanke in een zwarte groep te zijn. Eerder zou ik dat nooit zo geschreven hebben maar ik merk dat ik bijna gedwongen word om onderscheid te maken. Ik voel mij voor het eerst blank (met bijbehorende privileges en vooroordelen). En ja, er zijn verschillen. Als ik met mijn collega's op kantoor praat over politiek dan hebben ze een andere invalshoek dan de mensen die ik tijdens de quiz spreek. Maar generaliseren lijkt me niet een handige aanpak. Door hier te zijn en te luisteren naar de verhalen van mensen, wordt voor mij alleen maar bevestigd dat alles meer dan een kant heeft.

Tijdens de thee op kantoor ging het gesprek over hoe mensen voor of tegen Amerika konden zijn (lang verhaal). Waarop ik mijn idee gaf over te snel een mening of oordeel hebben. De directeur moest lachen en zei: "als we te lang naar jou luisteren eindigen we zonder mening." Dat is niet mijn bedoeling! Het gaat mij er om dat we onze mening soms veel te snel baseren op het beetje informatie dat we hebben of selectief zijn in de bronnen omdat die onze mening ondersteunen.

Het Ujamaa Centrum wil vaststaande ideeën en interpretaties van de Bijbel openbreken, verhalen van een andere kant belichten. Het lijkt mij logisch dat die benadering in alle aspecten van het leven terug komen.

Hoe is dat in Nederland? Ik schreef dat huidskleur mij nooit eerder opviel, is dat zo? Leven wij ook gescheiden van elkaar, gaan we liever om met mensen uit ons eigen 'hokje'?

Blog 3 juni 2015, van Hanna Wapenaar, mede uitgezonden door onze gemeente naar het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg

Om vrede stichters te zijn
van Munther Isaac

"Kijkend naar de opkomst van de radicale islam, denk ik dat de werkelijke strijd voor ons als christenen geen strijd tussen moslims en christenen moet zijn, of tussen islam en het westen. Onze strijd is een strijd in het christendom zelf: een strijd om de ziel van het christelijke geloof.

We worden des te meer uitgedaagd een authentiek getuigenis van Christus te zijn in dit deel van de wereld, gebaseerd op Zijn onderwijs. **Terwijl wij als Palestijnse christenen worstelen met thema's** als identiteit en ons afvragen bij wie we eigenlijk horen, moeten we nadenken en een gezamenlijk christelijk getuigenis nastreven. Onze identiteit en toekomst liggen in onze roeping om zout en licht te zijn in deze wereld. Om vredestichters te zijn. We moeten een alternatieve levensstijl laten zien, meer dan dat we ons **"aanpassen aan de wegen van deze wereld" (Romeinen 12:2).**

Munther Isaac is Palestijns christen en theoloog en werkt aan het Bethlehem Bible College in Bethlehem.

Van de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van juni was de laatste vergadering , waarbij Paul Koelewijn aanwezig was. Hij gaat verhuizen naar Terneuzen. Paul heeft zich gedurende de periode , dat hij diaken was, enthousiast ingezet voor onze gemeente. Wij vinden het jammer, dat hij ons gaat verlaten. We hebben heel fijn met elkaar samengewerkt. We willen Paul heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en **wensen hem en zijn vrouw Chantal alle goeds toe en God's zegen** voor de toekomst.

Op een gepast moment zal er officieel in een kerkdienst afscheid van Paul genomen worden.

In de vorige Schakel heeft u al kunnen lezen, dat de kerkenraad gesproken heeft over het vervolg op het beleidsplan, dat Gertjan van der Brugge heeft gemaakt.

We willen u allen uitnodigen om samen met ons te spreken over de toekomst en de keuzes waar wij voor staan.

De data van de bijeenkomsten zijn: Donderdag 1 oktober

Donderdag 26 november

Donderdag 4 februari

Plaats van samenkomst de Ark te Sluiskil. Nadere aankondiging in de Schakel later dit jaar. Het beleidsplan zal te lezen zijn op de website en papieren exemplaren zullen via de kerkenraad te krijgen zijn.

Wij zijn gewend, dat er altijd een predikant op zondag de eredienst leidt. Soms wordt er door omstandigheden afgezegd. De kerkenraad vindt meestal een oplossing en zorgt voor een passende dienst.

Op 23 augustus is geen voorganger voorzien. Een groepje van 4 mensen zal zich onder leiding van dominee Annemarie van Andel voorbereiden op een viering. In de komende jaren zal het mogelijk vaker voorkomen dat er geen voorganger kan zijn. We hopen dat we de vieringen door gemeenteleden inspirerend en zinvol mogen zijn.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede zomer toe, waarin tijd is voor rust en ontspanning.

Anastasia Neeteson

Levenslied

Hij behoort alweer tot het verleden, de langste dag van het jaar, die traditiegetrouw in deze aflevering wordt genoemd, omdat hij het begin markeert van het vakantie seizoen. De tijd is weer aangebroken, dat mensen het vaak hectische bestaan enige tijd verruilen voor een leven, waarin de plichten minder knellen. De passieve of actieve ontspanning vindt men dichtbij of ver weg.

We wensen allen een zorgeloze tijd toe, maar willen ook een woord van bemoediging richten aan het adres van diegenen, voor **wie zo'n periode niet is weggelegd. Het aantal gemeenteleden naar wie we in deze aflevering willen omzien en dat verderop wordt vermeld, illustreert deze groep van "pechvogels".** Behalve ziekte, kan ook de zorg over het behoud van een baan hardnekkig zijn en wie intens rouwt, ziet ook in de vakantieperiode de toekomst als een eindeloze leegte !

De Pinksterzondag van het jaar 2015 in Philippine zal ons – in positieve zin – nog lang heugen. De komst van ruim 70 jongelui uit Sliedrecht, die in Merelbeke een kamp hadden belegd, liet onze wens in vervulling gaan, dat we het fijn vinden, van ons geloof te getuigen in een goedbezochte eredienst. Goedbezocht is hier trouwens een eufemisme, want met groot improvisatietalent werd ieder stukje ruimte in de kerk benut. De blikken van zowel de reguliere kerkgangers als van de binnenkomende jongelui **straalden de vraag uit, of dit kerkje wel zo'n hoeveelheid gelovigen kon herbergen.**

Het KON en zo ontstond een eredienst met kerkgangers, die qua leeftijd en bevindelijkheid verschilden, maar die geconcentreerd de dienst volgden. Geanimeerde gesprekken in een mild zonnetje op de buitenplaats van de kerk, onder het genot van een drankje, besloten deze unieke ervaring !

Op de website van onze gemeente zijn mooie foto's van de dienst te zien !!

Voor de eindexamenkandidaten zit een spannende tijd erop, nu de resultaten van de examens bekend zijn ! We feliciteren allen, die het felbegeerde diploma in ontvangst mochten nemen en wensen hen succes met de vervolgstudie !

We noemen nu de- helaas vele- namen van gemeenteleden, die **deze aflevering ons "monumentje van zorg"vullen.**

Mw. T. Benjaminsz uit Sluiskil wacht thuis een oproep af van het St. Jan ziekenhuis te Brugge, waar zij een operatie moet ondergaan. We wensen haar sterkte toe !

Dhr. Johan de Witte uit Sluiskil is blij met het herstel na een ernstige ziekte. Hij werd alweer gesignaleerd in het **Meulengat Goed om te horen !**

Mw. C. de Guytenaer uit Sas van Gent is na een verblijf in Zorgsaam Oostburg weer thuis, maar weet zich nog niet zo goed te behelpen. Heel veel sterkte !

Mw. J. Brons uit Westdorpe brak haar enkel en verblijft voor herstel en revalidatie in de Blaauwe Hoeve te Hulst, Zij is blij met het bezoek dat zij ontvangt !

Dhr. I. Riemens uit de Zandstraat revalideert verder in Goes, Dat hij mag volharden !

Revalideren doet ook dhr. J. Ramondt uit Sas van Gent, maar dan in Ter Schorre. Jan Ramondt blijft vrij monter onder zijn opname. Sterkte !

Mw. Elly Stam uit Terneuzen is thuis en geniet met haar man van kleine dingen : een tijdje buiten zijn, een mooi uitzicht vanuit de flat....**We wensen haar en haar naasten al het goede !**

Mw. Platschorre verhuisde op eigen verzoek van haar woning aan de Poeldijk in Sas van Gent naar De Redoute in dezelfde plaats. Moge het haar daar goed gaan !

Dhr. A. Dees uit Sluiskil ervaart de ongemakken van het ouder worden en leeft met gemis, Moge ons medeleven hem bemoedigen !

Bij mw. A. van Dixhoorn uit Sluiskil is op 22 juni een nieuwe heup geplaatst. We wensen haar beterschap toe en **hopen (als "ervaringsdeskundige") dat het genezingsproces door niets verstoord zal worden.** Sterkte

Een woord van bemoediging richten we ook tot dhr. W. Garskamp uit Sas van Gent, broer van ons kerncontact Geertje de Die. Dhr. Garskamp wordt al lange tijd met gezondheidsproblemen geconfronteerd. Momenteel bezoekt hij enkele **dagen per week " t Veer "in Zaamslag, waar hij bezigheidstherapie volgt.** Ook mw. Garskamp betrekken we bij dit medeleven. Het werk van een mantelzorger is immers zwaar !!

We werden geconfronteerd met het overlijden van dhr. Willem van de Berg, vader van onze oud – predikant Henk van de Berg en schoonvader van mw. Wil de Velde. Willem van de Berg overleed op 10 juni in Kampen. Aan het begin van de eredienst van 21 juni in Philippine is hij door de gemeente herdacht. We hopen voor zijn naasten, dat dierbare herinneringen de pijn van het gemis zullen verdringen.

We eindigen met een bericht, dat u ook elders in deze Schakel zult aantreffen. Onze diaken Paul Koelewijn treedt terug uit de kerkenraad i.v.m. zijn verhuizing naar Terneuzen. Zijn vertrek is, gelet op de (te) kleine bezetting van de diaconie, een gevoelige aderlating. In de laatste kerkenraadsvergadering bedankte voorzitter Anastasia Neeteson Paul voor zijn grote inzet. In Levenslied sluiten we ons daar graag bij aan. PAUL BEDANKT !

**“Gedenk mij in uw gebeden,
gebeden hebben kracht,
zij komen als stralen gegleden
in onze nacht “**

Henriëtte Roland Holst

H.v.Q.

Random kerkdiensten

En de kleur was rood...

Op 1^e Pinksterdag, zondag 24 mei, werd de gastvrijheid die onze gemeente hoog in het vaandel heeft aan een ware test onderworpen. Maandag voorafgaand aan Pinksteren ontvingen we de vraag **of de christelijke jongerenvereniging "Koffiebar de 2sprong" uit Sliedrecht**, op kamp in de buurt van Gent met meer dan 70 deelnemers, welkom was in onze Pinksterdienst. Die vraag hebben we niet negatief willen beantwoorden want dat strijdt met de regels van gastvrijheid. De Pinksterdienst was gepland in ons kerkgebouw te Philippine. Om de dienst alsnog naar Sluiskil te verplaatsen was geen optie. Want we konden er niet zeker van zijn of we erin zouden slagen alle gemeenteleden te bereiken die met Pinksteren ter kerke wilden gaan. Welgemoed gingen we daarom het avontuur aan. Een aantal mensen hebben alle zeilen bijgezet, voorbereidingen getroffen voor het inrichten van de kerk, het organiseren van koffie / thee / frisdrank, extra liturgieën. En toen de jongeren, 75 in getal, vlak voor 10 uur (ze waren verlaat door de brug in Zelzate) onze kerk binnenstroomden, werden ze verrast begroet door de daar al aanwezige gemeenteleden, zoals te zien is op de foto's die door Wim Zegers werden genomen. We bleken precies genoeg stoelen te hebben. Iedereen had een zitplaats! Het kerkje van Philippine was mudvol. Met hoeveel we daar samen waren? Vermoedelijk rond de 135 mensen. En ja, de kleur was rood, want er waren heel wat gemeenteleden die een rood accent hadden aangebracht in hun kleding. In de menigte van mensen lichtte dat rood overal op als dansende Pinkstervlammetjes.

Het was feestelijk om zo, met elkaar en samen met deze jongeren, het Pinksterfeest te vieren. Na afloop zei een van onze gemeenteleden dat hij de Geest had zien waaien!

Heel veel dank aan allen die dit organisatorisch gezien mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder Dick en Coby van Nes en Henny Wille. Ook veel dank aan Piet Hamelink en de leden van ons projectkoor die bereid waren de gemeentezang te ondersteunen, aan Jannie Hamelink die op haar fluit de Pinkstergeest in wind en vuur ten gehore bracht, en aan iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de vreugde van deze dienst en het samenzijn met koffie en thee na de dienst.

Enkele dagen na Pinksteren ontvingen we via Wim Zegers **onderstaand bericht van "Koffiebar de 2sprong" uit Sliedrecht:**

*"Wij willen u namens de hele koffiebar uit Sliedrecht hartelijk danken voor de dienst, koffie en de foto's! Iedereen was zeer positief over de kerkdienst, het sloot mooi aan op ons thema: wie ben ik. Dank jullie wel! Met vriendelijke groet,
Martijn Schild, kb team, koffiebar de 2sprong"*



Extra Diaconale collecte

Zondag 16 augustus 2015

Vakonderwijs, toekomst voor weduwen

In Nigeria behoren de weduwen tot de allerarmsten in het land.

Na het overlijden van hun echtgenoot worden de eigendommen van het gezin toegewezen aan de familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt hun toekomst uitzichtloos.

De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te gaan als secretaresse, naaister of breister.

Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk in Nigeria en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Gemeente-dienst zondag 23 aug. te Philippine

Voor zondag 23 augustus was aanvankelijk geen gastpredikant gevonden. In de kerkenraad hebben we ervoor gekozen om de kerkdienst op deze zondag de bestemming te geven van een gemeente-dienst.

Het gebeurt in meerdere gemeentes vaker dat zo af en toe een dienst wordt voorbereid door 'gewone' gemeenteleden. Niet zozeer uit armoede omdat er geen predikant voorhanden is. Maar om gebruik te maken van de talenten van gemeenteleden. Zo zullen in onze gemeente op 23 augustus een aantal 'gewone' gemeenteleden u voorgaan. In samenspraak met uw predikant zal deze kerkdienst voorbereid worden door mw. Anastasia Neeteson, dhr. Co Vercouteren, mw. Paula van Harn en mw. Margriet Rous. Het belooft een verrassende dienst te worden waarvoor we u allen van harte uitnodigen.

Oecumenische Tentdienst zondag 30 augustus

Een week na de Gemeente-dienst mogen we in oecumenisch verband de eredienst vieren en zijn we samen met onze Rooms Katholieke broeders en zusters te gast in de Tent van de Gildefeesten te Sluiskil. Pastor Niek van Waterschoot en uw predikant hopen daarin voor te gaan. De voorbereidingen moeten nog plaatsvinden, maar we zien ernaar uit dat het weer een goed moment zal zijn om de Oecumene te vieren.

Na afloop bent u allen van harte uitgenodigd voor de goed verzorgde en gezellige brunch van het organiserend Comité van de Gildefeesten. Vorig jaar verzocht het Comité dat deelnemers zich tevoren aanmelden. Er is op dit moment daaromtrent nog geen bericht ontvangen. Maar in de loop van deze zomer zullen belangstellenden vast aanwijzingen rondom deelname aan de brunch kunnen vinden in een van de lokale kranten.

Terugblik thema-koffieochtend

In de periode van september t/m mei lukte het om elke maand op een dinsdagmorgen een Thema-Koffieochtend te houden. We drinken er koffie! Maar even belangrijk is het thema dat centraal staat. Ook dit jaar hebben we het weer gehad over uiteenlopende **thema's, nu eens in relatie tot het kerkelijk jaar, dan weer in relatie tot de actualiteit of naar aanleiding van een vraag van een van de deelnemers.**

Kenmerkend voor deze gesprekken is dat elk thema betrokken wordt bij het eigen leven. Dat maakt de gesprekken levendig en intens. Misschien komt dat wel omdat de deelnemers belangstelling hebben voor elkaar en bereid zijn naar elkaar te luisteren. En zo zien we terug op goede ontmoetingen. In september gaan we weer van start. In de Schakel van september zal de eerstvolgende Thema-Koffieochtend worden aangekondigd. Wie zin heeft om ernaar toe te komen: van harte welkom!

De redactie wenst u allen een mooie zomer met verrassende ontmoetingen



Vertrekken.... Op weg gaan

Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.

De korst van egoïsme stukbreken,
die ons gevangen tracht te houden in ons eigen ik.

Vertrekken, dat is ophouden rondom zichzelf te draaien,
Alsof men het middelpunt van de wereld
en van het leven was.

Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten
binnen de probleemkring van het wereldje
waartoe we behoren;
Hoe belangrijk dat ook mag zijn,
de mensheid is veel groter-
en die moeten we juist dienen.

Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden,
Zeeën oversteken of supersonische snelheden bereiken.
Zich openstellen voor de anderen,
Hen ontdekken, hen tegemoet gaan.

Dom helder Camara



Startzondag 6 september 2015

De Startzondag vindt dit jaar wat eerder in September plaats dan u gewend bent. Daarom, voor zover dat nu al mogelijk is, bieden we in deze Schakel een kort overzicht van de invulling van deze dag.

Na de kerkdienst in Sluiskil, die in het teken staat van de start van het seizoen, is iedereen van harte welkom voor koffie / thee en aansluitend een lunch in de Ark.

Om 13.00 uur zal Diederik Reizen uit Zelzate weer met een bus voorrijden en vertrekken we naar Brugge.

Aldaar brengen we een bezoek aan onze zustergemeente, de Protestantse Gemeente te Brugge. Het gebouw, waar deze gemeente **samenkomt, heet "t Keerske" en is gelegen in het hart van de stad.**

Omdat aan touringcars de toegang wordt ontzegd om het oude stadscentrum binnen te rijden, is onze bus verplicht ons af te zetten bij de Bargeweg, aan de rand van de oude stad, aan de zuidoostelijke kant. De afstand tussen dit punt en het hart van de stad is te voet ongeveer 30 minuten.

Waarschijnlijk zullen we er twee keer zo lang over doen, want onderweg komen we langs tal van historische plekken, waarover veel te vertellen is.

Daartoe zijn enkele gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Brugge bereid, die Stadsgids zijn. Het kan dus een interessante wandeling worden. Immers een Bruggeling ziet meer dan een toevallige bezoeker.

Ergens rond 15.00 uur worden we ontvangen in 't Keerske. We sluiten deze ontmoeting af met een vesper en tegen 16.15 gaan we via een andere route weer terug naar de parkeerplaats van de bus. Rond 18.00 uur zijn we weer terug in Sluiskil.

We nodigen u van harte uit om u aan te melden voor het uitje van onze gemeente op de Startzondag. Het leek ons echter goed om u vooraf te informeren over het verloop van deze middag, waarbij ook aangemerkt moet worden dat de mooie historische stad Brugge veel van zijn straten en pleinen geplaveid heeft met kasseien. Voor een aantal gemeenteleden, die graag mee willen maar niet kunnen deelnemen aan de wandeling, is er de optie dat zij van de parkeerplaats van de bus door enkele gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Brugge opgehaald worden met een auto en **voor de deur van 't Keerske worden afgezet.**

De rechten van particuliere auto's in de oude stad zijn echter ook beperkt: 'laden en lossen' mag, maar parkeren meestal niet. Parkeerplaatsen bevinden zich doorgaans ook op een loopafstand van minimaal 10 minuten.

In 't Keerske is er voor de mensen die met de auto opgehaald worden een alternatief programma. Hoe dat eruit ziet, is nog niet geheel bekend.

Evenals voorgaande jaren hopen we dat een eigen bijdrage van 15,- Euro p.p. mogelijk is. Deze kunt u voldoen op de Startzondag.

We hopen op een mooie dag als start van het seizoen, liefst met mooi weer!

Vanaf de maand augustus zullen er in onze kerkgebouwen intekelijsten voor het uitje op de Startzondag liggen.

Hartelijke groet, de kerkenraad



Uitnodiging

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 8 september a.s. onze gemeente een bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds van Eck, predikant uit Wolfaartsdijk en mevr. Verschoor (ouderling).

Als gemeente zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in **Nederland, van Christus' gemeente wereldwijd. We hangen niet als los zand aan elkaar, maar zijn verbonden met elkaar, visitatie is één van de mogelijkheden om, vanuit de landelijke kerk, contacten met de gemeenten te onderhouden.**

Aan de ene kant een pastoraal bezoek, om mee te kunnen denken, te stimuleren, te bemoedigen en waar nodig problemen en moeilijkheden te helpen oplossen, dan zéker kan dit bezoek zinvol zijn. Aan de andere kant is het ook een bezoek om de vinger aan de pols te houden; waar zijn we als kerk mee bezig? Dit alles tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van Gods Koninkrijk. De kerkenraad wil hier dan ook volop haar medewerking aan verlenen.

De visitatoren brengen een bezoek aan ds. van Andel in de "Sloep" en een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op 8 september a.s. om 19.00 uur in de consistorie in Sluiskil.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente zouden de visitatoren het erg op prijs stellen als ook u, als gemeentelid iets komt vertellen van wat u in het kerkenwerk bezig houdt, waar u misschien zorgen over heeft, wat het voor u betekent om kerk te zijn. Van harte uitgenodigd!

Uw kerkenraad

Terugblik groep 'het visje'

In het afgelopen seizoen is een kleine groep gemeenteleden, waarvan de meesten jonger zijn dan 50 jaar, min of meer regelmatig bij elkaar gekomen. Een naam heeft deze groep (nog) niet, maar in de wandelgangen hebben we het soms over de groep **'het visje', zonder de pretentie dat deze naam blijvend is.** De groep is gevormd op verzoek van enkele deelnemers als platvormpje waar men vrij van gedachten kan wisselen over tal van onderwerpen rond zingeving e/o samenlevingsvragen. De sfeer is opgewekt, open en hartelijk.

Wat gebeurde er zoal?

Een van de eerste bijeenkomsten werd een maaltijd gedeeld, waaraan elke deelnemer een gerecht bijdroeg en zichzelf aan de anderen nader voorstelde aan de hand van een zelfgekozen voorwerp. Een mooie avond ter verkenning van elkaar. In andere ontmoetingen kwamen thema's langs als: **religieus geradicaliseerd geweld en wat doet dat met mij?**; aanhoudende stromen (boot) vluchtelingen in relatie tot medemenselijkheid en integer christen-zijn. Maar een luchtiger thema werd niet geschuwd. Zo vond de laatste keer van dit seizoen een uitwisseling en bezinning plaats rond de vraag: waarom ga je wel / niet op vakantie? En in maart werd een tentoonstelling bezocht.

Er is besloten om in het volgende seizoen de ontmoetingen voort te zetten. De groep hoopt op nieuwe deelnemers, bij voorkeur in dezelfde leeftijdscategorie. Als je geïnteresseerd bent, kun je door ds. Annemarie van Andel geïnformeerd worden over de voorzetting in het nieuwe seizoen.

Bezoek in de kerk te Philippine

Op initiatief van mw. Mieke Haartsen, leerkracht GVO aan de OBS **'De Stelle' te Philippine**, brachten alle leerlingen van groep 7 en 8, zo'n 20 kinderen, op donderdagmorgen 28 mei jl. een bezoek aan ons kerkgebouw. Veel van deze kinderen hadden deze kerk niet eerder van binnen gezien. Dat is dan ook de reden van dit mooie initiatief.

De kinderen waren oprecht nieuwsgierig en stelden veel vragen: over de antependia, de zandloper, de collectezakken die aan een **lange stok in de kerk hangen, de grafstenen, ... Het gaf ons, mw. Coby van Nes en uw predikant**, de gelegenheid om te vertellen over het kerkgebouw en over wat wij als gemeente daar doen. Belangstellend luisterden ze vervolgens naar dhr. Tony van Dixhoorn, die hen introduceerde in de wondere wereld van orgels. Dat er in **ons kleine orgel toch nog zo'n 300 à 400 orgelpijpen verstopt zitten** verraste hen. Tot slot speelde onze organist een mooi orgelwerk. Met veel plezier zien we terug op deze ontmoeting.

Open Kerk tijdens de mossel feesten

Mossel feesten en wafelbakkerij zijn samen al jaren stevig verbonden. Het lijkt wel of we er altijd hebben gestaan met de wafelkraam waarvan de opbrengst altijd voor de kerk bestemd is: voor renovatie, orgel of klok.

Mensen smullen van de wafels, leven mee, kennen de bestemming van de opbrengsten en informeren naar de stand van zaken, maar kennen het kerkje zelf vaak niet.

Voor komende mossel feesten hebben we als kerkenraad overlegd of het eigenlijk niet heel logisch is als onze kerk, als vitaal onderdeel van het dorpsgebeuren en tevens als monument met zijn rijke geschiedenis, opengesteld zal worden tijdens de mossel feesten.

Openingstijden op zaterdag 29 en zondag 30 augustus van 13.00-17.00 uur. Intussen zijn er een aantal mensen benaderd om de kerk te bemensen, informatie te geven en koffie/thee/fris te schenken met (tegen betaling) een wafel erbij.

Aan de Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine is gevraagd om een kleine expositie in te richten en er wordt nog nagedacht over het inrichten van een ideeënboek waar mensen kunnen reageren op vragen en zelf ideeën aandragen.

Er wordt geregeld op het orgel gespeeld en er is een kaarsenhoekje voorzien.

Allen van harte welkom en zegt het voort!



Mutaties ledenbestand

Het in de Schakel van mei geplaatste verhuisbericht was, zoals u wel gezien zult hebben niet juist. Helaas werden de mutaties in juni niet geplaatst.

Het verhuisbericht moest zijn:

24-04-2015 Dhr. D. Stam en
Mevr. E.A. Stam - Elands
van: Spui 12, 4571SL Axel
naar: Churchillaan 252, 4532MG Terneuzen.

Verhuisd:

03-06-2015 Mevr. E. Platschorre - Paardekooper
van Poeldijk 28, 4551GV Sas van Gent
naar: Rijsenburg 2 002, 4551HT Sas van Gent.

12-06-2015 Fam. E. van Wijck
is verhuisd van Visartstraat 5, 4541BA Sluiskil
naar: Veldstraat 10 , 4541GE Sluiskil.

Huwelijksjubileum:

50 jaar:

Dhr. W.P. de Groff

Mevr. P.W. de Groff- van den Akker

Julianastraat 19 4551GG Sas van Gent

Verjaardagen:

95 jaar:

22 augustus Dhr. J.L. Mol

Graaf van Vlaanderenstraat 26 4553CV Philippine

90 jaar:

24 augustus Dhr. A. Dees

Spoorstraat 105 4541AJ Sluiskil

75 jaar:

4 juli Dhr. H.C.A. van Quekelberghe

Poelstraat 16 4551BP Sas van Gent

6 juli Dhr. G.V. Rammeloo

Dr. Buijzestraat 34 4531HS Terneuzen

Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Jaarrekeningen 2014

Nu de jaarrekeningen van kerkbeheer en de diaconie over 2014 zijn samengesteld, willen we ook u als gemeenteleden graag in de gelegenheid stellen, kennis te nemen van het financiële reilen en zeilen van onze gemeente . De jaarrekeningen van beide colleges zullen ter inzage liggen na de kerkdienst van 5 juli in Philippine en 12 juli in Sluiskil.

Binnenkort zullen de cijfers ook beschikbaar komen op de website van onze gemeente.

Namens kerkbeheer en diaconie, Joke Zegers en Ina Verpoorten.

Administratie mei 2015

Collecten

Kerkdiensten € 408.99

Gift

Via Mevr. Hamelink € 10.--

Oud Papier

Maart 2015 € 595.10

Vrijwillige Bijdrage

Toezeggingen € 34.172.00

Ontvangen € 17.429.64

Crèche en kindernevendienst:

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel Voor 22 augustus 2015



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.