

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Februari 2015

jaargang 44 nr:2

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250 355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres: www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille, Arno Dieleman, Adri de Bruijne

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Februari

Zondag 1	Sluiskil		10.00 uur
		Ds A. van Andel	
Zondag 8	Sas van Gent	De Redoute	10.00 uur
		Ds D. Stap	
Zondag 15	Philippine	Viering H.A.	10.00 uur
		Ds A. van Andel	
Zondag 22	Sluiskil		10.00 uur
		Ds E. Rooze	

Maart

Zondag 1	Philippine		10.00 uur
		Ds A. van Andel	

De vesperdiensten worden gehouden in Philippine vanaf woensdag 25 februari om 19.30 uur

Doorkruist leven

Op het moment dat ik dit schrijf, halverwege januari, ruist het **“Ere zij God en Vrede op aarde” nog in mijn oren.**

In onze huiskamer zijn we er nog niet toe gekomen om de mooie Kerstgroep uit Ghana op te bergen. We willen er nog even van genieten. Maar ondertussen wordt het wel tijd om de vespers van de 40-dagentijd voor te bereiden. Pasen valt dit jaar relatief vroeg. En dat vraagt om het omzetten van een knop en een andere oriëntatie. Van de hoop op de tegenwoordigheid van **Vrede en Licht in deze wereld naar de werkelijkheid van “Een mens te zijn op aarde...” (lied 807 en 538).**

De eerste helft van januari heeft ons overigens genoegzaam doordrongen van het leven op deze aarde: de brand in Hoek, de aanslagen in Parijs, enzovoort.

Er zouden hier meer aangrijpende gebeurtenissen genoemd kunnen worden. Maar ik veronderstel dat ieder dat wel weet uit nieuwsberichten, kranten, enzovoort.

Misschien is er daarom dat verlangen om nog wat te verwijlen bij **het ‘Ere zij God en Vrede op aarde’.**

Maar nu, op naar Pasen.

In de oecumenische vespers wordt elke keer iemand uit de naaste kring van Jezus centraal gesteld: Maria Magdalena, Petrus, Judas, Simon van Cyrene, Maria de moeder van Jezus.

In het evangelie worden deze mensen met name genoemd.

Met uitzondering van Simon van Cyrene, die we pas in Jeruzalem als Jezus naar Golgotha wordt gevoerd in het evangelie tegenkomen,

zijn de andere vier gedurende het optreden van Jezus in Galilea met hem mee getrokken. Ieder van hen had eigen ervaringen in relatie tot Jezus. Ieder had ook verwachtingen van hem.

Dan echter volgen de gebeurtenissen in Jeruzalem: Jezus wordt gevangen genomen, het proces en de veroordeling, de kruisiging. De evangeliën vertellen er in groot detail over, bijna van minuut tot minuut. Alsof men het ervaren heeft als een film die je graag uit wilt zetten, maar die toch doorgaat tot het einde.

Wat heeft dat betekent voor een Maria Magdalena, voor Petrus, voor elk van die mensen die betrokken waren bij deze mens?

Wat heeft het hen gedaan en wat heeft het in hun leven doorkruist?

Bij het overdenken daarvan, mogen we onszelf natuurlijk niet buiten spel zetten. Het gaat in deze geschiedenis om mensen zoals wij. Ons soort mensen, waarin op de meest ongelegen en onverwachte momenten dingen kunnen gebeuren waarop je niet was voorbereid. Kruispunten of hindernissen die een soepele voortgang van wat je hoopte verstoren.

Vanuit die betrokkenheid willen we in de vespers luisteren naar wat verteld wordt over Maria Magdalena, Petrus, Judas, Simon van Cyrene en de moeder van Jezus.

Het evangelie noemt hun namen omdat hun leven doorkruist werd door de Levende die voor hun ogen stierf.

In de vespers worden afbeeldingen gebruikt van de Kruisweg van **de Duitse kunstenaar en priester Sieger Köder: 'Durchkreuztes Leben'**. Indringend en in felle kleuren geschilderd wil het ons betrekken bij Jezus, bij mensen van alle tijden.

Dat de vespers in de 40-dagentijd momenten van inkeer en bezinning zullen zijn.

Bron van inspiratie bij ons mens-zijn op deze aarde en in deze wereldtijd.

Elders in deze editie van de Schakel kunt u lezen over plaats en tijd van de oecumenische vespers.

Hartelijke groet, Annemarie van Andel



Mens op aarde

Dat ik de aarde zou bewonen niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil, niet kortstondig als een bloem,

niet op vinnen onder water, niet gejaagd en niet de jager,
niet op hoeven, niet met klauwen, maar op voeten twee

om de verte te belopen, om de horizon te halen –
en met handen die wat kunnen: kappen, ruimen, zaaien, oogsten;

met een neus vol levensadem, met een buik vol van begeren,
met een hoofd niet in de wolken, wel geheven naar de zon

om te overzien die aarde, haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker, en te noemen bij naar naam.

Dat ik ben, niet meer of minder, dan een mens, een kind van men-
sen,

één van velen, één met allen, groot en nietig, weerloos vrij

om te zijn elkaar tot zegen, om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden naar een menselijk bestaan.

Huub Oosterhuis

Levenslied

Het nieuwe jaar is alweer enige weken oud, als deze aflevering wordt geschreven. Nu de nieuwjaarswensen inmiddels zijn uitgewisseld en de goede voornemens op bestaansrecht wachten, pakken we de draad van het alledaagse leven weer op. We doen dat met warme herinneringen aan fijne diensten, waarvoor we onze predikant Annemarie van Andel graag een compliment willen maken. Uiteraard zijn we dank verschuldigd aan allen, die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de diensten, lichtende voorbeelden van saamhorigheid. Laten we ook in 2015 in eendrachtige samenwerking en met hernieuwde energie onze taak verstaan en daarbij denken aan de woorden van de **Russische schrijver Dostojewski: "Wie de levende God recht in het gelaat wil zien, zoeken Hem niet aan het firmament van zijn gedachten, maar in de liefde tot de mensen"** We willen ook in het nieuwe jaar volharden in het geloof in Hem, die we onzichtbaar wanen, maar die we altijd en overal en onder alle omstandigheden aan onze zijde mogen weten.

Tijdens het schrijven van Levenslied bereikte ons via dominee Annemarie van Andel het bericht van overlijden van Jacob Hubrecht van Dijke, dooplid van onze gemeente. Dhr. van Dijke overleed op 81-jarige leeftijd in de Redoute te Sas van Gent. Ds, A. v. A. sprak, voorafgaand aan de crematie in Terneuzen, die in kleine kring plaatsvond, een gebed uit. We willen de nabestaanden van dhr. van Dijke gedenken in onze gebeden.

We zien ook om naar mevr. P.A. de Geus- Schott uit de Redoute te Sas van Gent, die aan het begin van het jaar met ernstige klachten werd geconfronteerd en nu herstellende is.

We wensen haar sterkte en beterschap toe.

Onze gedachten blijven eveneens uitgaan naar de gemeenteleden, wier naam we eerder noemden, maar bij wie de klachten voortduren en naar hen, die zorgen kennen, maar hun naam liever niet genoemd zien.

Weet jullie naam genoemd in momenten van gebed.

We blikken kort terug op de bijzondere dienst van 18 jan. j.l. een dienst van afscheid en bevestiging, geleid door onze predikant Anemarie van Andel.

We namen afscheid van vier commissieleden, terwijl we tegelijkertijd twee nieuwe kerkenraadsleden welkom heetten.

Met oprechte woorden van dank van k.r. voorzitter Anastasia Neeteson, vergezeld van een mooie bos bloemen, werd de vier cieleleden uitgeleide gedaan.

Dhr. Wim Westbroek, onze nestor, zal met pijn in het hart **afschied hebben genomen van "zijn" kerkbeheer, maar zal als expert fondsenwerving nog wel dienstbaar willen zijn !**

Ook dhr. Wim Zegers verlaat kerkbeheer, maar zal met zijn **technische capaciteiten, zijn fungeren als "huisfotograaf" bij speciale gebeurtenissen en het zingen van het Kyrië in de erediensten niet uit ons gezichtsveld verdwijnen !**

Mevr. Yvonne Tombroek zorgde voor de invulling van het preekrooster, een taak, die volharding en improvisatietalent vereist. Zij gaat, met haar partner, in Katwijk wonen, waar we beiden nog goede jaren toewensen.

Dhr. Jan Neeteson neemt haar taak over.

Mevr. Jannie Hamellink was een prominente schakel in de **pastorale zorg, die ons motto "omzien naar elkaar " overtuigend in praktijk bracht.**

Als muzikale steun en toeverlaat van echtgenoot Piet en als zeer gewaardeerd vertolkster van de sopraanpartij in het koor zullen we haar gelukkig blijven ontmoeten ! Haar taken worden overgenomen door de dames Rina de Grootte, Ineke van der Brugge en Henny Wille.

Blijdschap was er over het toetreden tot de kerkenraad van mevr. Joke Zegers als ouderling – kerkbeheer, met als opdracht de financiële administratie en over het aanvaarden van het voorzitterschap van kerkbeheer als ambt door dhr. Cees Neijenhof.

Mogen beiden voldoening en vreugde beleven aan de uitoefening van hun ambt !

Op de valreep maken we nog melding van de bijeenkomst van 20 januari in De Ark, waarop onder het toezien oog van voorzitter – kerkbeheer Cees Neijenhof de laatste voorbereidingen werden getroffen voor de actie Kerkbalans.

Traditiegetrouw vonden folders en etiketten in een flitsend tempo hun weg over de tafel, teneinde te belanden in de juiste envelop met het juiste getal.

Toen de klus geklaard was, was er koffie met koek.

De grootte van de koffiekoek was teruggebracht tot proporties die stroken met de economische crisis die ons land teistert.

Maarsmaken dat ie deed.....!!!!!!

Na de koffie toonden de wijkmedewerkers zich ware postbeambten bij het sorteren en selecteren van hun distributiemateriaal, dat ze de komende tijd zullen bezorgen bij de gemeenteleden, daarbij **het gure winterweer trotserend, hoewel.....winter.....?????, in Nederland.....?????**

WIJKMEDEWERKERS ALVAST BEDANKT.

H. v Q.

In Memoriam

Jacob Hubrecht van Dijke

Op maandagmorgen 19 januari is onverwachts Jacob Hubrecht van Dijke overleden in de Redoute te Sas van Gent. Hij is 81 jaar geworden.

Hij werd geboren in Sint Annaland en woonde op verschillende plaatsen in ons land totdat hij zich met zijn echtgenote vestigde in Westdorpe.

Hij heeft toen geprobeerd om met onze gemeente contact te leggen.

Om onduidelijke redenen is dat helaas niet gelukt.

Ruim anderhalf jaar geleden bleek het noodzakelijk dat hij opgenomen werd in de zorg van de Redoute alwaar zijn vrouw hem elke dag bezocht.

Op zijn verzoek vond er op vrijdag 23 januari in kleine kring een korte afscheidsdienst van Woord en gebed plaats in het uitvaartcentrum de Ridder te Terneuzen.

Aansluitend vond de crematie plaats.

Wij leven mee met zijn echtgenote voor wie het onverwachte verlies van deze geliefde man zeer groot is.

Moge God haar nabij blijven en bemoedigen.

Liturgie 40-dagentijd

De liturgiecommissie heeft voor de 40-dagentijd weer een vaste orde van dienst samengesteld. De liturgie draagt dit keer een open karakter met veel ruimte voor voorgangers om liederen te kiezen, passend bij het thema van de zondag en de schriftlezingen. Een uitzondering is gemaakt voor het slotlied. Het oog van de commissie viel op een lied van de hand van Henk Jongerius,



prior in het Dominicanen Klooster te Huissen. Van deze kloosterling zijn in ons nieuwe liedboek meer dan 10 liederen opgenomen, zo leerde een snelle telling me.

Lied 542, dat in de periode van de 40-dagentijd in onze erediensten steeds zal terugkeren, heeft als the-

ma: *'God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis'*. In het 1^e en 2^e couplet wordt herinnerd aan de roeping van Abraham (**Genesis 12**) en de weg door de woestijn van het volk Israël gedurende 40 jaar (Exodus 13: 17-22): *'- een mensenleven lang -'*.

Wie de verhalen van Abraham en de woestijntocht van het volk Israël er nog eens op naslaat, ziet dat het leven van zulke mensen avontuurlijk, maar niet eenvoudig en aantrekkelijk is geweest. Wij mensen zijn meer gebouwd op gemak en comfort. Dat zal van betekenis zijn geweest bij de formulering van het derde couplet. Dat is een gebed: *'Heer, geef ons moed...': 'en laat uw Zoon een laaiend vuur, de nieuwe Mozes zijn.'*

In de christelijke traditie wordt Jezus vaker aangeduid als de nieuwe ofwel tweede Mozes. Men stelt hem dan niet voor als een lieve, zachtmoedige man. Hij is daar iemand die uit bewogenheid strijdt met mensen om op te staan en voort te gaan op de weg van belofte en die juist daarom met hen, om hen en aan hen lijdt. Want zo was dat voor Mozes als leidsman van het volk Israël, een van de meest indrukwekkende gestalten in de bijbel.

Het lied sluit af met een lofprijzing en keert dan heel subtiel terug naar de belofte aan Abraham, die *'God al voor de eerste mens is geweest'*.

Het is een mooi en zinrijk lied voor de 40-dagentijd, dat door een eenvoudige woordkeuze indringend is. In een eerdere versie telde het nog twee coupletten, beiden met verwijzingen naar de verzoeken in de woestijn van het volk Israël en van Jezus. **Onderstaand treft u de tekst van het lied aan, inclusief deze 'extra' coupletten.**

We mogen het zingen op de mooie melodie van een bekende **Christmas carol: 'While shephards watched their flocks'**.

God roept de mens op weg te gaan, lied 542

1. God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:

**'Verlaat wat gij bezit en ga
naar 't land dat Ik u wijs'.**

Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang -
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

'De mens leeft niet van brood alleen'
zo hebben zij geleerd,
en 'niet beproeven zult gij Hem
die het heelal beheert'.

Vereren moet gij slechts de Naam
des Heren: Hij die is
de wolk die voor u uit zal gaan,
licht in de duisternis.

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.

4. Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Vespers 40-dagentijd **“Doorkruist leven”**

Met beelden uit de kruisweg van Sieger Köder

Telkens op woensdagavond om 19.30 uur bent u van harte welkom voor een moment van bezinning en inkeer in de oecumenische vespers in ons kerkgebouw te Philippine.

25 februari	Maria Magadalena
4 maart	Judas
11 maart	Petrus
18 maart	Simon van Cyrene
25 maart	Maria de moeder van Jezus

Op 11 maart zal er voorafgaand aan de vesper een Vastenmaaltijd gehouden worden, verzorgd door onze zusters van de Elisabethparochie. Als u hieraan wilt deelnemen, graag even bericht aan mw. Anastasia Neeteson.

De voorbereiding van de vespers en de inleiding op het thema zal plaatsvinden op dinsdagavond 10 februari, aanvang 19.30, in ons kerkgebouw te Philippine. We zijn blij dat er weer gemeenteleden bereid zijn gevonden om in de organisatie van de vespers mee te werken. Ook nu kan weer elke vesper door enkele mensen samen worden voorbereid. Gemeenteleden die nog niet eerder meewerkten, maar dat wel een keer willen doen, zijn van harte welkom om naar de voorbereidingsavond te komen. Wilt u eerst nog wat meer informatie over wat u als medewerker aan een vesper zoal te doen staat, voelt u dan vrij om contact op te nemen met mw. Anastasia Neeteson e/o ds. Annemarie van Andel.

Collectes diaconie

Oktober 2014	€ 203,81
November 2014	€ 309,10
December 2014	€ 449,62
Giften via bank 2x € 5,00	€ 10,00

Extra collectes:

12 okt. werelddiaconaat	€ 74,95
2 nov. Najaarszendings collecte	€ 127,71
16 nov Oogstdienstcollecte t.b.v. hulp aan vluchtelingen in Irak en Syrië	€ 617,50
24/25 dec. Kinderen in de Knel	€ 311,05

Jaardoel t.b.v. NOVA in Zuid-Afrika

Tussenstand 28 september	€ 578,32
26 oktober	€ 77,97
30 november	€ 128,00
Via bank	<u>€ 50,00</u>
Tussenstand	€ 834,29

Als diaconie zijn we erg blij met al deze bijdragen.

Met name voor uw gulle gaven voor de collecte tijdens de oogstdienst willen we u hartelijk dankzeggen.

En ook voor uw bijdragen aan het jaardoel.

Zoals u ziet hebben we inmiddels bijna 17 van de 20 stenen ingezameld. We hopen dat het lukt om 20 stenen bij elkaar te krijgen.

Zondag 28 januari vragen we voor de laatste keer uw bijdrage voor dit doel. Na Pasen hopen we u een nieuw jaardoel voor te kunnen stellen.

NOVA

Het afgelopen jaar hebben we voor NOVA in Zuid-Afrika gecollec-teerd om onder andere een andere manier van koken mogelijk te maken. Maar staan we er ook wel eens bij stil, dat we hier ook een inspanning kunnen leveren om de opwarming van de aarde te verminderen. Het klimaat op onze aarde heeft door de miljoenen jaren heen steeds schommelingen gekend: tijden met bovenge-middeld hoge temperaturen en dan weer koude perioden.

De huidige opwarming van de aarde is op twee punten anders: de opwarming is (mede) het gevolg van ons menselijk handelen en de opwarming gebeurt in een hoog tempo, zodat de natuur zich onvoldoende kan aanpassen.

Wij mensen zijn hier debet aan en dus ook verantwoordelijk voor de oplossing. Ook Kerk in Actie wil ons hierbij helpen.

Er zijn daarvoor drie kerndoelen benoemd: de 3 V's:

Verminderen van energiegebruik en reductie CO₂-uitstoot.

Veranderen betekent dat we overstappen op andere, meer duur-zame energie, zoals zon, wind, water, biomassa als bron voor groene stroom. *Vergoeden* houdt in dat men soms niet in de gele-genheid is om de overstap naar meer duurzame energie te ma-ken. Dan kan men een bepaalde vergoeding betalen aan iets of iemand die met dit geld wèl die meer duurzame energie aanlegt en gebruikt. Zo wordt toch een bijdrage geleverd aan duurzame energie.

Onze doelen zijn in principe dezelfde als die NOVA met de mensen in Zuid-Afrika nastreeft.

Met deze gedachte willen we het jaardoel afsluiten

Hanna Wapenaar

Op 3 februari vliegt Hanna Wapenaar van Schiphol naar Zuid Afrika om haar werk als medewerker van KerkinActie bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg te beginnen.

Op die datum komt er dus een einde aan een maandenlange periode van voorbereiden en vol spanning uitzien naar dit moment.

Ze mag nu aan de slag gaan in Zuid Afrika.

Eenvoudig zal dat niet zijn.

De culturele verschillen tussen ons land en het grote en complexe Zuid Afrika zijn groot.

Gelukkig heeft ze daarmee al eerder kennis gemaakt. Maar nu zal het anders zijn omdat ze er gedurende twee jaar gaat wonen en werken.

Het zal haar ongetwijfeld dieper betrekken bij het leven van mensen en bij hun context.

Ze heeft toegezegd om ook ons, hier in de classis Zeeuws Vlaanderen, daarvan op de hoogte houden zodat we met haar mee kunnen leven en kunnen delen in en leren van haar ervaringen.

Wij van onze kant hebben toegezegd haar waar mogelijk bij te staan met onze belangstelling en gebed.

Naar ik hoop zal zondag 1 februari zo'n moment kunnen zijn: een gebed voor Hanna in de erediensten van de gemeenten van onze classis.

Namens de Classicale ZWO commissie,

ds. Annemarie van Andel

Het Koor

Op dinsdag 3 februari a.s. willen we, als kerkkoor van de protestantse gemeente Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, beginnen met de repetities voor de Paasmorgendienst.

Zoals gewoonlijk repeteren we in De Ark te Sluiskil aanvang 19.30 uur, tot 21.30 met een gezellige pauze halverwege.

We hopen dat er weer veel mensen met ons mee willen zingen, zodat we een mooie bijdrage kunnen leveren aan deze kerkdienst.

Graag tot 3 februari.



Thema-Koffieochtend

In de ontmoeting van deze kring in januari zijn we tamelijk lichtvoetig omgegaan met de Tien geboden omdat het gesprek in beslag werd genomen door andere zaken rondom de actualiteit, mogelijke achtergronden daarvan en wat dat een ieder doet.

In de volgende bijeenkomst staan daarom opnieuw de Tien Woorden (Exodus 20: 1-17 en Deuteronomium 5: 6-21) centraal. Het voornemen is om er nu echt in te duiken.

De Thema-Koffieochtend zal plaatsvinden op dinsdag 17 februari van 10.00-11.30 uur ten huize van mw. Coby van Nes, Braakmanweg 1 te Philippine (0115 491366).

Als u niet eerder deel hebt genomen aan deze ochtenden: van harte welkom!

In verband met de praktische organisatie is het fijn als u vooraf de gastvrouw even wilt informeren over uw komst.

Bibliodrama

Woensdagavond 4 februari

Bij de eerste avond bibliodrama o.l.v. ds. Arie van der Maas waren er 9 deelnemers, aan het eind van de avond was het duidelijk dat het enthousiasme groot was om hieraan een vervolg te geven. Deze zal plaatsvinden in Sluiskil, in de Ark, aanvang 19.30 uur.

U kunt zo aanschuiven, ook wanneer u er de vorige keer niet bij was: iedereen is van harte welkom!

Houd mij in le - ven, wees Gij mijn red - ding

steeds weer zoe - ken mijn o - gen naar U.

ZINGEND OP WEG NAAR PASEN

Woensdag 18 februari is het Aswoensdag.

Donderdag 19 februari is de voorbereidingstijd voor Pasen begonnen.

Een periode van 40 dagen en dan zal het Pasen zijn.

Zangers en liefhebbers van liederen nodigen we van harte uit
donderdagavond 19 februari
van 19.30 – 21.00 uur
in het Protestantse kerkgebouw, Louisastraat 43 te Sluiskil

- om (weer) vertrouwd te raken met liederen voor de Veertig-dagentijd
- om kennis te maken met nieuwe liederen en hun verhaal uit het Liedboek, *zingen en bidden in huis en kerk*.
- om rond 21.00 uur de avond af te sluiten met een vesper ofwel avondgebed.

Deze avond wordt gehouden op initiatief van de liturgiecommissie van de Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. Medewerking wordt verleend door dhr. Piet Hamelink en ds. Annemarie van Andel en anderen.

HOUD U VAN ZINGEN, KOM EN ZING MEE

Van harte welkom !

Start Kerkbalans 2015,

Doe mee en deel het filmpje 'Mijn kerk ...'.

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. In het hele land werven plaatselijke kerken inkomsten onder hun leden.

Doe mee en deel het filmpje 'Mijn kerk ...' op de website www.kerkbalans.nl. Laat zo weten dat u het werk van uw parochie/gemeente van belang vindt. Dat uw kerk moet kunnen rekenen op de steun van iedereen die dat belangrijk vindt.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van de leden. Daarom ontving u deze maand een persoonlijke brief voor de actie Kerkbalans.

De bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk.

Mede dankzij de trouwe bijdragen hebben we samen veel tot stand kunnen brengen. Zoals groot onderhoud aan het dak van de kerk in Sluiskil, en het vernieuwen van de tuindeuren in de Ark. Het vooronderzoek om de muren in Philippine duurzaam te verbeteren moet nog uitgevoerd worden.

Het is onze wens, om in het komende jaar hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen gaan.

Dit alles vraagt om een goed financieel beleid. Echter onze gemeente heeft op haar begroting 2015 een aanzienlijk tekort, en vraagt u hiervoor een extra financiële bijdrage te leveren.

Zoals het beleidsplan aangeeft wordt er nagedacht of er bijvoorbeeld invulling gegeven kan worden om in de toekomst weer een eigen predikant te benoemen, of het zinvol is 2 kerken te beheren en de vraag of wij onze rijkdom aan commissies en actieve groepen in stand kunnen houden en verder ontwikkelen.

Hiervoor hebben we uw steun nodig.

Door de wijkmedewerkers worden de bekende "KERK BALANS" envelopjes bij u thuis bezorgt. Hierin bevindt zich een begeleidende brief, een folder, een antwoordstrook en een retour enveloppe.

U kunt de ingevulde antwoordstrook in de enveloppe doen waarop vermeld staat,

Uw antwoord op "Kerkbalans" wordt bij u opgehaald.

Deze enveloppe zal dan de week erna weer opgehaald worden.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van kerkbeheer: NL37 ABNA 0481542620

t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil.

Via deze weg willen we u alvast
hartelijk bedanken
voor uw bijdrage!

Verjaardagsfonds Philippine

Ook het afgelopen jaar 2014 zijn onze vrijwilligsters weer druk bezig geweest met het verjaardagsfonds.

Er werd een bedrag van € 591,50 opgehaald.

Een mooi resultaat. Alle geefsters en gevers hartelijk dank.

Ook alle vrijwilligsters van harte bedankt voor jullie inzet.

Helaas moeten we, na 14 jaar trouwe inzet, afscheid nemen van Yvonne Tombroek. Bijzonder bedankt.

Gelukkig kunnen we de opengevallen plaats weer opvullen.

Helma Eversen neemt de wijk van Yvonne over.

Helma Welkom in de ploeg.

Ook de komende jaren gaan we op de ingeslagen weg verder want de instandhouding van het historische kerkgebouw in Philippine blijft een financiële zorg.

dvn



Extra diaconale collecte februari 2015

In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en grote investeerders geen rekening houden.

Door illegale houtkap en inbeslagname van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te verliezen .

De organisatie NTFP (Non-Timber Forest Products), partner van Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking.

Ze reikt hen de kennis en vaardigheden aan om op te komen voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te voorzien met de productie van cashewnoten.

NTFP leert de bevolking hoe ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen bij het branden, verpakken en op de markt brengen. Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren getraind.

Met de opbrengst kan Kerk in Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen in de productie van cashewnoten. Helpt u mee?

Namens de diaconie en Kerk in Actie onze hartelijke dank!

Kijk voor meer informatie over deze en andere projecten op www.kerkinactie.nl

Uitnodigingen uit Terneuzen

APOCALYPS : een avond over kunst en “het einde der tijden” in Terneuzen

Op 4 februari 20.00 uur in de Opstandingskerk te Terneuzen is er een bijzondere thema avond met als onderwerp APOCALYPS.

Han van Hagen, kunstenaar en kunstkenner, belicht dit thema vanuit de kunstgeschiedenis, een aantal schilderijen door de eeuwen heen over de Apocalyps (Openbaring). Een spannend onderwerp!

Han schrijft over zijn presentatie het volgende :

“De Apocalyps of Het einde der tijden: Het zal wel niet zo lang meer duren, zeggen ze. Opnieuw. Dat wel. Elk jaar vergaat de wereld wel eens en klauteren de volgelingen van een sekte een hoge berg op om de ondergang van de wereld te aanschouwen. Ook in december 2012 stond ons een ondergang te wachten. Nu **zou het definitief zijn volgens de kalender van de Maya’s. Hoe ziet** dat er uit? We weten het niet. Kunstenaars wel. Zij brachten een beeld dat onze stoutste dromen overtreft. Met een ongekennde detaillering worden we met onze neus op de feiten gedrukt. Erger kan niet. We worden gestraft om onze zonden of geprezen om onze goede daden. Welke zijn dat? Wat kunnen we er aan doen voor het te laat is? Om ons voor te bereiden op de rampen die komen gaan, bestuderen we deze avond de visionaire werelden van kunstenaars als Giotto, Luca Signorelli en Michelangelo. En soms gloort er hoop, zoals we zullen zien in de **Tuin der Lusten van Jeroen Bosch.”**

Aldus allerlei beleven en uitbeeldingen van kunstenaars uit diverse tijdperken, zoals ze in beeld gebracht zullen worden op genoemde avond 4 februari.

DE AVOND IS BEDOELD VOOR ALLE BELANGSTELLENDEN IN ZEEUWS VLAANDEREN OF ELDERS, DUS ZEGT HET VOORT!

Ds. Hans Becker (Terneuzen)

OPTREDEN OEGANDEES KINDERKOOR WATOTO:

"OH WHAT LOVE"

woensdag 11 februari, van 19.00 – 20.15 uur

Goede Herderkerk, Terneuzen

Toegang: GRATIS

Stel je voor... een nieuw Afrika; herboren, nieuw leven ingeblazen en herbouwt. De nieuwe Watoto Kinderkoor productie "Oh, What Love.." laat het zien. De energie, urban sounds, kleuren en de verhalen van de kinderen nemen je mee op een emotionele reis van wanhoop naar vreugde. Voormalige weeskinderen brengen een dynamische worship ervaring. Ze delen hun reis van hopeloosheid naar redding. Ze laten het verlangen van God zien om een Vader te zijn.

"Na de dood van mijn ouders voelde ik me alleen, niemand hield van mij. Nu weet ik dat God mijn liefdevolle Vader is. Hij houdt van me en zorgt voor me. Door het koor ga ik mensen laten zien dat God van alle mensen houdt", zegt de zesjarige Jackie Nukkie

Gary Skinner, Watoto oprichter zegt: *"Gods hart voor de onderdrukte gaat niet alleen over hun redding.*

Hij wil ze zien slagen in hun leven. Hun leven verandert door het goede nieuws. De verhalen van de kinderen zijn echt en representeren de duizenden levensverhalen van anderen".

Gebaseerd op 1 Johannes 3:1, "Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook" dus bereid je voor op een unieke worship ervaring. Met de originele sound, Afrikaanse ritmes en een mix van traditionele en moderne dans.

Ze roepen op om samen op te staan om deze kinderen groot te brengen, zodat zij een verschil gaan maken in hun land.

Alle kinderen in het koor hebben één of beide ouders verloren, zijn door Watoto opgenomen en wonen nu in één van de vier Watoto dorpen.

"Ze waren wees.

Nu zetten ze hun unieke persoonlijkheid in om anderen te vertellen over God, hun Vader.

In Zijn gezin vinden ze een thuis, een plek om bij te horen. Deze boodschap willen we doorgeven. God wil onze Vader zijn.

"Van jou en van mij", zegt James Skinner, de 'creative director' van het koor.

Sinds 1994, reizen Watoto kinderkoren over de hele wereld.

Ze zijn dé stem van de kwetsbare Afrikaanse (wees)kinderen.

Na afloop van het optreden kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat.

De toegang tot het concert is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden voor het werk in Oeganda.

Ook is er de mogelijkheid om via de aankoop van Afrikaanse artikelen en/of de muziek op cd het werk van Watoto te ondersteunen.

Het kinderkoor is van dinsdag 10 februari (eind van de middag) tot donderdagochtend 12 februari te gast in Terneuzen.

We zijn op zoek naar gastgezinnen voor 2 nachten. Er zijn 5 groepjes van 3 (2 kinderen en een begeleider) en 3 groepjes van 4 (3 kinderen en een begeleider (2x) of 2 kinderen en 2 begeleiders (1x)). Slapen op luchtbedden o.i.d. is geen probleem.

Gastgezinnen wordt gevraagd om dinsdagavond te zorgen voor een warme maaltijd, op woensdag voor ontbijt en eventueel lunch en op donderdag voor ontbijt.

Als u gastgezin wilt zijn, kunt u dat laten weten aan

Jurien Smeets: juriensmeets@hotmail.com of per telefoon aan.

Ds. Huub Smeets: 0115-614175

We hopen op een kleurrijke en mooie ontmoeting waar nog lang over wordt doorgepraat!

Seniorenreis 2015 naar Overijssel.

Ieder jaar wordt er vanuit de PKN-gemeentes Zeeuws-Vlaanderen een vakantiereis voor senioren georganiseerd.

Dit jaar gaan wij van zaterdag 4 juli tot en met 11 juli naar Raalte in de provincie Overijssel.

Wij hebben het hotel "De Zwaan" in het hart van prachtig Salland voor u gereserveerd.

Het is een familiehotel met mooie ruime kamers, goede bediening en het hotel ligt midden in het gezellige centrum van Raalte

Wij bieden u een weekje onbezorgd genieten voor € 625,00. p.p. Voor een eenpersoonskamer komt er € 35,00 extra bij.

Hiervoor krijgt u halen en brengen naar Raalte, vol pension, 3x per dag koffie of thee. 4x per week een middagexcursie naar een bezienswaardigheid in het prachtige Salland en elke avond een programma met o.a. een bingo en een gezellige bonte avond.

Al met al een volledig verzorgde reis!

Een aanmeldingsformulier kunt u via de plaatselijke diaconie bij Ina Verpoorten of via de leiding aanvragen.

Graag aanmelden vóór 1 april 2015. VOL is VOL.

Bel gerust voor inlichtingen naar Jan Bienefelt en Ria de Deugd (0115-769019) of Hannie en Nellie Sijs uit Zaamslag. (0115-431771).

Uitnodiging dekenaat Evergem

Tentoonstelling 'Kleur de wereld met hoop'

Zondag 22 februari t/m zondag 29 maart 2015

Kerk Grote Markt 71A te Zelzate

In de kerk van Zelzate is in de 40-dagentijd een unieke tentoonstelling met 21 meditatiedoeken. Alle doeken die tot op heden door Misereor uitgegeven zijn, worden er samengebracht.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondagnamiddag 22 februari in samenwerking met de parochiekoren uit de verschillende parochies van dekenaat Evergem. Aanvang 14.30 uur. De opening is vrij toegankelijk.

Programma

Opening zondag 22 februari om 14.30 u. met medewerking van de parochiekoren Tentoonstelling is vrij te bezoeken elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Geleid bezoek waar u individueel bij kan aansluiten: elke zaterdag en zondag om 15 uur, deelname 2 euro per persoon

Geleid groepsbezoek mogelijk op afspraak, deelname 2 euro per persoon met een minimum van 25 euro per groep, grootte van de groep is maximum 20 personen

Meditatiemomenten: woensdagen 25 februari, 4, 11 en 18 maart van 19 tot 20 uur. Slot zondag 29 maart om 14.30 uur met kruisweg waarvan de 15de statie hongerdoek Latijns-Amerika is

Dit project is een initiatief van de dekenale werkgroep Broederlijk Delen.

December 2014

Collecten

Kerkdiensten	€ 440.83
Extra collecte pastoraat	€ 78.72
Oud papier oktober	€ 521.40
Verjaardagsfonds Philippine	€ 375.---
Gift via bank	€ 2000.---

Vrijwillige Bijdrage

Toezeggingen	€ 33.220,26
Ontvangen	€ 32.506.62

Mutaties ledenbestand

Overleden:

16-12-2014 Mevr. C. de Bruijne – Witte
Koninginnelaan 2
4532 BP Terneuzen

Verjaardagen:

90 jaar:

14 februari Mevr. C.M. de Guytenaer – de Meijer
Buitenweg 11
4551 AA Sas van Gent

Crèche en kindernevendienst:

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel Voor 18 februari 2015



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.