

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



September 2016

jaargang 45 nr: 8

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/SI. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/SI.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil
Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

September

Zondag 4 Sluiskil Oecumenische tentdienst 10.00 uur
Pastor Niek van Waterschoot
ds. A.M. van Andel

Zondag 11 Philippine 10.00 uur
ds. D.Stap

Zondag 18 Sluiskil 10.00 uur
ds. A.M. van Andel

Zondag 25 Philippine 10.00 uur
ds. E.Maassen

Oktober

Zondag 2 Sluiskil 10.00 uur
ds. A.M. van Andel

Vrijplaats en Asiel

Dwalend door Parijs, alwaar ik onlangs enkele dagen verbleef met mijn echtgenoot, geraakte ik in de kerk van Saint Laurent. Deze bevindt zich in de nabijheid van Gare du Nord en Gare de l'Est, te midden van een multiculturele gemeenschap.

In de kerk was er op dat moment geen viering.

Verspreid in de ruimte bevonden zich zo'n 20 mensen.

Een paar van hen zaten te dutten, een koffer of andere bagage tussen de benen.

Hier en daar zaten mensen in een kapelletje, in gebed.

Weer anderen dwaalden er met hun gedachten rond.

Brandende kaarsen.

Een verstilde sfeer.

Het was goed om even in deze kerk te zijn.

Een kerk als vrijplaats waar ieder mag zijn zoals hij is.

Een ruimte waar mensen een welkom asiel vinden en tot rust komen van al wat er omgaat in de wereld daarbuiten.

Waar men zich misschien ook voor even warmt in de Liefde, bij God.

En is dat in alle eeuwen niet ook een belangrijke betekenis geweest van de kerk, om mensen een thuis te bieden en beschutting?

Nog niet zo lang geleden werd op zo'n plek, in Saint Etienne in Normandië, een priester vermoord.

Een gruwelijke misdaad.

Maar even belangrijk is het om op te merken dat een moord uitgerekend op zo'n plaats het asiel, dat een kerk mensen biedt, schendt.

Het gebeurde helaas niet voor het eerst.

Ook Waterlandkerkje in West Zeeuws Vlaanderen bewaart de herinnering aan zo'n grove schending.

Ds. Stuerbout werd er in november 1688 door Spaanse van de soldaten kansel gesleurd en dermate werd mishandeld dat hij korte tijd later overleed.

Schendingen van asielrechten raken waarschijnlijk nooit in de vergetelheid!

De Protestantse traditie heeft altijd minder aandacht besteed aan de kerk als open en toegankelijk thuis.

In deze traditie is men gewoon om zakelijker met de kerk als gebouw om te gaan.

Geïnspireerd o.a. door woorden van de apostel Paulus, 'U bent tempel Gods, in wie de Heer woning zoekt', is er een groter accent komen te liggen op levensheiliging, heiliging van het eigen leven. En soms kreeg dat een wel erg persoonlijke invulling alsof het alleen om de enkele gelovige zou gaan en zijn/haar heil. Aanvankelijk had men er daarom geen probleem mee om 'godsdienst oefeningen' te houden in het vrije veld, in een schuur of welk ander willekeurig gebouw.

Het was de begintijd van de Reformatie.

Maar zo is het niet gebleven.

Toen het Gereformeerd Protestantisme verheven werd tot staatsgodsdienst werd menig bestaand kerkgebouw toegewezen aan en ingericht voor de Protestantse eredienst.

Daaruit blijkt dat men ook in deze traditie de behoefte gevoelde aan een huis, een thuis.

Maar dat was toen wel vooral een huis voor de eigen gemeenschap van gelovigen.

In de vorige eeuw, mede als gevolg van de vernieuwing van de liturgie, wordt de kerk in de Protestantse traditie weer meer ervaren als een plaats van ontmoeting van God én mensen.

Het is geen heilige plaats, maar wel een plek die wordt geheiligd door het Woord dat gehoord wordt, de liturgie en de gebeden van de aldaar verzamelde gemeenschap.

Het aanzien en de aankleding van de ruimte waar dat plaatsvindt is zelden onbelangrijk: stoelen / banken die verwelkomen, brandende kaarsen, kleurige kleden, de sfeer.

Zo heeft de kerk ook in de Protestantse traditie weer het karakter gekregen van een bewoonbaar huis, een thuis.

In de grote steden waar Protestantse kerken hun deuren openhouden ziet men met grote regelmaat willekeurige passanten binnenkomen.

Een ogenblik rust.

Er blijkt in deze tijd van voortgaande secularisatie en ontkerkelijking dus behoefte te zijn aan zulke vrijplaatsen en asiel.

Het is een bijzondere ontwikkeling.

Zou dat nu voor mensen in dorpen anders zijn? Misschien wel. Maar ook in dorpen en kleinere plaatsen zijn er tal van ontwikkelingen gaande om de kerk weer tot een plaats te maken die betekenis heeft voor het publiek en in de publieke ruimte.

En ook daar passen woorden als 'asiel' en 'vrijplaats' zeer goed bij.

Annemarie van Andel

Levenslied

Wanneer deze aflevering van Levenslied wordt geschreven, staan de scholen in de regio midden - Nederland op het punt van beginnen, hetgeen betekent, dat het vakantieseizoen ten einde loopt. Natuurlijk zijn er mensen, die nog genieten van de welverdiende rustpauze in het vaak jachtige bestaan en van het ontbreken van het knellende keurslijf in het leven van alledag, maar toch begint het dagelijkse leven stilaan zijn normale loop te hernemen.

We maakten de vergelijking al eerder.

Voor hen die onbezorgdheid in de zomermaanden als metgezel hadden, zullen de sterren aan een heldere hemel hebben gestraald, terwijl voor anderen diezelfde sterren verborgen bleven achter een wolkendek van pijn en verdriet. Ook in het nieuwe seizoen blijven we als gemeente delen in de mooie momenten en beïnvloeden, waar het leven zijn glans verliest.

Met de Startzondag in het verschiet, beginnen de barrières die we moeten slechten, langzaam uit de zomerslaap te ontwaken. We hopen vurig, dat de problematiek rondom de kerkgebouwen geen bedreiging zal vormen voor de eensgezindheid in de gemeente. Laten we onze energie positief gebruiken om te helpen bouwen aan het Rijk van Hem, die onvoorwaardelijk trouw is aan elk van Zijn mensenkinderen. Door eendrachtige samenwerking van alle geledingen, willen we ons als Zijn gemeente profileren.

Ook in het komende jaar blijft het motto van Levenslied :

“ Omzien naar elkaar ”.

Naar wie zien we in deze aflevering om

Wilco Verpoorten werd vlak voor de zomervakantie zó ongelukkig door een bal getroffen, dat hij een paar weken rust moest houden. Daardoor liep hij zijn overgangstentamens mis. Het goede nieuws is, dat hij toch door mag gaan in het volgende leerjaar !

Mw. Wil de Velde uit Axel onderging een ingreep aan haar ogen. Naar het zich laat aanzien, heeft haar dat wat meer licht gegeven. We leven met haar en haar echtgenoot mee en noemen hun namen in momenten van gebed.

Mw. Janey de Geus onderging wederom een ingrijpende operatie. Ze is blij en dankbaar, dat deze goed is verlopen en ze zich nu kan wijden aan haar herstel.

Mw. Heleen Vink ondergaat moedig de vereiste kuren. We wensen haar heel veel sterkte toe en blijven haar en haar dierbaren nabij.

Met mw. E.M. Dekker uit Sluiskil gaat het helaas nog niet geheel naar wens. Sterkte en beterschap toegewenst.

Aan de hand van het levensverhaal over een ingrijpende periode in het leven van drie gemeenteleden, leidden de dames Anastasia Neeteson, Paula van Harn en Margriet Rous de gemeentedienst van 21 augustus in Philippine. De emotioneel beladen dienst werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren. Heel veel dank aan de "voorgangers"

Tot slot een persoonlijk woord, op verzoek van ds. Annemarie van Andel en ook t.b.v. mijzelf, om duidelijkheid te verschaffen en op voorhand vragen te beantwoorden.

Op 18 aug. j.l. heb ik, samen met de orthopedisch chirurg, de recente foto bekeken van mijn linker heup en die vergeleken met de foto van vorig jaar. De slijtage is dusdanig toegenomen, dat een nieuwe linker heup de enige optie is. I.v.m. infectiegevaar moeten vooraf nog enkele handelingen worden verricht, zodat de operatie pas eind okt./ begin nov. kan plaatsvinden. Een "cocktail" van pijnstillers moet de pijn onder controle houden.

Goede God

Ik kan niet geloven dat Jij
die de aarde boetseerde
die de zon tekende
die de mens een hart gaf
die alles ziet
die het goede van het kwade scheidde
die leed droeg en verzachtte
ik kan niet geloven dat Jij gelukkig bent.

Laat ons toch worden zoals Jij bent.
Dat we het leven op aarde
aangenaam maken voor anderen.
Dat we de pijn van onze medemensen
verzachten.
Laat ons toch een hemel zijn
voor onze medemensen.
Dat we elk onze plicht doen.
Dat we open handen
en een hart voor elkaar zijn.

In memoriam

Margu rite Marina Johanna de Steenwinkel-Jens

*"De laatste uren voor het einde
dan wordt die grote wereld klein
is plotseling alles onbeduidend
tot aan het laatste beetje pijn.*

*Wat we zo indrukwekkend vonden
verliest zijn glans, verliest zijn zin.
Maar achter jouw gesloten ogen
wacht een stralend nieuw begin."*

Margu rite de Steenwinkel overleed op zaterdag 18 juni in de leeftijd van 72 jaar. Boven de rouwbrief, waarin haar overlijden wordt medegedeeld, staat bovenstaand gedicht. Het is een uitdrukking van hoe haar naaste familie de laatste maanden van het leven van Margu rite hebben ervaren. Door een afnemende gezondheid werd ze steeds zwakker, werd haar wereld steeds kleiner. Op haar verzoek is daar in de gemeente geen ruchtbaarheid aan gegeven. Ze wilde met haar eigen persoonlijke zorgen niet naar buiten treden. Het betekende echter dat het bericht van haar overlijden voor velen zeer onverwacht kwam.

Gedurende de vele jaren dat Margu rite in Philippine woonde, leefde ze actief mee met onze gemeente. Ze ontplooidde zich tot   n van haar zuilen, o.a. als lid van de liturgiecommissie, scriba van de kerkenraad, 'preekregelaar' en nog zoveel meer. Bron van inspiratie was haar liefde voor de Gemeente Gods, de wereldwijde Kerk. Deze is principieel oecumenisch van aard. Vermoedelijk heeft ze deze liefde van jongs af aan meegekregen van haar vader, een predikant met grote liefde voor de Oecumene.

Deze liefde inspireerde haar om naar vermogen en op de haar eigen kritische wijze bij te dragen aan het leven van de gemeente Gods in haar woonplaats. Ze deed dat met verve, zette zich in voor de Oecumene en oecumenische contacten. Mede door haar kreeg onze liturgie een oecumenische vorm. Ook in de classis waarnaar ze namens onze gemeente afgevaardigd werd en in de Synode van onze kerk, waarvan ze gedurende enkele jaren lid was, werd ze een bekende persoonlijkheid omdat ze zaken die betrekking hebben op de betekenis van de Kerk van Christus ofwel de gemeente Gods in deze wereld niet uit de weg ging. Naast haar kritische opmerkingsgave was ze gezegend met een groot gevoel voor humor. Als iets niet lukte of anders ging dan ze hoopte kon ze daar hartelijk om lachen, om zichzelf en haar eigen illusies, om de menselijkheid van mensen.

Nadat ze kennis had genomen van de iconografie en de geloofswerkelijkheid van de Oosters Orthodoxe Kerk werd ze hevig geboeid door deze expressie van het geloof. Een geloofsexpressie die in iconen en in de liturgie spreekt van het mysterie van Gods nabijheid ons tot zegen. Het verdiepte en verrijkte haar spiritualiteit zeer.

In dankbaarheid om wat ze voor ieder van ons betekende werd haar leven op vrijdag 24 juni in de kerk te Sluiskil gedacht. Centraal in de overdenking stond een icoon van de Opstanding, uitbeelding van het mysterie van Pasen: "*een stralend nieuw begin*". Moge het Licht van Pasen schijnen over Margu rite  n over ons allen.

Van harte leven we mee met Miech, haar echtgenoot, haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar zeer zullen missen. God zij met hen.

Zondag 4 september

Oecumenische dienst in de Feesttent van de Gildefeesten te Sluiskil.

Thema van de dienst: OP JE NUMMER GEZET

In deze tijd lijken mensen steeds meer als een nummer behandeld te worden.

Ook verhoudingen tussen mensen worden nogal eens in getallen uitgedrukt.

De pretentie is dat men met getallen een objectieve waarheid kan presenteren.

Ook in de bijbel komen we getallen tegen.

Hoe worden mensen in Bijbelverhalen op hun nummer gezet.

Hoe wordt er geteld en wie is er in tel?

Aan de dienst wordt medewerking verleend door mw. Jenny de Wolf en haar koor uit Terneuzen.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door dhr. Jan Neeteson.

Van harte welkom!

Thema-koffieochtend

Dinsdagmorgen 20 september van 10.00 – 11.30 uur.

Op de Thema-Koffieochtend gaan we in dit seizoen een paar keer een gedeelte uit het boek Rechters lezen.

Dit boek behoort tot de 'moeilijkere' boeken in de bijbel.

Er staat veel in dat ons vreemd is en misschien altijd wel vreemd blijft. Waarin we God niet herkennen zoals we Hem op grond van andere bijbelgedeelten hebben leren kennen.

Soms ook is er sprake van geweld en wreedheid.

Daarom laten we zulke boeken liever ter zijde liggen en kiezen we voor gedeelten waarvan we vermoeden dat die ons zullen kunnen inspireren.

Maar dan blijft er toch veel van de bijbel voor ons toegesloten.

Daarom nu een poging om samen uit Rechters te lezen.

Hoe lezen we de verhalen uit dit boek? Hebben ze ons toch iets te zeggen? Zulke vragen zijn niet nieuw maar speelden ook al een rol toen de verhalen werden gebundeld tot één boek.

Al lezend zullen we dat ontdekken.

Op de Thema-Koffieochtend die plaatsvindt op 20 september lezen we Rechters 3: 12-30.

We zijn om welkom ten huize van mw. Cocky Rammeloo, Doctor Buijzestraat 34, Terneuzen.

Belangstellenden blijven welkom.

In verband met het klaarzetten van stoelen, koffie, e.d. graag vooraf even een berichtje aan ds. Annemarie van Andel.

Extra collectes kerkbeheer

Zondag 11 september 2016

Jeugdwerk: Sirkelslag betreft jongeren bij de kerk

Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het online spel 'Sirkelslag'.

Een interactief spel rond christelijke thema's. Jaarlijks doen bijna 10.000 kinderen en jongeren mee.

Ze kijken uit naar dit evenement, waarmee ze zich verbonden voelen met jongeren uit het hele land die ook bezig zijn met geloven.

Uit onderzoek is gebleken dat Sirkelslag voor veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de kerk is.

Jeugdwerkers zijn blij met dit spel, omdat het een goed middel is om jongeren enthousiast te houden voor het jeugdwerk en hen te betrekken bij kerk en geloof.

JOP wil graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken blijven bij de kerk.

U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op rekening NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk september.

Zondag 18 september 2016

Vredesweek: Geef voor vrede

Ieder jaar staan we in de Vredesweek stil bij de mensen die zich wereldwijd inzetten voor de vrede.

De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX.

Zoals de jonge onderwijzers in Syrië, die scholen hebben opgericht waar kinderen van allerlei achtergronden samen les krijgen.

Want ze willen een nieuwe generatie leren om, ondanks verschillen, de verbinding te zoeken en samen te werken.

En in Griekenland biedt de Grieks Evangelische Kerk, met steun van Kerk in Actie, hoop in de uitzichtloze situatie in de vluchtelingenkampen.

De kerk deelt hier noodhulppakketten uit en geeft geestelijke steun.

Veel gezinnen in het kamp zijn uit elkaar gerukt.

Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Van harte aanbevolen.

Geef ook voor de vrede en de vredesactiviteiten van Kerk in Actie. U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Vredeswerk.

Uw kerkbeheer

Diaconale collecte zondag 18 september

In de vredesweek van 17 -25 september wordt actie gevoerd voor de KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN.

Kerken in Syrië hebben het moeilijk.

Na 5 jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift.

Ook de kerken worden zwaar getroffen.

Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende.

Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak.

Ze delen wat ze hebben.

Maar de rek is eruit.

Veel meer vluchtelingen kunnen de kerken niet bergen.

Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in.

Ze voelen zich regelmatig alleen staan.

Kerk in Actie luidt de noodklok en organiseert een Actieweek van 17-25 september.

Ons gebed en onze steun zijn hard nodig, zodat kerken in het Midden-Oosten het vol kunnen houden.

Samen zijn we kerk in actie.

Daarom doet ook onze gemeente mee aan de Actieweek.

We collecteren op zondag 18 september voor partnerkerken in het Midden-Oosten.

Startzondag 18 september

“Voor wie het zien wil gebeuren er soms verrassende dingen in je buurt en in de kerk. Een klein gebaar, een grotere actie... Tekenend van (mee)leven en delen.

Onder dit motto “(Mee)Leven en delen in kerk en buurt” nodigen we u uit om van zo’n gebeurtenis een foto te maken.

Je mag er zelf ook op staan.

Aan de start van het seizoen zamelen we alle foto’s in.

Als iedereen meedoet kan het resultaat een mooi beeld geven van (mee)leven en delen in onze regio en de gemeenschap van onze en andere kerken.

Doet u mee?”

Deze oproep stond in de Schakel van Juli/Augustus.

Een voorschot op de Startzondag.

Het thema van de Startdienst is ‘Deel je leven’.

Dit is een kernopdracht van het evangelie en een mooi thema om een nieuw seizoen mee te beginnen.

Hopelijk zullen vele foto’s dit thema illustreren. U kunt foto’s insturen naar mijn emailadres (annemarievanandel@gmail.com).

U kunt ze ook -in een enveloppe- deponeren in of opsturen naar het postadres (Louisastraat 43, 4541 AV Sluiskil).

Na de dienst bent u van harte welkom om in de Ark een broodje mee te eten.

Na de lunch gaan we op bezoek bij de Protestantse gemeente te Maria Horebeke om aldaar te delen in vreugden en misschien ook zorgen van onze burens op de Vlaamse Olijfberg.

In de vorige Schakel heeft u er een uitgebreid verhaal over kunnen lezen van de hand van Co Vercouteren.

We hopen dat velen van u meegaan.

In de beide kerkgebouwen liggen inschrijfformulieren, waarop u kunt intekenen.

De kosten dit jaar bedragen 15 euro per persoon.

Kinderen krijgen reductie.

Mocht dit bedrag u in de weg staan om mee te gaan, kunt u dit laten weten aan dominee van Andel.

We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen.



Programma Startzondag:

10.00u eredienst te Sluiskil, met aansluitend koffie drinken.
Daarna een lunch in de Ark.

13.00 u stappen we in de bus richting Maria Horebeke.
Daar kunnen we rondwandelen, de twee kerken bekijken, het museum bezoeken.

We worden rondgeleid door de leden van de Protestantse Gemeente in Maria Horebeke.

Zij zorgen ook voor thee en koffie rond 15.00 u.

16.15 u vesperdienst

16.45 u aanvaarden terugreis naar Sluiskil

18.00 u aankomst

We hopen een goede en gezellige dag met elkaar door te gaan brengen op 18 september.

De kerkenraad

Vredesweek 17 september t/m 2 oktober

Ook dit jaar wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een grensoverschrijdend oecumenisch initiatief in het kader van de Vredesweek.

Deze zal plaatsvinden op *vrijdag 30 september*

Thema: *Vrede Verbindt: Vreedzaam verzet in Palestina en Israël*

Uit het Midden-Oosten bereiken ons vrijwel dagelijks zorgelijke berichten vol geweld. Soms zitten daar berichten tussen van het langslappende conflict tussen Israël en de Palestijnen. Minder bekend is dat er aldaar tal van initiatieven zijn zowel in Palestina als ook in Israël die langs de weg van vreedzaam verzet zoeken naar vrede, die rechtvaardig is. Stuk voor stuk zijn het tekenen van hoop. Het is goed om daar in deze tijd bij stil te staan.

Gastspreker van de avond is Brigitte Herremans, *journalist en medewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen*. In jarenlange contacten heeft ze in Palestina en Israël een netwerk opgebouwd met mensen betrokken bij initiatieven van vreedzaam verzet. Ondersteund met beelden wil zij haar ervaringen delen. Het zal ons betrekken bij waardige mensen die blijven geloven in de mogelijkheid van recht en vrede en die elke vorm van geweld weigeren. Belangrijke vraag voor ons: wat kunnen wij doen om bij te dragen aan vrede in conflictsituaties, zowel hier als daar?

Expo: Een kleine expositie toont foto's over de kracht van vreedzaam verzet in Palestina en Israël. Palestijnen associëren geweldloos verzet vaak met het woord 'soemoed', veerkracht, en de dagelijkse strijd om waardigheid en rechten. Israëlische mensenrechten organisaties ondersteunen Palestijnen in hun strijd om basisrechten omdat ze geloven dat het lot van beide volkeren met elkaar verbonden is.

De avond vindt plaats op vrijdag 30 september in de Parochiezaal te Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 24, 9968 Bassevelde

inloop: vanaf 19.00 uur
aanvang programma: 19.30 uur
afsluiting: 21.30 uur

De toegang is gratis.

Om de kosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld!

We nodigen u van harte uit voor dit grensoverschrijdende oecumenische initiatief.

De organisatie van de avond wordt gedragen door
Parochie in Assenede-Evergem-Zelzate,
Elisabethparochie
PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil



Inspiratieavond woensdag 5 oktober 2016

van 19.30 – 21.30 uur
in de Ark te Sluiskil.

De CZWO commissie Zeeuws Vlaanderen nodigt leden van ZWO-commissies, diakenen, leiding kindernevendienst, en ieder die belangstelling heeft van harte uit voor deze avond. Na het welkom vinden er 4 workshops plaats. Deelnemers kunnen naar keuze aan 2 workshops deelnemen.

Thema workshops:

Communicatie: diakenen en leden ZWO commissies werken zich uit de naad om hun gemeente(leden) te betrekken bij een project of diaconale actie. En als het niet lukt, waar ligt dat dan aan? Aan de communicatie? Waar moet je op letten, wat 'doet' het wel en wat niet en andere tips en trucs.

Kids in Actie: een nieuw en uniek initiatief van Kerk in Actie voor kinderen en (groot)ouders samen. Duif Rainbow, de mascotte van Kids in Actie, nodigt kinderen in Nederland uit samen met ouders, opa's of oma's, om iets te betekenen voor kinderen ver weg.

Contextueel bijbellezen: Bijbellezen met andere ogen die niet begint bij de Bijbel maar bij jezelf: wat houd je bezig, □ waar maak je je druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en heb je daar als gelovige of samen als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen?

(wereld)Diaken met lef: samen oefenen om als diaken in de kerkenraad, de gemeente en 'de wereld' met lef op te komen en uit te komen voor zaken van Gerechtigheid en Barmhartigheid in de samenleving van streek, land en wereld.

Namens de CZWO commissie: Van harte welkom!

Vooraankondiging:

voordracht "Jezus Messias"

woensdagavond 12 oktober a.s. in de kerk te Sluiskil

Elk per jaar is er een bijzondere bijeenkomst van het LEERHUIS van de PG te Terneuzen.

Ditmaal zal die gewijd zijn aan het thema "Jezus Messias", dat wordt verzorgd door dr. Egbert Rooze uit Antwerpen.

Vanwege de uitvoering van het thema, waarover in de volgende Schakel meer, geeft de organisatie van het LEERHUIS de voorkeur aan de kerkzaal van de kerk te Sluiskil boven een (kerk)ruimte in Terneuzen.

Bovendien is ds. Rooze voor velen van u een goede bekende.

Noteert u vast die datum, nader bericht volgt.

Deze thema-avond is bedoeld voor alle belangstellenden zowel binnen als buiten de regio Kanaalzone.

De toegang is vrij, collecte na afloop.

Met dank aan de commissie kerkbeheer te Philippine-Sas van Gent -Sluiskil, namens het LEERHUIS PG Terneuzen.

Dick Schriek.

Gemeenteavond in oktober

In het bericht van de kerkenraad in de Schakel juli/augustus 2016 hebt u kunnen lezen dat de kerkenraad besloten heeft om in te gaan op de vraag van gemeenteleden naar een nieuwe gelegenheid voor de gemeente om met elkaar over de gebouwen in gesprek te gaan.

De gemeenteavond die daartoe gelegenheid geeft zal gehouden worden in oktober.

Over de datum en de te bespreken punten kunnen we u pas informeren na de kerkenraadsvergadering van 15 september a.s.

Maar het lijkt ons goed om u nu vast hiervan op de hoogte te stellen.



Verhuisd

Mevr. E.P. Dieleman - Wolfert

van: Pluvier 14, 4553CN Philippine

naar: Irisstraat 30 203, 4542EE Hoek

Mevr. M.W. van Meeuwen - van Geelen

van: Vaatje 1, 4551ME Sas van Gent

naar: Utrechtseweg 301 46, 3818EJ Amersfoort

Dhr. B.G. Martens en Mevr. E. Martens - de Hamer

van: Pierssenspolderstraat 54, 4541GN Sluiskil

naar: Stuvesande 552, 4532ML Terneuzen

Dhr. J.L. Oostdijk en Mevr. A.M.A. Oostdijk - Reemers

van Bastionstraat 32, 4553BH Philippine

naar: Kanaalpark 69, 4553EB Philippine

Dhr. C.H.A. Vermeulen

Van: Middenstraat 121, 4541AC Sluiskil

naar: St. Elisabethlaan 13, 4541GS Sluiskil

Overgeschreven

Dhr. P. Koelewijn

Mevr. C. Koelewijn – Boekhout

Mevr. L. Koelewijn

Crocusstraat 13 , 4537RG Terneuzen

Verjaardagen

75 jaar

6-9-2016 Mevr. E. de Jonge – Kolinj

Baljuwlaan 16 4541EG Sluiskil



Crèche en kindernevendienst

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel Voor 23 september 2016



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.