

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Mei / Juni 2021

jaargang 50 nr: 3

Kerkenraad Predikant: vacant
Consulent: ds. M. Wisse
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt
e-mail: scribaPSS@protestantsegemeente.nl

De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

Pastorale zorg tel: 06-28898410
Pastoraal werker: Peter Morée e-mail: moree026@kpnmail.nl

Kerkgebouwen
Philippine: Koningin Emmastraat 7 tel: 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 4541AV tel: 0115-471683

Kerkbeheer administratiePSS@protestantsegemeente.nl
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE Ph-SvG-SIk

Diaconie diaconiePSS@protestantsegemeente.nl
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-SIk

Ledenadministr. ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl

Kerncontacten
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel: 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel: 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel: 06-15195824

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.
Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel
——— , Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

Mei

De diensten zijn onder voorbehoud
van de dan geldende coronamaatregelen.

Zondag	2	Sluiskil		10.00 uur
			mevr. E. Maassen	
Zondag	9	Sluiskil		10.00 uur
			ds. J.H. Brouwer	
Donderdag	13	Sluiskil	Hemelvaartsdag	10.00 uur
			ds. M. Vermet	
Zondag	16	Sluiskil		10.00 uur
Zondag	23	Sluiskil	Pinksteren	10.00 uur
			mevr. G. Rijke	
Zondag	30	Sluiskil		10.00 uur
			ds. A.C. den Hollander	

Juni

Zondag	6	Sluiskil		10.00 uur
Zondag	13	Sluiskil		10.00 uur
			mevr. G. Rijke	
Zondag	20	Sluiskil		10.00 uur
			ds. A.C. den Hollander	
Zondag	27	Sluiskil		10.00 uur
			ds. K. van der Jagt	

Juli

Zondag	4	Sluiskil		10.00 uur
			mevr. G. Rijke	

Bij de lezingen

Bij Handelingen 2

In het oude Israël was Pinksteren oorspronkelijk, net zoals Pasen, een landbouwfeest. Pasen en Pinksteren waren de twee pelgrimsfeesten van het voorjaar. Op Pasen vierde men het begin van de gersteoogst. Dan moest de eerste garve, de omer, van de oogst naar de priester worden gebracht. Vanaf die dag telde men zeven weken, oftewel vijftig dagen. Die vijftig dagen worden de periode van de omertelling genoemd. Die periode liep uit op het Pinksterfeest. Pasen was het feest van de eerstelingen van de gersteoogst, Pinksteren was het feest van de eerstelingen van de vrucht van veld en akker. Deze landbouwfeesten zijn in de loop van Israëls geschiedenis verbonden met het verhaal van God met mensen. Pasen werd het feest van de bevrijding uit de slavernij en de uittocht uit het slavenhuis. Pinksteren werd het feest van de gave van de tora, de wet. Die tora werd, zo wordt verteld, aan Israël geschonken bij de openbaring van God in rook en vuur bij de berg Sinai.

In de kerkelijke traditie zijn deze Joodse feestdagen verbonden met de gedachtenis van Jezus leven, dood en verrijzenis. Pasen is het feest geworden van de opstanding uit de dood en de evangelist Lucas heeft aansluiting gezocht bij het tellen van de vijftig dagen en zo is bij hem Pinksteren het feest geworden van de uitstorting van de heilige Geest. Lucas vertelt ons in het boek Handelingen van de apostelen het prachtige verhaal hoe de Geest vaardig wordt over de leerlingen van Jezus en hoe op de toespraak van Petrus, waarvan we zo-even het begin hebben gehoord, 3000 mensen zich op die eerste Pinksterdag laten dopen. Pinksteren wordt daarom ook wel de verjaardag van de kerk genoemd.

In Handelingen 2 horen we hoe de Geest van God vaardig wordt over de leerlingen van Jezus. Het is een aangevochten stelletje dat daar in Jeruzalem bij elkaar is: de leerlingen die Jezus gevolgd zijn op zijn weg, een aantal vrouwen, Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. De vacature van Judas is inmiddels vervuld, maar wat moeten ze nu verder? Ze bidden ... En als ze dan opeens in beweging komen, de geest krijgen, denken sommigen te weten hoe het zit: 'Nu zijn ze nog dronken ook'. Het is de humor van dokter Lucas die deze observatie aan ons heeft nagelaten. Maar tegelijkertijd vertelt Lucas ons vol eerbied en verwondering hoe die aangevochten mensen drager geworden zijn van Gods openbaring.

Het vuur dat op de Sinaï Gods aanwezigheid verkondigde zet zich nu op hun hoofden neer: God wil in mensen wonen, in mensen leven, zoals ook de evangelist Johannes verkondigt in het gedeelte uit zijn evangelie dat we hebben gehoord. De leerlingen krijgen de geest en zij verkondigen de grote daden van God zodat mensen dat oude verhaal als nieuw verstaan, als een verhaal dat betrekking heeft op hun heden en hier, hun eigen leven. En dan kunnen ongehoorde dingen gebeuren: de geest geeft kracht, geestkracht, groeikracht; er is vrucht, verwachting van oogst.

Die eerste Pinksterdag laten 3000 mensen zich dopen.

God openbaart zich in mensen. En de gemeente van Christus is in deze wereld draagster van dat wondere geheimenis, hoedster van deze schat. Maar, zo belijdt de apostel Paulus, wij hebben deze schat in aarden vaten. De theoloog Thomas Halik schrijft: 'De kerk is een paradox die door de geschiedenis trekt, een paradox tussen de grootte van de aan haar toevertrouwde missie en de kwetsbare, gebarsten en vaak verontreinigde en vervuilde aarden substantie.' Deze woorden van Halik kunnen we denk ik allen onderschrijven. Je zou het aan de kerk niet altijd aflezen dat ze draagster is van Gods openbaring. De kerk zingt in woorden en daden niet altijd Gods lof, zij zucht en kreunt, niet alleen omwille van de nood van de schepping, maar ook onder eigen tekorten en gebreken.

Ze is soms een strijdtoneel vol geruzie en gekrakeel.
Mensen zijn en worden beschadigd en tekortgedaan.
En haar gestalte wordt in onze tijd steeds schameler: de kerk krimpt.

En toch is deze kerk, die zo vaak de gestalte heeft van een vodenlady, de bruid van de Heer, de draagster van zijn openbaring.
Dat is de paradox waarvan Halik spreekt.

Dat is de paradox waarvan en waaruit wij leven: dat de kerk en dat wij onze eenheid en identiteit niet hebben in onszelf, maar in God die zich met en tot ons verhoudt, met ons in relatie treedt en die ons in zijn dienst neemt.

Zo is Pinksteren, het feest van de Geest die zich openbaart, het feest van ons, van de gemeente van Christus in deze tijd, van de mensen die wij zijn.

Wij ontvangen ons leven, onze identiteit, uit Gods hand.

Zo kunnen wij leven als zaad, dat gestrooid wordt uit Gods hand, dat in bloei van goede vruchten de dood te boven leeft.

Wij leven van de wind, in Gods naam.

M.J. Wisse



Vanuit de kerkenraad.

Op 9 maart 2021 hebben we onze eerste kerkenraadsvergadering in 2021 kunnen organiseren uiteraard binnen de van toepassing zijnde coronaregels.

Per 14 maart 2021 hebben we ook een herstart kunnen maken met de wekelijkse eredienst in het kerkgebouw te Sluiskil. Ons coronaprotocol hebben we geactualiseerd naar de huidige van toepassing zijnde maatregelen en adviezen. Een actuele versie is beschikbaar in de consistorie op verzoek van toezicht houdende instanties.

In beide situaties was het goed om elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten en zeker met betrekking tot de kerkenraad elkaar weer te kunnen spreken.

Hopelijk staan we aan het begin van een traject naar een verder herstel van een gebruikelijk kerkelijk leven, dat is waar eenieder van ons hoopvol naar uitziert. Hoopvol zijn de berichten over het vaccinatieproces hetgeen nu echt goed op gang komt. Laten we voorzichtig blijven en durven uitzien naar een mooie zomer waarbij vooral persoonlijke contacten weer volop mogelijk worden en ook ouderen niet nog langer in isolement moeten verblijven.

Diensten Stille Week en Pasen.

Dankzij de samenwerking tussen predikanten, organisten, cantoirij / solo zang kunnen we terugzien op betekenisvolle vieringen samen met u als gemeenteleden. Jammer dat de Paaswake in verband met de avondklok moest komen te vervallen maar dit is prachtig opgelost in de viering van de eredienst op Paasmorgen. Aan alles en iedereen hartelijk dank voor jullie inzet om dit samen te realiseren.

Actie Kerkbalans 2021.

Thema 2021: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

In onze nieuwsbrief van april 2021 hebben wij u de stand van zaken tot en met 29 maart 2021 doorgegeven. Inmiddels is ook de opbrengst vrijwillige bijdragen van het 1^e kwartaal 2021 bekend, er is tot en met 31 maart 2021 totaal ruim € 11.000 ontvangen. Een mooi bedrag waarvoor hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hieraan hebben bijgedragen.

Met betrekking tot de actie kerkbalans 2020 hebben we een beperkt aantal herinnerings-brieven verzonden waarop door de gemeenteleden spontaan is gereageerd, dank daarvoor.

Kinderopvang nevenruimte kerkgebouw Philippine.

Zoals eerder aangegeven liep deze huurovereenkomst, na het respecteren van de opzegtermijn, af in maart 2021. Door vertraging is hier nog de maand april aan toegevoegd maar nu is de kinderopvang definitief gevestigd in het pand aan de Kasteelstraat.

Wij feliciteren de leiding van harte met deze mooie locatie en wensen hun een succesvolle toekomst met hun onderneming en de kinderen veel speelplezier.

Als kerkenraad zullen we deze locatie door een ondernemer laten schoonmaken zodat we aansluitend dit verder zelf kunnen onderhouden. Nu is ook het moment dat we de schutting kunnen gaan plaatsen, een recent verplichte noodafsluiting stond dit tot nu toe in de weg.

Verkoop kerkgebouwen Philippine en Sluiskil.

Afgelopen periode zijn er door de makelaar gesprekken gevoerd met de Gemeente Terneuzen aangaande mogelijke herbestemmingen van onze kerkgebouwen.

Op basis van de uitkomsten zijn er door de makelaar aan het college van kerkrentmeesters voorstellen gedaan aangaande vraagprijzen voor beider kerkgebouwen. Het college van kerkrentmeesters heeft deze voorstellen positief geadviseerd aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft deze adviezen aansluitend bekrachtigd. Daarnaast zijn er inmiddels foto's gemaakt van beide locaties voor verdere publicatie in de media wat nu zal worden opgestart.

Riolering kerkgebouw Sluiskil.

De noodzakelijke reparatie is inmiddels achter de rug. Hopelijk blijven we nu 'verschoond' van wateroverlast in de keuken en gang. Dank aan die gemeenteleden die dit minder fraaie karwei een aantal keren hebben geklaard.

Pastorale zorg.

In de kerkenraadsvergadering van april 2021 evalueren we samen met onze pastoraal werker de achterliggende periode. In een volgende nieuwsbrief komen we hier graag op terug met resultaten en afspraken ten aanzien van de toekomst.

Beleidsplan 2020 - 2021.

Inmiddels zijn we al geruime tijd 'samen op weg' binnen de uitwerking van het huidige beleidsplan 2020 – 2021. Als kerkenraad hebben we meerdere input ontvangen die we ter harte nemen voor gedachtevorming rondom een concept beleidsplan 2022 en verder. Wij hopen dit nieuwe beleidsplan in het 4^e kwartaal 2021 met u te kunnen delen uiteraard in combinatie met een evaluatie van het beleidsplan 2020 – 2021.

Gemeenteavond 2021.

Zodra coronamaatregelen dit toelaten zal de kerkenraad een gemeenteavond inplannen en dit aan de gemeenteleden tijdig communiceren en gelegenheid bieden tot het inbrengen van agenda-punten.

Kerkenraadsbesluiten 9 maart 2021.

1. Kerkenraad stelt jaarrekening 2020 Diaconie vast, onder voorbehoud goedkeuring kascie.
2. Kerkenraad stelt interne notitie 'financiële steun n.a.v. coronacrisis kerken' vast.
3. Kerkenraad stelt advies college van kerkrentmeesters d.d. 3 maart vast aangaande:
 - voortgangsrapportage K&B d.d. 2 maart 2021,
 - voorgestelde vraagprijzen beider kerkgebouwen,
 - voorgestelde opmaak externe publicaties beider kerkgebouwen.
4. Kerkenraad besluit tot herstarten erediensten per 14 maart 2021 op basis van de dan geldende regels en adviezen en stelt het geactualiseerde coronaprotocol vast.

Hartelijke groet aan u allen namens uw kerkenraadsleden.

De redactie wenst u gezonde pinksterdagen



Lief en Leed

Wat kan er in 2 maanden veel gebeuren.

In de laatste rubriek van Lief en Leed had Jan Labruijere net de diagnose vasculaire dementie gehad en nu hebben we op stille zaterdag al afscheid van hem genomen met een dankdienst voor zijn leven!

Ds. Jelte Lindenboom die in deze dankdienst voorging, heeft in deze Schakel een In Memoriam geschreven.

Wij gaan Jan zijn vriendelijkheid en humor missen, en wensen Antonia en haar familie veel sterkte toe en we bidden hen toe dat Gods liefde hen zal dragen in deze verdrietige tijd.

Piet en Aalke(Pit) zijn wel verhuisd naar Axel maar we zien ze toch ieder zondag nog in de kerk, Piet zingt nog in de cantorij.

Dus voorlopig gelukkig nog geen afscheid van hen.

Trees Bergsma heeft sinds kort extra zuurstof nodig, het beperkt haar wel in de dagelijkse dingen, maar ze kan ondanks dat toch nog genieten van het leven en zo zegt ze zelf, ik kan er heel oud mee worden!

Mevr. Herrebout is het al wel een beetje gewend in Bachtendieke. Jan en Mien de Braal hebben na een val van Mien besloten om naar De Veste in Terneuzen te gaan verhuizen.

Jan is ook geen Jerommeke meer, maar gelukkig nog wel heel gezond. Door dichterbij hun kinderen te gaan wonen zijn ze ook verzekerd van wat meer hulp.

Hij blijft wel zondags naar de kerk komen, hij zegt, ik ben te oud om nog naar een andere kerk te verkassen, daar ken ik niemand en ik voel me vertrouwd met de mensen van onze kerk.

Het Lief is deze keer is voor de muzikale familie Hamelink!

Voor Piet en Jannie en voor Theo en Yvonne.

Zij hebben in de stille week en met Pasen onze diensten verrijkt met mooie liturgie, zang, blokfluit en orgelspel!

Heel veel dank hiervoor.

In herinnering

Op maandag 29 maart 2021 is overleden op de leeftijd van 80 jaar Jan Labrijère, echtgenoot van Antonia, vader van Jaco en Paulina, Marc en Hilde en Vinca, opa van Sophie en Nathalie en Mats en Theo.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 april na een samenkomst vol dank vanuit de kerk in Sluiskil.

Jan was een open en geliefd mens en leefde voor zijn gezin, de mensen om hem heen en voor God. En Jan was vol humor.

Voor Jan zou dit meer dan genoeg zijn geweest om over hem te zeggen. Vanuit zijn geloof kon hij zo leven, wetend dat hij de goede strijd heeft gestreden en het geloof in God en Jezus heeft vast mogen houden. Jan stierf aan het begin van de stille week en werd begraven op stille zaterdag met Pasen vlak voor ons.

Mooier kon het eigenlijk niet dat Jan juist in deze voor de kerk, maar ook voor hem zo belangrijke week naar de Heer mocht gaan. Daar mag hij genieten van het overvloedige van God, zoals we in Psalm 23 konden horen en lezen. Bij Antonia en zijn gezin, zijn vrienden, genoot hij al van het goede dat God hem gaf in de maaltijden en de contacten met mensen. Hij genoot van Antonia, zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was dankbaar aan hen en aan God. In die dankbaarheid hebben we in kleine kring afscheid mogen nemen van Jan Labrijère.

Dat Antonia, de kinderen en kleinkinderen Gods zegenrijke nabijheid in troost en kracht en liefde mogen blijven ervaren.

Ds. Jelte Lindeboom

Interview met Jan de Braal

- Vertel iets over uw afkomst en wat voor betekenis had de kerk in uw jeugd?

Ik ben geboren in 1932 op Koedijk 28, een buurtschap gelegen tussen Othene en Terneuzen. Er stonden 32 woningen. Mijn ouders waren Oud Gereformeerd.

Ik was de oudste van acht kinderen. Vier jongens en vier meisjes. Het was een gereformeerd gebruik dat moeder de soep kookte op zaterdag omdat er op zondag niet mocht worden gekookt. De pan bleef op de kachel staan sudderen van zaterdag tot zondagmiddag, ik kan je verzekeren, dit kwam de kwaliteit niet ten goede.

Mijn vader was voorzanger in de kerk omdat een orgel toen nog te werelds werd gevonden in de Oud Gereformeerde gemeente.

Van hem zal ik het graag zingen wel geërfd hebben.

Ds. de Reuver gaf catechisatie. We moesten toen iedere week drie lange en drie korte vragen uit de catechismus leren. We zaten op stoelen die in rijen stonden, ds. de Reuver stelde de vragen om en om. Ik wist precies op welke plaats de korte vragen werden gesteld, ik zorgde er daarom ook voor dat ik op de goede stoel zat.

De lange vragen leerde ik nooit. Tot ds. de Reuver ziek was en ouderling van de Velde hem verving. Dit had tot gevolg dat iedereen zowel de korte als de lange vragen moest opzeggen. Ik zou door de mand zijn gevallen als mijn boerenslimheid mij niet had gered. Ik zei tegenouderling van de Velde dat ds. de Reuver altijd een uitleg gaf na de vragen, en dat daar op deze manier jammer genoeg nu geen tijd meer voor zou zijn. Ouderling van de Velde zag de bui al hangen. Hij had zich hier niet op voorbereid. Zijn enige mogelijkheid was om de catechisatie te beëindigen door te zeggen: dan gaan we nu naar huis.

Ik ben vaak als de dienst, die anderhalf uur duurde, en dat drie keer per zondag, nog langer duurde, opgestapt en naar huis gegaan. Mijn vader heeft mij daarop nooit aangesproken.

Ik werd verliefd op Mien, zij was niet aangesloten bij een kerk, maar ging braaf mee met mij, hoewel ze er ook soms wel moeite mee had.

Mijn opa had een huisje wat hij zelf niet bewoonde in de Noordhoek in Terneuzen bij de Inloophaven van de sluis. Het was half weggespoeld bij de watersnoodramp in 1953. Hij kreeg geld van het rampenfonds en vroeg mij of ik het huisje niet wilde kopen dan kon ik het weer opbouwen. Ik heb dat gedaan, 3 maanden onbetaald verlof genomen en met hulp van anderen een nieuw huis neergezet. Als ik toen geweten had dat na 6 jaar de sluis verbreed zou worden, waar de gemeente Terneuzen toen al plannen voor moet hebben gehad, was ik daar nooit aan begonnen.

De prijs die ik er voor kreeg was zo teleurstellend dat ik nooit meer een huis gekocht heb maar altijd gehuurd.

Mien en ik zijn in 1954 getrouwd toen het huis klaar was.

Die zelfde ouderling van de Velde had ook commentaar op de gewoonte van Mien dat zij nooit kousen droeg. Toen werd het tijd voor mij om een brief te schrijven aan de kerkenraad dat ik niet langer bij de Oud gereformeerde kerk wilde blijven. Er werden vergelijkingengemaakt met vrouwen in de prostitutie. Later volgde het verzoek om middels een attestatie overgeschreven te worden naar de Hervormde Kerk te Sas van Gent. Daar werd geen gevolg aan gegeven door de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente.

Mijn eerste baan was bij de drukkerij van de Sande, dit werk was voor mij te saai. Daarna heb ik voor aannemer de Bruijne de boomwortels van de bomen langs het kanaal naar Sas van Gent met een bijl weg gehakt. Het rooien van de bomen was nodig om de weg naar Sas te verbreden. Vervolgens ging ik bij de Boerenbond werken, zakken kunstmest van 100 kilo sjouwen was mijn dagtaak, niet verwonderlijk dat ik een dubbele hernia opliep.

In Utrecht werd ik in het ziekenhuis geopereerd met goed gevolg. De dokter had gezegd dat ik mocht beginnen met halve dagen werken. De Boerenbond gaf toen te kennen, toen ik dat op kantoor kwamvragen, dat zij voor halve dagen geen werk hadden.

Ik heb toen zo hard de deur achter me dicht getrokken dat ik niet meer weet of er nog een ruitje heel is gebleven.

Dhr. Marquinie zorgde voor bijzondere bemiddeling. Ik moest me melden in Sas van Gent. En ontmoette daar op het arbeidsbureau Dhr Colsen die mij vroeg: Ben jij Jan de Braal? Mijn ome Ko zat in de gemeenteraad van Sas dus hij kende de familie de Braal.

Ga maar gelijk door naar de Glasfabriek kreeg ik te horen. Daar werd ik tewerkgesteld in de dagdienst om draadglas te maken. B. Stouthamer was personeelschef die zorgde ervoor dat ik direct een woning kreeg in Sas van Gent. Na twee weken werd ik gevraagd om voorman te worden. Ik voelde mij onzeker of ik dat wel zou kunnen. Een kraanmachinist zei tegen mij: Jan doe het maar, als je iets niet weet help ik je wel. Later volgde een baan op de inpakafdeling gehard glas. Ik heb 31 jaar op de Glasfabriek gewerkt.

In Sas van Gent ben ik politiek betrokken geraakt doordat mijn ome Ko, die raadslid was voor de Protestantse Groep hartproblemen kreeg. Hijvroeg me om hem op te volgen en zo werd ik raadslid. Na een jaar waren er weer verkiezingen en werd ik herkozen. Gedurende 7 jaar ben ik raadslid geweest.

In 1960 zijn we lid geworden van de N.H. kerk te Sas van Gent. Mien en ik werden ook lid van het kerkkoor en later werd ik ook lid van de kerkenraad. Ds. Stern was predikant, waarmee ik niet echt een goede klik had. Maar, met Evelien Stern, zijn vrouw, een echte schat, die de zondagschool voor haar rekening nam en met Wim de Die, die het koor leidde had ik wel een goede band. Toen er een overeenkomst tussen Sluiskil en Sas van Gent kwam, begin jaren zeventig, om een dominee te beroepen voor de twee gemeenten, zat ik ook in de beroepingscommissie.

Ds. Jan van der Eijk werd beroepen als nieuwe voorganger voor de twee gemeenten. Ik was heel blij met zijn komst wij hebben er een goede dominee aan gehad. Samen met Bonnie Verguijze heb ik jaren het kosterschap bekleed. Om de kachel tijdig aan te steken moest de wekker op zes uur worden gezet.

Met Wim Westbroek heb ik ook met veel plezier in de kerk samengewerkt. De kachel van Sas uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Jarenlang heb ik ook met veel plezier de tuin van de kerk verzorgd.

Voordat ik lid werd van de redactie van het kerkblad De Schakel verzorgde ik ook het stencil werk. Een niet geringe klus. Met slechte verf, en een moederblad wat moest worden ingebrand, werd zo elke maand het kerkblad gedrukt. Later bij ons thuis op de vliering, en met het dakraam open omdat het zo stonk!! Later kwam er een kopieermachine. Ik heb heel wat liturgieën gedrukt. Ik verdeelde de Schakel onder de wijkmedewerkers in Sas van Gent en Westdorpe. Al met al heb ik dat ongeveer 45 jaar gedaan.

- Wat voor betekenis heeft de kerk nu in uw leven?

Het zingen mis ik geweldig in de dienst. Het betekent voor mij 60 % in de dienst. Nu ik niet meer mee kan zingen lees ik de tekst omdat mij dit erg aanspreekt. We hebben ook nog met zijn vieren jarenlang in het koor gezongen, Mien, Heleen, Gerrie en ik. Familie de Braal, dat was heel fijn! Ook mis ik heel erg dat Mien niet meer mee kan naar de diensten.

De kerk heeft heel veel vriendschap gebracht. Met Bonnie Verguijze samen het kosterschap gedaan.

- Wat zou u graag anders zien in onze kerkdienst en kerk gemeenschap?

Veel meer mensen in de kerk en weer koffiedrinken na de dienst als het weer mogelijk is. Het contact onderling is heel belangrijk.

- Wat waardeert u aan onze diensten en kerkgemeenschap?

Voor alles wat er met het kleine groepje wordt gepresteerd heb ik grote waardering

Extra collecten Mei en juni

9 mei

Kerk in Actie, Noodhulp Libanon/ Jordanië

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

23 mei

Pinkstercollecte Kerk in Actie, Zending Egypte

Bijbelcompetitie stimuleert bijbel lezen. Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbel lezen!

30 mei

Jong Protestant

Jong in Actie: kennismaken met diaconaat. Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

6 juni

Werelddiaconaat, Oeganda

Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken.

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor.

Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

13 juni

Missionair werk, Kerk voor het dorp

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.

20 juni

Kerk in Actie, Noodhulp Griekenland

Opvang voor gestrande vluchtelingen.

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. "Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor vluchtelingen

4 juli

Binnenlands diaconaat, Actie Vakantietas:

zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken.

Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom.

Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Er kunnen nog steeds kaarten, postzegels en cartridges worden ingeleverd!

Er kan ook direct op de rekening van de diaconie gestort worden als u niet in de gelegenheid bent om in de kerk aanwezig te zijn .

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162

t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-Slk

Verhuisd

16-2-2021

Dhr. P. Kreeft

van: Schuttersweide 5, 4554CX Westdorpe

naar: Buitenweg 36, 4571ER Axel

16-2-2021

Mevr. A. Trap - Kamps

van: Oostkade 20 a, 4551CL Sas van Gent

naar: Buitenweg 36, 4571ER Axel

23-3-2021

Mevr. J. Ringlever

van: Willemstraat 18, 4542BE Hoek

naar: Willemstraat 19, 4542BE Hoek

1-4-2021

Dhr. T.W.J. Oostdijk

van: Kanaalpark 69, 4553EB Philippine

naar: Geldropseweg 26 04, 5611SJ Eindhoven

12-4-2021

Dhr. R.J. Perrenet

van: Posthoornweg 2, 4553NG Philippine

naar: Waling Dykstrajitte 5 A, 8843KG Spannum

Ingekomen

14-11-2020

Mevr. D.G. Oostmeijer

Vier Ambachtenstraat 58, 4551HB Sas van Gent

Verjaardagen

75 jaar

14-5-2021

Dhr. H.J. Visser

Landstraat 10, 4553PD Sluiskil

26-5-2021

Mevr. P.W. de Groff - van den Akker

Julianastraat 19, 4551GG Sas van Gent

80jaar

26-5-2021

Dhr. A.J.J. de Groote

Landstraat 5, 4541GB Sluiskil

85 jaar

22-6-2021

Mevr. A.H. Neijt - Cornelisse

Mosselpolderstraat 12, 4553PT Philippine

Overleden

12-3-2021

Dhr. G. Hage

Kanaalzicht 45, 4541CJ Sluiskil

29-3-2021

Dhr. J. Labruijère

Schuttersweide 5, 4554CX Westdorpe

Lied voor het meisje in de textielfabriek

Meisje van het atelier,
wees gegroet, ver overzee.
Kleren die wij mogen dragen,
alle stiksels, knopen, kragen,
dragen sporen van je hand,
sporen van de overkant.

Meisje van het atelier,
wees gegroet, ver overzee.
Elk seizoen weer een collectie,

met betaalbare confectie.
En de kringloop om de hoek
vaart er wel bij evengoed!

Meisje van het atelier.
Wees gegroet, ver overzee.
Heb je redenen tot klagen ?
Jij verdient een eerlijk loon !
Zie dit lied als eerbetoon.

René van Loenen

Overgenomen uit het werkschrift "Zeven wegen van barmhartigheid"
En het kan gezongen worden op de maat van lied 166b.

Privacyverklaring

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens. Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan is vastgelegd in de **Privacyverklaring** die u bij de kerkenraad kunt opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl .

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:

redactieschakel@zeelandnet.nl

Samenstelling kerkenraad

Predikant: vacant
consulent: ds. M. Wisse
Voorzitter kerkenraad: dhr. A.E.M. van Leeuwen
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt
Ouderling: dhr. B.C.P. Kindt
dhr. A.L. Eggebeen
mevr. P. van Harn

College van Kerkrentmeesters

dhr. A.E.M. van Leeuwen
dhr. A.J. Dieleman

College van Diakenen

mevr. J. Verplanken– Meesen
dhr. A.F. de Bruijne
dhr. P. Koelewijn

Crèche en kindernevendienst

Sinds januari is er alleen nog op de eerste zondag van de maand kindernevendienst, met uitzondering van januari, juli en augustus. Ook op andere zondagen blijven kinderen natuurlijk welkom. In beide kerken is een ontdekkist geplaatst waarmee ze op hun eigen niveau aan de gang kunnen met Bijbelse thema's. Ze blijven daarbij onder begeleiding van de (groot)ouders zelf.

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel: 0115-492040
Kindernevendienst Ina Verpoorten tel: 0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel - voor 22 juni.

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Canadalaan 58	4551 AL Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.