

Nieuwsbrief februari 2021.

Erediensten.

Beste Gemeenteleden

Deze week is de bestaande 'Lock-Down' voorlopig verlengd tot en met 9 maart 2021. Inmiddels geen verrassing meer dat op basis van de meest recente ontwikkelingen maatregelen worden verlengd. De RIVM heeft deze week nog in de Kamer een 'toekomstscenario zonder enkel lichtpuntje' geschetst. Donkere wolken aan de horizon en eigenlijk geen ruimte voor versoepeling. Alle maatregelen zijn nodig om de 3^e golf te beheersen. De Britse variant krijgt snel de overhand, blijkt uit metingen van de RIVM. De cijfers dalen nu nog, maar onder de oppervlakte stijgt het aantal besmettingen waarschijnlijk alweer! Al met al buitengewoon zorgelijk hoe naar deze boodschap ook klinkt.

Ook PKN heeft inmiddels hun advies tot het uitsluitend organiseren van digitale erediensten verlengd tot en met 9 maart 2021.

Al deze uitgangspunten hebben ertoe geleid dat de kerkenraad van PG PSS unaniem heeft besloten met directe ingang alle erediensten tot en met 7 maart 2021 te annuleren.

Daarbij realiseren we ons opnieuw dat de kans klein is dat na deze datum al wel sprake kan zijn van het opnieuw houden van erediensten. Wij zullen aansluitend aan de geplande persconferentie van 9 maart a.s. opnieuw een nieuwsbrief uitbrengen met de stand van zaken van dat moment.

Gelukkig is er nu een begin met vaccineren, maar het einde is nog niet in zicht. De gevolgen van deze pandemie worden voor eenieder zwaarder en zwaarder, de lock-down duurt voort. Het zijn zware en verdrietige tijden voor ons allemaal. Het duurt al zo lang. Ds. de Reuver (PKN) vindt in psalm 65 woorden voor zijn onderstaand gebed:

Gebed

*Eeuwige God,
U die woont en troont in Sion,
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden.
We zijn uit het veld geslagen
niet in staat om bijeen te komen
en uit volle borst U de lof te zingen.
We zijn stilgevallen
en weten niet hoe lang alles nog zal duren,
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken.
In deze nood komen wij tot U,
in stilte
biddend om gehoor
om vertroosting*

*om nabijheid
om perspectief.
Hoor ons:
wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt,
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding
als roep om genade en ontferming.
'Tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft'*
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen.*

*Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen*

De kerkenraad zal in de maand februari 2021 ook geen fysieke kerkenraadsvergadering houden maar via telefoon en e-mail me elkaar de noodzakelijke contacten onderhouden.

De mogelijkheden voor maart 2021 zullen we begin maart opnieuw bekijken.

Actie Kerkbalans 2021.

Thema 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Onze vrijwilligers hebben inmiddels de enveloppen in hun wijk bezorgd, waarvoor hartelijk dank. Graag doen we als kerkenraad de oproep om indien mogelijk tijdens een van uw wandeluitstapjes de retourenveloppe te bezorgen in de brievenbus van betreffende vrijwilliger. Dat beperkt ook hier het aantal fysieke contactmomenten, waarvoor eveneens hartelijk dank.

Wij hopen eind 1^e kwartaal 2021 de eerste resultaten van de actie kerkbalans 2021 met u te kunnen delen. Daarnaast hebben we dan ook inzicht in de voorlopige resultaten 2020.

Oecumenische gebedsviering op vrijdag 22 januari 2021.

In het kader van de week van het gebed is er in samenwerking door de RK parochie Heilige Francis, de RK Elisabeth parochie en de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil een digitale oecumenische gebedsviering gehouden. De toegezegde 'power-point liturgie' is helaas niet mailbaar!

Het was bijzonder om tijdens deze moeilijke periode met elkaar te bidden en 'samen te zijn'.

Ook was het niet mogelijk om een videopresentatie samen te stellen maar alleen live deel te nemen aan de viering. Door de gezamenlijke kerken is de afspraak gemaakt om dit najaar te kijken om eventueel, indien de omstandigheden het toelaten, een nieuw moment van fysieke samenkomst te organiseren.

Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad en houdt het gezond.