

# De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente  
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



November / December 2020 jaargang 49 nr: 6

**Kerkenraad** Predikant: vacant  
Consulent: ds. M. Wisse  
Scriba: dhr. B.C.F. Kindt  
e-mail: [scribaPSS@protestantsegemeente.nl](mailto:scribaPSS@protestantsegemeente.nl)

De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

**Pastorale zorg** tel: 06-28898410  
Pastoraal werker: Peter Morée e-mail: [moree026@kpnmail.nl](mailto:moree026@kpnmail.nl)

**Kerkgebouwen**  
Philippine: Koningin Emmastraat 7 tel: 0115-491530  
Sluiskil: Louisastraat 43 4541AV tel: 0115-471683

**Kerkbeheer** [administratiePSS@protestantsegemeente.nl](mailto:administratiePSS@protestantsegemeente.nl)  
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620  
t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE Ph-SvG-SIk

**Diaconie** [diaconiePSS@protestantsegemeente.nl](mailto:diaconiePSS@protestantsegemeente.nl)  
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162  
t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-SIk

**Ledenadministr.** [ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl](mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl)

**Kerncontacten**  
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1  
4553 NH Philippine. Tel: 0115-491366  
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1  
4551 AA Sas van Gent. Tel: 0115-451235  
Sluiskil: Fia Neijt Albertpolderstraat 32  
4541 BH Sluiskil. Tel: 06-15195824

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen  
o.a. voor informatie en voor vervoer.  
Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.  
Website adres; [www.protestantsegemeente.nl](http://www.protestantsegemeente.nl)

**Redactie Schakel**  
——Philippe, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, [redactieschakel@zeelandnet.nl](mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl)

# Erediensten

## November

Zondag	1	Sluiskil	gedachtenis der namen ds. P.J. van der Linden	10.00 uur
Zondag	8	Sluiskil	Mevr. T. Rijke	10.00 uur
Zondag	15	Sluiskil	oogstdienst ds. J.C. de Beun	10.00 uur
Zondag	22	Sluiskil	ds. M. Wisse	10.00 uur
Zondag	29	Sluiskil	1e advent ds. M. Wisse	10.00 uur

## December

Zondag	6	Sluiskil	2e advent Mevr. E. Maassen	10.00 uur
Zondag	13	Sluiskil	3e advent ds. P. Overduin	10.00 uur
Zondag	20	Sluiskil	4e advent ds. J.C. de Beun	10.00 uur
Donderdag	24	Sluiskil	kerstnacht ds. M. van Manen	22.00 uur
Vrijdag	25	Sluiskil	kerstmorgen ds.	10.00 uur
Zondag	27	Sluiskil	ds. P. Overduin	10.00 uur

## Januari

Zondag	3	Sluiskil	ds. A.C. den Hollander	10.00 uur
--------	---	----------	------------------------	-----------

# Meditatie

“Gemeente van Jezus Christus”

Aan het begin van een nieuw seizoen als kerkelijke gemeenten is het goed om stil te staan bij wat we met elkaar zijn en willen zijn. Gemeente van Jezus Christus, Zijn lichaam hier op aarde, samen met de Heilige Geest een volwaardige vertegenwoordiging van Jezus hier op aarde. Lichaam en Geest, compleet.

We hebben het in ons. En God heeft aan ons, o.a. door Paulus verteld hoe we Gemeente moeten zijn. Paulus die op veel plaatsen handreikingen doet hoe we met elkaar om moeten gaan.

Met elkaar omgaan met Jezus als voorbeeld. En in Filippenzen 2 vers 5 t/m 11 benadrukt hij dat nog eens. Dit gedeelte wordt wel het lied, de lofzang, op Jezus genoemd. Gehoorzaam aan Zijn Vader, gaat Jezus de weg die van Hem gevraagd wordt.

Blijft Hij gehoorzaam die weg gaan met de dood voor ogen.

God komt door Jezus niet voor Zijn eigen belang maar voor het belang van de mensen op. Jezus komt om de mensen te dienen. Paulus roept op om Jezus voorbeeld te volgen, op Jezus te gaan lijken. Zowel uiterlijk als innerlijk. Paulus roept ons op om dezelfde gezindheid als Jezus te hebben. Gezindheid, het gevoel, houding, mentaliteit en denkwijze. Jezus als ons rolmodel. Jezus de nederige, Jezus met Zijn genegenheid, Zijn ontferming, Zijn bescheidenheid.

Door Paulus worden wij er ook weer aan herinnerd.

We weten vaak wat er in de Bijbel staat. *Doen* we dat ook?

Het Evangelie wijst iedere keer weer op Jezus. Jezus is ons voorbeeld. Als Gemeente zijn we één geheel. Eén lichaam van Christus. Een gemeente met een gemeenschappelijk doel. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn of haar deel.

We hebben elkaar nodig. Ieder lid heeft invloed op de Gemeente. Bent u zich ervan bewust? Uw aandeel op wat voor manier dan ook, is van invloed op het welzijn van de Gemeente.

We moeten niet boven elkaar staan, maar hebben de plicht om nederig te zijn.

Nederig als ons voorbeeld Jezus.

Die nederigheid moet worden waargenomen.

Nederigheid is de ware liefde die we in Jezus kunnen ontvangen, door Zijn Geest.

Wat is onze houding tegenover mensen om ons heen? Jezus zegt: Doe je ogen open, hoor wat ik allemaal zeg, het gaat over het koninkrijk.

En dat koninkrijk is niet van deze aarde.

Het koninkrijk is op een ander niveau.

Er is een Rijk van God, waarvan we de vooruitzichten ons kunnen voorstellen.

Voorstellen door wat we o.a. lezen wat Jezus daarover gezegd heeft.

Hoe kunnen wij iets laten zien van het Koninkrijk van God in deze wereld?

Zijn we in de voetsporen van de Heer op een goede manier met elkaar bezig, doen we de dingen die God van ons vraagt, wat is onze roeping, onze missie?

Betrekken we God bij onze plannen, de plannen als gemeente.

We bidden om inspiratie en motivatie om ook in het nieuwe seizoen ons in te zetten om het verschil te maken.

Om plaatsen en mensen van hoop te zijn.

Hoop die ons overeind houdt met elkaar voor elkaar in tijden zoals deze, waarin zoveel aan de hand is wat ons hopeloos zou kunnen maken.

Peter Morée

## Lief en Leed

Ik zou graag beginnen met veel goed nieuws maar dat heb ik deze keer jammer genoeg niet.

Meneer en mevr. Herrebout hebben maar heel kort samen van hun nieuwe thuis in Bachtendieke mogen genieten.

Meneer Herrebout was natuurlijk al wel ziek, maar toch is hij nog onverwacht snel overleden. We wensen mevr. Herrebout heel veel sterkte met dit groot verlies van haar man. Wat zal ze hem missen na zoveel jaren samen het leven gedeeld te hebben.

Een kaartje van U zal haar goed doen.

Rina de Grootte heeft maar kort van haar betere periode kunnen genieten, het leven voelt weer zwaar!

We wensen haar en haar man Lex veel sterkte toe en wensen hen toe dat er weer lichtpuntjes komen waar ze zich aan vast mogen houden.

Een kaartje van U kan zo'n lichtpuntje zijn.

Ook voor Mien de Braal en Trees Bergsma en Roel Wasterval en Harry van Quekelberge die allemaal door ziekte niet naar onze kerkdiensten kunnen komen is een lief berichtje altijd welkom.

Want ook al zien we ze niet, ze zijn wel in onze gedachten en worden zeer gemist.

Van een andere orde, maar ook heel ingrijpend, is de inbraak in de Stoof Brocante van Theo en Yvonne Hamelink.

Door Corona zijn ze al getroffen omdat Podium en de Stoof niet open kunnen, en nu daar nog bovenop is er in de Stoof ingebroken. Het vertrouwen krijgt hierdoor een flinke deuk!

We hopen voor hen dat de daders snel gevonden worden.

We wensen hen ook sterkte en goede moed toe!

We hebben zondag 11 oktober afscheid genomen van Jan Neeteson als organist en van Gert Jan van de Brugge als lector.

Allebei zijn of gaan ze verhuizen om weer in een andere plaats een nieuwe start te maken.

We zijn Jan diep en diep dankbaar voor de vele jaren trouwe orgeldienst en voor het meedenken en ontwikkelen van onze mooie liturgie.

Hij was niet alleen organist maar ook altijd de drijvende kracht om samen met anderen vele verschillende activiteiten te ontplooiën om geld bij elkaar te krijgen voor orgels, jeugdgebouw enzv.

Heel veel dank hiervoor Jan!!

We gaan er zuinig op zijn en goed voor zorgen!

Ook van Tony van Dikshoorn moeten we straks als organist afscheid nemen.

Na een leven lang ons gediend te hebben als organist, meer dan 75 jaar, zal hij op 25 december in Sluiskil zijn laatste keer het orgel bespelen en de dienst begeleiden.

We zullen Tony heel erg gaan missen en zijn hem meer dan dankbaar voor al die jaren orgelbegeleiding.

Het orgelspel na de preek was altijd een mini concertje waar ik altijd erg van genoot.



Dick Stap is vanwege zijn ziektegeschiedenis gestopt met het voor-  
gaan in onze gemeente!

Hij wil hier verder geen aandacht voor, maar wij willen toch op de-  
ze plaats ons groot respect uitspreken en dank aan hem en aan  
Marthe en aan Fidel( trouwe aanwezige viervoeter) voor hun bij-  
drage aan onze gemeente.

Dank voor de mooie preken waar je over bleef nadenken en waar  
ook groei en verandering in zat, dus leven!

Dank voor de pastorale gesprekken waar je altijd toe bereid was.

Dank voor een luisterend oor voor onze gemeenteleden, en voor  
jullie oprechte aandacht voor onze gemeente.

En groot respect voor jullie allebei dat jullie lieten zien dat je zelfs  
met ziekte kan leven naar je mogelijkheden en daarin nog van grote  
betekenis voor anderen kan zijn.

Gelukkig wil je wel de Koffieochtend nog blijven doen als Corona  
en je gezondheid dit weer toelaat.

Daar kijken we naar uit om samen met jou ons te verdiepen in de  
nieuwe profeten van deze tijd!

Heel veel afscheid in dit stukje lief en leed dus, maar om toch posi-  
tief te eindigen, is het goede nieuws dat de kerkdiensten trouw be-  
zocht worden.

We zijn niet groot meer in aantal, wat in deze Coronatijd ook wel  
weer zijn voordelen heeft want we hoeven niemand af te wijzen,  
maar trouw is onze kleine gemeente wel!

Daar zijn we blij en dankbaar voor.

De behoefte om in deze moeilijke tijd toch elkaar te zien en elkaar  
vast te houden en samen de liturgie te vieren geeft vertrouwen en  
is hartverwarmend.

Paula van Harn





Als bestuur van de Stichting Kerk & Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen waren we blij met de uitnodiging om na de pauze van uw gemeentevening iets te mogen vertellen over onze stichting en dat de film "In Veilige Haven" vertoond werd.

Uw kerkenraadslid Paula van Harn is lid van het bestuur evenals Jilly van den Aamee, die iets over K&V vertelde en Rob Hille, die de techniek

ondersteunde.

Onze inter-kerkelijke stichting is pleitbezorger voor een meer humaan asielbeleid en probeert hulp te bieden aan vluchtelingen in onze regio. Het bestuur ziet dat als een opdracht die gebaseerd is op Bijbelteksten die we zowel in het Oude- als het Nieuwe testament kunnen vinden.

Op initiatief van K & V is in 2018/19 gewerkt aan een filmdocumentaire over het wel en wee van vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen.

Van de vele uren opnames is er in een half uur durende film, een beeld neergezet van de vele facetten van het leven van de vluchtelingen in onze streek.

Beelden o.m. over de thuissituatie, op school, tijdens educatieve activiteiten, feestelijke bijeenkomsten, persoonlijke verhalen en interviews.

Dit alles verdeeld over diverse nationaliteiten van de vluchtelingen en bovendien opnames, verspreid over verschillende plaatsen in heel Zeeuws-Vlaanderen.

Nogmaals dank voor de uitnodiging en de collecte die na afloop voor ons werk werd gehouden.

Jilly van den Aamee.

Website: [www.stichtingkenv.nl](http://www.stichtingkenv.nl)

## **Verbinder van verscheidenheid**

### *50-jarig ambtsjubileum ds. J.L. van der Eijk*

Van zijn 50 jaar als predikant is ds. Jan van der Eijk bijna de helft van de tijd predikant geweest van de Bergkerk, om precies te zijn van 1981 tot 2005. Hij is getrouwd met de arts Wytske Veldkamp, Amersfoortse van geboorte. Zij hebben elkaar leren kennen tijdens hun studietijd in Utrecht. Op de eerste zondag van de advent in 1970 werd Jan van der Eijk, geboren in 1942, bevestigd tot predikant in zijn eerste gemeente Sluiskil/Sas van Gent/Philippine in Zeeuws Vlaanderen. Daar werd in 1972 hun oudste zoon geboren. De gemeente droeg het stempel van een industriepastoraat, een arbeidersomgeving. In die tijd heeft ds. Van der Eijk als jong predikant tevens vier jaar gewerkt in een verpleeghuis in Terneuzen. De ervaringen die hij daar opdeed waren zeer waardevol voor het omgaan met oudere mensen en stervensbegeleiding.

Als tweede gemeente kwam, ongeveer aan het andere eind van Nederland, Assen in beeld. Daar werd kort na de verhuizing in 1975 hun tweede zoon geboren, op de 33'ste verjaardag van zijn vader. Het gezin kwam daar in kerkelijk opzicht in Het Anker, een progressieve middengemeente terecht. Ze beleefden er een goede tijd; enkele diensten werden landelijk uitgezonden op de televisie. Maar toen zich in 1981 de mogelijkheid voordeed naar Amersfoort te gaan, hebben ze niet lang gearzeld, vanwege de specifieke aandacht voor liturgie in de Bergkerk. Jan was de opvolger van de gewaardeerde predikant dr. P.A. Elderenbosch, een erudiet theoloog. Hij heeft zijn plaats moeten 'bewijzen', wat hem zeker is gelukt. In deze periode verdween de ouderwetse preekstoel en werd het liturgisch centrum van de kerk, het bekende gele kleed met de avondmaalstafel erop, verplaatst naar het midden van de kerkzaal. Sindsdien gebeurt de liturgische handeling letterlijk tussen de mensen in.

Naast kerkmuziek kwam er ook aandacht voor beeldende kunst in de kerkruimte, met onder meer tentoonstellingen van nu gerenommeerde kunstenaars als Marc Mulders en Marlène Dumas. Een serie portretten van *12 gezichten van Jezus* van haar hand kwam echter te vroeg aan in Amersfoort. Het is een goed bewaard pastoriegeheim dat deze werken toen enkele nachten onder het bed van ds. Van der Eijk en zijn vrouw bewaard werden. Dit in verband met de verzekering.

De jaren van zijn predikantschap heeft hij overigens beduidend meer gedaan dan alleen het werk voor de Bergkerk. Hij heeft baanbrekend werk verricht, bijvoorbeeld door stelling te nemen over pastorale zorg en deze te verlenen aan mensen, waarvoor dat in die zeker tijd niet vanzelfsprekend was. Denk hierbij aan AIDS-patiënten in de jaren tachtig, stervensbegeleiding bij vrijwillige euthanasie vanaf de jaren negentig en de inzegening van wat destijds gezien werd als 'alternatieve relatievormen.'

Ook legde hij contacten met andere religies en levensbeschouwingen, zowel met synagogen, als moskeeën, roomse parochies, de Oud-Katholieken en de humanisten.

Hij was hiermee van betekenis voor de stad. Zo was hij een van de oprichters van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen & Religies en is daarvan vele jaren de voorzitter geweest, tot 2010. Vooral bij de verplaatsing van de El Fath Moskee naar de Zangvogelweg nabij het Valleikanaal in de jaren 2001-2007 was Jan een van de mensen die in dit proces heeft meegeholpen, onder meer door te werken aan draagvlak.

Tevens was hij betrokken bij de Raad van Kerken in Amersfoort en legde contacten in de toenmalige DDR, met name de Hoffnungsgemeinde in Magdeburg. In de periode '84-'89 werd hiermee vanuit de Bergkerk een partnerschap aangegaan. Aanvankelijk was het alleen mogelijk hen aldaar te bezoeken. Pas na 'die Wende', de val van de Muur in 1989, konden de vroegere Oost-Duitsers naar Nederland komen.

Er ontstonden vriendschappen voor het leven! Landelijk heeft Van der Eijk zijn sporen verdiend voor onder andere het Contextuele Pastoraat, gebaseerd op het relationeel-ethische werk van Ivan Boszormenyi-Nagy. Kern is de existentiële verbondenheid tussen mensen. Pastoraat met oog voor de eigen gezins- en familiale context.

Van der Eijk pleitte gedurende zijn gehele predikantschap voor meer onderlinge samenwerking en betrokkenheid tussen joden, moslims en christenen, in zijn woorden 'als kinderen van Abraham'. Onlangs heeft hij daarover nog een betekenisvol essay geschreven. Het is een pleidooi waarin de gelijkwaardige behandeling van de toekomstige religieuze mens, waar ook ter wereld, centraal staat: *"Of je nu geboren wordt als jood, christen of moslim, als man of vrouw. Wie je ook bent: door de Geest van God sta je in de vrijheid."*

In het jubileumboek Bergkerk 75 jaar (2007) wordt het werk van ds. Van der Eijk treffend getypeerd als *'het tegemoet treden van de kritische uitdaging die de secularisatie ons biedt (...) door een door het evangelie bezielde levenshouding, in open communicatie met de pluriforme cultuur en samenleving in onze omgeving'*.

Bij zijn emeritaat op 22 mei 2005, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Daarna is Jan nog enkele jaren op diverse plekken als gastpredikant blijven preken en was hij nog een tijdje consulent in de Oude Kerk te Soest. Ook bleef hij maatschappelijk actief, onder meer als lid van het comité Amersfoort 750 jaar en het Capittel van St. Joris.

Helaas maakte een herseninfarct in 2012, op de vooravond van de 40<sup>ste</sup> verjaardag van zijn oudste zoon, hier plotseling een einde aan. Lichamelijk is hij door revalidatie nog wel redelijk hersteld, maar sommige functies zijn minder dan voorheen en kosten hem teveel energie.

Al met al, zegt Van der Eijk, heeft hij een rijk bestaan en heeft het predikantschap hem veel voldoening gegeven.

Twee jaar geleden vierde de familie Van der Eijk nog op grootse wijze hun 50-jarig huwelijksfeest.

Dit maakt onder andere dat hij er nu voor kiest het jubileum liever rustig te houden. Kenmerkend voor zijn geloofsbeleving is zijn uitspraak: 'de zoektocht naar de bron van ons geloof vinden we bij en met elkaar'.

Tot slot enkele woorden uit de toespraak van de vorige burgemeester, mevrouw Van Vliet-Kuiper, bij het afscheid van Jan van der Eijk als voorzitter van het Platform voor Levensbeschouwing & Religies (maart 2010):

*"Jij bent de verbindende man tussen de verschillende religies en levensovertuigingen in Amersfoort. Je organiseerde ontmoetingen in de Bergkerk met de Rahman Moskee, je werd het gezicht van de veelkleurigheid en diversiteit van de "gelovige stad". Vanwege je verdiensten voor de stad Amersfoort is de stadpenning, met daarop de inscriptie 'verbinder van verscheidenheid', aan je toegekend."*

Onze hartelijke gelukwensen met het 50-jarig jubileum van een zeer gerespecteerd predikant.

## **Redactie *Drieluik***

interview uit *Drieluik* november 2020

## **Vanuit de kerkenraad.**

Erediensten t/m 31 december 2020.

Sinds zondag 5 juli jl. kunnen we weer samen wekelijks onze erediensten vieren in het kerkgebouw te Sluiskil. Hoewel de beperking van het niet samen mogen zingen voelbaar is, zien we wekelijks gemeenteleden trouw de erediensten bezoeken. Ook de nazit voor een praatje en een kopje koffie wordt natuurlijk nog steeds gemist. En dat is begrijpelijk, eenieder wil zo snel mogelijk terug naar zijn of haar vertrouwde omgeving.

Dat laatste gaat gezien de berichten van deze week nog wel even duren is een logische veronderstelling. Reden om onze zegeningen te tellen en te respecteren om ze te kunnen behouden. Zorg goed voor uzelf en uw medemens door de preventiemaatregelen op te volgen.

Het laatste halfjaar 2020 heeft ons als kerkenraad ook wel getoond hoe snel dat je voor verrassingen kan komen te staan bijvoorbeeld op het gebied van invulling van het dienstenrooster door gastpredikanten.

Door het afscheid nemen van vertrouwde gastpredikanten en aanscherping van de preventiemaatregelen in België zijn er 'gaten' gevallen in het preekrooster. Dankzij de inzet van onze preekvoorzienner en het attenderen van gastpredikanten op collega's die wellicht nog beschikbaar waren voor onze gemeente hebben we in samenwerking het rooster bijna opnieuw gevuld. Een dank je wel aan alle betrokken mensen is hier zeker op zijn plaats.

De invulling van het dienstenrooster 2021 vertoont nog de nodige 'blanco' zondagen en dat geldt tevens voor het organistenrooster. Daar wordt door alles en iedereen hard aan gewerkt om dat ingevuld te krijgen, toch sluiten wij niet uit dat we op enig moment verrast kunnen worden door een annulering of een dag die we niet gevuld zullen krijgen. Dan zullen we als kerkenraad proberen op andere wijze, bijvoorbeeld een leesdienst, de eredienst in te vullen.

## **Afscheid Jan Neeteson als organist op zondag 11 oktober 2020.**

Na een ruime periode van voorbereiding door het moeten verplaatsen van geplande data i.v.m. coronamaatregelen, is op zondag 11 oktober invulling gegeven aan deze eredienst.

Een speciale liturgie, vorm gegeven door ds. Pieter Overduin in samenwerking met de organisten Tonny van Dixhoorn en Piet Hamelink, was de basis van deze bijzondere dienst.

Vooraf was al duidelijk dat muziek een hoofdrol in deze dienst mocht hebben en dat is zeker gelukt.

Voorafgaand en afsluitend aan de dienst heeft Jan Neeteson ons nog eens laten genieten van zijn talenten op het orgel.

Tijdens de dienst hebben de organisten samen met Jannie Hamelink op voortreffelijke wijze de liederen uit de liturgie vertolkt in samenhang met de cantorij.

Voor al zijn verdiensten hebben we namens de Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent- Sluiskil de VKB onderscheiding behorende bij een carrière als organist van meer dan 40 jaar mogen overhandigen.

Deze bestaat uit een draagspeld in goud met briljant in combinatie met een bijbehorende oorkonde.

Jan nogmaals van harte bedankt voor al hetgeen je hebt betekend voor onze gemeente.

Dat het jou en Anastasia goed moge gaan in jullie nieuwe woonomgeving Tiel.

## **Afscheid Gertjan van der Brugge als lector.**

Tijdens dezelfde dienst hebben we ook afscheid genomen van een ander vertrouwd gezicht.

Hoewel Gertjan en Ineke al enige tijd geleden verhuist zijn naar Goes hadden we nog de afspraak dat Gertjan graag nog een keer als lector zijn inbreng in een eredienst kon geven.

De combinatie met bovenstaande eredienst was dan ook snel gemaakt.

Gertjan ook jou willen we nogmaals hartelijk danken voor al hetgeen ook jij hebt betekend voor onze gemeente.

Dat het jou en Ineke goed moge gaan in het Goese.

## **Herinrichting begraafplaats Philippine.**

Dinsdag 29 september jl. waren we als kerkenraad opnieuw vertegenwoordigd op de door de Gemeente Terneuzen verzorgde informatiebijeenkomst m.b.t. herinrichting algemene begraafplaats in Philippine.

De hieraan voorafgaande infoavonden in 2019 zijn we als kerkenraad van de PG PSS ook aanwezig geweest vanuit onze indirecte betrokkenheid gezien er ook overledenen van onze protestantse gemeente PSS begraven liggen en nabestaanden van hen ook gemeentelid zijn.

De opgehaalde informatie/bezwaren uit de inspraakavonden zijn voor de overgrote meerderheid gehonoreerd in het plan van aanpak versie 10 september 2020.

Zo onder meer:

- \* behoud van de begraafplaats,
- \* een groenere begraafplaats met dito onderhoud vanuit de gemeente,
- \* behoud van de mogelijkheid voor nieuwe begravingen.

Namens de kerkenraad PG PSS hebben wij onze dank uitgesproken richting de gemeentelijke vertegenwoordigers voor hun luisteren en hun huidige aanpak richting de toekomst.



Namens de kerkenraad PG PSS hebben wij onze dank uitgesproken richting de gemeentelijke vertegenwoordigers voor hun luisteren en hun huidige aanpak richting de toekomst.

### **Tussenstand actie kerkbalans 2020.**

Eerder gaven wij u tussentijdse informatie met betrekking tot de actie kerkbalans 2020, inmiddels beschikken we nu over de tussenstand van de betaalde bijdragen per 30-09-2020.

Toezeggingen per	<b>01-05-2020</b>
Uitgaande brieven totaal	153
Ontvangen reacties totaal	120
Reactie in percentage tot nu toe	78 %
<b>Toezeggingen in euro tot nu toe</b>	<b>€ 18.447</b>
Realisatie per 30-06-2020	€ 15.597
<b>Realisatie per 30-09-2020</b>	<b>€ 18.850</b>

Hartelijk dank aan eenieder die al heeft bijgedragen aan de uitvoering van de actie kerkbalans 2020 tot nu toe, het ziet er bemoedigend uit.

Anderzijds mogen we niet vergeten welk een forse daling er zichtbaar is over de afgelopen jaren en welke forse bezuinigingsmaatregelen hiertoe inmiddels zijn vastgelegd in het beleidsplan 2020 – 2021.

Graag herinneren we gemeenteleden, die nog niet aan hun toezeggingen hebben kunnen voldoen, dit alsnog te doen in de resterende periode van 2020.

Uw financiële hulp is mede van belang voor ons aller toekomst.

## **Kerkenraadsvergaderigen.**

Op 9 september en 7 oktober 2020 hebben we als kerkenraad weer mogen vergaderen.

Beide vergaderingen zijn vooraf voorbereid door het moderamen.

### Onderwerpen uit de vergadering van 9 september 2020:

\*Kerkenraad neemt afscheid van dhr. Arie Haasnoot als extern begeleider gedurende een periode van anderhalf jaar.

Een woord van dank worden onderstreept door een bloemetje.

\*Kerkenraad stelt tijdelijk gewijzigd standaard concept uitnodiging samenstellen liturgie

i.v.m. coronamaatregelen, vast.

\*Kerkenraad bespreekt programma gemeenteavond 23 september en stelt deze vast.

\*Kerkenraad machtigt administratief medewerkster tot inzage kerkelijke bijdragen door gemeenteleden voor het maken van een verantwoordingsrapportage en persoonlijke her benadering van gemeenteleden.

Deze machtiging valt onder de werking van de onderliggende vrijwilligersovereenkomst.

\*Kerkenraad neemt kennis van de ondertekende gebruikersovereenkomst 7<sup>e</sup> dag adventisten.

## **Onderwerpen uit de vergadering van 9 september 2020:**

\*Kerkenraad neemt afscheid van dhr. Arie Haasnoot als extern begeleider gedurende een periode van anderhalf jaar.

Een woord van dank worden onderstreept door een bloemetje.

\*Kerkenraad stelt tijdelijk gewijzigd standaard concept uitnodiging samenstellen liturgie

i.v.m. coronamaatregelen, vast.

\*Kerkenraad bespreekt programma gemeenteavond 23 september en stelt deze vast.

\*Kerkenraad machtigt administratief medewerkster tot inzage kerkelijke bijdragen door gemeenteleden voor het maken van een verantwoordingsrapportage en persoonlijke herbenadering van gemeenteleden.

Deze machtiging valt onder de werking van de onderliggende vrijwilligersovereenkomst.

\*Kerkenraad neemt kennis van de ondertekende gebruikersovereenkomst 7<sup>e</sup> dag adventisten.

Onderwerpen uit de vergadering van 9 september 2020:

\*Kerkenraad neemt afscheid van dhr. Arie Haasnoot als extern begeleider gedurende een periode van anderhalf jaar.

Een woord van dank worden onderstreept door een bloemetje.

\*Kerkenraad stelt tijdelijk gewijzigd standaard concept uitnodiging samenstellen liturgie i.v.m. coronamaatregelen, vast.

\*Kerkenraad bespreekt programma gemeenteavond 23 september en stelt deze vast.

\*Kerkenraad machtigt administratief medewerkster tot inzage kerkelijke bijdragen door gemeenteleden voor het maken van een verantwoordingsrapportage en persoonlijke herbenadering van gemeenteleden.

Deze machtiging valt onder de werking van de onderliggende vrijwilligersovereenkomst.

\*Kerkenraad neemt kennis van de ondertekende gebruikersovereenkomst 7<sup>e</sup> dag adventisten.

### **Brief CCBB d.d. 23 oktober 2020 inzake beoordeling jaarrekening 2019.**

In voornoemde brief bevestigt het CCBB dat de beoordeling van de jaarrekening 2019 geen aanleiding geeft om met de kerkenraad in overleg te treden over wijziging of aanvulling.

Hiermede is de jaarrekening 2019 definitief afgehandeld.

## **Onderwerpen uit de vergadering van 07 oktober 2020:**

\*Kerkenraad bespreekt de recente corona preventieadviezen. Vooralnog geen herziening noodzakelijk van het interne coronaprotocol.

\*Kerkenraad besluit tot het doen van een nader onderzoek naar BHV-verplichtingen.

\*Kerkenraad agendeert Visienota dienstenorganisatie PKN voor bespreking in kerkenraadsvergadering in december 2020.

\*Kerkenraad onderzoekt procesafspraken m.b.t. verjaardagfonds i.v.m. onduidelijkheden.

\*Kerkenraad behandelt brief ds. Dick Stap inzake het stoppen als gastpredikant.  
Kerkenraad stuurt dankbrief in combinatie met bloemetje voor al zijn bewezen diensten.

\*Kerkenraad stelt inhoud 2 noodpreken vast.

\*Kerkenraad gaat in overleg met liturgiecommissie over uitgangspunten liturgie.

\*Kerkenraad evalueert oecumenische viering van 27 september jl.

\*Kerkenraad neemt kennis van de ontwikkelingen m.b.t. kinderopvang in Philippine.

Ze hebben nieuwe locatie aangekocht in Philippine en zullen 1<sup>e</sup> kwartaal 2021 verhuizen.

## **Collecten november en december**

1 november

### **Sterke vrouwen opleiden op Papoea**

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.

Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving.

En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.

8 november

### **Collecte Jeugdwerk**

Opvoeden doe je niet alleen Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen.

De kerk is zo'n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren.

Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding.

Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk september.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank! Meer informatie [protestantsekerk.nl/collecte](http://protestantsekerk.nl/collecte)

22 november

### **Collecte Pastoraat**

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk.

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld.

Zoals de training 'Leiding van uitvaarten', waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar.

Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.

29 november

## **Collecte Kerk in Actie - Oekraïne (Kinderen in de knel)**

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky.

Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen.

Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.

Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen.

Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers.

Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen.

Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet.

Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

Bekijk de "film over de School van onze Dromen".

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 014627' of doneer online. Hartelijk dank!



6 december

## **Kids in actie**

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding.

Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven.

Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie.

Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg.

Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.

Geef aan deze collecte om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.

Meer informatie: [kerkinactie.nl/kidsinactie](http://kerkinactie.nl/kidsinactie)



20 december

### **Daarom kerst**

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten.

Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid.

Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap

24 en 25 december

### **Vluchtelingen Griekenland**

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen.

Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst.

Is dit de plek waar ze eindigen?

Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties.

Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven.

We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

**De redactie wenst u prettige feestdagen  
en een gezond 2021**



## **Overleden**

1-9-2020

Mevr. M.J.F. Perrenet - van Nieuwkerk  
Posthoornweg 2 4553NG Philippine

10-10-2020

Dhr. L.J. Herrebout  
Koninginnelaan 2 107 4532BP Terneuzen

---

## **Verhuisd**

6-9-2020

Mevr. N.J.L. Marchand en Mevr. N. van Dongen  
van: 't Lage Sas 4, 4551TV Sas van Gent  
naar: Generaal Maczekstraat 11, 4571XL Axel

21-9-2020

Mevr. E.T. Herrebout - Tollenaar  
van: Churchillaan 396, 4532MC Terneuzen  
naar: Koninginnelaan 2 107, 4532BP Terneuzen

30-9-2020

Dhr. M.C. Hamelink, Mevr. Y. Hamelink - Kiel  
en Dhr. P.P.A. Hamelink  
van: Terneuzensestraat 4, 4543BN Zaamslag  
naar: Terneuzensestraat 7, 4543BM Zaamslag

2-10-2020

Dhr. R.R. Gardien  
Van: Kanaalpark 43, 4553EB Philippine  
naar: Jacob Hobeinstraat 7, 4553AT Philippine

## **75 jaar**

## **Verjaardagen**

6-11-2020

Mevr. J.G. van Driel - Francke

Nieuwe Stelleweg 1 4553PV Philippine

10-12-2020

Mevr. E.M. Tange - Glowacki

Bernhardstraat 20 4554BD Westdorpe

19-12-2020

Dhr. H. van de Berg

Kerkdreef 17 4571GH Axel

## **80 jaar**

8-11-2020

Mevr. J.J. Czybulinski - van den Kommer

Kokhaan 15 4553CB Philippine

20-12-2020

Dhr. J. Labruijère

Schuttersweide 5 4554CX Westdorpe

## **90 jaar**

13-11-2020

Mevr. M. de Putter - van Mourik

Langeweg 18 4541PC Sluiskil

---

## **Ingekomen**

1-10-2020

Mevr. P.C.H. Haverland

Canadalaan 58, 4551AL Sas van Gent

# Privacyverklaring

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens. Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan is vastgelegd in de **Privacyverklaring** die u bij de kerkenraad kunt opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

[ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl](mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl) .

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:

[redactieschakel@zeelandnet.nl](mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl)

Al eeuwen de deuren open  
Voor iedereen die wil.  
Gastvrij, zelfs voor wie niet weet  
Wie precies de deler is van brood en wijn.  
Komt allen, zo klonk het onbevreesd.

Nu door omstandigheden gesloten  
Of minde mensen toegelaten.  
Houd afstand van je naaste  
is momenteel vreemd genoeg  
Het goede om te doen.

Voor hoe lang nog?  
Dat weten wij mensen niet.  
Wel dat we blijven zoeken  
Naar vormen om te blij  
Delen vanuit zijn Woord.

Lennart Aangeenbrug

## **Samenstelling kerkenraad**

Predikant: vacant  
consulent: ds. M. Wisse  
Voorzitter kerkenraad: dhr. A.E.M. van Leeuwen  
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt  
Ouderling: dhr. B.C.P. Kindt  
dhr. A.L. Eggebeen  
mevr. P. van Harn

College van Kerkrentmeesters  
dhr. A.E.M. van Leeuwen  
dhr. A.J. Dieleman

College van Diakenen  
mevr. J. Verplanken– Meesen  
dhr. A.F. de Bruijne  
dhr. P. Koelewijn

## **Crèche en kindernevendienst**

Sinds januari is er alleen nog op de eerste zondag van de maand kindernevendienst, met uitzondering van januari, juli en augustus. Ook op andere zondagen blijven kinderen natuurlijk welkom. In beide kerken is een ontdekkist geplaatst waarmee ze op hun eigen niveau aan de gang kunnen met Bijbelse thema's. Ze blijven daarbij onder begeleiding van de (groot)ouders zelf.

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel: 0115-492040  
Kindernevendienst Ina Verpoorten tel: 0115-492040

## **Inleveren copy schakel:**

Copy voor de volgende schakel - voor 21 december.

# Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

## De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Canadalaan 58	4551 AL Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blade	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.