

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Mei / Juni 2020

jaargang 49 nr: 3

Kerkenraad Predikant: vacant
Consulent: ds. M. Wisse
Voorzitter: dhr. A.E.M. van Leeuwen
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt
e-mail: scribaPSS@protestantsegemeente.nl

De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

Pastorale zorg tel: 06-28898410
Pastoraal medewerkster: Peter Morée e-mail: moree026@kpnmail.nl
Philippine: Koningin Emmastraat 7 tel: 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 4541AV tel: 0115-471683

Kerkbeheer administratiePSS@protestantsegemeente.nl
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE Ph-SvG-SIk

Diaconie diaconiePSS@protestantsegemeente.nl
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-SIk

Ledenadministr. ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl

Kerncontacten

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel: 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel: 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel: 06-15195824

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.
Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.
Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil
Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

Mei

- - - - Geen dienst door corona maatregelen - - - -

Zondag 3
Zondag 10
Zondag 17
Donderdag 21
Zondag 24

- - - - Onder voorbehoud afhankelijk van maatregelen - - - -

Zondag 31 Sluiskil Pinksteren 10.00 uur
ds. M. van Manen

Juni

Zondag 7 Philippine 10.00 uur
ds. P.J. van der linden

Zondag 14 Sluiskil 10.00 uur
ds. J. de Prenter

Zondag 21 Philippine 10.00 uur
ds. D. Stap

Zondag 28 Sluiskil 10.00 uur
ds. M. Vermet

Juli

Zondag 3 Philippine 10.00 uur
ds. A.C. den Hollander

Paastijd

Een vreemde Pasen was het, hoor ik van vele mensen. Het was zo heel anders dan andere jaren.

We konden niet zoals anders naar de kerk, en ook al was er een schitterend aanbod van online kerkdiensten, dat is toch anders dan wanneer je zelf naar de kerk gaat. Al was het alleen maar omdat je thuis toch vaak niet de stilte en concentratie hebt die je in de kerk vindt.

De telefoon gaat, de kat gooit iets om, er staat iemand aan de deur... Dat is dan ook weer het mooie van deze tijd, vind ik, dat we de waarde ontdekken van allerlei zaken die we gewoonlijk vanzelfsprekend vinden, zoals bij voorbeeld het belang van het fysieke samenzijn van de geloofsgemeenschap in een kerkelijke viering. Je kunt wel zonder, zeker voor een tijdje, maar je had niet gedacht dat je het zó zou missen.

En dat geldt natuurlijk voor veel dingen: het contact zomaar met mensen op straat, een aanraking, een knuffel, zomaar even ergens binnenlopen...

Wat zullen we blij zijn wanneer dat straks weer kan.

Een vreemde Pasen was het. Ik merkte dat ik niet zoals andere jaren in de liturgische sfeer zat.

Nadat ik op Paasmorgen naar de kerkdienst van de Zeeuwse kerken op Omroep Zeeland had gekeken, hield ik me bezig met de voorbereiding van de Paasbrunch.

Dat was iets waar ik enorm naar heb uitgekeken, dit jaar, omdat ik daar andere jaren nooit aan toe kom. Enfin, ik was druk met het uitpersen van sinaasappels en het koken van eitjes toen de telefoon ging. Ik zag dat het een lieve collega was die op dat moment mocht storen en nam de telefoon op.

Maar wat ze zei, verstond ik niet. 'Wat zeg je? Met wie spreek ik?' vroeg ik.

Een royale schaterlach kwam van de andere kant.

'Ik had gewoon behoefte om even tegen iemand te zeggen: De Heer is opgestaan.' zei ze.

Het is de oude groet waarmee mensen elkaar op het Paasfeest begroeten: de Heer is opgestaan – de Heer is waarlijk opgestaan. De Heer is opgestaan – Wat zeg je? Met wie spreek ik? Dominee Wisse was niet helemaal bij de les, dat moge duidelijk zijn.

Een vreemde Pasen was het. Maar naar mijn beleving was het toch ook een hele mooie en bijzondere Pasen.

Opnieuw heb ik ervaren wat mij al eerder is opgevallen: dat ten diepste het niet zo is dat wij Pasen vieren, maar dat Pasen ons viert. Ik leg uit wat ik daarmee bedoel.

Pasen is het hoogfeest van de kerk en ieder jaar zijn mensen druk bezig om dit grote feest zo mooi mogelijk te vieren.

Zangers en instrumentalisten oefenen zich een slag in de rondte, voorgangers doen nog meer dan anders hun best op de vormgeving van de liturgie en de preek. Mensen zijn bezig met allerlei creatieve zaken.

En als Pasen dan achter de rug is komt de evaluatie en kijken we wat goed ging en wat verbetering behoeft.

En meestal zijn we elkaar en onszelf dankbaar voor alle inzet en kunde en creativiteit. Op zich is dat mooi en goed, maar uiteindelijk is dat niet waar het bij Pasen om gaat.

Waar het om gaat is dat we tot het besef komen, dat wij uit het donker aan het licht worden gebracht, dat we in de ruimte worden gezet om als nieuwe mensen te leven.

Wij maken Pasen niet, Pasen overkomt ons. Pasen overkomt ons als Gods grootste geschenk aan zijn schepping: dat wij bedoeld zijn om goed, zeer goed te zijn.

Dat wij bevrijd zijn, gekend, geliefd zijn, en in tijd en eeuwigheid geborgen in Gods trouw.

En ook deze vreemde Pasen brak dat besef door, ondanks alle zorgen en verdriet van deze coronatijd.

Mensen vertellen hoe juist nu het bericht van Pasen tot hen spreekt; hoe ze in de confrontatie met angst en lijden de kracht ervaren van het bericht dat de dood is overwonnen – hoe zij in dat bericht ook de waarheid over hun eigen broze bestaan verstaan en ze zich daaraan vasthouden.

Kome wat komt, het licht van de Levende zal ook ons dragen.

We hebben Pasen gevierd. Het was een vreemde Pasen en voor velen van ons een verdrietige en moeilijke Pasen.

Maar: de Heer is opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan en wij mogen ook in deze rare, moeilijke, verdrietige tijden leven bij zijn licht en daarvan getuigen voor elkaar in gebaren van geloof, hoop en liefde.

Meer dan in coronatijd, leven wij in Paastijd.

M.J. Wisse



Vanuit de kerkenraad.

Inmiddels ziet uw en onze wereld er sinds geruime tijd anders uit. Sinds begin maart 2020 de berichten over het Corona-virus steeds heftiger werden is het helaas ook stiller geworden in onze kerkelijke gemeenschap.

Op 13 maart jl. hebben we als kerkenraad het besluit genomen om in 1^e instantie de erediensten t/m 31 maart te annuleren op basis van de adviezen van dat moment. Inmiddels is deze periode al verlengd tot 1 juni a.s. En dan nog is het afwachten wat de mogelijkheden op dat moment zullen zijn om op verantwoorde wijze opnieuw erediensten te kunnen houden.

Pijnlijk gezien het moeten missen van het samen vieren van Pasen en wellicht ook Pinksteren, pijnlijk vanwege het missen van persoonlijke contacten, pijnlijk vanwege zorg en onduidelijkheid over onze naaste toekomst.

Onze gedachten zijn in deze moeilijke periode bij overledenen en hun familie. Afscheid is altijd pijnlijk maar in de huidige omstandigheden zal vooral het persoonlijk contact node gemist worden. Groot respect en dankbaarheid voor hen die dagelijks met veel inzet zorgen voor de verzorging van onze zieke medemens in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Laat ons hopen en bidden met elkaar in de zoektocht naar een spoedig herstel.

Nieuwsbrief.

Als tussentijds informatiebulletin op de Schakel versturen we via e-mail periodiek een nieuwsbrief aan gemeenteleden waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. Indien u nog geen nieuwsbrief ontvangt en u dat wel op prijs stelt dan kunt u dat kenbaar maken aan scriba: scribaPSS@protestantsegemeente.nl

Telefooncirkel.

In onze nieuwsbrief van 28 maart hebben wij melding kunnen maken van het opstarten van een telefooncirkel.

Deze start was succesvol, zeer veel gemeenteleden hebben spontaan hun medewerking toegezegd en zijn al volop aan de slag.

Indien u als gemeentelid ook wilt gaan meewerken of uzelf wilt aanmelden om gebeld te worden dan graag contact opnemen met onze coördinatrice mw. Paula van Harn bereikbaar op:

paulavanharn@hotmail.com of telefoonnummer 06-54 69 42 39.

Pastorale zorg.

Naast het missen van de erediensten is er ook de pijn van het niet kunnen samenkomen om het leven met elkaar te kunnen delen. Juist nu we elkaar zo graag nabij willen zijn.

De zorg om kwetsbare gemeenteleden maar zeker ook alleenstaanden. Het geloof heeft ons hoop en toont ons ook de liefde van de vele spontane activiteiten van mensen om ons heen.

Wij willen graag met u verbonden zijn, als u iemand van ons pastorale team wilt spreken dan kunt u hen bereiken op onderstaande telefoonnummers:

- dhr. Peter Morée 06-28 89 84 10
- ds. Marjo Wisse 0113-56 13 22
- ds. Saskia Ketelaar 0032 48 72 86 884

Kerkenraadsvergadering 4 maart 2020.

De agenda van deze kerkenraadsvergadering is voorbereid door het moderamen op 24-02-2020.

Intentieverklaring CCBB.

Op 19 februari 2020 is een schriftelijk intentieverklaring ontvangen vanuit het CCBB voor het mogen beroepen van een predikant (0,20 fte) via detachering of aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd middels samenwerking met een andere regionale protestantse gemeente.

Kerkenraad gaat nu een profielschets opmaken uitgaande van de opgehaalde informatie vanuit gemeenteavonden in combinatie met de inhoud van het beleidsplan 2020-2021.

Samenwerkingsverband Zeeuws Vlaanderen.

De begeleiding door Jack de Koster wordt beëindigd. Deelnemende partijen gaan verder met individuele persoonlijke gesprekken, deze hebben tot nu toe in het kader van 'burenhulp' meer resultaat opgeleverd dan op formele vergaderwijze.

Organistenrooster.

Paula van Harn zal deze taak op haar nemen en in afstemming met Jan Neetseson die hier trouw altijd invulling aan heeft gegeven.

Afscheid de heer Jan Neeteson.

Helaas is de eredienst van 15 maart jl. rondom het afscheid van Jan Neeteson ook geannuleerd moeten worden. Zodra we in de gelegenheid zijn zullen we in overleg een nieuwe datum plannen om hier alsnog bij stil te kunnen staan.

Vesperdienst 18 maart.

Ook deze dienst is jammer genoeg geannuleerd, een woord van dank voor de voorbereidingen door Paula van Harn en Peter van Heerbeek (Elisabethparochie) is zeker op zijn plaats.

Bevestigingsdienst Paula van Harn.

Ook hier is het wachten op de eerstkomende mogelijkheid om haar te bevestigen als kerkenraadslid. Paula wordt als toehoorder/vrijwilliger betrokken bij de activiteiten vanuit de kerkenraad in afwachting van haar formele bevestiging.

Actie kerkbalans 2020.

In de Schakel van Maart / April gaven wij u de tussenstand per 22 februari 2020. Inmiddels hebben we de voorlopige eindstand in beeld.

Uitgaande brieven totaal	153	
Ontvangen reacties totaal	130	
Reacties in percentage tot nu toe	85 %	
Toezeggingen in euro's tot nu toe	€ 18.447	
Begroting 2020	€ 25.000	
Realisatie 2019	?	
Begroting 2019	€ 29.000	
Realisatie 2018		€ 27.689
Begroting 2018		€ 25.000

Allereerst onze dank aan alle betrokken vrijwilligers voor de organisatie van de actie Kerkbalans 2020.

Eveneens dank aan alle gemeenteleden voor hun meeleven/ondersteuning in de vorm van de toegezegde bijdragen.

Helaas hebben we nog niet de beschikking over de cijfers realisatie 2019.

De toezeggingen 2019 bedroegen toenmalig ongeveer € 23.000.

Conclusie is in ieder geval dat de toezeggingen 2020 fors achterblijven op 2019.

De dalende tendens zet zich ongewijzigd voort en dat heeft ontegenzeggelijk consequenties voor onze beleidsdoelstellingen.

Als kerkenraad zien we met belangstelling de cijfers realisatie 2019 tegemoet om vervolgens daaruit conclusies te kunnen trekken voor onze gezamenlijke toekomst.

Rubriek 'Lief en Leed'.

Vanuit gemeenteleden is ons de vraag gesteld om in de huidige omstandigheden een rubriek 'lief en leed' op te nemen in de Schakel en de tussentijdse nieuwsbrieven. Als kerkenraad willen we daar graag aan voldoen waarbij we jullie als gemeenteleden oproepen om beschikbare informatie met ons te delen. Deze informatie kunt u mailen aan de coördinatrice: paulavanharn@hotmail.com

In memoriam

Op 2 april 2020 overleed het gemeentelid Elisabeth Johanna Hofman-Scheele (Liesbeth). Zij werd 93 jaar.

Liesbeth was vroom. Zondags de kerkdienst. Gelovig, dat betekent ook dat je gelooft in een God die alles van ons weet. Weet heeft van onze bedoelingen, die niet altijd goed worden uitgevoerd.

We zijn mensen met onze goede eigenschappen en mindere.

God accepteert ons, zoals we zijn. In de afscheidsdienst 9 april lazen we Psalm 23. Een Psalm die hoog staat in de top 40 van de Bijbel. "De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets."

Kleinkind Monica heeft de Psalm gelezen.

Op de rouwkaart stond het vers: "U bent bij mij, Heer. Ook al is er gevaar. Ook al is het donker om mij heen. U beschermt me, U geeft me moed." Geloven in God. Geloven in Jezus. Geloof het of niet. Je mág geloven.

Je mag geloven dat God erbij is in je leven. Hij weet van je diepste beweegredenen. Hij kent je gedachten. Jezus was God en de perfecte mens. Door het lijden heen, kwam de overwinning op de dood. We mogen geloven dat er leven is na dit leven. Liesbeth geloofde daarin. Zij is thuisgekomen. We bidden de kinderen en kleinkinderen troost toe.

Peter Morée

In memoriam

Op zaterdagmorgen 18 april jl. is overleden ds. Egbert Rooze.

Hij onderging recent een zware operatie met blijkbaar ernstige en uiteindelijk noodlottige complicaties.

ds. Egbert Rooze is vele malen voorganger geweest in onze gemeente en dat altijd met veel inzet, belangstelling en begrip. ds. Egbert Rooze was een welbespraakt en bevlogen theoloog.

Voorvechter voor de zwaksten en de uitgeslotenen in de samenleving. Een herder met inspirerende woorden vanuit een hart op de juiste plaats, kortom een tof en wijs man. Als gemeente zijn wij hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij ons gebracht heeft.

Egbert Rooze zal ook gemist worden als echtgenoot, vader, opa en vriend.

Wij wensen de familie veel sterkte in dit grote verlies, dat u elkaar tot steun mogen zijn in deze moeilijke dagen. Onze gedachten zijn bij jullie. Dat Egbert moge rusten in vrede bij God de Vader.

Opname mevrouw en de heer Herrebout.

De heer Leen Herrebout is afgelopen week opgenomen in de Blauwe Hoeve na zijn arm gebroken te hebben bij een val.

Zoals het er nu naar uitziet moet hij daar minstens 3 weken blijven. Zijn vrouw is opgenomen in verpleeghuis Emmaus in IJzendijke. Het is een hele trieste gebeurtenis toch zeker in deze tijd, nu er geen bezoek in de verzorgingshuizen binnen mag.

Een kaartje sturen kan natuurlijk altijd. Wij wensen beiden een goed herstel en groeten van al onze gemeenteleden.

Arie Haasnoot.

Een hartelijke groet van Arie en zijn echtgenote aan alle gemeenteleden.

Ze zijn inmiddels terug van een uitstap naar Nieuw Zeeland en gezond en wel thuis in Putte.

Collecten mei en juni

Nu de kerk gesloten is en er uiteraard geen kerkdiensten gehouden worden willen wij toch de collecten onder uw aandacht brengen. Aangezien alle lopende zaken zoals collecte afdrachten e.d. gewoon doorgaan en wij dus ook aan onze verplichtingen moeten voldoen.

3 mei

Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria

In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt.

Joseph vertelt: "Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde."

Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: "Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn."

U kunt uw bijdrage overmaken via **NL 89 ABNA 0457 457 457** t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria. Of via de diaconie op rekeningnummer **NL61 ABNA 0841517162 o.v.v. Nigeria 3 mei.**

10 mei

Jeugdwerk jong en oud leren van elkaar

Iedere twee weken komen acht jongeren van #DurfteOrganiseren in Zwartsluis bij elkaar. Ze zijn heel druk met het organiseren van een bezoek aan een kindertehuis in Polen. Alles regelen ze zelf: een begroting, tickets, vervoer op locatie, het inzamelen van geld en een programma met activiteiten voor de kinderen.

Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, die mensen binnen en buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en het geluid in de kerk leert bedienen. #Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan en iets doen waar ze een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen leren van andere generaties en van de Bijbel.

Steun het werk van Jong Protestant en geef in de collecte. Van harte aanbevolen!

U kunt uw bijdrage overmaken op **NL 52 ABNA 041 41 41 415** t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.

Meer informatie op protestantsekerk.nl/collecte en jop.nl/durfte
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Ook kunt u het bedrag over maken via kerkbeheer rekeningnummer **NL37ABNA 0481542620 o.v.v. collecte 10 mei jeugdwerk.**

24 mei

Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld.

Kerk in actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.

U kunt uw gift overmaken naar kerk in actie op rekeningnummer **NL89 ABNA 0457457457 ov.v. werelddiaconaat.** Of via de diaconie rekeningnummer **NL 61 ABNA 0481517162 o.v.v. werelddiaconaat 24 mei.**

31 mei

Collecte voor jonge open kerk in Marokko

Vandaag collecteren we voor kerken in Marokko.

De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo.

Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. "Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen."

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. "Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde." Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker.

Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: "Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen."

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer **NL 89 ABNA 0457457457 t.n.v. kerk in actie o.v.v. pinksterzending.**

Of via de diaconie **NL61 ABNA 0481517162 ov.v. pinksterzending.**

Ook willen we de collecten onder uw aandacht brengen die anders wekelijks gehouden worden voor diaconie en kerkbeheer.

Deze kunt u overmaken voor kerkbeheer op rekeningnummer **NL37 ABNA 0481542620 t.n.v. Protestantse gemeente Ph-SvG-Slk**

Voor de diaconie op rekeningnummer **NL61 ABNA 0481517162 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ph-SvG-Slk**

Wij bevelen deze collecten van harte bij u aan en zeggen u bij voorbaat dank voor uw gift.

Huwelijksjubileum

25 jaar

6-5-2020

Dhr. J.M.M. Mobach en Mevr. J. Mobach – Bakker
Meijland 6 4553CX Philippine

9-6-2020

Dhr. Hamelink en Mevr. A.E. Hamelink – Olbertijn
Zouterik 12 4553CE Philippine

40 jaar

30-5-2020

Dhr. H. Zegers en Mevr. C.H.E. Zegers - de Pooter
Visartstraat 49 4541BA Sluiskil

45 jaar

9-5-2020

Dhr. K. van der Leun en Mevr. A. van der Leun – Wijland
Klein Kanaalweg 20 4554LP Westdorpe

Verjaardagen

80 jaar

21-5-2020

Mevr. E.Y. Terluin - van der Horst

Statenstraat 49 4551VW Sas van Gent

Mutaties ledenbestand

In de vorige Schakel zijn de mutaties per abuis niet geplaatst en zijn ze hierbij opgenomen.

Verhuisd

1-1-2020

Mevr. T.C. de Bruine - Meulenberg

van: Middenstraat 93, 4541AB Sluiskil

naar: Eikenlaan 18, 4576BL Koewacht

3-1-2020

Dhr. J. de Wolf

van: Gildestraat 9, 4541GG Sluiskil

naar: Rivierenpark 81, 4535EJ Terneuzen

27-2-2020

Dhr. P.A. van Leeuwen

van: Hertog van Bourgondiestr 1, 4553CW Philippine

naar: Willem Kloosstraat 2, 4532EL Terneuzen

13-4-2020

Dhr. T. van de Velde

Van: Veldstraat 10, 4541GE Sluiskil

naar: Isabellastraat 5, 4541AT Sluiskil

Ingekomen

1-9-2019

Mevr. S.N.A. Misset

Regentenstraat 18, 4541GA Sluiskil

26-10-2019

Dhr. P. Scheele

Europalaan 23, 4551VA Sas van Gent

1-3-2020

Dhr. P. Kreeft

Schuttersweide 5 4554CX Westdorpe

Overleden

16-12-2019

Dhr. J.P. Klaassen

Rodenbachstraat 67, 4532CX Terneuzen

16-3-2020

Mevr. W.J. Moerman - Flipse

Nieuwe Kerkstraat 41, 4541ED Sluiskil

24-3-2020

Mevr. N.M. Liplijn

Spoorstraat 41, 4541AH Sluiskil

2-4-2020

Mevr. E.J. Hofman - Scheele

St. Elisabethlaan 41, 4541GS Sluiskil

Samenstelling kerkenraad

Predikant: vacant
consulent: ds. M. Wisse
Voorzitter kerkenraad: dhr. A.E.M. van Leeuwen
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt
Ouderling dhr. B.C.P. Kindt
dhr. A.I. Eggebeen

College van Kerkrentmeesters

dhr. A.J. Dieleman
dhr. A.E.M. van Leeuwen

College van Diakenen

mevr. J. Verplanken– Meesen
dhr. A.F. de Bruijne
dhr. P. Koelewijn

Crèche en kindernevendienst

Sinds januari is er alleen nog op de eerste zondag van de maand kindernevendienst, met uitzondering van januari, juli en augustus. Ook op andere zondagen blijven kinderen natuurlijk welkom. In beide kerken is een ontdekkist geplaatst waarmee ze op hun eigen niveau aan de gang kunnen met Bijbelse thema's. Ze blijven daarbij onder begeleiding van de (groot)ouders zelf.

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel: 0115-492040
Kindernevendienst Ina Verpoorten tel: 0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel - Voor 22 juni

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgsaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.