

Beste Gemeenteleden en belangstellenden.

Graag delen wij met u een nieuwe nieuwsbrief voorafgaand aan Pasen.

In deze Stille Week realiseren we ons steeds meer dat veel in kerk en samenleving inderdaad 'stil' is gevallen, door de maatregelen in verband met de corona-crisis.

Dat deze Stille Week ondanks alles toch een Goede Week mag zijn, waarin mensen opnieuw of voor het eerst geraakt mogen worden door de verzoenende en leven scheppende kracht van Gods Liefde in Jezus Christus.

Een Goede Week, goed omdat het de lijdende Christus is die ons voorgaat, ons voorgaat als de Levende.

Een nieuw initiatief van Omroep Zeeland samen met de Zeeuwse Kerken is het op zoek gaan naar verbinding in de vorm van een gezamenlijke uitzending op zondagmorgen.

### **Troost, inspiratie en verbondenheid.**

Het aantal online kerkdiensten is in korte tijd fors gegroeid. In aanvulling daarop, juist voor die mensen die geen online mogelijkheden hebben, dit initiatief.

De bijbehorende ambitie is troost, inspiratie en verbondenheid op zondagmorgen, niet alleen voor kerkmensen maar voor alle Zeeuwen.

a.s. Zondag komt de eerste uitzending uit de parochiekerk in Ovezande. Deze dienst staat in het teken van Pasen.

Voorgangers zijn dominee Arie van der Maas en pastoor Fons van Hees. Naast woorden van bemoediging is er ook veel ruimte voor muziek.

Het programma 'Geloof in Zeeland' duurt een klein half uur en is de komende weken elke zondag vanaf 09.00 uur te zien op [omroepzeeland.nl](http://omroepzeeland.nl), via de Omroep Zeeland/app en tot 12.00 uur doorlopend op televisie.

### **Overlijden mevrouw E.J. Hofman-Scheele.**

"U bent bij mij, Heer

Ook al is er gevaar

Ook al is het donker om mij heen

U beschermt me,

U geeft me moed".

Op 2 april jl. is overleden mevrouw Elisabeth Johanna Hofman-Scheele in de leeftijd van 93 jaar.

Donderdag 9 april jl. is er in kleine kring in Terneuzen van haar afscheid genomen, pastoraal werker Peter Morée is in deze dienst voorgegaan.

Aansluitend is mevrouw Hofman-Scheele volgens haar wens begraven op de algemene begraafplaats in Sluiskil.

Onze gedachten zijn bij de overledene en haar familieleden.

Voor deze nieuwsbrief hebben we aan kerkenraadsleden, pastoraal werker en overige betrokkenen gevraagd een stukje te schrijven.  
Hieronder het resultaat en een hartelijk dank daarvoor.

### **We houden contact ! (door Paula van Harn)**

Crisis in de lijdenstijd.

Voor ons als kerk een tweede crisis in korte tijd.

De eerste crisis ging over de toekomst van onze gemeente.

Deze tweede crisis, een gezondheidscrisis, heeft tot gevolg dat we elkaar niet meer mogen ontmoeten in de kerk.

Hoe overleven we dat als kerkgemeenschap nog herstellend van de eerste crisis?

Hoe houden we elkaar vast, hoe houden we contact?

We leven gelukkig in een digitaal tijdperk, waar we via de mail nieuwsbrieven kunnen versturen en U op de hoogte kunnen houden van het wel en wee in onze gemeente.

En U kunt kerkdiensten via internet volgen, maar het is indirect contact.

Gelukkig is er dan ook nog gewoon de telefoon waar we elkaar mee kunnen bellen, en even een bekende vertrouwde stem laten horen.

En dat doen we nu dus, we bellen elkaar en vragen hoe het gaat.

Even een bekende stem van een gemeentelid, soms een beetje onwennig.

Want je belt elkaar anders misschien nooit, maar dat was ook niet nodig omdat we elkaar iedere zondag in de kerk konden ontmoeten.

Menselijk contact is van levensbelang, het wordt weer eens extra duidelijk in deze tijd, we worden weer even stil gezet en we krijgen tijd om na te denken wat er echt toe doet.

De volgelingen van Jezus begrepen na zijn sterven pas wat zijn boodschap was.

Zorg voor elkaar en leef vanuit Gods liefde en handel ernaar.

Laten we elkaar telefonisch vasthouden zolang deze coronacrisis duurt!!

Ik kan niet wachten tot we elkaar weer in de kerk kunnen zien en onze harten weer laten verwarmen door het woord, gebed, gezang en elkaar.

### **Paasgroet (door ds. Marjo Wisse)**

Een kleine bijdrage aan de nieuwsbrief voor Pasen is mij gevraagd. Een kleine, want er worden al zoveel mooie dingen bedacht en aan elkaar doorgegeven.

Dat is de winst van deze moeilijke, verwarrende en voor sommige mensen ook intens zorgelijke en verdrietige tijd: dat wij binnen de ruimte die ons gebleven is mogelijkheden zoeken én vinden om elkaar tot steun en bemoediging te zijn. In deze creativiteit beleven we naar mijn overtuiging de kracht van Pasen: dat in de Levende het goede leven ons gegeven is en blijft.

En dat wij, ook in donkere tijden, geroepen worden om te leven bij dat licht: het goede te blijven zien en te delen met elkaar en zo het leven dat God geeft te genieten!

Ik wens u allen gezegend Pasen toe.

### **Bemoedigingsbrief (door Peter Morée, pastoraal werker)**

‘Onrustig is ons hart tot het rust vindt bij God’.

Een bemoedigende tekst van kerkvader Augustinus.

Want het is nu een tijd dat we heel erg ongerust kunnen zijn of worden.

Dagelijks bereiken ons berichten over mensen die besmet zijn of gestorven aan het verschrikkelijke Coronavirus. Berichten van mensen in Nederland, maar ook elders in de wereld. Wat doen die berichten met ons?

Misschien kennen we zelf mensen die zijn besmet, of die aan de gevolgen zijn overleden.

Over ons leven hangt nu een deken. Bij alles wat we doen denken we aan de dingen die we niet meer mogen. Een eenzame buurvrouw bezoeken. Een bezoek aan een gemeentelid in een verzorgingshuis, het kan allemaal even niet.

We kunnen gelukkig mensen opbellen, wat ik in deze tijd veel doe.

Als we ons indenken hoe sommigen zich zullen voelen. Onrust over hoe het verder zal gaan.

Raak ik zelf besmet? Zal ik gaan sterven?

Ik noem maar even de doemscenario's die bij velen kunnen opspelen.

We kunnen met ons geloof in God in de knoei komen. ‘Heer, doe iets’!

Heer, heeft U hier iets mee te maken? Wilt U iets duidelijk maken?”

Het antwoord hierop is: Ik weet het niet. Wat ik wel weet dat God en Jezus met de wereld meeleven. Hoe ik dat weet? De Bijbel staat er vol van. Vele beloften dat God bij ons wil zijn.

In goede en slechte tijden.

Paulus schrijft: “Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de heerlijkheid, die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.”

En, “Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God”.

Dan sta je wel stevig in je schoenen. Wie zegt hem het na? Wie zegt het hem na in deze onzekere tijd?

De Lijdenstijd. Lijden waar wij nu vandaag als mensen, als mensheid, nu ook in het bijzonder met de Coronavirus mee te maken hebben. *Voor het Pasen werd, moest het eerst Goede Vrijdag worden.* Voor we de Hemel binnengaan, hebben we te maken met van alles op deze wereld. Vreugde, maar ook verdriet. Gezondheid en ziekte.

Leven en Sterven. Je kunt je optrekken aan deze woorden. Je kunt ook zeggen dat het gemakkelijke praat is. Wat wel kan is dat als je geloof je tot steun is, je dat met de ander deelt die het even niet ziet zitten.

Daar is ook de Gemeente van Christus voor, de Kerk. En al kunnen we 's zondags voorlopig niet naar de kerk, we kunnen elkaar opbellen, elkaars wel en wee aanhoren, elkaar blijven aanmoedigen, meeleven dus.

Stuur ook eens een kaartje. Bid voor uw/jouw naasten. Ik wens iedereen veel sterkte die dit leest.

Een gezegend Pasen: De Heer is opgestaan!

### **Collecten door Mieke Verplanken**

Nu er geen kerkdiensten meer zijn, kunnen we ook niet met de collectezak rond.

U begrijpt dat dit natuurlijk voor kerkbeheer, diaconie en de diverse extra collecten een negatief effect heeft. Er gaat wel geld uit maar er komt niets binnen!

Via dit schrijven willen we u er op wijzen dat u kerkbeheer, diaconie en extra collecten die in de Schakel staan toch kunt steunen.

Dit zijn o.a.

**15 maart** kerkinactie Zuid Soedan, **22 maart** vakanties met aandacht, **29 maart** Ghana, **5 april** jeugdwerk Protestantse kerk, **12 april** kerkinactiekinderen in India

Voor kerkbeheer kunt u uw bijdrage overmaken naar reknr. **NL37 ABNA 0481542620** t.n.v. Protestantse Gemeente Ph-SvG-Slk

Voor de diaconie kunt u uw bijdrage overmaken naar reknr. **NL61 ABNA 0481517162** t.n.v. diaconie Protestantse gemeente Ph-SvG-Slk.

Ook kunt u op deze rekeningnummers uw bijdrage storten voor de extra collecten, als u erbij wilt schrijven voor welk doel het bedrag bestemd is wordt ervoor gezorgd dat dit op de goed plaats komt.

Helpt u mee om toch in deze moeilijke tijden hulp te kunnen blijven bieden.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen!

### **Bijdrage ds. Pieter Overduin (zie bijlagen)**

ds. Pieter Overduin stuurde deze week een mail naar familie, vrienden, (oud)collega's en bekenden.

Op deze wijze wil hij in deze periode zonder persoonlijke contacten en alleen digitale kerkdiensten ook met u en ons zijn gedachten delen.

Hartelijk dank dat wij deze boodschap ook met elkaar mogen delen.

### **Tot slot**

Wij geloven dat Jezus Christus, onze Koning en Heer, gestorven is voor onze zonden zodat wij, in Hem, aan ons oude leven gestorven zijn.

Wij geloven dat Hij voor ons de dood overwonnen heeft zodat wij, in Hem, nooit meer door de dood overwonnen zullen worden.

Wij geloven dat met Pasen alles volbracht is wat volbracht moest worden om ons van een eeuwige ondergang te redden.

Wij geloven dat Pasen pas het begin is. Het begin van een leven vanuit opstandingskracht!

Als kerkenraad wensen wij u allen een vreedig Paasfeest en moed en kracht op weg naar een gezonde omgeving waarin we elkaar opnieuw mogen ontmoeten in onze vertrouwde omgeving.