

In gedachten bij de velen die in deze tijd worden geconfronteerd met persoonlijk verlies van een geliefde of familielid of bekende als gevolg van het corona-virus en die daardoor zijn geraakt, las en bad ik vanmorgen het onderstaande gebed.

Laten we bidden voor hen die treuren bij de dood van een geliefde. Dat zij mogen zien hoe hun liefde deel uitmaakt van die oneindig grote liefde waarmee U, God, de wereld bemint.

Laat het verlies van die ene, hoe schrijnend ook, hen niet voorgoed van het volle leven afsluiten, maar openbreken, al uw schepselen tegemoet.

Laten wij bidden voor hen die opgesloten zijn geraakt in hun rouwproces. Rol de donkere steen van verdriet van hun hart door middel van mensen die trouw zijn en tot luisteren in staat, zodat er weer licht naar binnen valt. Dat bidden wij ook voor allen die in de ziekenhuizen en elders in de zorgverlening zo bijzonder actief zijn om waar mogelijk het leed te verzachten

Laten wij bidden voor hen die niet worden geloofd of begrepen in hun diepste geraaktheid, of misschien zelfs voor gek versleten.

Voor hen die licht zien in het donker, leven te midden van de angst of dood, bidden wij dat de vlam in hun hart niet uitdooft.

Heer ontferm U over ons.....(MvB).

