

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



maart 2016

jaargang 45 nr:3

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres: www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl
2

Erediensten

Maart

Zondag	6	Philippine	4e in de 40 dagentijd	10.00 uur
			Ds. A.M. van Andel	
Zondag	13	Sluiskil	5e in de 40 dagentijd	10.00 uur
			Ds. P. Lauwaert	
Zondag	20	Philippine	Palmpasen	10.00 uur
			Ds. J. de Beun	
Donderdag	24	Sluiskil	Witte Donderdag + H.A.	19.30 uur
			Ds. A.M. van Andel	
Vrijdag	25	Philippine	Goede Vrijdag	19.30 uur
			Ds. A.M. van Andel	
Zaterdag	26	Philippine	Stille Zaterdag +H.A.	22.00 uur
			Ds. A.M. van Andel	
Zondag	27	Sluiskil	Pasen	10.00 uur
			Ds. A.M. van Andel	

April

Zondag	3	Philippine		10.00 uur
			Ds. E.Maassen	

Pasen

“De Paaswake is de moeder van alle kerkdiensten.” Zo zegt ds.

Sytze de Vries wiens liederen prominent zijn opgenomen in het liedboek. Hij is dus van mening dat de liturgische vormgeving van de kerkdiensten een afgeleide is van wat in de Paasnacht gevierd wordt: de lof van het Licht, doortocht en uittocht in Woord en sacrament. En dat is een mooie waarneming.

De grondvorm van de Paaswake uit het begin van de Kerk was een viering die in de nacht begon en eindigde op de Paasmorgen; één lange viering waarin kruis en opstanding van Jezus Christus met elkaar verbonden waren. Zo beleed men in de Paaswake: het leven opent zich in de dood. Dit naar analogie van de Joodse traditie waarin de nacht niet het einde is van de dag, maar de nieuwe dag begint bij het invallen van het donker.

Gaandeweg is dat in de eerste eeuwen veranderd. Dat wordt verteld in een van de oudste bronnen over de viering van Pasen in Jeruzalem, in het reisverslag van Egeria. Ze was een pelgrim naar het Heilige Land in de 4^e eeuw (ca. 381-384). In Jeruzalem trof ze het gebruik aan om alle gebeurtenissen en feiten rond **lijden, dood en opstanding van Jezus Christus op de ‘historische’** plaatsen te gedenken en te vieren. De plaatsen waar iets met en rond Jezus was gebeurd waren dus belangrijk geworden. Men beeldde er liturgisch uit wat aldaar gebeurd zou zijn en wel op de dag van de week die in de Schriften vermeld worden. Het zijn de eerste tekenen van een Kruisweg, zoals je die nog kunt gaan in Jeruzalem. Een Kruisweg die zijn navolging heeft gekregen in kerken van de Rooms Katholieke traditie. Maar het laat ook zien dat al vroeg in de geschiedenis van kerk en liturgie de ene viering van Pasen in de Paasnacht uiteen is getrokken en men voorrang gaf aan de historisering van wat er rond Jezus gebeurde.

Zo vieren wij ook Pasen in de Stille Week. Het is voor ons een **beetje ver om naar de 'historische' plaatsen te gaan, maar we** nemen de dagen in acht om de feiten en gebeurtenissen rond Jezus te vieren en te gedenken: het laatste Avondmaal op de donderdagavond; gedachtenis van lijden en sterven van Jezus op de (Goede) vrijdag; er is rust op de (Stille) zaterdag, die een Shabbat was, een dag van rust; maar als het donker is ingevallen, vieren we in de lof van het Licht de aanvang van een nieuwe Dag, en begint de zondag, de dag van Pasen.

Gezien het grote enthousiasme echter voor evenementen die de arrestatie, veroordeling, dood en opstanding van Jezus tot thema hebben in en rond de week van Pasen, zoals de uitvoeringen van de Matheus Passion en the Passion, zou de vraag gesteld kunnen worden of er een zekere hang naar is om het gedenken en vieren van Pasen weer meer te concentreren in één langer durend samenzijn. Mensen, zowel binnen als buiten de kerk, blijken niet **ongevoelig voor 'dit verhaal'. Ze zien zich erin gekend en herkend.** Deze evenementen worden echter bijna altijd buiten de kerk om georganiseerd. En een belangrijke voorwaarde lijkt te zijn dat muziek, zang en dramatische uitbeelding goed zijn. Zulke dingen geven te denken over de kerk als geloofsgemeenschap.

Stille Week vieringen vanaf 24 maart

In de vieringen van onze gemeente volgen we de lezingen uit het evangelie naar Lucas. Daarvoor is geen andere reden dan dat we volgens het Oecumenisch leesrooster het hele jaar uit dit evangelie lezen. En dan is het zinvol om dat ook rond Pasen te doen. Deze evangelist vertelt in grote lijnen hetzelfde als de andere evangeliën, **maar legt eigen accenten. In het luisteren naar Lucas' weergave gaat het dus ook om 'zoek de verschillen'. We treffen bijvoorbeeld in dit evangelie geen 'Voetwassing' aan.**

In plaats daarvan lijken de afscheidswoordjes van Jezus bij het laatste Avondmaal meer uitgewerkt te zijn. Bekende woorden die Jezus aan het kruis gesproken zou hebben en die uitsluitend bij **Lucas worden vermeld zijn: "Vader, vergeef het hun" en "Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn" en "Vader, in uw handen leg ik mijn geest". En als Lucas vertelt over de** Opstanding staat daar ook het mooie verhaal van de Emmausgangers, dat ontbreekt bij de andere evangelisten. Zulke verschillen vertellen over wat voor deze evangelist belangrijk was om door te geven. Een mens die oog had voor mensen en wat hen raakte. Men zegt dat hij arts was. En misschien was dat ook zo.

Witte Donderdag

In deze viering staat het gedenken van het laatste Avondmaal centraal. Alle leerlingen waren er samen met Jezus. Ook Judas. Dat hij Jezus zal verraden wordt verteld, meteen aan het begin. **Wie was deze Judas? In het mooie boek van Amos Oz, 'Judas'** wordt onderzocht wat het motief geweest kan zijn van Judas. Aan die vraag komt het evangelie niet toe. Maar de vraag lijkt gerechtvaardigd om mede in het licht van andere studies te overdenken waarom deze Judas van meet af aan in een duivels daglicht wordt geplaatst. Ook hij zat immers daar aan tafel en **deelde brood en wijn...**

Goede Vrijdag

Het verhaal van de passie van Jezus lezen we met verschillende stemmen. Het is een aangrijpend verhaal dat verbindt met wat in deze dagen almaar doorgaat: onrecht, lijden, dood. Dit verhaal brengt je eigenlijk altijd in verlegenheid omdat het je voor de oncomfortabele vraag plaatst: wat zou ik gedaan hebben? Welke rol zou ik in een gebeurtenis als dit gespeeld hebben?

Paasnacht

We volgen de mooie liturgie van de lof van het Licht. Het blijft een indrukwekkende ervaring om te zingen van licht en de nieuwe dag als je weet van de nacht van het leven die je aan alle kanten omgeeft. In de lezingen die altijd een plaats hebben in deze viering wordt de benauwing daarvan niet ontkend. Ze vertellen dat in dat donker geloof in en hoop op vergeving en verzoening een nieuwe dag kan wekken. De liefde die in Christus was en waarin wij hem mogen volgen is onstuitbaar. Het spreekt dan vanzelf om dat te vieren in het gedenken van je doop en samen brood en wijn te delen: Paasmensen worden!

Paasmorgen

In het evangelie van de Paasmorgen klinkt de mooie vertelling van Pasen uit het evangelie naar Johannes. Twee leerlingen, zo wordt verteld, rennen naar het graf van Jezus waarvan hen zoëven is aangezegd dat het leeg is. Van die twee rennende leerlingen, Petrus en Johannes, heeft Eugène Burnard (1850-1921) een prachtige impressie gegeven op een schilderij. Moge ons dat tot thema zijn.

Het kerkkoor werkt mee aan deze dienst met mooie liederen. Onder leiding van dhr. Piet Hamelink is men al een aantal weken bezig met de repetities. We verheugen ons erop!

U allen een gezegende viering van Pasen gewenst.

Annemarie van Andel

Levenslied

Onze gemeente blijft in rouw gedompeld. Verslagenheid en verdriet voeren de afgelopen maanden de boventoon in ons gevoelsleven. Gemis slaat wonden, die littekens nalaten. Laten we als gemeente eensgezind en in diepe verbondenheid omzien naar hen, die leven met een lege plaats in hun midden en laten we troost zoeken bij Hem, die altijd en overal onze metgezel wil zijn.

Op 4 februari is, na een relatief kort ziekbed in zijn woning te Terneuzen dhr. Gilbert Victor Rammeloo overleden, echtgenoot van mw. Cocky Rammeloo – Koekkoek. Gilbert Rammeloo bereikte de leeftijd van 75 jaar. Het overlijden van Gilbert Rammeloo is een groot verlies voor zijn vrouw en velen, die hen nastonden. Gilbert was een gedreven en begenadigd trompettist, die velen met zijn muziek heeft verblijd.

In een overvolle kerk in Sluiskil is op 10 februari afscheid van **hem genomen. Dat Gilbert Rammeloo "Daar" ontvangen zal** worden met prachtige trompetklanken, klanken, die ons in de afscheidsbijeenkomst ten diepste ontroerden. Cocky blijven we nabij!

Op 11 februari is mw. Elly Stam – Elands, echtgenote van dhr. Dirk Stam overleden in haar woning te Terneuzen. Zij is 72 jaar oud geworden, Het overlijden is een groot verlies voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Ook in het kerkkoor is met verslagenheid gereageerd. Elly zong, met haar man Dirk, dochter Elly en schoonzoon Gerrie de Braal in ons koor. Zij deed dit, zolang haar gezondheid het toeliet.

Op woensdag 17 februari is in een overvol crematorium te Terneuzen haar leven in dankbaarheid herdacht en afscheid van haar genomen.

Dat Elly opgenomen zal worden in "de gouden heerlijkheid van Gods najaarslaan, waar gouden deuren wijd openstaan"

(vrij naar Jacqueline van der Waals) . Dirk en allen die van Elly houden, zullen we tot steun en troost zijn!

Naast de rouwenden in onze gemeente, zien we om naar veel zieken.

In de vorige aflevering vermeldden we, dat mw. Geertje de Die uit Sas van Gent bij een val haar rechter schouder heeft gebroken. Een consult bij de orthopedisch chirurg leerde, dat de breuk op de juiste wijze geneest. Alleen, de arm mag voorlopig nog niet bewogen worden! We wensen Geertje het geduld toe, om het gebrek aan mobiliteit en het ongemak te verdragen.

Dhr. Golverdingen uit Sluiskil onderging in Terneuzen een medische ingreep. We wensen hem een snel herstel toe!

Mw. N. den Hamer uit Philippine moest in ziekenhuis Zorgsaam een ingrijpende operatie ondergaan. We hopen, dat deze een positieve invloed heeft gehad en dat ze voorspoedig herstelt.

Dhr. C. van Rijn uit Sas van Gent wordt geplaagd door vervelende rugpijn, die ook voor andere lichaamsdelen gevolgen heeft. Dat de behandeling snel kan beginnen, die hem verlichting zal brengen!

Mw. C. Dieleman uit Sluiskil onderging in het ziekenhuis van Terneuzen een operatieve ingreep en hoopt, dat de behandelingen die ze nu volgt meehelpen ten goede. We wensen haar kracht en volharding toe en noemen haar naam in momenten van gebed.

De berichten over dhr. F. van den Bunder in de vorige aflevering waren wat te optimistisch. Hij is vrij ernstig ziek geweest, maar na de ziekenhuisopname gaat het inmiddels naar omstandigheden weer goed met hem. We zagen hem zelfs in de eredienst. Een goed teken!

Dhr. J. Labruijere uit Westdorpe blijft geconfronteerd worden met klachten. Na een korte ziekenhuisopname gaat het nu weer redelijk goed met hem. We wensen hem verder herstel toe.

Wanneer deze aflevering wordt geschreven, verblijft mw. Heleen Vink nog in het Universitair Ziekenhuis in Gent, waar ze een operatieve behandeling onderging. Het gaat goed met haar.

We hopen haar weer snel in het koor te verwelkomen., want
een solopartij wacht!

Als onderschrijf deze keer een tekst van Michel van der Plas. Het gedicht is een verzoek om steun en troost, toepasselijk voor onze gemeente in deze tijd van ziekte en rouw.

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van Uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.

Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld.

H.v.Q.

In memoriam

Gilbert Victor Rammeloo

*"Liefde en muziek
zijn de twee vleugels van de ziel"*

Onze regio verliest in Gilbert Rammeloo een vriendelijk en joviaal mens met een grote passie voor muziek. Toen hij als jonge tiener **toe mocht treden tot de harmonie "de vereenigde vrienden"** werd hem een trompet als muziekinstrument aangereikt. Dit bleek een gouden greep. Als trompettist nam hij achtereenvolgens deel aan verschillende muziekgroepen en orkesten in Zeeuws en Belgisch Vlaanderen. Het was het begin van een lange muzikale carrière die hem veel schonk, levensvreugde, vriendschappen en humor. Het bracht hem ook samen met Cocky, zijn vrouw, die hij in Axel bij de **fanfare 'Hosanna' ontmoette en met wie hij meer dan 41 jaar getrouwd** was.

In november jl. werd Gilbert onverwacht ernstig ziek. Aanvankelijk leek hij daarvan te herstellen. Maar begin januari bleek hij helaas ongeneselijk ziek. Gilbert had de moed dit te aanvaarden. Het leven was goed geweest voor hem, zo zei hij. In dankbaarheid zag hij terug op alles wat hij daarin had mogen ontvangen en ook zelf had mogen geven. Op 4 februari overleed hij op 75-jarige leeftijd. Op 10 februari namen we te midden van vele vrienden en bekenden afscheid van hem in de Protestantse kerk te Sluiskil. Dit samenzijn stond vanzelfsprekend in het teken van muziek. Muziek van Gilbert en anderen die hem zoveel vreugde had gegeven. Aansluitend vond in besloten kring de crematie plaats. We lazen er o.a. woorden van *Henriette Roland Holst*:

"Dit ene weten wij en aan dit één

houden wij ons vast in de duistere uren:

er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,

en wie 't verstaat, die is niet meer alleen."

Ons meeleven gaat uit naar Cocky Rammeloo voor wie het overlijden van Gilbert een groot verlies is. Moge God haar en allen die hem missen bemoedigen in dagen van verdriet en gemis.

In memoriam
Elly Stam-Elands

*'Ik keek in de gouden heerlijkheid van een najaarslaan,
Het was, of ik goudene deuren wijd zag openstaan...'
Uit: 'De najaarslaan' (Jacqueline van der Waals)*

Hoewel Elly Stam vele jaren in Zeeuws Vlaanderen heeft gewoond, bleef er in haar spreken iets hoorbaar van het zangerige Limburgs, de streek waar ze geboren en getogen is. In Limburg ook ontmoette ze Dirk. Door het werk van Dirk verhuisden ze naar Zeeuws Vlaanderen. Het gezin, gezegend met twee kinderen, Elly en Marc, woonde vele jaren in Terneuzen. Na de pensionering van Dirk viel de keuze op een woning in de landelijke omgeving van **Spui. Veelzijdige waren haar interesses en hobby's die haar met** veel mensen verbond. Helaas veranderde het toekomstperspectief ingrijpend toen Elly ziek werd. Het betekende dat ze langzaam maar zeker afscheid moest nemen van al die dingen die ze zo graag deed en elke keer weer deed dat pijn. In vreugde en dankbaarheid vierden ze in februari 2014 hun 50 jarig huwelijksjubileum. Dankbaar was Elly ook dat ze een jaar later samen met Dirk haar intrek kon nemen in hun nieuwe woning in Terneuzen. Maar ze werd steeds kwetsbaarder en het leven van elke dag gaf haar steeds meer moeite. Met grote moed en geestelijke kracht heeft ze het gedragen en verdragen. Ze stierf op 11 februari in de leeftijd van 72 jaar.

Op 17 februari herdachten we in het crematorium te Terneuzen in dankbaarheid haar leven en volgden we in grote lijnen haar voorkeuren. Daarom lasen we uit de bijbel 1 Corinthiërs 13 over geloof, hoop en liefde. Maar de grootste van deze drie is de liefde. Moge deze liefde, de liefde die God en mensen verbindt, en die in het leven van Elly zoveel betekend heeft, Dirk, haar kinderen en kleinkinderen blijven omringen en verbinden.

Van de Kerkenraad

De vergadering van onze Kerkenraad van 11 februari was de eerste die ik mocht voorzitten. Eerder had ik die rol al wel als **vice-voorzitter mogen vervullen, maar nu dus "echt"**. Ik hoop dat ik het vertrouwen waard zal zijn. Met deze woorden van ds. Arjen Plaisier uit de nota *Kerk 2025, waar een Woord is, is een weg zijn* we de vergadering begonnen:

In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden 'evangelie' genoemd, goed nieuws van God.

*De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in **Jezus' naam en die voor elkaar willen instaan**. Er is iets dat verschillen overstijgt, omdat je samen familie van God bent.*

De kerk helpt om te begrijpen wat 'goed leven' is. Voor mijzelf maar ook voor de samenleving. De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven.

In de vergadering hebben we met dankbaarheid teruggekeken op de erediensten van de afgelopen periode, met name ook op de dienst van bevestiging en afscheid van ambtsdragers. Ook de dienst met Mw. Hanna Wapenaar heeft velen enthousiast gemaakt voor haar werk in Zuid Afrika. We hebben Mw. Mieke Verplanken welkom geheten in de kerkenraad. Fijn dat zij die taak op zich heeft genomen. We hebben ook vooruitgekeken naar de vespers waar zoals elk jaar weer veel werk voor moet worden verzet.

Lang en breed hebben we nagedacht en gesproken over de twee gemeenteavonden die we nu samen hebben gehouden over de toekomst van de gemeente. Als kerkenraad zijn wij er blij mee dat zoveel gemeenteleden zich betrokken weten bij de toekomst van onze gemeente. We mogen er dankbaar voor zijn dat we open en eerlijk in onderling gesprek kunnen uiten wat kerk-zijn voor ons betekent.

De opbrengst van beide avonden is, zo lijkt het, dat het ieder duidelijk is dat onze gemeente niet twee kerkgebouwen nodig heeft. **Een gemeentelid zei dit heel helder: "Voor zo'n kleine gemeente leven we eigenlijk op te grote voet met twee gebouwen".** Aan het gesprek over de vraag wat voor gemeente men wil zijn, nu en in de toekomst, kan echter niet de voorkeur voor een van onze beide kerkgebouwen verbonden worden.

Maar voor de kerkenraad is het wel duidelijk dat we niet altijd zo kunnen doorgaan als nu: met een predikant voor een halve week-taak en met twee kerkgebouwen. Dan zou al ons geld over een jaar of 10 op zijn. We moeten dus keuzes maken en besluiten nemen. Het gaat niet om makkelijke keuzes, dus we moeten ons goed voorbereiden. Naast het feit dat we moeten weten wat de gemeente wil, geestelijk en praktisch, moeten we ook weten hoe de gebouwen er technisch voor staan, wat de onderhoudskosten en de andere zakelijke aspecten zijn. Al die informatie hebben we nu bijna compleet. We hopen dat we in maart tastend zover zijn om een richting te bepalen. In het voorjaar hopen we in ieder geval concrete voorstellen tot besluit aan u voor te leggen.

Omdat in september 2016 de aanstelling voor een termijn van vier jaar met onze predikant afloopt, gaan we tevens in de komende maand in gesprek met ds. Annemarie van Andel en bredere organen van onze kerk om te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is haar verbondenheid met onze gemeente te verlengen. Kerkenraadsleden uit Sas van Gent hebben ons verteld wat het verlies van hun kerkgebouw voor hen betekend heeft en nog betekent. Wij waren daarvan onder de indruk. We zijn ons daardoor nog meer bewust geworden van de grote verantwoordelijkheid die we hebben om met wijsheid, zorgvuldigheid en in saamhorigheid te overleggen. We zullen het vast niet iedereen naar de zin kunnen maken. Maar we hopen wel dat het mogelijk is om daarover met elkaar in gesprek te blijven in de verbondenheid van onze geloofsgemeenschap.

Gertjan van der Brugge, voorzitter

Visitekaartjes van onze gemeente

Op de gemeenteavond van 4 februari jl. stond de vraag centraal: Wat voor geloofsgemeenschap willen wij zijn en wat is er voor nodig om dat waar te maken? Om het antwoord op deze vraag scherp te krijgen plaatste de gespreksleider van de avond, gemeenteadviseur mw. Anneloes Steglich-Lentz, de aanwezigen voor de opdracht om een Visitekaartje van onze gemeente te maken. Dat bleek minder gemakkelijk dan het lijkt. Immers hoe formuleer je kort en kernachtig een heldere tekst die het hart weergeeft van wie wij zijn of willen zijn als geloofsgemeenschap. De uitkomst waren een zestal mooie teksten ofwel visitekaartjes. U treft ze hieronder aan.

Gastvrijheid
naastenliefde in praktijk brengen

Jeugd in 4 kernen
welkom
iedereen

In onze kerk is een warme plek voor iedereen
Onze kerk is er voor iedereen

SAAMHORIGHEID
een warme
50+ gemeente

een open gemeenschap met
maatschappelijke betrokkenheid vanuit
de bijbelse boodschap van geloof
hoop en
liefde

Iedereen hartelijk
welkom
Ruimte
Voor je eigen
geloofsbelevens
Plek voor jezelf
en voor
een ander

Oecumenische Vespers 40-dagentijd – Bewogen Woorden

Op donderdagavonden van 19.30-20.00 uur in het Protestantse kerkgebouw te Philippine.

De deelthema's van elk van de vespers zijn ontleend aan de zeven Kruiswoorden van Jezus:

3 maart: God, waarom?

10 maart: Ik heb dorst.

17 maart: in jouw handen mijn geest

De vespers worden visueel ondersteund door indrukwekkende schilderijen uit het werk van mw. W. de Velde uit Axel.

Wie de vespers wil meevieren: van harte welkom!

Afbeelding van één van de schilderijen voor de vesper van

10 maart: 'Van de Schoonheid en de Troost'



Ontmoetingsmaaltijd

De Elisabethparochie organiseert dit jaar weer ontmoetingsmaaltijden in de vastentijd. Op donderdag 10 maart is de maaltijd in Philippine voorafgaand aan de vespersdienst. Aanvang: 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. U kunt u opgeven op een lijst in de kerk vóór 8 maart. Of op het volgende adres: bureau@eparochie.nl/ 0115 - 616006.

Het thema is Bengalen. Een oosterse maaltijd. Na de maaltijd kunt u een bijdrage geven om de kosten te dekken en voor het doel van de Vastenactie.

Diaconale collecte zondag 6 maart Amnesty International

Amnesty vindt alle mensenrechten belangrijk maar vooral die van de kwetsbare groepen, zoals van de mensen die vluchteling zijn en niet, of onvoldoende, beschermd of geholpen worden. Die onder slechte omstandigheden leven en wonen of gediscrimineerd worden door de autochtone inwoners van het land. Journalisten en politiek actieve mensen in landen met onderdrukking en oorlog zijn vaak genoodzaakt te vluchten, als zij verslag doen van de ontberingen van de bevolking.

Amnesty komt in actie wanneer blijkt dat mensenrechten worden geschonden. Dat doet zij door druk uit te oefenen op de regering van landen waar schendingen plaats vinden. Door de publiciteit te zoeken. Ook worden zoveel mogelijk mensen opgeroepen om brieven te schrijven en handtekeningen te zetten.

Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Vandaag vragen wij uw gift om Amnesty International te steunen.

Ontmoetingsmaaltijd 10 maart

De Elisabethparochie organiseert dit jaar weer ontmoetingsmaaltijden in de vastentijd. Op donderdag 10 maart is de maaltijd in Philippine voorafgaand aan de vesperdienst.

U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven op een lijst in de kerk vóór 8 maart. Of op het volgende adres: bureau@eparochie.nl
of op telefoonnummer 0115- 616006.

Aanvang: 17.00 u.

Het thema is Bengalen. Een oosterse maaltijd.

Na de maaltijd kunt u een bijdrage geven om de kosten te dekken en voor het doel van de Vastenactie.

Diaconale collecte zondag 13 maart Steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam

Uit alle windstreken zijn ze naar Nederland gekomen, de inwoners van Amsterdam Zuidoost. Ze vertegenwoordigen meer dan 135 nationaliteiten, maar worstelen allemaal met hetzelfde: hoe vinden we onze weg in dit nieuwe land met zijn woud aan maatschappelijke instellingen en overheidsloketten?

En hoe voeden we onze kinderen op in een cultuur die zo anders is dan de onze? Bij het diaconale centrum Stap Verder helpen vrijwilligers hen bij het vinden van antwoorden.

Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Amsterdam Zuidoost en de Sociëteit Afrikaanse Missiën. Het centrum bruist van activiteit. Allereerst zijn er wekelijks taallessen, maar er is ook een kenniscentrum met spreekuren over maatschappelijke hulp, juridische bijstand, medische zorg.

Ouders kunnen er terecht voor ondersteuning bij de opvoeding en iedere week is er een warme maaltijd.

Op deze manier helpen vrijwilligers uit de kerken hun buurtgenoten een stap verder bij het opbouwen van een bestaan in ons land.

Op zondag 13 maart collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Nederland zoals dit diaconale project.

Zet u een stap en geeft u in de collecte?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. migranten in Nederland.

Diaconale collecte 20 maart

Steun boerinnen in Ghana

Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel, nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt boeren bij het verbeteren van hun landbouwaardigheden en bij de verkoop van hun producten. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen **op de markt. "Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen," vertelt een van de vrouwen. Op zondag 20** maart collecteren we voor het wereld-diaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project. Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. boerinnen in Ghana.

Extra collecte kerkbeheer

Zondag 27 maart 2016 Jeugdwerk Protestantse Kerk:
Geloof doorgeven aan een nieuwe generatie!

De blijde boodschap van het Evangelie willen we graag delen met kinderen en jongeren. Maar het is niet eenvoudig om hen de waarde van geloven te laten zien. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten om in contact te komen met kinderen, jongeren en hun ouders. In Hoek van Holland startte de gemeente samen met JOP inloopochtenden voor gezinnen, omdat er bij ouders behoefte was aan uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten **via gratis online programma's voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk. Deze programma's worden gedeeld via Facebook en** Twitter waardoor ze zich binnen no-time verspreiden onder een grote groep mensen. Met de opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten blijven ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie.

Uw kerkbeheer

Even voorstellen

Pascal Lauwaert studeerde in Leuven aan de Bijbelschool, tegenwoordig de Evangelische Theologische faculteit. Hij is gehuwd met Mieke en heeft een zoon Frederik van 27 jaar.

Hij is in 1983 begonnen als regionaal coördinator voor Vlaanderen bij het Belgisch Bijbelgenootschap.

Hij haalde de banden aan met het Nederlands Bijbel Genootschap, en 10 jaar later werd de instelling gesplitst in een Vlaams en Waals Bijbelgenootschap.

Pascal is sinds 1993 directeur van het Vlaams Bijbel Genootschap, en heeft zich sinds die tijd bezig gehouden met de verspreiding van de Bijbel onder volwassenen en kinderen, ook op scholen.

Zoals hij zelf zegt : "de bijbel bij de mensen brengen".

Hij heeft verschillende bijbelvertalingen meegemaakt .

Hij heeft vele workshops gegeven over "de Bijbel in gewone taal", en ook meegewerkt aan informatieve programma's op radio en tv over dit onderwerp.

Na 33 jaar nam hij afscheid van het Vlaams Bijbel Genootschap.

Men had een symposium georganiseerd met als thema: "Ieder zijn eigen taal. Bijbelvertalen, moeilijkheden en mogelijkheden".

Sinds oktober 2015 is hij als voorganger verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente te Nieuwvliet, in combinatie met een functie in het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs.

Thema-Koffieochtend

Dinsdagmorgen 15 maart van 10.00-11.30 uur

Op deze morgen willen we nadenken over de mens Judas. In de christelijke traditie wordt hij verguisd als de verrader van Jezus.

Nog steeds is het niet prettig om een 'Judas' genoemd te worden.

Overdacht zal worden wat verraden is. En ook welk profiel we hebben van Judas als de verrader van Jezus. Heeft dat een achtergrond in een specifiek mens, of is hier de traditie van de vroege kerk aan het werk geweest. Uit het evangelie naar Lucas lezen we hoofdstuk 22: 1-6 en 14-23 en 47-48. Van harte welkom ten huize van mw. Mattanja de Bruijne, Spoorstraat 56 te Sluiskil.

Verjaardag fonds Sluiskil

November	aantal	
Mevr. De Bruijne	4	€ 18,50
Mevr. Dieleman	2	€ 6,00
8 kaarten verstuurd Totaal		€ 24,50

December	aantal	
Mevr. De Bruijne	5	€ 55,00
Mevr. V.Dixhoorn	1	€ 20,00
7 kaarten verstuurd Totaal		€ 75,00

Januari	aantal	
Mevr. De Bruijne	7	€ 39,30
Mevr. Dieleman	4	€ 19,00
5 kaarten verstuurd Totaal		€ 58,30



Donderdag 3 maart 2016

Werkgroep Christenvrouwen Zeeuws-Vlaanderen organiseert een avond met als thema

Eenzaam

je hoeft er niet oud voor te zijn



Spreekster **Joëlle Kooman**

Joëlle Kooman is werkzaam als pastor in Ouwerkerk. Zij zal dieper ingaan op vragen als:

- Wat is eenzaamheid?
- Zijn er verschillende vormen?
- Hoe ga je ermee om?

Locatie: 'De Rank', Zaagstraat 2, Zaamslag
Aanvang: 19.45 uur
De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur
Deelname: Vrijwillige bijdrage voor de onkosten
Meer info: tel.0115-432057 / 0115-432276
of e-mail: vrouwendag@hotmail.com

In de pauze is er tijd elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.
Ook zijn er een boekentafel en 'goede doelen' kraampjes.

Van harte welkom!

Mutaties ledenbestand

Overleden:

4-2-2016 Dhr. G.V. Rammeloo

Dr. Buijzestraat 34, 4531HS Terneuzen.

11-2-2016 Mevr. E.A. Stam – Elands

Churchilllaan 252 , 4532MG Terneuzen.

Verhuisd:

4-2-2016 Dhr. J.T.P. Zegers

van Rentmeesterstraat 7, 4541EM Sluiskil

naar: het Want 6 , 3224PH Hellevoetsluis.

Huwelijksjubileum

45 jaar

31 maart Dhr. H. van de Berg en

Mevr. W. van de Berg - de Velde

Kerkdreef 17 4571GH Axel

Verjaardag

75 jaar

2 maart Mevr. G.M.A. de Die - Garskamp

Buitenweg 1 4551AA Sas van Gent

Administratie januari 2016

Collecten

Kerkdiensten	€ 402.10
Extra collecte Oecumene	€ 63.41
Extra collecte Missionair werk	€ 74.--

Oud papier

September 2015	€ 531.30
November 2015	€ 547.80
December 2015	€ 683.10

Voorlopige Vrijwillige bijdrage 2016

Toezeggingen	€ 31.952.---
Ontvangen	€ 4.631.83

Vrijwillige bijdrage 2015

Toezeggingen	€ 35.392.77
Ontvangen	€ 34.172.77

Wij willen iedereen hartelijk dank zeggen voor zijn/haar bijdrage in 2015 en we hopen weer op mooi resultaat voor 2016.

Crèche en kinderveendienst:

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel Voor 22 maart 2016



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.