

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



februari 2016

jaargang 45 nr:2

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/SI. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/SI.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil
Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

Februari

Zondag 7	Sas van Gent	De Redoute Ds. A.M. van Andel	10.00 uur
Zondag 14	Sluiskil	1e in de 40 dagentijd Ds. F. van de Brande	10.00 uur
Zondag 21	Philippine	2e in de 40 dg + H.A. Ds. A.M. van Andel	10.00 uur
Zondag 28	Sluiskil	3e in de 40 dagentijd Ds. E. Maassen	10.00 uur

Maart

Zondag 6	Philippine	4e in de 40 dagentijd Ds. A.M. van Andel	10.00 uur
----------	------------	---	-----------

De vespers worden vanaf 18 februari op donderdag gehouden te Philippine aanvang 19.30 uur.

*'Wat we op het ogenblik moeten doen,
is niet zozeer over Christus spreken,
als wel Hem in ons laten leven.
Dan zullen de mensen Hem misschien vinden
als ze ervaren hoe Hij leeft in ons.'*
(Thomas Merton)

Bewogen woorden

Het is een oude traditie om in de 40-dagentijd of de Passieweek de laatste woorden van Jezus te overdenken. De zogenoemde zeven kruiswoorden. We komen ze tegen in de evangeliën in het verhaal van de kruisiging van Jezus. Geen van de evangeliën echter vermeldt alle zeven kruiswoorden. Het getal zeven van het aantal kruiswoorden is dus min of meer toevallig. Ter verduidelijking van waar we welk kruiswoord dan wel tegenkomen een kort overzicht:

In Lucas staan 3 kruiswoorden: "Vader, vergeef het hen", "Heden zult u met mij in het paradijs zijn", "Vader, in uw handen mijn geest".

Ook in Johannes staan 3 kruiswoorden: "Vrouw zie uw zoon", "Ik heb dorst", "het is volbracht". En

Marcus en Mattheus vermelden allebei alleen het kruiswoord "mijn God, mijn God, waarom hebt u me verlaten?"

De Kruiswoorden ademen de sfeer van de Psalmen en zijn soms een letterlijk citaat van een woord of een zin daaruit. Heeft Jezus ze zelf uitgesproken? We weten het niet, maar het is niet waarschijnlijk. Over het algemeen vermoedt men dat de evangelisten de Psalmen in verbinding hebben gebracht met de Gekruisigde. Daar hadden ze een goede reden voor. Ze hebben in de woorden en daden van Jezus opgemerkt dat hij gedurende zijn leven met de psalmen en de profeten wandelde, zich er door liet inspireren en erover sprak.

Zou hij dan niet ook in het aangezicht van de dood de woorden gebeden hebben waarmee en waarvan hij geleefd heeft? Zo hebben de volgelingen Jezus de weg van de rechtvaardige uit de Psalmen zien gaan. Een mens die trouw blijft aan de leefregels van God en daarvoor spot, smaad en armoede moet ondergaan. En tot op zijn laatste ademtocht hebben deze psalmen hem vergezeld en dragen zij hem.

Bij het horen van de Kruiswoorden klinken dus woorden mee van mensen uit andere en eerdere tijden. Want het boek van de psalmen is het liedboek van het oude Israël en heeft een lange ontstaansgeschiedenis. In liederen en gedichten hebben mensen uit onderscheiden tijden uitdrukking trachten te geven aan ervaringen van geloof en ongelooft, vertrouwen en twijfel, hoop en wanhoop. Heel die mengeling van gevoelens en emoties die mensen altijd eigen is geweest. En nog steeds drukken mensen zich op soortgelijke wijze uit in liederen en gedichten. Soms spreekt zo'n tekst je aan, omdat hij precies verwoordt wat er in je omgaat. Terwijl een andere op groter afstand blijft staan. En zo kun je ook met de ene psalm meer hebben dan met een andere.

De kruiswoorden zijn verspreid terug te vinden in een aantal psalmen. Elk voor zich zijn het bewogen liederen, zoals ook de kruiswoorden bewogen woorden zijn. Je voelt er de bewegingen in van wat mensen ondergaan. Van wat mensen door anderen aangedaan kan worden. Hun moeite en hun pijn. Je moet soms wat door het taalgebruik heen kijken want mensen drukten zich toen in andere beelden en metaforen uit dan nu. Maar met enige inleving zie je een man of een vrouw voor je die met alle kracht die in hem / haar is het tracht uit te houden als mens en medemens, naar het beeld van God. En altijd weer gloort er in hen hoop.

In de oecumenische vespers van de 40-dagentijd zal telkens een psalm waaraan een kruiswoord is ontleend centraal staan. We zullen die overdenken en daarbij ook deze onze wereldtijd betrekken. We zijn ons nu helaas weer wat beter bewust geworden wat mensen elkaar kunnen aandoen en wat mensen kan treffen. Er is veel te overdenken. Maar belangrijker is misschien nog hoe wij ons verhouden tot die psalmen, tot de mensen van die psalmen, tot die ene die te midden van zulke mensen en met hen mee vermoord werd. Bewogen woorden ter overdenking van de trouw aan jezelf, je medemens, God. Zo willen we in de vespers op weg gaan naar Pasen, met één die ons op die weg voorgaat.

Dit jaar mogen we voor de verbeelding van de deelthema's van de Bewogen woorden 5 schilderijen lenen uit het expressieve werk van mw. Wil de Velde uit Axel. We zijn haar daar zeer dankbaar voor. Voor wie Wil de Velde niet kent wordt onderstaand een kort CV afgedrukt.

De vespers vinden plaats in het Protestantse kerkgebouw te Philippine.

Dit jaar op donderdagavonden, van 19.30-20.00 uur. Ze worden voorbereid door leden van de Elisabeth Parochie en onze gemeente.

We hopen van harte u in de vespers te mogen begroeten.

Wil de Velde

is geboren in 1948. Begonnen als lerares in het basisonderwijs en gewerkt hebbend als docent geschiedenis heeft ze later (op haar 48^e!) nog de opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Sint Joost te Breda (1996-2000).

Hoewel ze zich zeer bewust is van het niveauverschil, voelt Wil zich een schilder in de traditie van Frans Hals, Vincent van Gogh en Marlene Dumas.

Verf aanbrengen op een plat vlak en daarmee een eigen wereld creëren. Gebruikte technieken: acryl en olieverf op doek. Krijt, acryl en inkt op papier. Collages.

Het hoofdthema is de mens. Ook al kiest ze een ander onderwerp, de menselijke gelijkenis is niet weg te denken. De naakte man is een steeds terugkerend element. Stoer, maar toch weerloos. Daarnaast het kind, de soldaat, het schaap. Onschuld en onmacht. Mededogen is het sleutelbegrip.

Sinds 2002 woont en werkt ze in Axel. In 2014 kwam door snel afnemend gezichtsvermogen een abrupt einde aan haar schilder-carrière.

Even voorstellen:

Ds. Frans L. van den Brande studeerde filosofie en theologie en verdiepte zich in de joodse cultuur. Hij is mede-oprichter van de Antwerpse Raad van Kerken. Hij organiseerde meermaals studiereizen naar Israël en het Midden-Oosten. Hij schrijft en recenseert in wetenschappelijke tijdschriften, en is medewerker aan het maandblad Joods Actueel. In talrijke culturele bewegingen geeft hij lezingen en cursussen over het Jodendom, islam, interlevensbeschouwelijke en interreligieuze dialoog. Zo komen ook hindoeïsme en boeddhisme op zijn weg. Hij is actief betrokken in dialoog- en trialoog- fora tussen jodendom-christendom-islam, alsook in interreligieuze gesprekken. Hij is als medewerker van het Museum Plantin Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience actief betrokken bij de voorbereiding van een tentoonstelling over 500 jaar reformatie in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen, waar de allereerste martelaren van de Reformatie in Europa als augustijnermonnik het lutheranisme verspreidden.

Levenslied

Alle nieuwjaarswensen zijn inmiddels uitgesproken en de goede voornemens die nog recht overeind staan, krijgen ruimschoots de tijd om hun bestaansrecht te bewijzen Het jaar 2016 is in gang gezet !

In de januari – aflevering van Levenslied , schreven we, dat we in het nieuwe jaar mogen hopen op voorspoed en geluk, maar dat we onvermijdelijk met pijn en verdriet zullen worden geconfronteerd.

Verslagenheid en droefheid manifesteerden zich al in de vroege uren van vrijdag 15 januari. Toen overleed in Philippine, op de leeftijd van 77 jaar, dhr. Antonie Lujendijk, echtgenoot van Johanna Lujendijk – van der Noll.

Het overlijden van dhr. Lujendijk is een groot verlies voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Ook in onze gemeente zal hij gemist worden,

Op woensdag 20 januari is in een drukbezochte dienst van Woord en Gebed, in de kerk te Sluiskil, geleid door ds. Annemarie van Andel, afscheid van hem genomen. Na de dienst vond de teraardebestelling plaats op het kerkhof te Philippine. Moge Antonie Lujendijk zich geborgen weten bij God en moge de pijn van het gemis bij allen die van hem houden ooit verstillen tot dierbare herinneringen.

Na Levenslied volgt een In Memoriam van de hand van ds. Annemarie van Andel.

Onze gemeente werd getroffen door een tweede sterfgeval. Op 14 januari j.l. overleed ds. Willem Jacobus van Meeuwen, Vaatje 1, Sas van Gent, voorheen predikant te Hoek en consulent van onze gemeente in vacante periodes. Ds. Van Meeuwen bereikte de leeftijd van 90 jaar. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen willen we onze steun betuigen in deze moeilijke tijd.

Na Levenslied treft u een In Memoriam aan van de hand van ds. Annemarie van Andel.

Er is nog meer rouw in onze gemeente. We condoleren dhr. en mw. Co en Netty Vercooteren uit Sas van Gent met het verlies van hun schoonbroer resp. jongste broer. Mogen zij troost putten uit de tekst van de rouwadvertentie, dat ze diep verbonden blijven met hun dierbare door de stem van hun hart.

Naast de rouw, waarin onze gemeente gedompeld is, zijn er ook grote zorgen over de gezondheidstoestand van een aantal gemeenteleden.

-- We leven mee met de familie Rammeloo uit Terneuzen, nu dhr. Gilbert Rammeloo bericht heeft ontvangen, dat het hem niet goed gaat. We noemen zijn naam en die van zijn partner Cocky in onze gebeden.

-- Het gaat in deze dagen helaas minder goed met mw. Rina de Groote uit Sluiskil. We hopen op beterschap en noemen ook haar naam in momenten van gebed.

--- Met de familie D. Stam uit Terneuzen blijven we meeleven in deze onzekere tijd. We hebben hun namen in onze harten gegrift.

-- Dhr. F. van den Bunder, partner van mw. Marieke Villerius werd onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Het lijkt hem goed te gaan. Moge beterschap volgen.

-- We maken nog melding van een nare gebeurtenis. Mw. Geertje de Die uit Sas van Gent is tijdens de gladheid ten val gekomen en heeft haar rechter schouder gebroken. Zij is geopereerd en zal maanden moeten herstellen en revalideren. In Sas van Gent zijn al "hulptroepen" gemobiliseerd, die Geertje door de lange periode van beperkte mobiliteit heen zullen helpen. We wensen haar sterkte en beterschap toe en denken aan haar.

Helaas zijn er meer leden van onze gemeente, met wie het niet gaat zoals zij hopen. We willen hen nabij zijn. Moge licht in hun leven komen.

De wolk van somberheid die zich bij het vermelden van zoveel pijn en verdriet stilaan vormde, krijgt nog een gouden randje.

We feliciteren Paul en Chantal Koelewijn en familie met de geboorte van hun dochtertje Lisa. We spreken de hoop uit, dat Lisa in voorspoed en geluk mag opgroeien en een bron van vreugde zal zijn, voor allen die van haar houden.

We sluiten af met een terugblik op de dienst van 17 januari 'j.l. De dienst was bijzonder, omdat naast ds. Annemarie van Andel ook Hanna Wapenaar voorging. Hanna Wapenaar is namens onze classis als medewerker van Kerk in Actie uitgezonden naar Pietermaritzburg in Zuid Afrika. Zij werkt daar bij het Ujamaa Centrum en houdt zich o. a. bezig met Contextuele Bijbelstudie. De diaconie had het Ujamaa Centrum gekozen als jaardoel voor 2015 en kon het centrum verblijden met 1000 euro.

De eredienst stond in het teken van de verbondenheid, gesymboliseerd door de regenboog, die m.b.v. papieren linten in de kerkzaal werd uitgebeeld.

Na de eredienst gaf Hanna in De Ark een presentatie over haar werkzaamheden bij het Ujamaa Centrum en konden vragen worden gesteld.

Een mooie en informatieve zondagmorgen !

Als toepasselijk onderschrift een meditatieve tekst behorend bij het Haïtiaanse hongerdoek " Onder de regenboog" De regenboog symboliseert het verbond tussen God en zijn volk'

Waar de regenboog ophoudt

Waar de regenboog ophoudt
daar zal een plaats zijn, broeder,
waar de wereld liederen kan zingen,
En wij zullen er zingen,
wij samen broeder, jij en ik,
ofschoon jij blank bent en ik niet.

Het zal een droevig lied zijn, broeder,
omdat we de melodie niet kennen.
Een moeilijke melodie,
maar we kunnen het leren,
broeder, jij en ik,
En het is muziek die we zullen gaan zingen
waar de regenboog ophoudt.

H.v.Q.

Er is dit jaar haast bij...

De datum van het Paasfeest wordt in de westerse feestkalender bepaald door de stand van de maan. Op de zondag na de eerste vollemaan na het begin van de lente, rond 20 / 21 maart, zal het Pasen zijn. Die eerste vollemaan is er dit jaar al gauw na de aanvang van de lente. Zo vieren wij dit jaar vroeg Pasen, en wel op 27 maart. En reeds half mei, de 15^e, sluiten wij de Paastijd af met het feest van Pinksteren. Er is dus haast bij om tijdig met de voorbereidingen te beginnen. Ons Kerkkoor bijvoorbeeld is al begonnen met haar repetities voor de Paasmorgendienst, terwijl haar Kerstklanken nog steeds naklinken.

Ook de liturgiecommissie buigt zich in deze dagen dat dit bericht wordt geschreven over de liturgie voor de erediensten in de 40-dagentijd. Veel mooie liederen staan er in het liedboek voor deze periode. Helaas kunnen ze niet allemaal een plaats krijgen in deze liturgie. Soms echter valt je oog op één lied in het bijzonder en hoop je dat het een plekje kan krijgen. Lied 548, een lied van Maria de Groot. Maar dat hangt af van de zingbaarheid van de melodie. Onze muzikaal deskundigen mogen zich daarover uitspreken.

Ds. Piet Endedijk die wekelijks in het Oecumenisch Leesrooster kort commentaar geeft op het lied van de week zegt over lied 548: "De woorden van het 'Lied van de lijdende Gods' vragen om zorgvuldige lezing. Het is geen eenvoudige tekst. In aansluiting bij woorden uit Jesaja 50: 4-11 wordt gesproken over de weg van de navolging van de lijdende dienstknecht. De Heilige bewoont de mens en met woorden als 'schamel huis', 'onderkomen' en 'wanden' wordt het beeld van die inwoning sterker. In de volgende strofen worden andere beelden gebruikt voor God: 'lamp', 'naam', 'wijsheid'. Waarom bewoont God de lijdende? In de laatste strofe wordt daar antwoord op gegeven en die lijdende krijgt hier meer en meer het beeld van Jezus."

“Om hier te horen en te zien
een afglans van uw hoge lichten,
waarvoor zelfs serafijnen zwichten
als vuur dat vuur tot branden dient,
komen de mensen moe van strijden
op adem bij mij in mijn lijden.”

Lied 584: 4

In memoriam

Willem Jacobus van Meeuwen

Ds. van Meeuwen was als predikant van de Protestantse gemeente te Hoek gedurende vele jaren een goede buur van onze gemeente. Velen zullen zich herinneren dat hij in die periode meerdere malen het consulentchap t.b.v. onze gemeente op zich heeft genomen. Na zijn emeritaat vestigde hij zich met zijn echtgenote op een paradijselijke plek, aan het Vaatje, Sas van Gent.

De laatste jaren leidde hij vanwege zijn gezondheid een wat meer teruggetrokken leven in de kring van zijn familie en naaste vrienden.

Maar hij bleef met belangstelling volgen wat er zoal in het kerkelijk leven gebeurde in Hoek, in onze gemeente en ook elders. In december jl. vierde hij zijn laatste verjaardag en werd hij 90 jaar.

Op 14 januari kwam er een einde aan het leven van deze vriendelijke en rustige man met wie het goed toeven was.

In besloten kring werd hij begraven in Bilthoven.

Zijn overlijden betekent een groot verlies voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Moge God hen sterken en bemoedigen.

Antonie Luijendijk

“Als je naar me zoekt...

*ga naar daar waar de golven breken
naar daar waar de zee de aarde kust
want slechts daar kan ik gelukkig leven
slechts daar verkeert mijn hart in rust*

Leo Bersee

Dhr. Ton Luijendijk werd geboren in De Lier. Hij was een begaafd man en ontplooid met groot doorzettingsvermogen zijn talenten. Het stelde hem in staat om op te klimmen tot een baan met een grote verantwoordelijkheid. Met zijn vrouw en drie dochters woonde hij achtereenvolgens op verschillende plaatsen in ons land. Na zijn pensionering vestigde het echtpaar Luijendijk zich in Philippine. Tezamen toverden ze hun tuin om tot een lusthof. Maar geregeld waren ze ook te vinden op een andere geliefde plek in Normandië, hun tweede thuis vlakbij de zee. Het gedicht boven de rouwbrief verwijst naar Ton's liefde voor de zee, ook op die mooie plek. In het voorjaar van het afgelopen jaar kwam er helaas vrij onverwacht een einde aan die geregelde gang naar Frankrijk. In december jl., vlak voor het 55 jarig huwelijksjubileum, bleek dat zijn leven ten einde zou gaan. In de vroege uren van 15 januari is hij overleden in de leeftijd van 77 jaar.

Op 20 januari namen we in een dienst van Woord en gebed afscheid. Uit de bijbel werd 1 Korintiërs 13 gelezen en overdacht. Aansluitend vond de begrafenis plaats te Philippine.

Ons meeleven gaat uit naar Hannie, zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Mogen zij in dagen van gemis en verdriet bemoeidigd worden door het geloof, de hoop en de liefde waarvan 1 Korintiërs 13 spreekt. Maar de grootste van deze drie is de liefde.

Groep 't Visje

Dinsdagavond 9 februari van 19.30-21.30 uur.

De groep 't Visje is een kleine kring betrokken en gemiddeld wat jongere gemeenteleden.

In gezamenlijke bezinning en gesprek over actuele vragen rond geloof en leven in deze wereldtijd trekt men samen op.

Op 9 februari staan milieuvraagstukken centraal die aan de orde kwamen op de Klimaattop in Parijs in november jl.

Hoe verhoud je je tot de daar geuite zorgen over veranderingen van het klimaat.

Hoe geef je het een plek in je eigen leven. Spreekt daarin de bijbel ook mee en zegt de bijbel iets over zulke zaken.

Belangstellende jongere gemeenteleden zijn van harte welkom ten huize van Margriet Rous en Bart Kindt, Graaf van Vlaanderenstraat 12 te Philippine.

Thema-koffieochtend

Dinsdag 23 februari van 10.00-11.30 uur.

Thema van deze ochtend is 'Nieuw Leven'. Dat is een breed en groot thema.

We willen het overdenken in verband met de 40-dagentijd.

Deze tijd in het kerkelijk jaar nodigt uit om te onderzoeken wat in deze wereld en wat in onszelf nieuw leven wekt en wat daarentegen zich verzet tegen vernieuwing van het leven.

Beeldend spreekt hierover bijvoorbeeld de gelijkenis van Lucas 15: 11-32. Meer meditatief wordt hierover gesproken in 2 Korinthiërs 5: 14-21.

En misschien sluiten we af met Lied 982. Belangstellenden zijn van harte welkom ten huize van mw. Henny Wille, Spuikomplek 22 te Philippine.

Gemeenteavond 4 februari

Aanvang 19.30 uur te Sluiskil

Centrale vraag:
Wat voor geloofsgemeenschap willen wij zijn
en
wat is er voor nodig om dat waar te maken

Deze gemeenteavond is een vervolg op de gemeenteavond die in oktober jl. plaatsvond.

We willen ons nu met u buigen over inhoudelijke vragen.

Immers alvorens we naar de toekomst kijken is het belangrijk om eerst met elkaar in gesprek te gaan over de vraag wat voor geloofsgemeenschap we willen zijn.

Op deze gemeenteavond willen we daarom nadenken over wat ons bindt als geloofsgemeenschap; wat u zoekt in de kerk en wanneer u vindt wat u zoekt.

We hopen dat het gezamenlijk gesprek op deze avond een richting zal wijzen om in de kerkenraad weloverwogen nadere stappen te nemen met het oog op de voortgang en de toekomst van onze gemeente.

Gezien het belang en de betekenis van deze avond hopen we op uw aanwezigheid en deelname aan het gesprek.

Het leek de kerkenraad wijs om de leiding van deze avond over te dragen aan een deskundige die geen belang heeft bij wat er tussen nu en de toekomst in onze gemeente gebeurt.

Daarom is gemeenteadviseur mw. Anneloes Steglich uitgenodigd en zal zij de avond leiden.

Om zoveel mogelijk mensen bij te betrekken heeft zij voorgesteld om het onderling en gezamenlijk gesprek een gevarieerd karakter te geven.

Zo zullen we bijvoorbeeld in een groepje mogen werken aan het opstellen van een visitekaartje van onze gemeente waaruit duidelijk blijkt hoe onze gemeente zich als geloofsgemeenschap – naar binnen en naar buiten – wil presenteren.

U mag er nu al over nadenken.

De avond wordt rond 21.15 uur afgerond, waarna er gelegenheid is om met een glaasje nog wat na te praten.

Van harte welkom !

Vespers 2016

Vanaf donderdag 18 februari zijn er weer vesperdiensten in de 40-dagentijd in Philippine.

18 februari	vergeef hun
25 februari	met jou in je koninkrijk
3 maart	God, waarom
10 maart	ik heb dorst
17 maart	in jouw handen mijn geest

Als collectedoel is gekozen om mee te doen met de Vastenactie van de Elisabethparochie. Het is een reeds lang lopend project, en van veel belang voor de mensen in India.

Het geld is bestemd voor: Stichting Medisch Werk in Mumbai.

Voor de Dalith-bevolking in India is vaak verstoken van goede medische en sociale zorg. Zij behoren tot de armste mensen in het land. Via deze stichting hebben zij toegang tot betere medische zorg.

Een deel van het geld wordt ook gebruikt voor de renovatie van een hospitaaltje in de regio.

Wij bevelen dit doel van harte bij u aan.

Van de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van 14 januari is door onze oud voorzitter Anastasia Neeteson gewoontegetrouw geopend.

Daarna hebben we ons bezonnen op de vraag wat het voor elk van ons betekent om geroepen te zijn als ambtsdrager.

Dat was een mooi en boeiend onderdeel van de vergadering, zo voorafgaand aan allerlei zakelijke besprekingen.

Daarna heeft Anastasia met enkele bemoedigende woorden het voorzitterschap aan mij overgedragen.

Een voorzittershamer om te overhandigen hebben we niet, maar ik kreeg van haar wel het officiële stempel van de oude gemeente in Sas van Gent.

Namens de gehele kerkenraad heb ik daarop Anastasia hartelijk bedankt, voor alles wat ze gedaan heeft voor de gemeente en de kerkenraad, voor de plezierige, beminnelijke manier waarop ze dat gedaan heeft en meer nog omdat ze gelukkig als diaken lid blijft van de kerkenraad en ik af en toe nog op haar terug kan vallen. Ook de andere leden van de kerkenraad heb ik bedankt voor het vertrouwen dat ze mij als nieuwe voorzitter geschonken hebben. Voor zijn bereidheid om mijn oude rol als vice-voorzitter over te nemen, heb ik tot slot Levien Hamelink bedankt.

In het vervolg van de vergadering hebben we teruggekeken op de kerkdiensten in de advents- en kerstperiode.

We mogen terugkijken op een groot aantal inspirerende samenkomsten.

Aandacht was er natuurlijk ook voor de komende vespers en de veertigdagentijd.

De komende gemeenteavond op 4 februari hebben we goed doorgesproken.

Dat wordt een belangrijke avond voor de toekomst van onze gemeente.

We hebben Mevrouw Steglich, onze PKN- gemeenteadviseur, gevraagd om die avond als gespreksleider op te treden.

Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat iemand van buiten de discussies leidt, ook omdat we dan zelf goed kunnen luisteren naar wat er in onze gemeente leeft.

Het is de bedoeling dat we ons die avond vooral afvragen wat voor gemeente wij in de toekomst willen zijn, hoe we ons geloof vorm willen blijven geven, hoe we als kerk in de omgeving willen staan en wat we voor elkaar willen en kunnen betekenen.

Over die wezenlijke vragen moeten wij als gemeente gesproken hebben voordat we als kerkenraad ingrijpende zakelijke besluiten kunnen nemen over onze toekomst.

Die besluiten kunnen we niet voor ons uitschuiven, want we hebben opnieuw een brief gekregen van de Commissie Beheerszaken Zeeland waarin zorgen worden kenbaar gemaakt over onze financiële positie.

In haar laatste bijdrage als voorzitter schrijft Anastasia:

Het is niet moeilijk om voorzitter te zijn in een gemeente die zo goed naar elkaar omziet. Ik hoop dat die mooie woorden ook voor mij zullen mogen gelden.

Gertjan van der Brugge

Wie is Mw. Anneloes Steglich-Lentz

Mw. Steglich is sociaal cultureel werkster, heeft een lange staat van dienst in het kerkelijk opbouwwerk en het interculturele vrouwenwerk.

Zij is als gemeenteadviseur verbonden aan de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en werkt als consulent levensbeschouwing bij Stichting Geever.

Ontmoetingsmaaltijd

De Elisabethparochie organiseert dit jaar weer ontmoetingsmaaltijden in de vastentijd.

Op donderdag 10 maart is de maaltijd in Philippine voorafgaand aan de vesperdienst.

U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

U kunt u opgeven op een lijst in de kerk vóór 8 maart.

Of op het volgende adres: bureau@eparochie.nl

of op telefoonnummer 0115- 616006.

Aanvang: 17.00 u.

Het thema is Bengalen.

Een oosterse maaltijd.

Na de maaltijd kunt u een bijdrage geven om de kosten te dekken en voor het doel van de Vastenactie.

Er zijn op dinsdag 14 februari in Terneuzen en op donderdag 17 maart in Zuiddorpe ook maaltijden.

U kunt meer lezen op de posters, die in de kerk zullen hangen.

Bestellen huispaaskaarsen

Het is een goede gewoonte in onze gemeente om in de aanloop naar Pasen huispaaskaarsen aan te bieden.

In de hal in Sluiskil en achter in de kerk in Philippine hangen posters met een intekenlijst.

U kunt hierop voorbeelden zien van de verschillende afbeeldingen en afmetingen. U kunt er passende kandelaars bij kopen.

Wij willen de bestelling tijdig doen, opdat u de kaarsen vóór Pasen in huis heeft.

Tot uiterlijk zondag 21 februari kunt u uw bestelling opgeven.

De Diaconie

Diaconale collecten in de 40-dagentijd

Het thema van de campagne is dit jaar : IK GA

14 februari: Steun weeskinderen in Oekraïne

De leden van een tweetal kerken in Oekraïne zetten een stap naar verwaarloosde en straatarme kinderen die bij hen in de buurt wonen.

Ze vangen hen op in hun eigen kerkgebouw, geven hen een warme maaltijd, helpen bij het huiswerk en spelen en knutselen met hen. Dit is helaas hard nodig.

In Oekraïne wordt de armoede steeds groter en dat heeft grote gevolgen voor de kinderen.

Hun ouders zijn werkloos of verdienen te weinig om hun gezin te kunnen onderhouden.

Ze vertrekken naar de stad of het buitenland om werk te zoeken en laten hun kinderen over aan de zorg van oma.

Sommigen raken in hun wanhoop verslaafd aan alcohol en drugs. Met hulp van professionele medewerkers van Youth for Christ worden straatarme kinderen uit de regio opgevangen en verzorgd. Dat gebeurt in dagopvangcentra na schooltijd, maar een van de kerken heeft ook een opvanghuis waar kinderen die thuis niet veilig zijn, permanent wonen tot ze op eigen benen kunnen staan.

Op zondag 14 februari collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, zoals dit project in Oekraïne.

Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. weeskinderen in Oekraïne

21 februari: Steun kwetsbare vrouwen in India

Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India.

Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen.

Veel mannen reageren af met geweld of raken verslaafd.

En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs.

Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen.

Dat doen ze samen met het Priscillacentrum.

Dit centrum 'leent' een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren.

De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger.

De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg.

Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God.

Dat verandert hun leven totaal! "Ik was een verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen." vertelt een van hen.

Na een jaar kan de kerk het project meestal zelfstandig runnen en verhuist het Priscillacentrum naar een ander kerkgebouw.

Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost-India.

Op zondag 21 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project in India.

Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen in India.

28 februari: Steun kinderen in Nederland

Veel kinderen in Nederland zitten in de knel.

Alleen al in Den Haag komen 22.000 kinderen uit een arm gezin. En een op de drie asielzoekers is jonger dan 18 jaar.

Hun leven is niet vrolijk, zoals dat van een kind zou moeten zijn. Ze hebben vaak al veel meegemaakt thuis of toen ze vluchtten: eenzaamheid, verwaarlozing, honger, geweld.

Iedere dag moeten ze omgaan met ouders die vaak gespannen, verdrietig en onzeker zijn. Gelukkig zijn er plekken in Nederland waar deze kinderen op adem kunnen komen en zonder zorgen kunnen spelen en genieten.

In Den Haag is er de Kinderwinkel, een project van Stek, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag.

In de Kinderwinkel is iedere dag wel iets te doen voor kinderen: sport en spel, huiswerk- en knutseluurtjes.

Tieners runnen er hun eigen restaurant en doen mee met Rock Solid, een bijbelclub.

In alle AZC's van Nederland is de Vrolijkheid elke week een middag aanwezig.

Kunstenaars laten de kinderen verhalen vertellen, theater maken, dansen en schilderen.

Zo verwerken kinderen hun ervaringen en groeit hun zelfvertrouwen.

Op zondag 28 februari collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Nederland zoals dit diaconale project.

Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen in Nederland

Diaconie

Collectes:

November	€ 420,35
December	€ 292,17
Via bank	€ 5,00

Extra collectes:

1 november Najaarszendingscollecte	€ 91,79
24/25 December Kinderen in de Knel	€ 368,67
27 december Kerk en Vluchteling	€ 60,92

Jaardoel t.b.v. Ujamaa Centre

Op 17 januari hadden we Hanna Wapenaar in ons midden, die namens Kerk in Actie werkt in het Ujamaa Centre in Pieter Maritzburg, ons jaardoel van de afgelopen periode.

In de vorige Schakel mochten wij u melden dat de tussenstand € 664,81 was.

In de dienst van 17 januari hebben we voor de laatste keer gecollecteerd voor dit jaardoel.

We vroegen u er nog een schepje bovenop te doen.

Nu, u heeft er een grote schep bij gedaan: € 272,61!

De eindstand bedraagt dus € 937,42.

Als diaconie zullen we dit afronden op € 1.000,00.

Dank u wel.

Kerkbalans 2016

In de tweede helft van januari is de actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd, dan willen we u daarvoor hartelijk bedanken!

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt is het nog te vroeg om inzicht in de resultaten te hebben.

Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben vragen: wilt u het deze maand nog doen? De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk.

We hopen u volgende maand te informeren over de uiteindelijke resultaten.

Tot slot nog een heel hartelijk bedankt voor alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie.

Dank voor jullie inzet, die Kerkbalans mede mogelijk maakt!

Verjaardagsfonds Philippine

Januari, de maand om de balans over het afgelopen jaar 2015 op te maken.

Onze vrijwilligsters zijn er weer druk mee bezig geweest en met succes. Van harte bedankt daarvoor!!

In het afgelopen jaar werd het mooie bedrag van 668,70 euro ingezameld. Voor het verjaardagsfonds bijna een record bedrag.

Het onderhoud van het kerkgebouw, een gemeentelijk monument, blijft geld kosten en het ingezamelde geld is een welkome bijdrage. Alle geefsters en gevers hartelijk dank.

Ook in 2016 gaan wij op dezelfde weg voort en hopen daarbij op uw aller medewerking.

dvn

Administratie december 2015

Collecten

Kerkdiensten € 256,88

Extra collecte pastoraat € 51,13

Verjaardagsfonds Philippine € 565,12

Gift

Wij mochten 2x € 25.00 ontvangen voor

De Schakel € 50,00

Vrijwillige Bijdrage

Toezeggingen € 35.367,77

Ontvangen € 31.513,77

Mutaties ledenbestand

Overleden:

10-1-2016 Dhr. R. Hemelsoet
Canadalaan 59, 4551AK Sas van Gent

14-1-2016 Dhr. W.J. van Meeuwen
Vaasje 1 , 4551ME Sas van Gent

15-1-2016 Dhr. A. Luijendijk
Waterdijkbos 9, 4553DB Philippine

Verhuisd:

11-1 2016 Dhr. C.G.A. Neijenhof
van: Tivoliweg 41 C, 4561HK Hulst
naar: Mosselbank 20, 4553CH Philippine

13-1-2016 Dhr. J. Neuféglise en
Mevr. F.E. Neuféglise – de Reu
van: Burghoefnagelstr. 21,4551 HE Sas van Gent
naar: Vier Ambachtenstr. 56, 4551 HB Sas van Gent

Crèche en kindernevendienst:

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel Voor 23 februari 2016



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW IJzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.