

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



november 2015

jaargang 44 nr: 10

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres: www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl
2

Erediensten

November

Zondag 1	Sluiskil	Gedachtenis der namen Ds. A. van Andel	10.00 uur
Zondag 8	Philippine	Ds. N. Vlaming	10.00 uur
Zondag 15	Sluiskil	Feestdienst Ds. A. van Andel	10.00 uur
Zondag 22	Philippine	Ds. E. Rooze	10.00 uur
Zondag 29	Sluiskil	1e advent Ds. A. van Andel	10.00 uur

December

Zondag 6	Philippine	kand. E. Maassen	10.00 uur
----------	------------	------------------	-----------

Levenslied

We openen deze aflevering met een kort verslag van de bijeenkomsten, die in de voorbije periode in onze gemeente werden gehouden.

Wellicht wordt elders in deze Schakel een activiteit nog nader belicht.

In het kader van de Vredesweek organiseerde een oecumenische werkgroep, m.m.v. Vluchtelingenwerk Zeeland en de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch Vlaanderen, op 25 sept. een **bijeenkomst in de Ark te Sluiskil, met als thema "Vrede en Vluchtelingen"**. Gezien het grote aantal vluchtelingen, waarvan een deel ook in onze regio wordt gehuisvest, was dit een meer dan actueel onderwerp !

De gemotiveerde aanwezigen maakten hun keuze uit de drie geboden mogelijkheden, een themafilm, het bereiden van gerechten door vluchtelingen en allochtonen en het luisteren naar het levensverhaal van enkele vluchtelingen.

Met een samenzijn in de kerkzaal werd de avond plenair afgesloten.

Het aspect, dat de avond mede zeer geslaagd maakte, was, dat NIET OVER, maar MET de vluchtelingen werd gesproken!

Op de gemeente-avond van 1 okt. , werd aan de hand van een financieel overzicht van Kerkbeheer, met daaraan gekoppelde stellingen, nagedacht over de toekomstmogelijkheden van onze gemeente, voordat er beslissingen worden genomen.

De gemotiveerde en enthousiaste inbreng van de gemeenteleden, maakte de avond tot een succes. De avond zal waarschijnlijk nog een vervolg krijgen.

Het thema van de dienst van 4 okt. , Israel-zondag, werd ontleend aan de Joodse feestkalender: het Loofhuttenfeest. Dit feest gedenkt tegen de achtergrond van de vlucht uit Egypte van de Israëlieten het wonen in de woestijn in hutjes gedurende 40 jaar.

De dienst werd opgeluisterd door het Westzijderkerkkor o.l.v. dhr. Chris Helfensteijn. Ds. Annemarie van Andel bouwde een hechte band op met dit koor, toen haar standplaats Zaandam was. Het koor ondersteunde de gemeentezang en bracht zelf enkele nummers ten gehore. Uit de kaart met leuke reacties, die de kerkenraad vanuit Zaandam mocht ontvangen, blijkt, dat de ontmoeting zeer op prijs is gesteld, hetgeen wederzijds is. We danken het koor !

In deze opsomming van activiteiten stippen we kort de visitatie van 13 okt. aan. Visitatie is één van de mogelijkheden, om vanuit de landelijke kerk contacten met de gemeenten te onderhouden.

Op 13 okt. werd aan alle geledingen van onze gemeente de gelegenheid geboden, om over het reilen en zeilen van de gemeente met de visitatoren

ds. Aart van Houweling en mw. Koos Meulenberg van gedachten te wisselen. Voor zover bekend, is alles naar tevredenheid verlopen. Het wachten is op het verslag !

In de rij activiteiten moet zeker ook de avond van 15 okt. in de Prot. kerk te Philippine worden vermeld, waarop ds. Nico Vlaming sprak over Gebeden en Gedichten in Liedboek 2013.

Ds. Vlaming maakte deel uit van een werkgroep die was belast met het selecteren van teksten, gedichten en gebeden in het nieuwe Liedboek.

Onder de inspirerende leiding van ds. Vlaming lazen de aanwezigen gedurende de avond enkele prachtige teksten uit het Liedboek en zongen ze in samenhang daarmee enkele liederen.

Voor de liefhebber een avond om van te smullen !!!

Tot slot vermelden we nog, dat de goedbezochte Sasse **"thuiswedstrijd "van 18 okt. in De Redoute , weer een goed gevoel gaf !**

De bovengenoemde activiteiten stemmen tot tevredenheid, maar er zijn ook verdrietige berichten te melden.

_ Op 29 september overleed in zorgcentrum De Redoute te Sas van Gent, op de leeftijd van 92 jaar, mw. Elisabeth Platschorre – Paardekooper. Mw. Platschorre woonde tot mei van dit jaar zelfstandig en verhuisde toen naar De Redoute. De afscheidsplichtigheid vond op 5 oktober plaats in familiehuis "De Geslootene Boom"

Na Levenslied treft u een "In Memoriam "aan van de hand van ds. Annemarie van Andel.

_ Dhr. J. P. Klaassen, Landstraat 1 , Sluiskil, wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte. We wensen hem heel veel sterkte en volharding toe om de noodzakelijke behandelingen te kunnen doorstaan. Ook zijn dierbaren laten we delen in ons medeleven.

_ Mw. Elly Stam uit Terneuzen is weer in het ziekenhuis opgenomen. Hoewel het nu redelijk goed met haar gaat, blijft de zorg. We denken aan haar en haar dierbaren.

_ Mw. J. van der Linde, Hendrikstraat 8 , Sas van Gent, ondervindt de ongemakken van de ouderdom, waardoor het leven soms moeilijk en verwarrend is. We willen haar steunen met ons medeleven.

Het onderschrift bij deze aflevering is een wijze raad, die we in de P Z C lazen en die zeker bestemd is voor diegenen, die in de maatschappelijke discussie het doorstane leed van de vluchtelingen bagatelliseren.

**"Wil de vluchteling begrijpen,
alvorens te eisen,
zelf begrepen te worden."**

In memoriam

Elisabeth Platschorre-Paardekooper

Elisabeth Platschorre vestigde zich in 1949 met haar echtgenoot, Marinus Platschorre, in Sas van Gent aan de Poeldijk. Komend van het eiland Zuid Beveland, waar ze was geboren en getogen, moet deze verhuizing naar de grens met België zoïets als een verhuizing naar het buitenland zijn geweest. Maar ze paste zich aan en leerde de taal verstaan. Met haar gezin heeft ze er vele jaren mogen wonen, en ook daarna. Het overlijden van haar geliefde man, in april 2013, betekende voor haar een groot verlies. Toch gaf ze ook daarna waardig en in eenvoud vorm aan haar leven. In mei van dit jaar nam ze het besluit om naar de Redoute te verhuizen, omdat de zorg rondom haar toenam en ze haar kinderen niet tezeer tot last wilde zijn. Ook daar vond ze haar plaats. Deze zomer echter werd ze zwakker. Op dinsdag 29 september is zij toch nog onverwacht overleden. Een moment van grote barmhartigheid, want daardoor werd haar een operatie bespaard waarvan niemand, ook zij niet, de gevolgen kon overzien. Ze is 92 jaar geworden.

Omringd door familie en vrienden namen we op 5 oktober jl. afscheid van haar in een dienst van Woord en Gebed, die plaatsvond in De Geslootene Boom te Sas van Gent. Wij gedachten in dankbaarheid haar leven, waarbij uit het boek Prediker 3: 1-13 werd gelezen. Aansluitend vond de crematie plaats te Terneuzen.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en allen die haar na hebben gestaan wensen we troost en verbondenheid toe. Dat God hen zegene.

Wij gedenken

*"Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede van uw ene Naam."*

(Liedboek 733: 1)

Zo willen wij in de dienst van de gedachtenis van de namen op zondag 1 november hen gedenken van wie wij in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Naaste familieleden hebben een uitnodiging ontvangen voor deze eredienst. We hopen dat zij in de gelegenheid zijn om te komen om met ons iemand die hen na stond te gedenken.

In de dienst van de gedachtenis van de namen gedenken wij in het Licht van Pasen en noemen wij de namen van:

Cornelia de Bruijne-Witte Terneuzen
† **16 december 2014 in de leeftijd van 86 jaar**

Jacob Hubrecht van Dijke Sas van Gent
† **19 januari 2015 in de leeftijd van 81 jaar**

Maria Levina Kooman Hoek
† **25 januari 2015 in de leeftijd van 100 jaar**

Elisabeth Janna Hamelink-van Dixhoorn Hoek
† **26 februari 2015 in de leeftijd van 87 jaar**

Jannetje Brons Hulst
† **5 juli 2015 in de leeftijd van 82 jaar**

Elisabeth Platschorre-Paardekooper Sas van Gent
† **29 september 2015 in de leeftijd van 92 jaar**

*Allen die zo, zonder adem
biddende zijn voorgedaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste Naam."*

(Liedboek 733: 2)



De Oecumenische Werkgroep van de Elisabethparochie en de Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil brengt graag de Open Middag op zondag 1 november onder uw aandacht.

VOOR WIE STEEKT U EEN KAARSJE AAN?

Open Oecumenische middag zondag 1 november 2015

Louisastraat 43 te Sluiskil (Protestantse kerk) 14.00 – 17.00 uur

voor wie rust en stilte zoekt

"om te gedenken:

een geliefde die u tot zegen is geweest

van wie u de naam niet wilt vergeten

voor wie u een kaarsje wilt aansteken

*maar ook om andere redenen bent u welkom
om zomaar even binnen te lopen*

Hartelijk welkom !

Gedurende de middag is er elk half en heel uur muziek en voordracht van gedichten

In de kerkzaal is een kleine tentoonstelling van kunstwerken van mensen uit de regio.

Er is koffie / thee en een luisterend oor voor wie dat wil

Programma

14.00 uur Openstelling kerk

Stilte

14.30 uur Klarinet: Marie-Claire Zegers (Sluiskil)

Stilte

15.00 uur Gitaar en zang: Diederik Benjaminsz (Sluiskil)

Stilte

15.30 uur Gitaar: Aad van der Weck (Sas van Gent)

Stilte

16.00 uur Gitaar: Aad van der Weck (Sas van Gent)

Stilte

16.30 uur Koormuziek van Johann Philipp Krieger (1649-1725):
koorgroep o.l.v. Theo Hamelink

Stilte

17.00 uur Afsluiting

De kunstwerken zijn ter beschikking gesteld door:

Sia Braakman (Philippine)

keramiek

Patrick Cornelis (Sas van Gent)

beelden in steen

Rinus Verwijs (Terneuzen)

beelden in steen

Marie José van der Meirsch (Terneuzen)

drie handgeschilderde iconen

Theo Strik (Sluiskil)

schilderijen **"The Passion"**

Frans Kegels (Sas van Gent)

kleine werkjes in zwart-wit

Wil de Velde (Axel)

schilderijen

Jubilea protestantse gemeente te Philippine, Sas van Gent, Sluiskil

Omdat er, zo'n 370 jaar geleden, in de vestingplaatsen Sas van Gent en Philippine protestanten onder de bevolking waren, werden er kerken gesticht. Het wel en wee van deze geloofsgemeenschappen is onder anderen beschreven door Fred. Caland in zijn boek De Hervormde Gemeente van Sas van Gent. Toen in 1815 Napoleon het veld moest ruimen en er een verenigd koninkrijk der Nederlanden werd gesticht was het militaire nut van de vestingsteden verleden tijd en werd begonnen met de ontmanteling.

Niet alleen de versterkingen werden afgebroken ook de garnizoenen verdwenen en daarmee een groot aantal van de gelovigen. Dit leidde er toe dat in 1815 de twee protestantse kerkgemeenschappen werden samengevoegd tot één kerkgemeenschap Sas van Gent-Philippine. Het 175 jarig jubileum hebben we in 1990 uitgebreid gevierd in en rond ons voormalig kerkgebouwen in Sas van Gent en Philippine. Helaas hebben we het kerkgebouw in Sas van Gent om financiële redenen moeten verkopen maar het is nog steeds prominent in Sas van Gent aanwezig.

Dit jaar vieren we dus het 200 jarig bestaan van deze gemeente. Twintig jaar geleden is ze met Sluiskil gefuseerd en vormt nu de protestantse gemeente te Philippine, Sas van Gent, Sluiskil. Tweehonderd jaar en twintig jaar geeft reden tot herdenken en vooruit blikken. Dat doen we op zondag 15 november 2015 in ons kerkgebouw in Sluiskil.

Een extra reden tot geeft het kerkkoor dat dit jaar 65 jaar bestaat.

Met Hart en ziel vieren en verbinden

zo wil onze gemeente haar jubilea vieren
zondag 15 november a.s.

Enkele memorabele data uit de historie van onze gemeente:

De protestantse gemeente te Philippine bestond vorig jaar 380 jaar (1^e predikant in 1634).

De protestantse gemeente te Sas van Gent bestaat sinds 1645 dus minstens 370 jaar.

Er was bijna 150 jaar een Waalse (protestants, Frans sprekend) gemeente in Sas van Gent, van 1654 tot 1793.

In 1815 vormen de protestantse gemeenten te Philippine en Sas van Gent één gemeente, 200 jaar geleden.

De protestantse gemeente te Sluiskil werd 140 jaar geleden gesticht, in 1875.

Het kerkkoor van de protestantse gemeente werd 65 jaar geleden opgericht in Sas van Gent, in 1950.

Sinds 20 jaar werken de protestantse gemeenten te Philippine-Sas van Gent en te Sluiskil intensief samen, als was het een fusie.

Sinds 2005 bestaat (formeel) de Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil

Bovenstaande data geven aan dat er veel reden om als gemeente feest te vieren in dankbaarheid dat wij na zo lange tijd nog steeds een levende gemeente zijn die dienend in de samenleving tracht te staan.

Het motto van 15 november is 'met hart en ziel vieren en verbinden'.

Dat we onze jubilea met hart en ziel willen vieren verwijst naar die dankbaarheid, verwijst ook naar wat ons week in week uit in kerkdiensten en onderlinge ontmoetingen bijeen brengt en verbindt: het WOORD, dat is ingevouwen in de bijbel.

Een Woord dat ons wil inspireren om er voor elkaar te zijn in navolging van Jezus Christus.

Ieder zal dat op zijn/haar wijze proberen te doen, met hart en ziel. Want zonder dat, zonder hart en ziel, gaat dat niet.

Zonder dat zou er ook weinig te vieren zijn.

Bij het woord 'verbinden' in het motto van 15 november wil ik even blijven staan.

Het behoeft geen betoog dat het Woord verbindt.

Maar dat is niet altijd zo en dat is ook niet altijd zo geweest in deze regio.

Wie kijkt naar het begin van de protestantse gemeenten in Philippine en Sas van Gent ziet dat dit heeft plaatsgevonden tegen het einde van de 80-jarige oorlog.

Een oorlog waarin er ook strijd was over godsdienst en geloof.

In die dagen waren de tegenstellingen tussen de Rooms Katholieke kerk en de zich verbreidende Protestantse bewegingen scherp.

In de noordelijke Nederlanden was het gereformeerd protestantisme de alles overheersende godsdienst.

Toen Frederik Hendrik op last van de Staten Generaal in 1633 het Spaanse Fort St. Philips en in 1645 het stadje Sas van Gent veroverde op de (Rooms Katholieke) Spanjaarden,

kwamen beide plaatsen onder het gezag van die Staten te liggen. Vrijwel meteen werd het protestantisme ook hier de heersende godsdienst.

Rooms Katholieken moesten voor het houden van erediensten maar elders soelaas vinden.

Competitie en strijd legde dus de grondslag voor een deel van onze gemeente! Zulke dingen verbinden wel, maar dan vooral naar binnen toe, naar mensen met eenzelfde overtuiging.

Gelukkig zijn de verhoudingen tot andere kerken en geloven na verloop van tijd minder scherp geworden.

De oprichting van de Protestantse gemeente te Sluiskil verliep vreedzamer.

Zij had tot doel een kerkelijk thuis te stichten voor protestanten die zich hier vestigden in de 19^e eeuw ten tijde van de opkomende industrieën in de Kanaalzone.

Na de 2^e Wereld Oorlog en in het spoor van de ontkerkelijking en de secularisatie wordt het steeds vanzelfsprekender dat van elkaar onderscheiden kerkelijke verbanden verbindingen zoeken tot elkaar.

Men weet en erkent dat men elkaar nodig heeft en men leert steeds beter om onderlinge verschillen te overbruggen.

Er is echter vanuit kerkelijke gemeentes nog steeds sprake van verlegenheid over de vraag hoe we ons als kerk en christen kunnen verbinden met mensen buiten de kerk: onze burens bijvoorbeeld.

Het is een vraag die nu, nu kerken kleiner worden en in de samenleving een marginale positie innemen, meer en meer naar voren treedt.

En ik denk dat het goed is dat de kerk die vraag stelt, maar het is wel wat laat.

Je komt de vraag ook al tegen bij Dietrich Bonhoeffer.

In zijn brieven, die hij schreef in zijn cel in 1944, kom je opmerkingen tegen over een religieus christendom.

Het doelt op een christendom dat zich niet zozeer bekommert om het instand houden van kerkelijke gemeentes, maar dat zich fundamenteel laat inspireren door het optreden en het mens-zijn van **Jezus Christus. Hij formuleert dat als 'er-zijn-voor-een ander'. Het** is jammer dat hij helaas niet in de gelegenheid is geweest om zijn gedachten verder uit te werken. Hij stierf door ophanging vlak voor de bevrijding in 1945.

Zijn opmerkingen inspireren tot de vraag of het een droom van Jezus is geweest om een instituut Kerk te stichten? Of wilde hij mensen inspireren om werkelijk met hart en ziel zich aan elkaar te verbinden? Sprak hij daarom over de droom van het Koninkrijk waarin grenzen en verschillen tussen mensen overbrugd worden? Riep hij op tot geloof in dit koninkrijk om mensen te doen inzien dat hun menselijkheid is wat hen verbindt met anderen?

En als dat zo is, wat zien we dan voor ons? Een instituut kerk of iets anders, een leefgemeenschap bijvoorbeeld, een gemeenschap van mensen die altijd weer op zoek is naar het verlorene, naar wie een naaste nodig en iemand die hem/haar –voor een tijdje- bijstaat?

'Met hart en ziel vieren en VERBINDEN' roept deze gedachten op.

Vanuit de historie kijkend naar de toekomst kunnen we om zulke vragen niet heen. Ze komen wellicht in een wat andere vorm aan **de orde in de paneldiscussie die zondag 15 november 's middags** zal plaatsvinden. We zijn dankbaar dat ds. Henk van de Berg (voormalig predikant van deze gemeente) en pastor Marjan Dieleman-Fopma (pastoraal medewerkster van de Elisabethparochie) bereid zijn daaraan mee te werken.

In korte statements zullen zij, terugblikkend op de historie van de presentie van de kerk in de samenleving van deze regio, lijnen trekken naar de toekomst: welke mogelijkheden en kansen zien zij voor de presentie van de kerk in de samenleving van deze regio?

Welke mogelijkheden om ons te verbinden met 'onze burens'?

We hopen dat alle gemeenteleden zich bij de vormgeving van het vieren van deze jubilea willen laten betrekken. Elders leest u hoe ook u uw bijdrage kunt geven in de versiering van de kerk en in de verzorging van een gebakken lekkernij. Moge het een mooie en gezegende dag worden waarin wij in dankbaarheid over wat ons is gegeven ons durven uitstrekken naar de toekomst. En dat ook **mensen, 'onze burens', die wel of niet betrokken zijn bij een kerk dit** feest met ons willen meevieren.

Annemarie van Andel

Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
viert haar jubilea :

200 jaar Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent
20 jaar fusie PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
65 jaar kerkkoor PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil

Op zondag 15 november a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur
in het Protestants Kerkgebouw in Sluiskil

Thema

'MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN'

Programma

10.00 uur Feestelijke kerkdienst in bloemrijke kerk m.m.v. kerk-
koor o.l.v. dhr. P. Hamelink

11.00 uur Koffie en / of theedrinken in de Ark

12.00 uur Lunch

13.00 uur Presentatie geschiedenis van onze Protestantse Ge-
meente

14.30 uur Paneldiscussie met ds. Henk van de Berg en pastor
Marjan Dieleman-Fopma

16.00 uur Afsluiting

Het kerkgebouw aan de Louisastraat zal voor deze dag door alle gemeenteleden feestelijk in de bloemen worden gezet en ook **wordt er door alle gemeenteleden onder het motto 'heel de gemeente bakt met hart en ziel' gezorgd voor een hapje bij de koffie / thee in de Ark** (zie berichtgeving hierover elders in deze Schakel)

Voor de paneldiscussie hebben we ds. Henk van de Berg en pastor Marjan Dieleman-Fopma, beiden goede bekenden in deze gemeente. Zij zijn ook bekend met (kerk)historische aspecten in onze regio. Discussie vanuit het thema:

Welke betekenis had de kerk / onze gemeente in de historie in en voor deze regio?

Welke betekenis zou de kerk / onze gemeente vanuit dit historisch perspectief kunnen hebben in de toekomst in en voor deze regio?

Van de viering van onze jubilea zijn diverse mensen en instanties, zowel binnen als buiten de kerk, in kennis gesteld middels een uitnodiging om dit feest met ons mee te vieren.

Maar de kerkenraad hoopt dat u als gemeentelid en lezer van de Schakel deze dag of een gedeelte van deze dag wilt meevieren. We hopen u te mogen begroeten!

65 jaar Kerkkoor

Het kerkkoor van onze gemeente viert dit jaar het 65 jarig bestaan.

Opgericht in 1950 door de toenmalige predikant Ds. van der Graaf, de organiste mevrouw Goldschmeding en de dirigent de heer Henink.

Ondersteuning en verbetering van de kerkzang was het hoofddoel van het koor.

Dat is het al die jaren gebleven totdat zo'n tien jaar geleden de animo om een heel jaar rond actief te zijn afnam en we besloten om enkel op hoogtijdagen (Kerst en Pasen) onze medewerking te verlenen.

Praktisch betekent dit, tien repetitie avonden voor de Kerstviering en tien repetitie avonden voor Pasen.

Dit heeft er toe geleid dat het koor momenteel zo'n 25 leden telt met een redelijke stem verdeling.

De huidige dirigent Piet Hamelink, onze muzikale leidsman, treed in de voetsporen van Wim de Die die, verreweg het grootste gedeelte van het 65 jarig bestaan, het koor leerde, dirigeerde en inspireerde.

Ontstaan als kerkkoor in Sas van Gent is het nu, na de verkoop van het kerkgebouw daar, gegroeid tot het kerkkoor van de protestantse gemeent te Philippine, Sas van Gent, Sluiskil.

We hopen nog vele jaren te mogen zingen, want "wie zingt is een gelukkig mens".

Feest 200 jarig bestaan



“Heel de kerk bakt”

Zoals u in deze Schakel kunt lezen, wordt dit jubileum uitgebreid gevierd. Daarom willen we aan de dames en heren die graag **bakken, vragen om cupcake's te bakken. Deze zijn voor 's middags** bij de koffie en om uit te delen aan de burens. We hebben er ongeveer honderd nodig. Het maakt niet uit of ze hartig of zoet zijn, versierd of niet versierd, maar wel per stuk ingepakt in folie en met een lintje dicht gebonden zodat er ook een kaartje aan kan.

Wie cupcake's wil bakken, graag opgeven bij Marleen.



“Heel de kerk versierd”

Om de kerk te versieren willen we aan de gemeenteleden vragen om 15 november een bosje bloemen of een herfstbakje mee te nemen naar de kerk. Dit graag met een vaas erbij, omdat in de kerk van Sluiskil waarschijnlijk niet genoeg vazen aanwezig zijn.

“Heel de kerk feest”

Om alles goed te laten verlopen, willen we vragen om u op te geven als u wilt blijven lunchen. We weten dan hoeveel broodjes, koffie en thee voorzien moet worden.

De lijsten waarop u zich kunt aanmelden liggen in de kerken.



Namens de feestcommissie,
Marleen Dieleman.

Terugblik avond Vrede en Vluchtelingen

Op 25 september jl. bezochten ca. 80 mensen de grensoverschrijdende oecumenische avond in het kader van de Vredesweek 2015, **waaraan ook de organisatie 'Kerk en Vluchteling' medewerking verleende.**

Het werd een bijzondere avond waar Zeeuws Vlamingen, Vlamingen en Vluchtelingen, m.n. uit Afghanistan, Syrië en Eritrea elkaar ontmoetten.

Er werd geluisterd naar verhalen en er werden vragen gesteld.

Er werd gekeken en gesproken over filmbeelden.

En er werden exotische hapjes met elkaar gedeeld.

Het overkoepelende thema van de Vredesweek was 'Vrede verbindt'.

Daarvan hebben de aanwezigen op deze avond iets mogen ervaren.

Vrede verbindt mensen, ongeacht hun herkomst, geloof of etniciteit.

Tijdens het luisteren naar verhalen van een paar vluchtelingen, las mw. Mw. Zahra Haydari een soort getuigenis voor.

Ik geef haar indrukwekkende woorden onderstaand door die ze **begon met 'In de naam van Allah'.**

Het getuigenis van mw. Zahra Haydari

“Ik ben een mens die hier ver vandaan is gekomen.

Namelijk uit Afghanistan.

Ik wil jullie niet al te zeer belasten met mijn verhaal over mijn reis naar Nederland.

Mijn boodschap aan jullie is dat wij allemaal mensen zijn met een andere cultuur en een ander geloof, maar wel allemaal mensen met een hart en ziel. M.i. betekent vrede elkaars rechten respecteren.

In een klein gezin heeft iedereen ook eigen meningen.

Dus het is heel normaal dat er in de wereld verschillen van mening zijn.

Het maakt niet uit welk geloof, cultuur, etniciteit of afkomst we hebben. Maar we moeten niet vergeten dat we allemaal mens zijn en moeten alles in deze wereld met elkaar delen.

Ik hoop op een dag dat iedereen elkaar respecteert, ongeacht de verschillen.

Na drie jaar verblijf in Nederland probeer ik aan iedereen te laten zien dat mijn Hijab en mijn geloof me niet verhindert om een mens te zijn.

Ik kan ook, net als andere mensen, met vrede iets positiefs in de samenleving doen en hiervoor heb ik jullie hulp ook nodig. Ik hoop dat jullie wat wijzer zijn geworden door mijn presentatie. **En ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en geduld.”**

Noot: een Hijab is een hoofd- en schouderbedekking van een Moslima.



Jaarverslag Ujamaa Center

Hanna Wapenaar stuurde het jaarverslag van 2014 naar de ZWO-groep van de Classis Zeeuws-Vlaanderen. Hieronder volgt een voorbeeld van het werk wat daar gedaan wordt.

Programma Broodtheologie

Workshop in Escourt over werkloosheid, armoede en ongelijkheid geleid door ds. Sithembiso Zwane. De deelnemers waren voorgangers van kerken in de townships en op het platteland.

De cursus in Estcourt was een vervolg op de eerste cursus in **Eshowe, die gericht was op het thema 'werkloosheid, armoede en ongelijkheid'. De 'Zien-Beoordelen-Handelen' methode werd** gebruikt om de sociale context te analyseren, waarbij gekeken werd naar de betekenis van werkloosheid, armoede en ongelijkheid voor gewone plattelandsgemeenschappen en stadse gemeenschappen. Het werd duidelijk dat de meeste van deze gemeenschappen vergelijkbare socio-economische problemen kennen, die vragen om ingrijpen en analyse. De kerkleiders in Estcourt klaagden over de slechte staat van de gemeenschappen die zij dienen en dat zij niet in staat zijn om de basale voorzieningen te bekostigen. Wanneer we beginnen bij het Zien is de realiteit van de gemeenschappen, die op de cursus vertegenwoordigd waren, duidelijk. Eén vrouw presenteerde haar verhaal van extreme armoede, die begon toen zij haar baan verloor. Ze worstelde om de 10 familieleden te voeden (inclusief haar kleinkinderen van wie de ouders waren gestorven aan HIV-gerelateerde ziektes) en zij ontving geen overheidssteun. Tijdens de cursus refereerden we aan haar verhaal als een typisch voorbeeld van hoe gewone gemeenschappen zijn geraakt door economische mondialisering en neo-liberalisme.

Tijdens het Beoordelen hebben we gekeken naar het Evangelie volgens Lukas 4: 18 t/m 21 als antwoord op de socio-economische toestand van de vrouw. Jezus kwam om het Goede Nieuws te verkondigen aan de armen en gevangenen, aan de verdrukten, maar **de vraag is welk 'Goede Nieuws'? Werkloze jongeren zijn wanhopig op zoek naar het 'Goede Nieuws' van een baan in hun leven. Hun realiteit is echter chronische werkloosheid.**

In het Beoordelings-deel van onze workshop keken we naar de persoon van Jezus Christus in het Evangelie en begonnen met het **beantwoorden van de vraag naar het 'Goede Nieuws'. De Jezus,** waar Lukas naar verwijst in zijn tekst, was niet een passieve Jezus die buiten de socio-economische en politieke realiteit van zijn tijd stond, maar een activistische Jezus, die bezorgd was om sociale rechtvaardigheid en economische zelfstandigheid.

Dit was een ideologische Jezus, die tegen overheersende instituten was, die de armen en de gemarginaliseerden onderdrukten en een verwerpelijke armoede en ongelijkheid creëerden in de gemeenschappen. De verbinding met onze huidige situatie van werkloosheid, armoede en ongelijkheid is dat onze gemeenschappen **wanhopig zoeken naar 'Goed Nieuws' van socio-**economische rechtvaardigheid, werkgelegenheid, toegang tot voedsel en een behoorlijk inkomen. De revolutionaire Jezus in de tekst zou nu net zo radicaal zijn geweest als toen over de structurele institutionele ongelijkheid.

Dit is de Jezus, die onze gemeenschappen zullen waarderen, niet als een meester die onderdeel is van de elite en bezig is met het in stand houden van deze situatie.

De predikanten werden door deze methode tot nadenken uitgedaagd, omdat zij gewend zijn aan de traditionele lezing, waarbij deze passage wordt gelezen als spirituele tekst over de noodzaak van verlossing.

Dit was een nieuwe groep predikanten waar Ujamaa nog niet eerder mee had gewerkt en de analyse was voor hen eerst heel ongemakkelijk.

Er is een afspraak om mee te doen in campagnes en openbare fora in een poging om meer te informeren.

En het 'Slechte Nieuws' uit te dagen dat wordt gegeven aan armen en gemarginaliseerde gemeenschappen door een onrechtvaardig economisch systeem van neoliberalisme.

Programma Publieke Theologie

Diaconale Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek:

Predikant in Thailand

zondag 1 november 2015

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze zondag gecollecteerd voor de ondersteuning van het werk van Kerk in Actie: Beurzen voor studenten in Thailand.

In Thailand is slechts 1% van de bevolking christen.

De meeste christenen zijn lid van Church of Christ. Deze **presbyteriaanse kerk bestaat zo'n 150 jaar en heeft een goede naam opgebouwd.**

De kerk heeft veel scholen en ziekenhuizen opgericht.

Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. opgeleid aan de Theologische Faculteit McGilvary.

Deze faculteit is een van de twee christelijke universiteiten in het land en biedt ook een Engelstalige Masteropleiding aan.

Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek.

Veel studenten uit de buurlanden komen naar McGilvary, maar hebben beperkte financiële middelen.

Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-predikanten uit de buurlanden die aan McGilvary willen studeren.

In 2015 wil Kerk in Actie vijf studenten die kans geven.

Diaconale Collecte Kerk in Actie Diaconaat: Wereldhuis, een veilige plek

Zondag 15 november 2015

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze zondag gecollecteerd voor de ondersteuning van het werk van Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat: Wereldhuis, een veilige plek.

De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden.

Volgens schatting leven er in Amsterdam 15.000 mensen zonder een verblijfsvergunning.

In het Wereldhuis komen vooral arbeidsmigranten.

Een klein deel van de bezoekers is uitgeprocedeerde vluchteling. Daarnaast zijn er ook slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie in het Wereldhuis te vinden.

Het Wereldhuis is voor hen een plek om even op adem te komen en nieuwe vrienden te maken.

Maar zij kunnen er ook terecht voor juridisch advies, een platform van belangenbehartiging, taalcursussen, fietslessen, medische zorg en starterstrainingen voor wie een eigen bedrijf wil beginnen.

Iedere week is er een dag speciaal voor vrouwen.

Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen, dat ze op eigen kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen.

Enveloppenactie 15-11-2015

Op 15 november vieren we in onze gemeente in het kader van de oogstdienst dat we dankbaar zijn voor al het goede dat ons gegeven is. Die dankbaarheid willen we uitdrukken in een gebaar aan onze medemens. We willen hiervoor aansluiten bij Kerk in Actie, die zich via partnerkerken inzetten voor vluchtelingen en ontheemden. U treft daarom in deze Schakel een enveloppe aan, die u in kunt leveren in de hal van de kerk in Sluiskil. Uiteraard staat het u ook vrij een bijdrage te storten op de bankrekening van de diaconie NL61ABNA0481517162

Ter verdere motivatie volgt hier een deel van de verklaring van dr. A.J. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland:

“Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. In eerdere jaren verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting.

Droefheid en ontzetting alleen is echter niet genoeg. Het is onze plicht als kerk maar ook als samenleving naast deze vluchtelingen te staan.

Wij willen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus die ons **geleerd heeft dat wij de ‘naaste’ zijn van gewonden langs de weg en van vluchtelingen. Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.”**

Wilt u de complete verklaring lezen, dan verwijzen wij u naar de website van de Protestantse Kerk in Nederland: <http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Protestantse-Kerk-naast-vluchtelingen-gaan-staan.aspx>

Uitnodiging

Op 4 november neemt Joke Steeneveld vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van haar werk voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. U bent hartelijk welkom tussen 16.00 en 18.00 uur bij het afscheidsfeest, dat gehouden wordt in het ontmoetingscentrum JOTA, Raadhuisplein, 4, Oostburg.

Voor de ontwikkeling van dit missionair-diaconale project van de kerken in West Zeeuws-Vlaanderen, heeft Joke zich de afgelopen twee jaar zowel vanuit haar functie als gemeenteadviseur als in de privésfeer van harte ingezet. Het is meteen een leuke excursie om een kijkje te nemen in een

Zeeuws project dat gerealiseerd is door samenwerking tussen een aantal kleine gemeenten in de regio.

De vrijwilliger is als.....

In de loop van mijn werk binnen de dienstenorganisatie van de **kerk, heb ik heel veel vrijwilligers ontmoet. "Het kapitaal van de kerk", worden ze genoemd en daar sluit ik mij van harte bij aan.**

Want in en buiten de kerk wordt ongelooflijk veel werk verzet door mensen, die aangestoken door het vuur van het evangelie, willen bouwen aan een betere wereld. Een bont gezelschap mag ik wel zeggen. En dat kan ook niet anders, want gelovig zijn is geen baan, er is altijd iets naast, iets waarvoor je bent opgeleid, of iets waarin je ervaring hebt opgedaan. En die kennis en ervaring kun je dan weer gebruiken in de gemeente.

Fietser

Eigenlijk lijkt een vrijwilliger op een fietser. Achter op de bagagedrager ligt wat hij heeft geleerd en welke ervaring zij heeft meegebracht bij het aanvaarden van de functie van vrijwilliger in de kerk. Op het voorspatbord staat een krat, waar nog van alles in kan, aan ideeën, kennis en vaardigheden die de vrijwilliger opdoet tijdens zijn werk in de kerk. Deze bagage wordt aangereikt door het werk, het volgen van cursussen, het bijwonen van inspirerende bijeenkomsten en het delen van ervaringen met anderen. En van tijd tot tijd stapt de vrijwilliger af, letterlijk om op adem te komen en om achterom te kijken naar de afgelegde weg. Sommige mensen schrikken dan zo erg van de afstand en de hobbels die zij hebben genomen, dat zij blijven staan hijgen. Zij zien er tegenop om weer op weg te gaan. Anderen kijken om en genieten opnieuw van het landschap waar zij doorheen zijn gereden en de vruchten die zij zagen hangen en stappen weer op, benieuwd naar de volgende etappe.

De omgeving

Fietzers staan voortdurend in verbinding met de omgeving, zij snuiven de lucht, zij voelen de regen, zij rijden door de mist en in de zon, door een landschap dat hen uitnodigt om te reageren. Datzelfde geldt voor vrijwilligers, die mensen bezoeken, armoede bestrijden, mee richting geven aan de toekomst van de gemeente, aandacht vragen voor kwetsbare mensen, zorg hebben voor gebouwen en noem maar op.

Onderweg stopt onze fietser van tijd tot tijd bij een richtingsaanwijzer en is het de vraag of hij door moeten gaan met het werk, dat zij doet, of beter een andere richting in kan slaan, of misschien op het bankje moet wachten tot een andere fietser afstapt om even mee te overleggen.

En sommige fietsers..... je begrijpt niet dat ze met schijnbaar zoveel gemak nog vooruit komen.

Met veel plezier kijk ik terug op al die contacten met vrijwilligers in de afgelopen ruim 20 jaar, die mij stimuleerden om mijn werk te doen.

Bij dit afscheid past een zegenbede voor onderweg, nl. die van St. Patrick:

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.

De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.

De Heer zij bóven u, om u te zegenen. Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.

Joke Steeneveld

Groep 'het Visje'

Dinsdagavond 3 november aanvang 19.30 uur

Het thema waar rond deze ontmoetings- en bezinningskring samen zal komen zou aldus samengevat kunnen worden: **'Waar gaat het met deze wereld naar toe?'** De vraag werd gesteld met het oog op nu nog jonge kinderen en jongeren.

In wat voor wereld zullen zij als volwassene leven en hoe bereid je hen daarop voor?

Met inbreng van de deelnemers zal gesproken worden over enerzijds zorgelijke toekomst perspectieven, en anderzijds positieve aspecten van de toekomst, waarbij ook aandacht zal zijn voor bijbelse perspectieven.

De ontmoeting vindt plaats ten huize van Margriet Rous en Bart Kindt, Graaf van Vlaanderenstraat 12 om 19.30 uur.

Nieuwe deelnemers tot 50 jaar: van harte welkom.

Wat doe ik hier in GODSNAAM

Donderdagavond 19 november aanvang 19.30 uur

Het tweede gesprek naar aanleiding van het boek van ds. C. ter Linden, **"Wat doe ik hier in GODSNAAM"** zal opnieuw in de Sloep te Sluiskil plaatsvinden. Vertrekpunt van het bezinnend gesprek zijn de opmerkingen in dit boek over de Opstanding, hoofdstuk XI. Wie wil deelnemen aan dit gesprek is van harte welkom. Het is echter wel prettig als deelnemers het betreffende boek e/o hoofdstuk gelezen hebben. Aanvang 19.30 uur.

Thema-Koffieochtend

Dinsdagmorgen 17 november 10.00 – 11.30 uur

Op deze dinsdagmorgen willen we elkaar ontmoeten rond het thema **'bidden' en 'gebedsverhoring'**.

Dit thema staat centraal omdat een van de deelnemers de vraag stelde hoe het kan en hoe je je dat moet voorstellen dat God alle gebeden van alle mensen verhoort.

We willen het overdenken vanuit Mattheus 7: 7-12.

Er zouden ook andere gedeeltes gelezen kunnen worden, waarin verhaald wordt dat niet in alle gevallen een gebed verhoord werd, bijvoorbeeld Deuteronomium 3: 23-29; 2 Corinthiërs 12: 7-9; Mattheus 26: 36-46.

Wie wil komen is van harte welkom!

Onze gastvrouw op dinsdag de 17^e is mw. Marleen Dieleman, Rentmeesterstraat 25 te Sluiskil.



Visitatie

Onze gemeente heeft op dinsdag 13 oktober de visitatiecommissie ontvangen in Sluiskil.

Ds van Andel heeft de visitatoren ontvangen.

De visitatiecommissie bestond uit Ds Houwaart en mevr. Meulenberg.

Zij werden kort voordat de visitatie zou plaats vinden gevraagd om ds van Eck en mevr. Verschoor te vervangen.

Samen met ds van Andel en enkele gemeenteleden hebben zij een maaltijd gebruikt.

Daarna was er gelegenheid voor gemeenteleden om hen te spreken van 19.00-19.30 uur.

Daar is geen gebruik van gemaakt.

De kerkenraad heeft daarna een halfuur met de visitatoren gesproken zonder de predikant.

Vanaf 20.00 uur schoof de predikant aan zodat de kerkenraad, behalve de voorzitter die zich had afgemeld, voltallig aanwezig was.

Alles verliep in een ontspannen en aangename sfeer.

Na de bijeenkomst werd hartelijk afscheid genomen van elkaar.

Onze gemeente kan er weer tegen voor de volgende vier jaar.

EEN VRAAG over Gebeden en Gedichten in het Liedboek

Op 15 oktober jl. leidde ds. Nico Vlaming een kleine groep gemeenteleden rond in de gebeden en gedichten die in het Liedboek tussen de liederen door staan. Hij liet samenhangen en onderlinge verbanden zien. Stond meditatief stil bij sommige teksten en opende daarin verrassende vergezichten. Voor de meeste aanwezigen was het een boeiende en inspirerende avond.

Na afloop, in een gesprek met een van de aanwezigen, werd de vraag gesteld voor hoeveel mensen in onze kerk de gebeden en de gedichten in het liedboek betekenis hebben. Hoeveel procent **van de 'kerkmensen' leest ze en doet er wat mee? In die vraag** ging het erom of het wel gerechtvaardigd is dat in een liedboek zoveel ruimte wordt ingenomen door andere teksten dan te zingen liederen. Daarover kun je natuurlijk van mening verschillen. Maar het bracht de gesprekspartners op het idee om de vraag voor te leggen aan onze gemeenteleden. De Schakel is daarvoor een goed medium.

Graag horen we een reactie van u op de volgende vragen:

Hebt u iets aan de gebeden en gedichten in het liedboek? Leest, bidt of overdenkt u zulke teksten?

Hebt u niets aan de gebeden en gedichten in het liedboek? En leest, bidt of overdenkt u nooit zulke teksten?

U kunt uw reactie – liefst schriftelijk – inzenden naar het adres van de kerk te Sluiskil, Louisastraat 43, 4541 AV Sluiskil of per email sturen naar annemarievanandel@gmail.com of in een kerkdienst overhandigen aan de ouderling van dienst. Indien u dat prettig vindt, hoeft u uw naam niet te vermelden. We hopen in deze maand november van u te horen.

Van de reacties zullen we zeker verslag doen in een van de volgende Schakels.

Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zingt Rossini

Rossini's Petite Messe Solennelle is al 150 jaar de favoriet van liefhebbers van koormuziek.

Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor bedient hen dit jaar op maat met een uitvoering op zondag 8 november in de St.Baafs in Aardenburg.

'Arme, kleine mis', noemde Gioacchino Rossini (1792-1868) zijn Petite Messe Solennelle in 1863. En: 'Ongeveer mijn laatste zonde'. Die zelfspot past helemaal bij de populaire componist, voornamelijk bekend van zijn grappige en virtuoze opera's.

Dat geldt ook voor Petite Messe Solennelle: opwindend, en vol met knipoogjes en humor.

Onder leiding van dirigent Marcel van Westen waagt het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zich aan Rossini's meesterwerk, uit te voeren door het koor en vier solisten, met begeleiding van piano en harmonium.

Die aparte bezetting schept een bijzondere klankkleur die het stuk al vanaf de première in 1864 bij een groot publiek geliefd maakte. Solisten in de St.Baafs zijn Nora Khallouf (sopraan), Andrea Soto Veres (alt), Laurens Wyns (tenor) en Jeroen Lenaerts (bas).

Rutger de Ronde begeleidt op piano, Bart Rodyns op harmonium.

Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor, opgericht in 1948, acteert onder Van Westen al jaren op een hoog niveau.

Met 35 zangers en zangeressen zingt het Kamerkoor een klassiek repertoire.

Voor de uitvoering van grote stukken worden beroepssolisten aangetrokken; ook voor de uitvoering van Rossini is het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor versterkt.

Het concert begint om 16.00 uur. Kaarten kosten € 20,00 en zijn verkrijgbaar via www.zeeuwsvlaamskamerkoor.nl, en aan de kerk. Na afloop is er voor de bezoekers een nazit met een drankje en een hapje.



Harvest Festival in de Grote Kerk aan de Noordstraat te Terneuzen.

Op zondag 18 oktober wordt om 19.00 uur in de Grote Kerk een Engelstalige kerkdienst gehouden.

Deze feestelijke dienst is de eerste van een maandelijks terugkerende serie. Er zijn ook al Engelstalige diensten gepland op de zondagen 15 november, 20 december en 24 januari.

Op 18 oktober wordt op Engelse wijze de dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Gasten kunnen als dankgave verpakt eten en drinken meenemen. Deze producten worden geschonken aan de voedselbank.

**Op zondag 15 oktober staat een "Traditional Service" gepland;
op 20 december "Nine Lessons and Carols";
en op 24 januari "The Week of Prayer for Christian Unity 2016".**

In Zeeuws-Vlaanderen werken veel Engelstaligen. Wij verwachten met de organisatie van deze diensten vooral deze groep een plezier te doen. Dat ze zich hier welkom en thuis mogen voelen.

Iedereen is van harte welkom!

De organisatie van de diensten is in handen van de Stichting Evenementen Grote Kerk.

De voorganger is Revd Ronald Bos. Organist is Peter Simons.

'Feesten met de buren'

een cadeau idee?

De Vlaamse organisatie ORBIT vzw, '*thuis in de wereld van diversiteit & migratie*', geeft jaarlijks de kalender 'Feesten met de buren' uit. Het is een jaarkalender met aandacht voor de feesten van religies en wereldbeschouwingen. Over de nieuwe jaarkalender 2016 zegt 'Orbit': "Deze heeft een culinair en avontuurlijk karakter. Wij laten u binnenkijken in de levensbeschouwelijke en religieuze keuken. Lekkerere familiemaaltijden met – soms letterlijk – symbolische ingrediënten. Voedingswaren en dranken met een diepzinnige betekenis."

'Feesten met de buren 2016' maakt je nieuwsgierig. Hij wekt je interesse om kennis te maken met 'de ander' in zijn levensbeschouwelijk culinaire eigenheid. Exclusieve foto's en maandoverzichten met de data van de belangrijkste feesten en verbindende momenten van de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen openen je horizon. Een open en toegankelijke jaarkalender van verbondenheid in verscheidenheid."

Kostprijs: € 8 (excl. verzendingskosten).

Meer info & bestellen: bestellingen@orbitvzw.be



Een ontmoeting van levensbeschouwingen.

Donderdag 11 november om 19.30 uur De Kring Kerkstraat 56,
9060 Zelzate

We nodigen u graag uit voor een dialoogavond rond feesten in
verschillende levensbeschouwingen.

Welke betekenis hebben de verschillende feesten voor moslims en
katholieke christenen?

Wat is de achtergrond van Kerstmis, de ramadan, het Offerfeest?

Hoe verschillend of gelijkend zijn hun jaarkalenders?

We genieten deze avond ook van muziek en lekker gebak.

Er is voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Een initiatief van het Agentschap Integratie & Inburgering

- *De Marokkaanse moskee*

- *De Turkse moskee*

- *Orbit vzw*

- *Pastorale eenheid Dijkrand & Zelzate van de
Rooms-katholieke Kerk*

- *Vormingplus Gent-Eeklo*

Mutaties ledenbestand

Overleden:

29-09-2015 Mevr. E. Platschorre – Paardekooper
Rijsenburg 2, 4551HT Sas van Gent

Verjaardagen:

75 jaar:

8 nov. Mevr. J.J. Czybulinski - van den Kommer
Kokhaan 15, 4553CB Philippine

85 jaar:

29 nov. Mevr. A.J. van de Jong – van Doeselaar
Burg Hoefnagelsstraat 34, 4551HJ Sas van Gent

90 jaar:

7 nov. Dhr. J.D. Verpoorten
Spuikomark 19, 4553BD Philippine

Administratie september 2015

Collecten

Kerkdiensten	€ 275,39
Extra coll. Missionair werk	€ 74,85
Extra coll. JOP	€ 50,30
Extra coll. Vredesweek	€ 97,80

Gift

N.N	€ 5.--
N.N met de vermelding om deze speciaal te bestemmen voor :”de oudere, alleenstaande leden binnen onze gemeente als een “klein lichtje in de donkere wintermaanden	€ 500.—

Oud papier

Augustus 2015	€ 583,--
---------------	----------

Vrijwillige Bijdrage

Toezeggingen	€ 34.257.00
Ontvangen	€ 24.144,29

Crèche en kindernevendienst:

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel voor 21 november 2015



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.