

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



oktober 2015

jaargang 44 nr: 9

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530

Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

Oktober

Zondag 4 Sluiskil m.m.v. Westzijderkerkkoor 10.00 uur
Ds. A. van Andel

Zondag 11 Philippine 10.00 uur
Ds. J. de Beun

Zondag 18 Sas van Gent De Redoute 10.00 uur
Ds. A. van Andel

Zondag 25 Sluiskil 10.00 uur
Ds. A. van Andel

November

Zondag 1 Sluiskil Gedachtenis der namen 10.00 uur
Ds. A. van Andel

Vertel me jouw verhaal

Er is een ware volksverhuizing op gang gekomen. Vanuit het zuidelijk halfrond van deze wereld naar het noorden; vanuit het instabiel geworden Midden Oosten, m.n. uit Syrië, ook richting west Europa. De beelden en aantallen zijn verbijsterend en niet te bevatten. Jonge mannen, gezinnetjes met jonge kinderen, allemaal mensen die alles achterlaten wat hen ooit veiligheid, leven en inkomen bood.

Het is niet moeilijk om te bedenken wat hen drijft: de lang aanhoudende hopeloosheid thuis als gevolg van klimatologische veranderingen in de regio; terreur, geweld... Het drijft hen om weg te trekken, in de hoop elders toekomst te vinden. Want hun thuis is geen thuis meer, want verarmd, onveilig, vernietigd door terreur en geweld. En daar staat onze westerse samenleving niet geheel buiten.

Voor ons in onze veilige en stabiele samenleving is het moeilijk voorstelbaar dat de nood zo hoog kan rijzen. Maar misschien moeten we dat eens proberen. Ons verplaatsen in deze mensen en ons afvragen wat wij dan zouden doen als vader of moeder van jonge kinderen, of als zoon of dochter van ouder wordende ouders die hun hoop op jou hebben gevestigd?

Hoe we omgaan met deze ongekende stroom vluchtelingen zal een test zijn van de beschaving die men in het westen van Europa hoog in het vaandel draagt. We zien daar soms staaltjes van waar we niet bepaald trots op kunnen zijn. Het is te hopen dat internationaal en nationaal de overheden structureel iets trachten te doen aan wat deze mensen massaal op weg heeft doen gaan. En laten we er voor bidden dat zij dat doen op een wijze die
4 bijdraagt aan vrede en rechtvaardigheid in deze wereld.

De vraag waar wij allen voor geplaatst worden is m.i. niet: kunnen wij dit in ons kleine landje wel aan? Die vraag gaat voorbij aan de nood van deze mensen die hen op drift heeft doen raken en die hen zal doen blijven komen.

Het gaat ook niet zozeer om de vraag: hoe kunnen we hen helpen? Het is mooi als mensen willen helpen en ook noodzakelijk, vooral bij de eerste opvang.

De echte vraag waar wij voor geplaatst worden is m.i.: willen wij hen ontvangen? Zijn wij bereid een grote groep mensen op te nemen die alleen al door hun aantal niet onopgemerkt zal blijven in de samenleving? Zijn wij bereid om zulke mensen te ontmoeten als onze burenen?

In Israël heb ik ervaren hoe belangrijk het is voor de onderlinge verhoudingen tussen mensen en burenen als men bereid is elkaar te ontmoeten. Het gaat in dat land om ontmoetingen tussen Joden en Palestijnen, die niet alleen van elkaar gescheiden zijn door verschil in taal, geloof en cultuur, maar ook door een diep geworteld conflict waarop elk van beide bevolkingsgroepen een totaal andere visie heeft.

Zulke ontmoetingen zijn nooit vanzelfsprekend. Daarvoor is een hoge motivatie nodig: hoop op toekomst - voor je (klein)kinderen, hoop daarom op de mogelijkheid van een vreedzaam samenleven met en naast elkaar.

Zulke ontmoetingen vragen ook veel moed. Want als je met elkaar praat en als je naar elkaar luistert, komen er ook gedachten en visies langs die voor de één moeilijk verteerbaar zijn, maar voor de ander juist een belangrijke waarde vertegenwoordigen. En hoe ga je daar dan mee om?

Maar wie luistert, echt luistert naar een ander, ontdekt dat in die ander, vijand/vreemdeling/vluchteling, een mens huist zoals jij. Een mens die ook zoekt naar vrede en veiligheid, rechtvaardigheid,

Hoewel de onderlinge verhoudingen in ons land gelukkig minder scherp zijn, denk ik dat eenzelfde bereidheid tot ontmoeting met nieuwkomers belangrijk is. Want ook daarin gaat het om het belang van de eigen toekomst en de toekomst van onze samenleving. Zulke ontmoetingen scheppen de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en vertrouwen. In zulke ontmoetingen draagt men wederkerig bij aan integratie, zowel voor nieuwkomers als ook voor onszelf. Als men dat open en eerlijk en kwetsbaar durft te doen, kan daar veel goeds uit voortkomen, voor jezelf, de ander, je buurt, enz.

Tot slot: Bruno Wegner uit Colombia schreef n.a.v. Johannes 4, dat vertelt over een ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw, het gedicht "Vertel me jouw verhaal". Zonder dat ik tekort wil doen aan het unieke karakter van deze ontmoeting, zoals elke echte ontmoeting tussen mensen enig en uniek is, geef ik het u door. Omdat er zo mooi in verwoord wordt wat er met mensen kan gebeuren in een ontmoeting: verwondering over en vreugde om de ander, vernieuwing en wellicht ook iets van herstel van jezelf.

"Vertel me jouw verhaal broeder,
in eender welke taal
ik zal het verstaan
omdat ik luisteren wil
stil aan jouw voeten
met mijn hart
de woorden uit jouw mond
als kleine vogels
vangen en warmen
in mijn hand
de nevel van jouw adem
rond de woorden tot leven weven
in mijn bloed.

Vertel me jouw verhaal, zuster
van vreugde en hoop
van zwoegen en zweet
van pijn en leed
van leven en dood
en blijvend onsterf'lijk verlangen
de tonen van jouw klanken
slaan akkoorden
in mijn hart
tot volle harmonie

Vertel me jouw verhaal, broeder,
dan hoor ik
de schepping aanrollen
als stormwind tussen
de eeuwen
vanaf de drempel
der tijdloze ruimte
door vuurlevels heen
het huilend geweld
van de splijtende wording
en 't loeiend gebeuren
in groei
tot leven uitdeinen
in oceanen van rust
ritme van jouw hart
geënt op het mijne

Vertel me jouw verhaal, zuster,
dan gaan we samen op stap
en zoeken de schat
van de tijden."

Hartelijke groet, Annemarie van Andel

Levenslied

De eredienst van 23 augustus in Philippine beleefden we in een ongewone vorm, een vorm, die we wellicht nog vaker zullen (moeten) hanteren. Een lekdienst immers kan een open plaats in het preekrooster opvullen. Zo gaven vier gemeenteleden op 23 aug., tot grote tevredenheid van de aanwezige kerkgangers, invulling aan de dienst, bij de voorbereiding gesteund door ds. Annemarie van Andel. We willen langs deze weg Anastasia, Paula, Margriet en Co complimenteren met de wijze, waarop ze de dienst vorm en inhoud gaven !

Het is traditie, dat in deze aflevering wordt teruggeblikt op de twee evenementen, die in het laatste week – end van aug. worden georganiseerd en waaraan onze gemeente een bijdrage levert, de Mossel feesten in Philippine en de Gildefeesten in Sluiskil.

Door het bakken en verkopen van wafels, is onze gemeente zo vergroeid met de Mossel feesten, dat de ouderling van dienst in zijn afkondigingen ons attendeerde op de WAFEL feesten in Ph. Zo mogen we het horen ! Onze gemeente werd ruim 1300 euro rijker door de verkoop van de wafels !! De deelname van onze gemeente aan de Mossel feesten kende dit jaar een nieuwe dimensie.

Op zaterdag en zondag werd ons kerkgebouw gedurende enkele uren opengesteld voor het publiek. Onder het genot van een kopje koffie (met of zonder wafel) namen 160 !! bezoekers kennis van wetenswaardigheden van kerk en gemeente. De middagen kwamen tot stand i. s. m. de Stichting tot behoud van de historie van Philippine. Een initiatief, dat voor herhaling vatbaar is ?!?!

Onze deelname aan de Gildefeesten bestond traditiegetrouw uit de mede-invulling van de oec. tentdienst.

Ds. Annemarie van Andel en pastor Niek van Waterschoot gingen voor in een goedbezochte dienst, die als thema "Aarde mijn aarde" had meegekregen.

Er was gebruik gemaakt van het prachtige hongerdoek "Behoud de schepping, opdat iedereen kan leven" van de Nigeriaanse kunstenaar Tony Nwachukwu. liefde.

Een kleine afbeelding van het doek stond op de voorkant van de liturgie.

Zoals altijd was het goed, om samen met de leden van de Elisabethparochie van ons geloof te getuigen.

Tot slot van deze inleiding staan we nog stil bij de Startzondag van 6 september,

Gelet op het bezoek dat we die middag aan Brugge zouden brengen, was het thema "Goede burenen" alleszins begrijpelijk.

Als warming – up werd de relatie tussen burenen verbeeld in een tweespraak tussen predikant en diaken'.

Zelfs "De rijdende rechter " figureerde. Na de dienst werd er, zoals gewoonlijk, koffie gedronken, waarna rond het middaguur een lunch van soep en broodjes werd geserveerd. Weer alle hulde aan de catering !!

Bij aankomst in Brugge werden de bezoekers in twee groepen verdeeld. De gemeenteleden, die problemen hebben met hun mobiliteit, werden in een auto langs de bezienswaardigheden gereden, terwijl de andere groep de benenwagen gebruikte. Tijdens het wachten op de groep wandelaars werd in 't Keerske de tijd gekort met een optreden van de Brugse Max Tailleur.

Toen de hele groep in 't Keerske aanwezig was, werden allerlei wetenswaardigheden uitgewisseld en besloot een vesper de Startzondag.

Het was ook dit jaar weer goed, de Startzondag te mogen meemaken !

We gaan nu over tot het noemen van de namen van hen, naar wie we willen omzien.

Mw. C. Dieleman - de Bruijne uit Sluiskil, is begonnen aan een reeks behandelingen, waarvan zij hoopt, dat die haar ten goede zullen komen. Moge ze moed houden in alles, wat ze moet ondergaan. !

Dhr. P. Verplanken uit Terneuzen, heeft in ziekenhuis Zorgzaam een ingreep ondergaan en is nog in afwachting van de uitslag van onderzoeken. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed met hem. Paul en Mieke Verplanken hebben er behoefte aan, om langs deze weg allen te bedanken, die van hun medeleven blij hebben gegeven. In zorgvolle tijden biedt dit veel steun.

Dhr. M. Alexandrov uit Philippine is blij, dat de operatieve ingreep geslaagd is en is nu bezig met revalideren

Mw. E. Stam uit Terneuzen probeert samen met haar man elke nieuwe dag zin en betekenis te geven, ondanks haar ernstige ziekte.

Dhr. I. Riemens uit de Zandstraat revalideert nog in de Lindenhof te Goes. Het is verheugend, dat hij goede vorderingen maakt. !

Ook ds. Dick Stap zet zich in de Lindenhof volop in voor zijn revalidatie en gaat langzaam maar zeker vooruit.

Tot slot delen we mede, dat op de Startzondag enkele mensen door ziekte verstek moesten laten gaan. Heel jammer. !

Het onderschrift bij deze aflevering is de in woorden gegoten opwelling, die zich manifesteerde, bij het zien van de hartverscheurende foto van Aylan Kurdi op het strand bij Bodrum.

Dag, lief, klein mensenkind,
dag, jongetje in rood en blauw,
dat je voort mag leven
in eindeloze, allesomvattende liefde.

Na de jaarfeesten

De jaarfeesten in onze gemeente zijn weer voorbij.

Zowel tijdens de Mossel-feesten als ook de Gildefeesten waren er vele mooie momenten.

Zomaar in een tent met onze RK broeders en zusters kerkdienst houden en dat nu al voor de 25^{ste} keer. Wafels bakken voor 'hongerige' bezoekers van de braderie in Philippine. Koffie en thee schenken voor willekeurige bezoekers van de Open Kerk in het kerkgebouw te Philippine.

Er zullen vast meer mooie momenten zijn geweest, maar hier worden momenten genoemd waarbij onze gemeente present was.

De Open Kerk op zaterdag- en zondagmiddag tijdens de Mossel-feesten was een nieuw initiatief. Hoewel de evaluatie ervan nog niet is afgerond, kan gezegd worden dat de deuren niet voor niets open stonden.

In totaal hebben ca. 170 mensen de gelegenheid aangegrepen om een kijkje te nemen in ons kerkgebouw. Onder hen bevonden zich vele Philippenaren die nog nooit het kerkje van binnen hadden gezien! Maar ook bezoekers van elders mochten we begroeten. Oppervlakkige begroetingen en diepgaande gespreken wisselden elkaar af.

Naar het zich laat aanzien zal de Open Kerk volgend jaar weer plaatsvinden. In de evaluatieve opmerkingen die al ontvangen zijn worden goede verbeterpunten aangedragen om als Open Kerk beter voor de dag te komen.

Heel veel dank aan alle mensen die hebben meegewerkt aan de Open Kerk, aan het wafelbakken en de Oecumenische Tentdienst. Als je al die mensen bij elkaar optelt, is het waarschijnlijk niet overdreven dat bijna onze hele gemeente dezer dagen actief en betrokken was!

Van de kerkenraad

Het was een zeer geslaagde dag, onze startzondag.

De kerkdienst was druk bezocht, en na een heerlijke lunch vertrokken we met meer mensen dan verwacht naar Brugge. We werden zeer gastvrij ontvangen bij onze "buurgemeente".

Zowel in Brugge als in Sluiskil waren velen enthousiast betrokken.

We willen iedereen bedanken, die op welke wijze dan ook betrokken was bij deze dag.

Voor oktober staan er verschillende activiteiten op de agenda, die voor onze gemeente belangrijk zijn.

Allereerst de gemeenteavond op donderdag 1 oktober. In de vorige Schakel heeft u hierover alles kunnen lezen.

We verwachten u om 19.30 u in de Ark te Sluiskil.

Op 13 oktober zal de visitatie plaatsvinden. Een maand later, dan eerst afgekondigd. Elders in dit blad leest u hierover.

Op 4 oktober zal de kerkdienst feestelijk worden opgeluisterd door het koor van de PKN-gemeente uit Zaandam. Onze predikant heeft nog contact met Zaandam, waar zij een periode gestaan heeft. Wij verheugen ons op deze eredienst.

Anastasia Neeteson

Uitnodiging

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 8 september a.s. onze gemeente een bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds van Eck, predikant uit Wolfaartsdijk en mevr. Verschoor (ouderling).

Als gemeente zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland,
van Christus' gemeente wereldwijd. We hangen niet als los zand aan elkaar, maar zijn verbonden met elkaar, visitatie is één van de mogelijkheden om, vanuit de landelijke kerk, contacten met de gemeenten te onderhouden.

Aan de ene kant een pastoraal bezoek, om mee te kunnen denken, te stimuleren, te bemoedigen en waar nodig problemen en moeilijkheden te helpen oplossen, dan zéker kan dit bezoek zinvol zijn.

Aan de andere kant is het ook een bezoek om de vinger aan de pols te houden; waar zijn we als kerk mee bezig?

Dit alles tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van Gods Koninkrijk.

De kerkenraad wil hier dan ook volop haar medewerking aan verlenen.

De visitatoren brengen een bezoek aan ds van Andel in de "Sloep" en een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op 8 september a.s. om 19.00 uur in de consistorie in Sluiskil.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente zouden de visitatoren het erg op prijs stellen als ook u, als gemeentelid iets komt vertellen van wat u in het kerkenwerk bezig houdt, waar u misschien zorgen over heeft, wat het voor u betekent om kerk te zijn.

Van harte uitgenodigd!

Uw kerkenraad

Mossel feesten Philippine

Tijdens de mossel feesten in Philippine was de kerk aan de Kon. Emmastraat geopend voor belangstellenden.

Verschillende gemeenteleden hebben als gastvrouw/gastheer 160 mensen mogen ontvangen.

In samenwerking met de Heemkundige Kring was een overzicht van de historie van Philippine tentoongesteld.

Mogelijk kan dit initiatief volgend jaar een gevolg krijgen.

De opbrengst van de wafelbakkerij is 1300 euro. Een mooi bedrag. Alle mensen, die hebben bijgedragen aan de bakkerij en de openstelling van de kerk, wil de kerkenraad van harte bedanken.

U KOMT TOCH OOK?

=====

Gemeenteavond

1 oktober

In de Ark te Sluiskil

Aanvang 19.30 uur



Onderwerp

Brede gedachtewisseling over mogelijkheden voor de toekomst van onze gemeente in het licht van het beleidsplan als ook in het licht van de zgn. financiële monitor.

We hopen u op de gemeenteavond te mogen begroeten.

WANT U KOMT TOCH OOK ! -----

Zondag 4 oktober

De 1^e zondag van oktober is in de traditie van onze kerk de Israëlië zondag. Ik wil daar ook dit jaar niet aan voorbijgaan.

Het thema van de dienst is ontleend aan de Joodse feestkalender: het Loofhuttenfeest. Dit feest wordt in de Joodse traditie gevierd van 28 september t/m 4 oktober. Het is een vrolijk feest waarmee de periode van de ontzagwekkende dagen van Nieuwjaar (14 september) en Grote Verzoendag (23 september) wordt besloten. Geen van deze Joodse feesten in het najaar heeft in de christelijke traditie een weerklank gekregen, zoals dat wel gebeurd is met Pesach (Pasen) en het Wekenfeest (Pinksteren).

Dat is opmerkelijk.

Het Loofhuttenfeest gedenkt tegen de achtergrond van de vlucht uit Egypte van de Israëliëten het wonen in de woestijn in hutjes gedurende 40 jaar.

Wankelmoedige woninkjes die zich maar weinig onderscheiden van de tenten en tentenkampen waartoe menig vluchteling veroordeeld is. Zulke hutjes wil men zien als een beeld van de kwetsbaarheid van het menselijk leven. Je hebt het zelf niet in de hand.

En toch kan het leven geleefd worden en kan het goed zijn omwille van het Woord van de Ene: 'Hebt uw naaste lief, want deze is zoals u.' In verwondering daarover viert men daarom met vreugde dit feest. Het is niet toevallig dat de feestrol voor dit feest het boek Prediker is.

Aan deze dienst zal het Westzijderkerkkor uit Zaandam o.l.v. dhr. Chris Helfensteijn medewerking verlenen.

De leden van het koor, waarvan ik nog velen ken, zien ernaar uit om te komen.

Moge het een vreugdevolle zangdienst worden!

Thema-Koffieochtend

13 oktober

In oktober vindt de Thema-Koffieochtend plaats op dinsdag de 13^e van deze maand, van 10.00 – 11.30 uur, in de Sloep te Sluiskil, werkkamer predikant.

Centraal zal deze keer een gedeelte uit het boek “Wijsheid van Jezus Sirach” staan. In de Protestantse traditie wordt dit boek gerekend tot de zogenoemde Apocriefen. Daarom is het niet opgenomen in de bijbel. Maar omdat het boek in de Rooms Katholieke traditie wel in de bijbel is opgenomen, op grond van andere overwegingen dan in de Protestantse traditie, geniet het enige bekendheid. Nog onlangs werd er een gedeelte uit gelezen in de Oecumenische Tentdienst op de zondag van de Gildefeesten te Sluiskil.

Jezus Sirach was een joodse wijsheids-leraar uit de 2^e eeuw voor Christus, en woonde in Egypte. Het waren de nadagen van de veroveringen van Alexander de Grote, en de wereld rondom de Middellandse zee was volop in beweging. De tijdgeest werd beïnvloed door het Hellenisme, een nieuw denken dat hoog opgaf van zijn tolerantie voor andere geloven en culturen. In die tijd trachtte Jezus Sirach helderheid te geven over kernvragen van geloof en leven in het perspectief van de joodse traditie.

De “Wijsheid van Jezus Sirach” is daarvan de vrucht.

Op dinsdagmorgen 13 oktober zullen enkele gedeeltes uit dit boek gelezen en overdacht worden. Op de achtergrond mag de boeiende vraag meespelen op grond van welke maatstaven men bepaalde geschriften wel of niet in de bijbel als Heilige Schrift heeft willen opnemen.

Wie komen wil: van harte welkom!

Ds. Nico Vlaming over Gebeden en Gedichten in Liedboek 2013

15 oktober

in de Protestantse kerk te Philippine

Aanvang: 19.30 uur

Ds. Nico Vlaming was lid van de redactie van het nieuwe liedboek en maakte deel uit van werkgroep 8, die was belast met het selecteren van teksten, gedichten en gebeden in het Liedboek.

Hij is dus bij uitstek de aangewezen persoon om te spreken over het initiatief van de Liedboekredactie om in de liederenbundel van onze kerk teksten van Gedichten en Gebeden op te nemen.

Op deze avond zal hij vertellen over:

- Het motief om in het liedboek gedichten en gebeden op te nemen: welke rol hoopt men dat deze teksten zullen vervullen *'in huis en kerk'*?
- Het selectie criterium: wat voor soort gebeden en teksten mochten wel opgenomen worden? Wat voor soort teksten vond men niet 'kunnen'?
- De zin en samenhang van gebeden / gedichten en de hen omringende liederen.

Gedurende de avond worden enkele teksten uit het Liedboek meditatief gelezen, en zingen we in samenhang daarmee enkele liederen.

We hopen op een boeiende avond met een meditatief karakter.

We nodigen u van harte uit. Hartelijk welkom!

De liturgiecommissie van PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil

Wie is ds. Nico Vlaming?

In zijn eigen woorden: *"Rooms-Katholiek gevormd, Luthers verrijkt en Calvinistisch vernieuwd"*.

Hij groeide op een in rooms-katholiek gezin in Amsterdam. Theologische vorming aan de Katholieke Theologische Universiteit te Amsterdam en het Evangelisch-Luthers Seminarium. Achtereenvolgens werkzaam in de Evangelisch-Lutherse gemeente te Amstelveen, de Lutherse gemeenten van Den Helder en Ede, de Protestantse gemeente te Kats-Kortgene. In 2012 ging hij met emeritaat. Hij was lid van de redactie van het nieuwe liedboek.

Ds. Vlaming over het Liedboek: *"Het Liedboek geeft weer wat er momenteel in alle acht kerken, die betrokken waren bij de totstandkoming, leeft. Deze bundel is gericht op gebruik in de hele cultuur. Dus niet alleen in de kerk, maar – ook juist vanwege de opname van gedichten – , thuis, in de kroeg, in het pastoraat, in de gevangenis; kortom overal."*

Wat doe ik hier in GODSNAAM

22 oktober

In de Sloep, werkkamer predikant te Sluiskil

Aanvang 19.30 uur

In reactie op de uitnodiging in de Schakel tot deelname aan een bezinnend gesprek n.a.v. het boek van ds. Carel ter Linden hebben enkele gemeenteleden gereageerd. Dit is aanleiding om in ieder geval de eerste avond te laten doorgaan.

Mocht u zich niet gemeld hebben, maar hebt u wel interesse, neem dan contact op met ds. Annemarie van Andel. Deelnemers worden vooraf geïnformeerd over het thema en de te lezen gedeelten uit het boek.

Gedachtenis van de namen.

Zondag 1 november

Op deze zondag noemen we in de kerkdienst van onze gemeente de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Deze namen kunt u lezen in de Schakel van november. Nu reeds maken we u bekend dat 's middags de kerk in Sluiskil open is op initiatief van leden van de Elisabeth parochie en onze gemeente. De middag staat in het teken van:

Voor wie steekt u een lichtje aan?

Open Oecumenische middag
zondagmiddag 1 november 2015
Louisastraat 43 te Sluiskil (Protestantse kerk)

De deuren staan open van **14.00 – 17.00 uur**

*voor wie rust en stilte zoekt
om te gedenken:*

- *een geliefde die u tot zegen is geweest*
- *van wie u de naam niet wilt vergeten*
- *voor wie u een kaarsje van gedachtenis wilt aansteken*
maar ook om andere redenen bent u welkom om zomaar even
binnen te lopen



Op elk half en heel uur is er muziek en voordracht van mooie gedichten. In de kerkzaal is een kleine tentoonstelling van betekenisvolle kunstwerken van mensen uit de regio. Er is koffie / thee en een luisterend oor voor wie dat wil.

Hartelijk welkom !

Leerhuis Terneuzen nodigt uit:

Presentatie over Etty Hillesum

dinsdag 13 oktober a.s.

Grote Kerk Noordstraat 62 Terneuzen

Aanvang 19.30 uur

Esther (Etty) Hillesum (geboren in Middelburg, 15 januari 1914 en omgekomen in Auschwitz, Polen, ca. 30 november 1943) werd bekend door publicaties uit haar dagboeken, bijna veertig jaar nadat zij in Auschwitz was vermoord. Daarin geeft zij haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling weer te midden van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de trieste afloop: deportatie naar Auschwitz. Het zijn niet alleen haar sterk persoonlijke documenten, maar ook laten zij enig inzicht toe in de wijze waarop de anti-joodse maatregelen en deportaties op Joden zelf zijn overgekomen.

Voor het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum, die wereldwijd aandacht hebben getrokken, is in 2006 een afzonderlijk onderzoekscentrum opgericht binnen de vakgroep Talen en Culturen van de Universiteit Gent: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC), waarin onderzoekers van verschillende disciplines hebben samengewerkt, zowel binnen als buiten de Gentse universiteit.

Dit EHOC is deze zomer naar MIDDELBURG verhuisd. Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft daarvoor kantooruimte beschikbaar gesteld, waarna op 1 oktober a.s. de officiële opening zal plaats vinden. De medewerkers van het EHOC zijn zeer verheugd over de gastvrijheid waarmee de stad Middelburg voor hen ruimte heeft gemaakt.

Op 13 oktober a.s. zal prof. dr. K.A.D. Smelik, directeur van het EHOC, een presentatie verzorgen in Terneuzen over leven en nagelaten dagboeknotities en brieven van Etty Hillesum.

Bijzonder is dat haar gedachten ondanks de treurige omstandigheden van haar leven geen haat tonen tegenover hen die haar hebben vervolgd. Dit maakt dat haar nagelaten geschriften grote waarde hebben voor allen die zoeken naar vrede en verzoening in conflictsituaties.

Wij wekken iedereen op die belang stelt in haar weergave van wat zij heeft meegemaakt en de aanvaarding van het noodlot om deze bijzondere avond bij te wonen.

Toegang vrij

collecte na afloop

Info: www.pgterneuzen/degemeenteactief/**Leerhuis**.

BESTE MENSEN, =====

Op dinsdag 20 oktober a.s. willen we als koor weer beginnen met repeteren voor de kersttijd.

We hopen dat er weer velen met ons mee willen zingen, zodat we een goede bijdrage kunnen leveren aan het zingen tijdens de kersttijd.

Zoals gewoonlijk zijn de repetities in de Ark te Sluiskil. We beginnen om 19.30 uur en we stoppen om 21.30 uur. Met daar tussenin een kleine pauze.

Hebt u interesse kom eens een kijkje nemen.



Iedereen is van harte welkom.

Namens het bestuur,

Mieke Verplanken.

Classicale ZWO commissie nodigt uit:



Regioavond voor ZWO commissies in de classis Zeeuws Vlaanderen en belangstellenden.

Woensdagavond 4 november in het Kerkcentrum van de PG te Oostburg Aanvang 18.00 uur.

De regioavond van Classicale ZWO commissies / diaconieën zal in het teken van staan van uitwisseling en wederzijdse inspiratie. Aan de orde komen de classicale ZWO projecten in Zuid Afrika: NOVA en het Ujamaa centrum. We maken kennis met Tom Kolster, de nieuwe gemeenteadviseur namens KerkinAktie, die de plaats van Matthijs Geluk heeft overgenomen. Ook de terugkomst van Hanna Wapenaar naar Zeeuws Vlaanderen rond het weekend van 17 januari 2016 zal aandacht hebben. Gezamenlijk zal gesproken worden over de invulling van een regionaal programma rond de aanwezigheid van Hanna met de mogelijkheid van plaatselijke ontmoetingen. Vast staat al wel dat zij zondag 17 januari aanwezig zal zijn in de kerkdienst in onze gemeente. Belangstellenden zijn van harte welkom de Regioavond te bezoeken.

In de Nieuwsbrief van het Ujamaa Centrum te Zuid Afrika, waar Hanna Wapenaar mede namens ons werkt, stond een verklaring tegen Vreemdelingenhaat op naam van de School van religie, filosofie en Klassieken, Universiteit van KwaZulu-Natal in Zuid Afrika. Het licht een tipje van de sluier op van wat er speelt in de samenleving van Zuid Afrika. Naast vele andere zorgen van maatschappelijke en sociale aard kampt men er de laatste tijd in de samenleving ook met ernstige vormen van vreemdelingenhaat. Deze richt zich met name tegen mensen die vanuit andere landen in Afrika naar Zuid Afrika zijn gekomen in de hoop op werk, een toekomst. Omdat vreemdelingenhaat zich helaas voordoet in alle tijden en alle plaatsen geef ik de tekst in vertaling door:

Verklaring tegen Vreemdelingenhaat

Deze academische gemeenschap van wetenschappers, studenten en administratief personeel spreken hun solidariteit uit met de bredere gemeenschap van de Universiteit van de KwaZulu Natal en alle mensen van goede wil in de regio KwaZulu Natal. Zij verwerpen alle uitingen van vreemdelingenhaat die zich richt tegen mensen uit andere Afrikaanse landen en daarbuiten.

Onze academische gemeenschap verheugt zich in haar meervoudige identiteit die vele postdoctorale studenten aantrekt uit 22 Afrikaanse landen. We verheugen ons in de bijdragen van gespecialiseerde academici uit Afrika en daarbuiten, die werken in samenwerking met lokale academici aan de vooruitgang van kennis. De School wil daarom uitdrukking geven aan haar onvoorwaardelijke steun aan al haar medewerkers en studenten van het continent van Afrika en daarbuiten. Wij geloven dat we verantwoordelijkheid moeten aanvaarden voor de opbouw van geïntegreerde gemeenschappen die gekenmerkt worden door de sociale samenhang, onderlinge steun en wederzijds respect. Hoewel we erkennen dat de sociaal-economische competitie in het publieke domein een realiteit is, waar we allemaal mee te maken hebben, zijn we ervan overtuigd dat dit een positieve kracht behoort te zijn die gemeenschappen opbouwt en dat die niet mag leiden tot marginalisering of achterstelling van wie dan ook.

Als mensen zijn we allemaal gelijk, hebben we dezelfde menselijke waardigheid, en streven we naar sociale rechtvaardigheid in onze gemeenschappen. We wijzen daarom elke vorm van vreemdelingenhaat ten stelligste af. We wijzen ook de mensen af die ten onrechte de emoties ophitsen tegen onze broeders en zusters van het continent. Als internationaal erkende school waarborgen we daarom voor al onze studenten een warm welkom en veiligheid op de Universiteit van KwaZulu Natal. We willen ook onvoorwaardelijk stellen dat we ons als school verplicht achten om te werken aan het bevorderen van samenwerking, partnerschappen en relaties die onze gezamenlijke belangen dienen. Diversiteit aan mensen verenigt.

Extra collecte kerkbeheer

Zondag 4 oktober 2015 Protestantse Kerk en Israël

Op zondag 4 oktober, Israëlzondag, geven we als Protestantse Kerk, meer nog dan anders, uiting aan onze roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties die het gesprek tussen joden en christenen bevorderen, zoals OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen.

Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen, en enkele joodse instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang.

En dat is heel zinvol in een tijd waarin de Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in Parijs.

Naast de steun aan OJEC, organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim die gericht is op dialoog.

Maak uw verbondenheid concreet en geef aan de collecte voor het werk van Kerk en Israël.

Uw kerkbeheer

Collecte werelddiaconaat 18 oktober

Goede oogst in Bolivia

De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in grote armoede.

De aarde is kurkdroog door de weinige regenval en het waait altijd hard.

De boeren kunnen er nauwelijks overleven. Sartawi, partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe ze hun land het beste kunnen bewerken.

Dankzij verbeterde huisvesting en voeding produceren de koeien meer melk.

De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk en verkopen die op de markt. Van de opbrengst kan het schoolgeld van de kinderen worden betaald.

Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de hoogvlakte in Bolivia steeds beter voorzien in hun levensonderhoud.

Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie gesteund.

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/sartawi.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank.

Goede buren...

Op de Startzondag, 6 september jl., werd het thema van de kerkdienst geïntroduceerd met onderstaande tekst.



Goede buren wonen naast elkaar, zij aan zij

Goede buren groeten elkaar de hele dag door: goede morgen, goede middag, goedenavond, goedenacht

Goede buren zorgen voor elkaars planten in huis en tuin tijdens de vakantie

Een goede buur staat altijd met alles klaar voor de buren: een beetje suiker? een potje meel? Je naaimachine misschien? Mag ik je smartphone even, dan los ik dit probleempje zo op... Jij hebt zo'n lekkere auto, je hebt er vast geen probleem mee als ik hem voor mijn vakantie meeneem.

Een goede buur moppert niet als zijn buurman weer vergeet zijn straatje te vegen

Een goede buur zaagt de boom van de buren die zijn tuin in de schaduw zet niet om voordat hij de zaak heeft voorgelegd aan de Rijdende Rechter

Een goede buur klaagt niet over het lawaai bij de buren tenzij ze niet voor het feestje is uitgenodigd

Een goede buur maakt zijn enthousiasme over de muziek bij zijn buren bekend door bij hen de ruiten in te gooien. Dan kan hij het nog beter horen...

Een goede buur roddelt niet over wat zij hoort en ziet bij de buren

Een goede buur laat zijn buren nooit van zijn radar verdwijnen. Hij kijkt en ziet alles en weet daarom heel zeker: wij zijn veel beter dan zij...

Een goede buur kiest zijn buren niet zelf uit

Een goede buurman en buurvrouw behandelen daarom de buren bij voorkeur steeds zo, zoals zij zouden willen dat ze hen behandelen en leven in vrede naast elkaar.

Diaconie

Collectes:

Mei	€ 323,80
Juni	€ 158,42
Juli	€ 170,85
Augustus	€ 184,80

Giften:

Via bank 4 x € 5,00	€ 20,00
Via Mieke Verplanken	€ 10,00

Extra collectes:

24-5 Pinksterzendingscollecte	€ 92,80
7-6 Werelddiaconaat	€ 41,00
14-6 Roosevelthuis	€ 184,40
16-8 Zomerzendingscollecte	€ 87,50

De collecte welke gehouden is in de tentdienst in Sluiskil tijdens de Gildefeesten heeft een bedrag opgebracht van € 169,48. Deze collecte was bestemd voor NOVA, het ons welbekende kacheltjes-project in Afrika.

Jaardoel 2015 t.b.v. het werk van Hanna Wapenaar in het Ujamaa Centre in Pieters Maritzburg:

26-4	€ 81,62
31-5	€ 73,70
28-6	€ 88,56
26-7	€ 90,16
23-8	<u>€ 64,49</u>
Tussenstand	€ 398,53
Aardbeving Nepal	

Diaconie

25 april werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Via de kerken ontving Kerk in Actie 400.000 euro voor noodhulpverlening.

Heel hartelijk dank.

Mede dankzij uw steun zijn al 39.000 families geholpen, met voedselpakketten, dekens, keukengerei, hygiënekits en tentzeilen. Onze partnerorganisaties ondersteunen in het bijzonder minderheden zoals de Dalits, omdat zij minder hulp krijgen.

Opbrengst inzamelingsacties: bijna € 32.000!

Al jarenlang kunt u voor het werk van Kerk in Actie inzamelingsacties organiseren: postzegels en briefkaarten, oude mobieltjes, 'oud' geld en cartridges.

Al deze materialen worden ingezameld en verkocht of anders te gelde gemaakt.

In 2014 leverden de ingezamelde postzegels en kaarten het mooie bedrag van € 28.675 op.

De oude mobieltjes, cartridges en oude en vreemde valuta werden verhandeld voor een bedrag van € 2935,35.

In totaal is er meer dan € 31.610,35 bijeengebracht voor het werk van Kerk in Actie en de GZB.

Dank gaat uit naar alle vrijwilligers!

Met Kerk in Actie hopen wij dat u ook in 2015 veel postzegels en kaarten blijft inleveren.

Meer weten? Kijk op: www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

Mensen in uw dienst

U roept mensen in uw dienst
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor
te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van genesis naar openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen
die lijden en verschopt worden.

Stuur ons op weg
om recht te doen en lief te hebben,
zodat ééns onze wereld en wij
allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.

Tekst: Jurjen Beumer

Uit: Medemens, p.33

Mutaties ledenbestand

Verhuisd:

10-09-2015 Mevr. A. Trap- Kamps
van: Oostdam 2, 4551CH Sas van Gent
naar: Oostkade 20a, 4551CL Sas van Gent.

Verjaardagen:

95 jaar:

2 oktober Dhr. J. Ramondt
Canadalaan 30 4551 AL Sas van Gent

Van harte gefeliciteerd !!!!

Administratie Augustus 2015 =====

Collecten

Kerkdiensten € 238.45

Gift N.N € 50.—

Oud papier

Juni € 541.20

Juli € 536.80

Vrijwillige Bijdrage

Toezeggingen € 34.207.00

Ontvangen € 22.806,13



Crèche en kindernevendienst:

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel voor 21 oktober 2015



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.