

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Juni 2015

jaargang 44 nr. 6

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com

Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554

Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be

Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530

Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7

4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620

t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237

4553 NK Philippine Tel. 0115-492040

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16

4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1

4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1

4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32

4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen

o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres: www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

Juni

Zondag 7 Philippine 10.00 uur

Ds N. Vlaming

Zondag 14 Sluiskil 10.00 uur

Ds D. Stap

Zondag 21 Philippine 10.00 uur

Ds C. de Beun

Zondag 28 Sluiskil 10.00 uur

Ds D. Stap

Juli

Zondag 5 Philippine 10.00 uur

Kand. E. Maassen

Feesten bij de buren

In ons huis hangt de kalender 'Feesten bij de buren'.

Het is een kleurig exemplaar, uitgegeven door de Vlaamse Stichting Kerkwerk Multicultureel Samenleven.

Het initiatief tot deze kalender is genomen om mensen zicht te bieden op de leefomgeving rondom.

Die is rijk en divers, zo wordt gesteld.

En als je meer te weten wilt komen over al die culturen, religies en levensbeschouwingen rondom je kan deze kalender daarbij helpen.

In grote zoekprenten komen de grote feesten en verbindende momenten van de verschillende religieuze gemeenschappen aan bod.

In de kalender zijn de data van de feestdagen van die gemeenschappen opgenomen.

Er worden feesten vermeld waarvan ik geen idee had.

Een korte uitleg, die erbij staat, biedt dan uitkomst.

In de maand mei viel de eer van een korte uitleg toe aan het christelijke Pinksterfeest en het Joodse Wekenfeest.

Beide hoge feesten, die gevierd worden op de 50ste dag na respectievelijk Pasen en Pesach, vielen dit jaar op dezelfde dagen (24 / 25 mei).

En dat is een van de aardige kanten van deze kalender dat zoiets je meteen opvalt.

In de maand juni is er aandacht voor Ramadan, de Vastenmaand in de Islamitische traditie.

Deze begint op 18 juni en duurt tot 16 juli.

Het is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Volgens de Islamitische traditie hebben in die maand de eerste openbaringen van de Koran aan Mohammed plaats gevonden.

Eén van belangrijkste voorschriften van het vasten is dat men zich overdag, vanaf het moment dat de zon is opgegaan, onthoudt van eten en drinken.

Maar als de zon is ondergegaan mag men het Vasten breken en verenigen families zich rond de tafel voor de Iftarmaaltijd, zoals het breken van de vasten genoemd wordt.

De sfeer rond de tafel is meestal heel gezellig.

Men verheugt zich namelijk niet alleen in het geschenk van voedsel en (niet alcoholische) drank, maar men verheugt zich vooral in elkaar en elkaars gezelschap.

Men nodigt voor de Iftar graag gasten uit, ook vrienden en kennissen die geen Moslim zijn.

Het is me in de omgang met Moslims altijd opgevallen dat men enerzijds tegen de Ramadan opziet, maar anderzijds er ook naar uitziet.

Want het valt niet mee om gedurende 29 dagen, de tijd van een maand in de Islamitische traditie, overdag niet te eten noch te drinken terwijl de dagelijkse verplichtingen wel doorgaan zoals het werk, beslommeringen, huishouden, enz.

Dat maakt de dagen lang en zwaar.

En omdat men doorgaans laat op de avond nog wat eet, slaapt men vaak niet goed en zijn de nachten kort.

Het is niet altijd gemakkelijk om dan in een prettige stemming te blijven.

Maar anderzijds verheugt men zich in deze periode.

Het ondergaan van honger en dorst en dan toch te moeten werken geeft veel Moslims een gevoel van verbondenheid met de armen in deze wereld voor wie dit een dagelijkse realiteit is.

In solidariteit met hen tracht men in deze periode armen goed te doen, is men vrijgeviger, milder, toleranter.

Want Ramadan wil mensen tot bezinning en inkeer brengen over de menselijkheid van mensen in relatie tot de medemens en tot God.

Het wil een spirituele pelgrimage zijn.

In zekere zin heeft de Vastenmaand Ramadan overeenkomsten met wat wij in de christelijke traditie gedenken in de 40-dagentijd voorafgaand aan Pasen.

Ook dat is een tijd van bezinning en inkeer.

Voor ons staat dan de vraag centraal: mens wie ben je, wie wil je zijn in relatie tot God die in Jezus de gestalte heeft aangenomen van de minste der mensen.

Welke liefde wordt hier betoond, welke solidariteit, en hoe verhoud je je daartoe? Wil je dat aanvaarden en wil je trachten Hem na te volgen?

In de Protestantse traditie is het geen verplichting om in de periode van de 40-dagentijd te vasten, maar soms kiezen mensen er bewust voor om juist dan soberder te leven.

In de Rooms Katholieke traditie daarentegen kent men nog wel het voorschrift tot soberheid op het gebied van eten en drinken en zo wordt dat ook gepraktiseerd zoals ik merkte in een kort gesprek met een RK priester.

Ook de Joodse traditie kent een periode van spirituele pelgrimage. Die valt elk jaar rond het Joodse Nieuw Jaar.

Een periode van bezinning en inkeer.

Mensen van wie men vervreemd is geraakt door een misverstand of ruzie tracht men op te zoeken om de relatie te herstellen.

Het is een periode die geheel in voorbereiding staat van Grote Verzoendag dat 10 dagen na het Joodse Nieuw Jaar plaatsvindt. Dit is een absolute vastendag, 24 uur, waarin er niet gegeten wordt noch gedronken.

In Israël staat op die dag het leven volledig stil: er wordt niet gewerkt, men gaat niet de weg op, de snelwegen vallen stil, er is geen openbaar vervoer.

Het is een heilige dag gewijd aan bezinning op de relatie met God en de naaste, tot het moment aan het einde van de dag de Ramshoorn klinkt.

Het teken dat het geloof en de hoop verkondigt dat God de mensen barmhartig wil zijn omwille van zijn liefde voor hen.



In essentie is ook Ramadan voor Moslims een spirituele pelgrimage waarover men niet lichtvaardig denkt.

Men hoopt dat het een gezegende tijd zal zijn tot zegen van henzelf en anderen.

Een tijd waarin mensen zich (weer) verenigen, en elkaar willen dragen en verdragen omwille van God, zijn liefde en barmhartigheid. En als de Ramadan voorbij is, viert men feest, Id al Fitr ofwel het Suikerfeest.

Het is een uitbundig feest dat men graag in brede familiekring viert.

Gedurende de Ramadan begroet men elkaar met 'Ramadan Mubarak', ofwel 'gezegende Ramadan'.

En als u in de weken van Ramadan een u bekende moslim ontmoet, een buur, een collega, waarom zou u hem dan niet ook zo begroeten? Het is een klein gebaar, maar het kan veel betekenen: een teken van medemenselijkheid en meelevens.

Dat doet het samenleven van mensen in deze wereld goed.

Hartelijke groet, Annemarie van Andel

Van de Kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 12 mei is als gebruikelijk gesproken over veel kleine en grote zaken.

Belangrijk om met iedereen te delen zijn in elk geval deze onderwerpen:

In september van dit jaar zal onze gemeente bezocht worden voor de periodieke visitatie.

We hebben een vragenlijst voorgelegd gekregen waar we ons goed op willen voorbereiden.

Zo worden we bevraagd over de plaats van de eredienst in onze gemeente maar ook wordt geïnformeerd naar zaken waar wij als kleine gemeente op het platteland kerkrechtelijk allemaal tegen aan lopen.

U gaat er nog van horen, want het kerkrecht schrijft terecht voor dat elk gemeentelid moet worden uitgenodigd voor een gesprek met de visitatoren.

We hebben uitgebreid gesproken over het vervolg op het Beleidsplan dat we vorig jaar hebben vastgesteld.

In dat beleidsplan wordt gesteld dat we in de nabije toekomst een paar gewichtige keuzes zullen moeten maken om gezond te blijven.

De mensen van Kerkbeheer hebben een notitie gemaakt waarin die besluitvorming wordt voorbereid.

Met de bespreking hebben we als Kerkenraad een eerste begin gemaakt.

Eind 2015 en begin 2016 houden we drie bijzondere gemeente-avonden om als gemeente over de te maken keuzes te spreken.

U hoort daar nog over.

We hebben terug gekeken op de ontmoeting van ons moderamen met het moderamen van de zuster gemeente in Hoek.

Vorig jaar waren wij bij hen op bezoek en nu kwamen zij op tegenbezoek.

De bedoeling is dat we elkaar elk jaar één keer ontmoeten.

Hoek heeft het op dit moment als gevolg van de brand erg druk met de eigen gemeente en het nieuw te bouwen kerkgebouw.

Activiteiten buiten de eigen gemeente hebben daar begrijpelijkerwijs nu niet de hoogste prioriteit.

Omdat de beide predikanten elkaars vaste vervangers zijn, hebben we wel afgesproken dat onze predikante Annemarie van Andel en de Hoekse voorganger ds. Arie van der Maas één keer per jaar een kanselruil doen, zodat zij geen volledige vreemden voor de gemeenten zijn als ze elkaar een keer onverwacht moeten vervangen.

Gertjan van der Brugge

!! Startzondag 2015: 6 september !!

In voorgaande jaren vond de Startzondag meestal plaats op de 3^e zondag van september.

Dit jaar echter zal op de 1^e zondag van september het startsein voor het nieuwe seizoen worden gegeven.

Aansluitend vindt 's middags de gezamenlijke uitstap van gemeentelieden plaats.

De kerkenraad heeft hiertoe besloten omdat men het voornemen van vorig jaar om een bezoek aan Brugge en de Protestantse gemeente aldaar te brengen niet vergeten was.

Dat kon toen uit pragmatische overwegingen niet doorgaan omdat de 3^e zondag van september een autoloze zondag is in Brugge en in veel andere Belgische steden.

Om deze jaarlijks terugkerende autoloze zondag te omzeilen hebben we, in overleg met de kerkenraad van de Verenigde Protestantse Kerk in België te Brugge, zondag 6 september vastgesteld als onze Startzondag.

In de volgende Schakel mag u meer informatie over de invulling van de Startzondag verwachten.

Het leek ons echter praktisch om deze vooraankondiging nu al te doen.





Cor-Elli de Bruine uit Hoek zoekt een maatje

In de Schakel van maart werd melding gemaakt van de Cursus Theologische Verdieping in Goes, die daar al jaren achtereen wordt georganiseerd.

Deze cursus is oecumenisch van opzet. In september start er een nieuwe eerstejaars cursus bij voldoende aanmeldingen.

Het zou heel erg fijn zijn als een paar mensen uit onze regio deelnemen aan deze cursus.

Het verdiept niet alleen je inzicht in de bijbel, maar het geeft ook een bredere kijk op geloven en wereldgodsdiensten.

Vaak wordt door onderlinge gesprekken met medecursisten het eigen geloof verdiept.

Daarom ondersteun ik van harte de zoektocht van Cor-Elli de Bruine naar een maatje met wie ze samen kan optrekken en door wie het aantal aanmeldingen weer wat toeneemt.

Meer weten over deze cursus ??

- Bezoek de Voorlichtingsavond voor belangstellenden:
- Donderdag 2 juli 2015,
- aanvang 19.30 in de VREDESKERK te Goes.
- Neem contact op met Cor-Elli (jaapencorelli@planet.nl)
- Bezoek de website: <http://www.protestantsgoes.nl/index.php/ingezonden-berichten/cursus-theologische-verdieping-2015>

Vakantie en cursus zomerschool

Van 7 juni t/m 28 juni hopen mijn echtgenoot en ik vakantie te genieten.

Ons plan is om in Zwitserland een bezoek te brengen aan onze zoon en vandaar vooral de bewegingen van de zon te volgen.

We zijn benieuwd waar die ons brengen zal.

In het kader van Permanente Educatie waartoe predikanten van de PKN verplicht zijn zal ik van 29 juni t/m 3 juli deelnemen aan de **cursus 'Liturgie & Kerkmuziek – Kerst & Pasen in het Liedboek'**. Deze cursus wordt gegeven aan de Zomerschool van de Universiteit van Utrecht.

Het lijkt een boeiende en zinvolle cursus.

Aardig is dat verschillende mensen die betrokken waren bij de totstandkoming van het nieuwe Liedboek betrokken zijn bij het lesprogramma.

Gedurende mijn afwezigheid kunt u in voorkomende gevallen dat u een predikant wilt spreken contact op nemen met de scriba van onze kerkenraad, dhr. Steven van Harn.

Hij zal uw verzoek doorgeven aan mijn vervanger, ds. Arie van der Maas.

Ik wens u allen een goede en gezegende tijd toe, hetzij thuis als ook elders.

Annemarie van Andel

Levenslied

Bij de voorbereiding van deze aflevering moesten we denken aan het populaire gezegde, dat zeker ook van toepassing is op onze (vergrijzende) gemeente, dat de ouderdom met gebreken komt, gebreken, die soms ernstig van aard zijn.

Het spreekwoord werd actueel, toen we op 17 mei bij de eredienst in Sluiskil hoorden, dat mw. Elly Stam opnieuw in het ziekenhuis was opgenomen en mw. Joke Westbroek weer ten val was gekomen, waarbij de verwondingen gelukkig meevielen. Actueler nog, werd de volksspreuk, toen we de lijst met namen samenstelden van gemeenteleden, naar wie we hier willen omzien.

Zo is Levenslied van juni geworden tot een monumentje van bezorgdheid.

Mw. T. Benjaminsz uit Sluiskil moest vanwege aanhoudende pijn worden opgenomen in het Sint Jan ziekenhuis te Brugge. We hopen, dat onderzoeken duidelijkheid kunnen verschaffen, om zodoende beterschap te brengen. Mw. Benjaminsz mocht op zondag 17 mei als groet van de gemeente de bloemen uit de kerk ontvangen.

Dhr. A. Luijendijk uit Philippine maakt een tijd van onzekerheid door. Een blijk van medeleven en bemoediging is daarom op zijn plaats. Persoonlijk konden we ons medeleven al betuigen in een gesprek met mw. Luijendijk voorafgaande aan de kerkdienst van 17 mei. Weet uw beider naam in onze gedachten !

Dhr. Johan de Witte uit Sluiskil is gelukkig weer thuis ! We hopen met hem op een goed en voorspoedig herstel.

Mw. C. de Guytenaer uit Sas van Gent verblijft vanwege een gebroken arm sinds enkele weken in ziekenhuis Zorgsaam te Oostburg, waar zij verder moet herstellen. We denken aan haar !

Onze diaken en kerkenraadsvoorzitter Anastasia Neeteson herstelt van een kleine ingreep aan haar knie. Het gaat goed met haar, konden we zelf constateren op de diaconievergadering van maandag 18 mei bij haar thuis.

Nog even een beetje rust inbouwen.....!?? Sterkte!

Mw. B. de Geus uit Philippine wordt voortdurend geconfronteerd met gezondheidsproblemen, met de steeds terugkerende vraag, hoe het verder zal gaan. We wensen haar volharding toe en noemen de namen van haar en de haren ,als we bidden tot Hem, die aan onze zijde wil staan.

Mw. J. Brons uit Westdorpe werd met onbestemde klachten opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. Zij moet nog wachten op de resultaten van onderzoeken. We hopen, dat alles zich ten goede zal keren.

Dhr. I. Riemens uit de Zandstraat werd acuut opgenomen in het ziekenhuis van Terneuzen, maar is intussen voor revalidatie en verder herstel overgebracht naar Ter Schorre. We wensen hem kracht toe en noemen zijn naam in momenten van gebed.

Nu de eindexamens in volle gang zijn, wensen we de kandidaten sterkte toe en hopen we met hen op een goed resultaat!

“Versterk in mij het geloof, dat ik mijn weg niet alleen ga.”

Diaconie

Collectes:

April 2015

€ 237,78

Giften via bank 2x € 5,=

Extra collectes:

22 maart Villa Vrede in Utrecht

€ 85,84

29 maart Nieuwe kerken in Bangladesh

€ 75,00

Via de bank: gift 40-dagentijdprojecten

€ 60,00

Tijdens de vespers in de 40-dagentijd is er gecollecteerd voor de minstbedeelden op de theeplantages in Sri-Lanka, het vastenactieproject van de Elisabethparochie.

Hiervan was de opbrengst € 234,07.

Door de diaconie is dit aangevuld tot € 300,00.

Samen met de collectes in de R.K. kerk en de vastenzakjes in

Philippine is er totaal € 1.506,76 opgehaald in Philippine.

Zowaar een mooi resultaat, waarvoor de werkgroep Vasten-
aktie Philippine iedereen die hier op enigerlei wijze aan heeft
bijgedragen hartelijk dank zegt.

Op 3 mei is er een extra collecte ingelast om het onnoemelijke leed na de aardbevingen in Nepal te helpen verlichten. Misschien had u er al op gerekend, want die morgen troffen **wij € 262,10 aan in de collectezak.**

Hartelijk dank hiervoor.

Mocht u ook willen bijdragen, dan kunt u natuurlijk altijd nog storten op giro 555 of op de bankrekening van de diaconie.

ZOMER

De grote zomerdag staat open
En bouwt zijn weelde over de aarde,
Het malse moes lacht in de gaarde
Bij 't sappig groen, met dauw bedropen;
Het ruiselt in de weke hagen,
Het gonzelt in de bloesemstruiken,
het tintelt in de groene pruiken
Der berken bij de zoete vlagen;
De kool brandt op de peerse kluiten,
De blonde brem bloeit welig tegen
De mulle hel-beschenen wegen
Met volle gele honigtuiten, -
Hef over de aarde uw aangezicht,
Over uw ogen valt het licht,
Over uw lippen stort een lied -
Levend mooi mens geniet!

C.S. Adama van Scheltema
(1877-1924)

Administratie april 2015

Collecten

Kerkdiensten € 330.40

Extra collecte JOP € 157.78

Extra collecte Kerkbeheer € 47.99

Oud Papier

februari 2015 € 551.10

Vrijwillige Bijdrage

Toezeggingen € 34.052.00

Ontvangen € 15.320.81



Verjaardag fonds Sluiskil

	Februari	aantal	
Mevr. De Bruijne	6	€	32,00
Mevr. Dieleman	2	€	25,00
11 kaarten verstuurd Totaal		€	57,00

	Maart	aantal	
Mevr. De Bruijne	4	€	18,00
8 kaarten verstuurd Totaal		€	18,00

	April	aantal	
Mevr. De Bruijne	2	€	7,00
Mevr. Dieleman	4	€	20,00
Mevr. Dixhoorn	1	€	25,00
5 kaarten verstuurd Totaal		€	52,00

Mensen hebben mensen nodig

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent

God van liefde

God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.

Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.

Dat wij onze naaste beminnen.

Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Tekst: Marinus van den Berg

Uit: de Geest krijgen, uitgave van de Protestantse Kerk in
Nederland 2010

Crèche en kindernevendienst:

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel a.u.b. voor 20 Juni 2015



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.