

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



April 2015

jaargang 44 nr: 4

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres: www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl
2

Erediensten

April

Donderdag	2	Sluiskil Viering H.A. Ds A. van Andel	19.30 uur
Vrijdag	3	Philippine Ds A. van Andel	19.30 uur
Zaterdag	4	Philippine Viering H.A. Ds A. van Andel	22.00 uur
Zondag	5	Sluiskil Ds A. van Andel	10.00 uur
Zondag	12	Philippine Kand. E. Maassen	10.00 uur
Zondag	19	Sluiskil Ds A. van Andel	10.00 uur
Zondag	26	Philippine Ds C. de Beun	10.00 uur

Mei

Zondag	3	Sas van Gent De Redoute Ds A. van Andel	10.00 uur
--------	---	--	-----------

Van harte welkom !

We nodigen u van harte uit voor de viering van Pasen in de Stille Week en 1^e Paasdag.

In de viering van Pasen, Witte Donderdag-Goede Vrijdag-Paasnacht, gaan wij in de Geest mee op weg met die Ene, Jezus van Nazareth, een Jood en zoon van God, die trouw bleef aan God en mensen.

Een weg die verbijsterend realistisch de realiteit van deze wereld weerspiegelt.

Een weg zonder toekomst, maar die blijkt er dan toch te zijn. In de verwondering hierover ligt de kern van het christelijk geloof.

In de traditie heeft men getracht de betekenis ervan te duiden, die dan door anderen weer betwijfeld werd.

Misschien is het beter om over de gebeurtenissen van Pasen niet teveel te praten en te preken.

Het zou mooier kunnen zijn om Pasen, Kruis én Opstanding, in liederen, lezingen uit de bijbel en gebeden te overdenken. Lieder en gebeden immers hebben de kracht om mensen boven zichzelf en hun betwijfeld geloof uit te tillen.

En de lezingen uit de bijbel in deze dagen hebben toch ook een grote zeggingskracht.

Daarom zullen de vieringen in de Stille Week weer een meditatief karakter hebben.

Het was weer een goede ervaring om ze te kunnen voorbereiden met de liturgiecommissie.

-Op Witte Donderdag gedenken en vieren we het laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.

Dat was de maaltijd op de 1^e dag van Pasen, Pesach, van het volk **Israel, de 'Seder'**.

Passend bij dit moment is Johannes 13, het verhaal van de voetwassing, een uitbeelding van de dienstbaarheid van Jezus ten einde toe.

- Goede Vrijdag is de dag om de Passie van Jezus te overdenken, dit jaar uit het evangelie naar Markus.

Belangrijk op deze dag is ook hoe wij ons verhouden tot een **onschuldige die zo'n vreselijke lot treft, maar er zelf voor kiest om** trouw te blijven aan God en de mensen.

- Vanuit de sfeer van Stille Zaterdag gedenken en vieren we in de Paasnacht dat duisternis en dood voor God geen einde zijn, maar begin van iets nieuws. Uit het 1^e en 2^e Testament worden gedeelten gelezen waarin verteld wordt van Uittocht, Doortocht, Bevrijding, Vernieuwing van het Leven.

In zekere zin zijn die verhalen uit de geschiedenis van God en mensen lichtbakens.

Ze willen ons opmerkzaam en waakzaam maken met het oog op het evangelie dat spreekt van de Opwekking van Jezus uit de dood.

En daarin klinkt dan ook een roep tot ieder van ons om jezelf als mens te hervinden.

Om te midden van alles wat je treft en overkomt uit te blijven zien naar de mogelijkheid van verandering, herstel, vernieuwing: Vrede - Shalom – Salaam voor elk mens en voor deze wereld.

Elders in deze editie van de Schakel is een mooie ikoon van de Opstanding afgebeeld met een korte uitleg.

Het kan natuurlijk niet anders dan dat deze ikoon, maar dan in kleur, een plaats heeft in de viering van de Paasnacht.

En dan is het de eerste zondag van Pasen.

Op 1^e Paasdag zal er een feestelijk Paasviering plaatsvinden.

Het projectkoor o.l.v. dhr. Piet Hamelink zal daaraan bijdragen.

En daar zijn we blij om. Naast het evangelie van Pasen naar Johannes (Johannes 20) lezen we uit het 1^e testament een gedeelte uit Hooglied.

Dit boekje is een bundeling liefdesliederen, waarvan niemand precies de herkomst weet.

Heeft de wijze koning Salomo ze geschreven? Was een vrouw de auteur van deze gedichten? In de Joodse traditie is het gebruikelijk om Hooglied te lezen op de Shabbat die valt binnen het zeven dagen durende Pesach, Pasen.

Dit jaar noemt het Oecumenisch leesrooster lezingen uit Hooglied als mogelijkheid voor de Paasmorgen en de daaropvolgende dagen. Dat is een uitgelezen kans om op Pasen en enkele zondagen daarna een paar gedichten uit dit toch wel bijzondere boekje uit de bijbel te overdenken.

We hopen op een gezegende viering van Pasen waarin we ook u mogen begroeten.

HUIS EN TUIN

Hoe dromerig denk ik de wei
zo'n eerste zomer zonder mij.

Het huis is leeg, de tuin in vol.
De paardenbloemen pluizen bol.

De vogels maken geen geluid.
Het gras groeit boven de rozen uit.

Heel voorzichtig gaan de bomen
liggen om in slaap te komen.

Uit hun rompen rijst een woud.
En het huis wordt niet herbouwd.

MORAAL

Ach wat groeit het leven goed
als het niet van mensen moet.

Leo Vroman (1915 - 2014)

Levenslied

In een sterk vergrijzende gemeente als de onze, is het nemen van afscheid een regelmatig terugkerend gebeuren. Openden we Levenslied van maart met het overlijdensbericht van mevr. Maria Kooman, ook deze aflevering begint met het betuigen van ons medeleven aan nabestaanden.

Op 26 februari 2015 overleed in zorgcentrum Vremdieke te Hoek mevr. Elisabeth Janna Hamelink –van- Dixhoorn. Elisabeth Hamelink bereikte de leeftijd van 87 jaar. Voor zij met echtgenoot Jan Hamelink naar Hoek verhuisde, waren beiden gemeenteleden in Sluiskil. Dhr. Jan Hamelink, die in 2011 overleed, was daar gedurende vele jaren één van de stuwende krachten achter het ophalen van het oud papier.

De afscheidsdienst van mevr. Elisabeth Janna Hamelink, die werd geleid door dhr. J.H. van den Berg, ouderenpastor en werd bijgewoond door verschillende gemeenteleden, werd op 3 maart in Vremdieke gehouden. Na afloop vond aansluitend de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Hoek.

We wensen de familie en in het bijzonder Marleen en Arno Dieleman en (klein) kinderen sterkte toe, om het verlies te verwerken. De dichteres Vasalis verwoordde de pijn van het gemis als volgt :

**“Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet, maar één ervan,
het afstand doen en scheiden
en niet het snijden doet zo pijn,
maar het afgesneden zijn.”**

Wat het omzien naar elkaar betreft, blijven onze gedachten uitgaan naar mevr. Elly Stam. In verband met haar ziekte moest zij weer in het ziekenhuis worden opgenomen. Inmiddels is zij terug in haar vertrouwde omgeving. We wensen haar en allen om haar heen veel sterkte en volharding toe.

Mevr. P.A. de Geus uit De Redoute in Sas van Gent werd voor de tweede keer geconfronteerd met longklachten. Zij is nog herstellende, maar maakt het naar omstandigheden redelijk goed.

Het is een traditie in onze gemeente, dat gedurende de 40-dagentijd gemeenteleden vespers voorbereiden en uitvoeren, dit i.s.m. de Elisabethparochie. De vespers zijn momenten van inkeer en bezinning, die ons vergezellen op weg naar Pasen. Wanneer dit wordt geschreven, behoren al drie vespers tot het verleden, die allemaal een goede opkomst kenden.

Centraal thema is dit jaar "Doorkruist leven". met beelden uit de kruisweg van Sieger Köder, waarbij personen uit het lijdensevangelie nader worden belicht. Zo stonden we al stil bij de "doorkruiste levens" van Maria Magdalena, Judas en Petrus. N.a.v. de beschouwing over hun levens, willen wij ons bezinnen op ons eigen leven en op de manier waarop wij met onze medemens omgaan.

Dit keer niet een "religieus", maar een poëtisch motto, dat actueel werd, na het bijwonen van het concert door het Zeeuws Orkest, met als solist Wibi Soerjadi :

"Muziek is de blikopener van de ziel"

H.v.Q.

De Russische icoon

Meer dan 1000 jaar geleden werden de eerste iconen geschilderd, nadat de Russische Prins Vladimir tot het orthodox christendom was bekeerd en zich liet dopen in 988.

Het Christendom was vanuit het toenmalige Byzantijnse Rijk overgewaaid naar Rusland, o.a. de regio Kiev, en bracht tevens een eigen christelijke kunst mee in prachtige artistieke vormen. Sinds de 11e eeuw werden Byzantijnse specialisten en kunstenaars naar Kiev genodigd voor het ontwerpen van kerken, mozaïeken, fresco-technieken te doceren, en magistrale iconen te schilderen.

De geschiedenis vermeldt dat de éérste Russische iconenschilder (laat 11e eeuw) de monnik Alypius is geweest, hij woonde in het Holenklooster in Kiev en was leerling bij de Griekse schilders. Prins Vladimir was zeer onder de indruk van Griekse filosofen, die hem het christelijke Scheppingsverhaal vertelden. Bovendien werd hij beïnvloedt door de verhalen van reizende missionarissen, die het christelijk verhaal "zichtbaar" hadden zien worden in de Griekse kerkdiensten : "als ware het een woonplaats waar God tussen de mensen aanwezig is".

De Russische vroomheid groeide destijds in de Byzantijnse opvattingen, dat de essentie van de religie, de grootsheid, aanschouwelijk gebracht moet worden, in de verheven pracht van de kerk, haar ceremonieën en rituelen, en ieder voorwerp dat erbij hoort. Al eeuwen is de Russische icoon een afspiegeling van schoonheid in de hemelse wereld.



"De Verrijzenis van onze Heer God en Heiland Jezus Christus"

Icoon Noord-Rusland, eerste helft 17e eeuw.

Vóór die tijd werden geen afbeeldingen van de Opstanding gemaakt. De Verrijzenis werd als een ondoorgrondelijk mysterie beschouwd en het was verboden dit uit te beelden. In plaats daarvan werd toen alleen de "Nederdaling ter Helle" getoond. Onder invloed van het Westen veranderde deze zienswijze na de 16e eeuw.

Verschillende taferelen op deze icoon lopen in elkaar over of keren meerdere malen terug.

- In het midden de verrezen Christus, omgeven door een "mandorla", een amandelvormige figuur waarin heiligen vaak worden afgebeeld. Bij Christus en de Moeder Gods is de mandorla altijd verticaal gericht. Christus staat schrijlings op de ingetrapte deuren van de onderwereld, waaruit Hij Adam en Eva optilt, die uit hun graven omhoog komen.
- Links hiervan-bovenaan- de evangelist Johannes met een Romeinse centurion die het lege kruis aanschouwen.
- Hieronder bewenen de Moeder Gods, Maria Magdalena en Martha de in het graf liggende Christus.
- Met direct rechts ernaast de Mirre dragende vrouwen die bij het lege graf via een engel de verrijzenis vernemen.

- Links daaronder het "koor der Profeten" (met Johannes de Voorloper, David, Salomon, Mozes.e.d) alsook een grote menigte "witte zielen" van oudtestamentische rechtvaardigen die hun graf verlaten in navolging van Adam en Eva.
- Linker benedenhoek: een engel slaat een duivel, terwijl koning Salomon profeteert met een schriftrol in de hand.
- Onderaan midden worden duivels door engelen (iets hoger gesitueerd) met lansen teruggedreven in de onderwereld, terwijl Johannes de Voorloper, David en Salomon toekijken.
- Rechter benedenhoek: een in het wit geklede engel rolt de steen weg, terwijl Christus uit het graf opstaat
- En boven de engel in de mandorla-figuur als Opgestane te zien is.
- Vlak boven dit opstandingstafereel begroet Christus de Goede Moordenaar en geeft hem als teken van vrijgeleide Zijn eigen kruis mee.
- Daarboven (rechts) ontvangt deze goede moordenaar het "koor der aartsvaders" en profeten bij de door een rode cherubijn bewaakte paradijspoort en leidt ze vervolgens het paradijs binnen.
- Paradijs-tafereel (bovenste gedeelte): links wordt de goede moordenaar ontvangen door de twee profeten Henoch en Elia, die volgens traditie levend ten hemel waren gevaren.

Zaterdag mensen

Het Beloofde Land van verre te aanschouwen
en niet de grond te mogen betreden.

– om te dromen van melk en honing
en niet dit mengsel te mogen proeven –
dat was het lot van Israëls grootste profeet: Mozes.

Er zijn vele profeten in de wildernis

die sterven buiten het beloofde land....

Ingeperst tussen Goede Vrijdag en Pasen,
genegeerd door predikers en schilders en dichters,
ligt de Zaterdag, koud en donker en stil –
een ondraaglijke pauze tussen dood en leven.

Er zijn veel Zaterdag-mensen

voor wie Pasen nooit komt,

voor hen geen engelen die rotsen weggrollen.

Er zijn veel Zaterdag-mensen in de wereld van vandaag:
kinderen die sterven door gebrek aan voedsel en liefde,
bruiden die te weinig of geen bruidsschat meebrengen,
moeders die stenen hakken of bakstenen sjouwen,
vluchtelingen die wachten op de afronding van het
recht-op-asieldebate,

gevangenen die sterven in bewaring of
die gedood worden op de vlucht,
gegijzelden die het daglicht niet zien,
en gedetineerden die nooit een rechtszaal zien,
stammen die verbannen worden uit hun bossen,
en vissers verdreven van de zee,
generaties zonder volk of natie,
en volksstammen veroordeeld te sterven zonder hoop.....

De profeten die de Zaterdag mensen leiden
sterven met hen buiten het beloofde land.

Er is een Kruis in elke opstanding.
Is er een Opstanding in elk kruis ?

Tekst uit India

De redactie wenst u
Gezegende Paasdagen

Op Palmzondag, 29 maart, begint de Stille Week.

In de traditie behoren in het bijzonder de vieringen in deze week van Witte Donderdag-Goede Vrijdag-Paasnacht bijeen.

Het is één doorlopende viering van Pasen, gespreid over drie dagen waarin we bijna van minuut tot minuut de weg van Jezus volgen om het mysterie van de Liefde van God voor ons mensen te overdenken en te vieren.

Kruis én Opstanding.

Op zaterdag is het stil en blijft de sfeer ook verstild in de Paaswake tot de Paaskaars wordt binnengedragen en de blijde roep klinkt:

"Licht van Christus!"

Vanaf dat moment verandert de kleur en de sfeer van de dienst.

We gedenken en vieren in lezingen, liederen en gebeden...

En wat is het dan dat we vieren en gedenken?

Dat Een de dood achter zich heeft gelaten en daaruit opstond?

Is dat niet te mooi om waar te zijn?

Meer dan welk ander kerkelijk feest brengt Pasen ons in verlegenheid.

Het lijkt er nu ook de tijd niet naar om triomfantelijk te geloven in Opstanding, Overwinning van de dood.

Mensen in deze wereld worden door zoveel 'dood', terreur en rampen, geteisterd.

Daarvan spreekt ook de indrukwekkende tekst uit India 'Saturday people' ofwel 'Zaterdag mensen'.

De tekst eindigt met: *"Er is een kruis in elke opstanding.*

Is er een Opstanding in elk kruis?"

Het antwoord op die vraag staat open.

Ik wil hem ook niet beantwoorden.

Alleen dit wil ik erover zeggen.

In gedachtenis aan zulke mensen en omwille van zulke mensen zullen wij Pasen moeten vieren.

Omwille van mensen voor wie er geen nieuwe dag aanbreekt.

Het treft me dat zulke mensen in wat hen overkomt zo heel erg op Jezus lijken.

Net als Hij veracht, zonder aanzien, verworpen, vermoord.

Pasen spreekt uit dat dat niet zo mag zijn.

God wil dat niet.

Daarvoor is het leven en zijn mensen Hem te kostbaar.

Omwille van Hem, omwille van hen mogen en moeten wij daarom blijven uitzien naar een dag als die eerste Paasdag.

Naar de mogelijkheid van Opstanding.

Maar dan moeten we ook zelf durven opstaan om te doen wat die Ene ons heeft voorgedaan: Geloven in de zinvolheid en de waardigheid van elk menselijk leven.

En dat volhouden, zonder aarzeling, tegenover elk mens dat je pad kruist.

Daarin mag dan iets blijken van geloof of vertrouwen in liefde die sterk is als de dood.

In de macht en de kracht van wat het houdt en van waarde is en blijft.

Een gezegend Pasen toegewenst!

Annemarie van Andel

Dan zal ik leven

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

De steen is weggerold.

Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf.

Mensen komen mij tegemoet.

Wij zijn in bekenden veranderd.

De ochtendmist trekt op.

Ik dacht een dorre vlakte te zien.

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren,
waarin de korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.

Heuvels golven de verte in, bergopwaarts,
en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee, die haar doden teruggaf.

Huub Oosterhuis



Diaconaal Jaar doel 2015/2016

Het nieuwe jaar doel van 2015 en 2016 wordt het Ujamaa Centre te Pietermaritzburg in Zuid-Afrika. Als diaconie zullen wij zoals gebruikelijk vanaf april 2015 elke laatste zondag van de maand hier voor collecteren.

Het Ujamaa Centrum stimuleert de dialoog tussen academici en lokale gemeenschappen. Ze bemoedigen minderheden met bijbelse verhalen en ondersteunt vrouwen.

Het Ujamaa Centrum is verbonden aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg. Veel vrouwen in Zuid-Afrika hebben een ondergeschikte positie en lijden onder huiselijk en seksueel geweld. Met de Tamar Campagne brengt het Ujamaa Centrum het gesprek op gang over geweld en creëert het een veiliger situatie voor vrouwen.

Tamar Campagne

De Tamar Campagne dankt haar naam aan een Bijbelstudie over Tamar, die door haar broer Amnon wordt verkracht (2 Samuel 13:1-22). Aan de hand van die Bijbelstudie gaan de Zuid-Afrikaanse vrouwen in gesprek over hun eigen situatie. Wat zegt de bijbel over verkrachting en de verhouding tussen man en vrouw? Hoe kunnen de vrouwen hun verleden verwerken? En hoe kunnen ze anderen helpen om (seksueel) geweld te voorkomen?



Deze Bijbelstudie maakt de persoonlijke situatie bespreekbaar.

De vrouwen kunnen zich identificeren met Tamar en durven daardoor te praten over hun verleden.

Soms verwerken ze de gesprekken in sketches of tekeningen.

De Tamar Campagne richt zich ook op mannen, zodat zij hun rol in situaties van huiselijk geweld herkennen en aanpakken.

De Tamar Campagne wil onder meer:

kerken stimuleren zich openlijk uit te spreken over verkrachting;

Bijbelstudie tegen geweld promoten;

bewust maken van seksueel misbruik;

vrouwen helpen met verwerken en voorkomen van (seksueel) geweld;

predikanten toerusten aandacht te geven aan seksueel misbruik;

aandacht vragen voor de relatie tussen HIV/Aids en vrouwenmis-handeling.

Culturele en sociale omstandigheden

In de Zuid-Afrikaanse cultuur heeft de vrouw meestal een ondergeschikte positie. Voor een belangrijk deel is dat door de cultuur bepaald, maar daarna door kerken bevestigd. De kerken spelen daarin nog steeds een belangrijk rol. Mannelijk machogedrag heeft ook zijn uitwerking op seksualiteit en seksualiteitsbeleving. Sommige mannen denken dat vrouwen geen seksuele gevoelens en behoeften hebben. Dit alles werkt het seksueel misbruik van kinderen en vrouwen alleen maar in de hand.

Ujamaa Centrum

Het Ujamaa Centrum werkt aan sociale vooruitgang en transformatie van de Zuid-Afrikaanse samenleving.

Het Ujamaa Centrum heeft meerdere programma's en trainingen, gericht op economische rechtvaardigheid, theologische bezinning op arbeid, solidariteit met mensen met HIV/Aids, leiderschap en **lobby, 'gender'-vragen en pedagogisch onderzoek.**

Kerk in Actie steunt Ujamaa de komende jaren vooral in haar Tamar Campagne. Uitgezonden medewerker Hanna Wapenaar
Vanaf januari 2015 is Hanna Wapenaar twee jaar lang als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie werkzaam bij het **Ujamaa Centrum.** Hanna gaat samen met collega's Bijbelstudies verzorgen en zal daarnaast het Ujamaa Centre ondersteunen in de communicatie via de website en nieuwsbrieven.

Hanna, die theologie studeerde in Zwolle, zal zich met name verdiepen in de methode van contextueel Bijbellesen. Hanna: **"Deze methode verbindt Bijbelverhalen met het leven van alledag,** met de context waarin mensen zich verbinden.

Ik ga onderzoeken welke mogelijkheden deze methode voor ons in Nederland heeft. Ik hoop een mooie wisselwerking op gang te brengen tussen mensen en kerken in beide landen.

Kern van de methode is dat je verhalen leest met mensen die een andere context hebben dan jijzelf. Daardoor breken verhalen vaak **open en dat geeft nieuwe inzichten."** Hanna zal samen met drie andere uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie - in Colombia, Guatemala en Brazilië - uitwisselingen rondom contextueel Bijbellesen op gang brengen tussen groepen en kerken in deze landen en in Nederland.

Diaconale aandacht voor het nieuwe Roosevelthuis

Bijna 50 jaar geleden werd het Roosevelthuis gebouwd op het landgoed Hydepark, eigendom van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Het werd genoemd naar de gehandicapte president F.D. Roosevelt van de Verenigde Staten.

Dit om duidelijk te maken dat het een diaconale functie zou krijgen.

Vele diaconieën organiseerden er met een werkgroep jaarlijkse vakantieweken met gasten en vrijwilligers, waardoor het vakantiecentrum kon bogen op een bezettingsgraad van 46 à 47 weken per jaar. Voor de meesten een verrijkende ervaring. Juist voor de gasten – chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers – is het fijn om even de dagelijkse besommeringen achter zich te laten. Een diaconale vakantie is dan een uitkomst!

Het oude Roosevelthuis is door het intensieve gebruik versleten. De Generale Synode heeft besloten dat er een nieuw huis komt. Evenals de diaconieën wil ze dat het mogelijk blijft om voor kwetsbare groepen mensen diaconale vakanties te organiseren. Voor noodzakelijke aanpassingen en inrichting van het Nieuwe Roosevelthuis is 1,2 miljoen nodig. Veel diaconieën hebben al gereageerd op het eerdere verzoek om een gift te geven.

Maar minstens zo belangrijk als de financiële-, is de diaconale betrokkenheid van plaatselijke gemeenten. Het gaat erom nog meer mensen te interesseren voor de mogelijkheden van het Roosevelthuis.

Dat betekent ook: goede informatie geven, vrijwilligers vinden, plaatselijke werkgroepen helpen of nieuwe oprichten.

Met als uitgangspunt dat alle diaconieën in het land bij dit werk voor mensen met een beperking belang hebben, is het plan ontstaan om de relatie tussen de diaconieën en het werk in het Roosevelthuis op te frissen en te verstevigen.

Daartoe wordt landelijk in 23 regionale bijeenkomsten in woord en beeld een impressie gegeven van wat er tijdens een vakantieweek gebeurt.

Ook wordt een presentatie over de nieuwbouw en financiering van het Nieuwe Roosevelthuis verzorgd.

Na de pauze volgt het gesprek over wat de diaconie kan betekenen voor het vakantiewerk voor mensen met een beperking en hun eventuele mantelzorgers.

De commissie die de bijeenkomsten organiseert, bestaat uit Dik de Jongh, coördinator werkgroepen, Sjack Visser, directeur Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (directie FDR), Gerrit de Fijter, voorzitter werkgroep Nieuw Roosevelthuis.

De regionale bijeenkomst voor o.a. de classis Zeeuws Vlaanderen vindt plaats op 28 mei in de Vredeskerk, ds. Van der Vegtplein 2 te Goes.

U kunt zich opgeven per mail bij: vakanties@hetvakantiebureau.nl onder vermelding van Roosevelthuis, de datum en het aantal personen of door contact op te nemen met de bij ons welbekende mw. Mieke Verplanken, vertegenwoordigster van de Commissie Zeeuwse Week: tel.nr. 0115 452039.

Uit de regio

Aangepaste gezinsdiensten

In onze regio worden jaarlijks 6 aangepaste gezinsdiensten georganiseerd in de Opstandingskerk te Terneuzen.

Deze diensten richten zich op mensen met een verstandelijke beperking en hun gezinsleden.

Deze kerkdiensten worden ook bezocht door gezinnen met kinderen.

Ze hebben vaak een ongedwongen karakter terwijl de betrokkenheid bij en participatie van de kerkgangers in de dienst hoog is.

In deze samenkomsten ervaren de deelnemers aangesproken te worden door God en door elkaar!

De Commissie aangepaste gezinsdiensten bestaat op dit moment uit vijf personen, hoofdzakelijk uit Zaamslag en Terneuzen.

De commissie is op zoek naar nieuwe leden voor frisse input en meer draagvlak.

Misschien zijn er ook in onze gemeente mensen die juist dit stukje kerkenwerk willen helpen voortzetten.

De tijdsinvestering valt mee. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met mw. Jannie Pelle, japelle@zeelandnet.nl.

De eerstvolgende aangepaste gezinsdienst vindt plaats op 12 April om 15.00 uur in de Opstandingskerk.

U bent er van harte welkom.

Vrijwilliger gevraagd!

In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan ons kerkgebouw te Philippine zijn wij op zoek naar een handige vrijwilliger. Deze vrijwilliger zal onder andere assisteren bij het verwijderen van zand uit de spouwmuren van het kerkgebouw.

De uitvoering van het werk gebeurt onder regie van een professioneel bedrijf en het voornemen is deze klus voor de zomervakantie te doen.

Enthousiaste mensen kunnen informatie krijgen bij de heer C. de Greef, lid van het college van kerkbeheerders, tel.: 06-42301067.

Uw college van kerkbeheerders.



Thema-Koffieochtend

dinsdagmorgen 28 april, van 10.00 – 11.30 uur

in de Sloep te Sluiskil (werkkamer predikant achter de kerk)

Het thema is 'vergeving': "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." (Mattheus 6: 12).

We lezen Mattheus 18: 21-35.

Vergeving is een blijvend actueel thema dat iedereen raakt.

Veel mensen worstelen ermee vanwege een ervaring die hen diep heeft gekwetst.

We willen overdenken: Wat is vergeving? Kan iemand verplicht worden tot vergeving, door God, door die ander die jou iets heeft aangedaan?

Zo mogelijk zal als voorbeeld aandacht besteed worden aan een organisatie in Israël en Palestina, de Parents Circle.

Dit is een platform van Joodse en Palestijnse familieleden die in het al zo lang durende conflict tussen beide bevolkingsgroepen een kind of een echtgenoot hebben verloren.

Juist vanwege de pijn en het verdriet die hen zelf is aangedaan, heeft men de overtuiging dat de spiraal van geweld moet stoppen. Daartoe zet men zich gezamenlijk in voor dialoog, tolerantie, vrede en verzoening in ontmoetingen en gesprekken.

Leden van dit Platform zijn zeer moedige en indrukwekkende mensen.

Van harte welkom.

Zeeuwse Spirit

Op zaterdag 30 mei wordt in Goes de Zeeuwse Kerkendag 2015 gehouden.

Een dag waar kerken elkaar én buitenstaanders kerken kunnen ontmoeten.

In en rond vier kerkgebouwen in het centrum van Goes laten kerken zien en horen wat hen beweegt.

In presentaties, workshops, kooroptredens, vieringen, meditatieve activiteiten en verrassende ontmoetingen.

In de Grote Maria Magdalena Kerk zal gedurende de dag een inspiratiemarkt worden ingericht.

Een markt waar de spirit van Kerken in Zeeland zichtbaar wordt voor een breed publiek.

De markt wordt ingericht rondom 7 hoofdthema's, die zichtbaar gemaakt worden in de kleuren van de regenboog.

De thema's zijn: geloof, vieren (liturgie, kerkmuziek, liturgisch bloemschikken), samenleving dichtbij (armoede in Zeeland, zorgzame kerk, groene kerk, vluchtelingen), verbondenheid wereldwijd, pastoraat (ziekenzalving, groepspastoraat, pastorale vernieuwing), kinder- en jeugdwerk, kerkvernieuwing.

Nieuwsgierig naar de Kerkendag? Kijk voor actuele informatie op de website: www.raadvankerkenzeeland.nl

Diaconie

Collectes:

Januari 2015 € 267,04

Februari 2015 € 178,49

Gift via bank: 2 x € 5,00

Extra collecte:

1 febr. Werelddiaconaat € 97,60

Collectes veertigdagentijd:

22 febr. Rampenpreventie Madagaskar € 100,00

1 mrt. Bijbelproject Golfstaten € 90,45

8 mrt. Diac. vakanties vakantiebureau € 77,92

15 mrt. Hillcrest Aids Centre Zuid-Afrika € 90,90

Wilt u meer lezen over deze projecten, kijk dan op de volgende site <http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd>

Jaardoel 2014-2015 t.b.v. NOVA

Tussenstand dec. 2014 € 834,29

Collecte 28 jan. 2015 € 93,10

Eindstand € 927,39

=====

Zoals u ziet hebben we ons doel om 20 stenen bij elkaar te krijgen **ofwel € 1.000,00 bijna gehaald. Als diaconie hebben we dit bedrag** uit eigen middelen aangevuld. We kunnen terugzien op een geslaagd project en we hopen dat u het nieuwe jaardoel, waarover u elders in de Schakel meer kunt lezen op dezelfde ruimhartige manier zult willen steunen.

Extra collecte kerkbeheer

5 april

JOP Paascollecte

Geef het licht van Pasen aan kinderen

Met Pasen vieren we in de kerk het feest van de opstanding.

Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood is voor kinderen niet eenvoudig te begrijpen.

Zoals bv. voor Lotte, die net haar moeder heeft verloren aan kanker. Wat betekent het verhaal van Pasen voor haar, hoe kon Jezus uit de dood opstaan en haar moeder niet.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, traint jeugdwerkers in de kerk op het gebied van jeugdpastoraat en geeft hen handvatten om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het verwerken van verdriet.

Om ouders te helpen bij de geloofsopvoeding geeft JOP het **tijdschrift 'Moments' uit, waarin ook het thema 'rouw, afscheid en verder gaan' aan bod komt.**

De collecte met Pasen is bestemd voor het werk van JOP.

Van harte aanbevolen.

Uw kerkbeheer

Administratie Februari 2015

Collecten

Kerkdiensten	€ 287.19
Extra collecte Kerkbeheer	€ 62.80

Giften

Via Dhr. Dieleman	
Voor herstel muren Philippine	€ 40.--
Via Ds. van Andel	€ 50.--

Vrijwillige Bijdrage

Toezeggingen	€ 33.882.--
Ontvangen	€ 10.332.32

Kerkbeheer wil iedereen hartelijk bedanken voor u Bijdrage in 2014.

Toegezegd	€ 34.207.27
Ontvangen	€ 34.049.55

Een prachtig resultaat, nogmaals BEDANKT

Crèche en kindernevendienst:

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel Voor 22 april 2015



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.