

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



December 2016

jaargang 45 nr: 11

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863
De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt- de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil
Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

December

Zondag 4 Philippine 2e Advent 10.00 uur
Inzegening huwelijk van Bart Kindt en Margriet Rous
ds. A.M. van Andel

Zondag 11 Sluiskil 3e Advent 10.00 uur
ds. D.Stap

Zondag 18 Philippine 4e Advent 10.00 uur
ds. A.M. van Andel
Doop van Lisa dochter van Paul en Chantal Koelewijn

Zaterdag 24 Sluiskil kerstnachtdienst 22.00 uur
m.m.v. het Kerkkoor o.l.v. dhr. P. Hamelink
ds. A.M. van Andel

Zondag 25 Sluiskil Kerstmorgendienst 10.00 uur
Viering van Kerstmis voor jong en ouder
ds. A.M. van Andel

Januari

Zondag 1 Philippine 10.00 uur
ds. R.G den Hertog

Kerstmis vieren

Het vieren van Kerstmis is populair.

De hele samenleving kleedt zich in de maand december in Kerst-sferen.

Zowel binnen als buiten worden huizen uitbundig versierd.

En dat heeft wel wat, dat zovelen willen bijdragen om licht te spreiden en wensen van vrede rond te zenden.

Het is een betrekkelijk nieuw verschijnsel.

Misschien ook wel een teken van deze tijd dat een groot verlangen uitdrukt naar licht, vrede, onderlinge verbondenheid.

Tegelijk tekent het de verwarring over de onrust in de wereld, over het onvermogen van mensen om de wereld te maken tot een voor ieder in vrede bewoonbare aarde.

Zulke dingen dienen zich sterker aan als de engelen zingen van vrede op aarde.

Deze spanning is inherent aan het Kerstfeest.

De boodschap van Kerstmis is: God is aanwezig in het kind in de kribbe in Bethlehem.

Hemel en aarde naderen elkaar in dit kind.

Licht breekt door de duisternis heen, maar het licht heft het duister niet op.

En de hemel en de aarde blijven onderscheiden.

De betekenis hiervan is in ieder geval dat de aarde niet verheven wordt tot het heilige van God noch dat dit heilige samensmelt met de aarde.

Het is te vergelijken met een ontmoeting waarin de een deelt met de ander en er een hecht bondgenootschap gesticht wordt.

Niettemin blijven elk van beiden ieder afzonderlijk verschillende mensen.

Zo'n ontmoeting is weldadig en laat voor even voelen: niet ons jagen, noch waar we ons druk over maken, maken het verschil.

Maar wèl dat delen met elkaar, waarin de een de ander ziet en hoort als medemens, en voor niets van wat in de ander gezien en gehoord wordt terug schrikt. Als dat gebeurt, gebeurt er een wonder en daalt vrede en vriendschap in die ontmoeting neer, die eeuwig is.

Zo spreekt ook de boodschap van Kerstmis over Gods nabij komen. Over de Heilige die ons ontmoeten wil. De evangelist Lucas heeft het samengevat in een prachtig verhaal: de geboorte van Jezus in een stal. De menselijkheid van dit verhaal treft altijd weer. Van dit kind verkondigen de engelen: dit is de langverwachte, zoon van David en zoon van God. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. En dan is het wonder als mensen er niet voor terugschrikken om in een kwetsbaar kind de Heilige te ontmoeten. En van hem zeggen: dit is de Vredevorst.

Deze boodschap wordt telkens weer en in elke tijd verkondigd. Maar telkens anders, want de tijden veranderen en ook de mensen. Nu we ons bevinden in het jaar waarin 500 jaar Reformatie herdacht en gevierd wordt, geef ik een klein gedeelte door uit een preek van Maarten Luther, een van de kerkhervormers door. Luther vond veel vreugde in de boodschap van Kerstmis. Het teken van een goddelijk kind in de kribbe sprak zo heel anders en veel toegankelijker over God, zijn liefde en genade, dan wat hij in de traditie waarin hij was opgegroeid en die hem door zijn poging tot Kerkhervorming ontvallen was.

De taal in de preek is hier en daar wat heftig. Dat hangt samen met zijn tijd. Een heftige tijd waarin de tegenstellingen groot en hevig waren. Maar de betekenis die hij aan de geboorte van Jezus geeft, is verrassend aansprekend.

“De herberg was vol.

Niemand had een kamer willen afstaan aan deze zwangere vrouw. Ze moest naar een stal en daar de Schepper van alle schepselen ter wereld brengen omdat niemand thuis gaf.

Je zou je moeten schamen, ellendig Bethlehem! De herberg had in zwavelvuur verteerd moeten worden, want ook al was Maria een bedelares of een oneerbare vrouw geweest, dan nog zou iedereen haar in dit uur van harte hebben willen bijstaan.

Er zijn er vast velen in deze gemeente die bij zichzelf denken: “Was ik er maar bij geweest! Ik zou de baby meteen geholpen hebben.

Ik had zijn luiers gespoeld en gewassen.

Ik zou maar wat blij zijn geweest om met de herders mee te gaan om de Heer in zijn kribbe te zien liggen!” Ja, je zou dat gedaan hebben! Omdat je de grootheid van Christus kent, zeg je dat. Maar als je erbij was geweest, had je het vast niet anders of beter gedaan dan de mensen van Bethlehem.

Wat een kinderlijke en dwaze gedachten! Waarom doe je het nu dan niet? Je vindt Christus in je naaste.

Hem moet je dienen, want wat je voor je naaste in nood doet, doe je voor Christus de Heer zelf.”

Gezegende Kerstdagen!

Annemarie van Andel



Terugblik gemeenteavond 27 oktober jl.

Het deed goed om te zien dat veel gemeenteleden gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging voor deze avond.

Doel van de avond was om antwoord te geven op vragen en reacties van gemeenteleden op het voorgenomen besluit van de kerkenraad inzake de kerkgebouwen van onze gemeente.

Een van de vragen was: wat is de inschatting van de financiële gevolgen van besluiten rond de kerkgebouwen op langere termijn.

In een overzichtelijke presentatie werd daarvan een beeld geschetst.

Deze behelsde een doorberekening van mogelijk te verwachten kosten en baten van onze gemeente voor het geval het kerkgebouw te Philippine én voor het geval het kerkgebouw te Sluiskil wordt afgestoten, en dat over een periode van tenminste 20 jaar. Het gepresenteerde cijfermateriaal was tot stand gekomen met medewerking van meerdere leden van de kerkenraad en de gemeente.

Het liet zien dat door langzaam teruglopende baten enerzijds en hoge kosten voor pastorale zorg anderzijds de gemeente bij welk besluit ook naar alle waarschijnlijkheid blijft kampen met een tekort op de begroting.

In het geval dat het kerkgebouw te Philippine wordt afgestoten kan dit sneller gaan dan in geval het kerkgebouw te Sluiskil wordt afgestoten.

De presentatie werd met aandacht gevolgd en de conclusie leek de aanwezigen duidelijk.

Er is helaas sprake van een langzame teruggang van de mogelijkheden en de middelen van de gemeente.

Thematisch werden daarna, mede in reactie op aan de kerkenraad gestelde vragen, de volgende zaken aan de orde gesteld:

1. Welke zijn de bevoegdheden van de kerkenraad?
2. Zijn er alternatieve oplossingsmogelijkheden?
3. Reacties op de gepresenteerde cijfers.
4. Overige zaken die de gemeentevergadering naar voren brengt.

Met een verwijzing naar de kerkorde van de PKN werd uitgelegd dat de kerkenraad bevoegd is besluiten te nemen over kerkgebouwen, na zich te hebben laten adviseren door het kerkbeheer en na de gemeente geïnformeerd en gehoord te hebben.

Het RCB (Regionaal College voor Beheerszaken van de PKN) ziet erop toe dat een kerkenraad correct handelt en besluiten neemt die in overeenstemming zijn met de financiële draagkracht van de gemeente en het belang van die gemeente dienen.

Vervolgens werden door leden van de gemeente voorstellen gedaan om de financiële druk van de gemeente meer beheersbaar te maken, bijvoorbeeld: door beide kerkgebouwen te verkopen; door actie in de richting van de ledenadministratie; door actie om meer baten te genereren; door pogingen te doen tot werving van nieuwe leden.

Ook werd gevraagd om nog meer dan reeds gedaan is werk te maken van samenwerking met andere PKN gemeenten in de regio e/o de Elisabethparochie.

In de vragen, voorstellen en opmerkingen klonk een positieve bereidheid bij alle aanwezigen om mee te denken.

Dat is in de lastige afweging waarvoor we als kerkenraad en gemeente staan belangrijk.

In de vergadering deelden gemeenteleden ook wat het behouden van het ene of het andere gebouw voor hen betekent. Enerzijds is dat gebaseerd op het toekomstbeeld dat de cijfers geven, anderzijds op facilitaire mogelijkheden die het ene of het andere kerkgebouw biedt aan de gemeenschap van gemeente.

Terugziende is de kerkenraad dankbaar voor dit gemeenteberaad en voor de sfeer waarin het kon plaatsvinden.

Ze is zich bewust van het belang en de betekenis van de gemaakte opmerkingen en voorstellen en neemt die ter harte.

Dat klinkt misschien gemakkelijk.

Maar dat is het niet.

De kerkenraad staat met de gemeente mee in een moeilijk proces met lastige afwegingen.

We hopen daarom dat u met de kerkenraad blijft meedenken en de leden van de kerkenraad wilt dragen in uw gebeden.

AMvA

Bijeenkomst Wijkmedewerkers

Zoals velen van u weten, zijn de wijkmedewerkers de 'ogen en oren' van onze gemeente.

Zij gaan rond in hun wijk, bezorgen de Schakel, brengen een bloemetje ter gelegenheid van..., bezorgen een felicitatie, en nog zoveel meer.

Op hun rondgang zien en horen ze hoe het de mensen in hun wijk enigszins gaat. Waar nodig en gewenst informeren zij via de kernkontakten de kerkenraad e/o de predikant.

In onze geografisch uitgestrekte gemeente is dit werk belangrijk en onmisbaar.

Medio november kwamen (bijna) alle wijkmedewerkers van onze gemeente samen.

Initiatiefnemer tot deze bijeenkomst was onze man van de ledenadministratie, dhr. Arno Dieleman.

Hij deelde mee dat door een wetswijziging de burgerlijke gemeente over twee jaar geen persoonsgegevens meer mag verstrekken aan o.a. kerkgemeenschappen.

Hiermee valt voor kerkgemeenschappen een belangrijke bron van informatie weg.

Om de ledenadministratie toch up-to-date te houden en mutaties zoals een verhuizing, overlijden, geboorte, enz., op tijd door te voeren in de ledenadministratie kan de medewerking van de wijkmedewerkers van grote betekenis zijn.

Als de 'ogen en oren' van de gemeente zullen zij immers belangrijke veranderingen bij in onze administratie geregistreerde leden als eersten opmerken.

Het was fijn dat alle aanwezigen het belang hiervan inzagen. Over een te volgen procedure werden afspraken gemaakt die in de komende tijd door dhr. Arno Dieleman uitgewerkt worden.

Nog andere zaken kwamen ter tafel.

Belangrijk om hier te noemen: na jarenlang wijkmedewerker te zijn geweest in Sas van Gent heeft mw. Henny Dubbeldam na haar verhuizing naar Westdorpe deze taak neergelegd.

De dank voor haar inzet gedurende vele jaren is groot.

Maar in Sas van Gent is er nu tenminste één vacature, waarschijnlijk zelfs twee.

We hopen dat die weer vervuld kunnen worden.

Wie in of bij Sas van Gent woont en geïnformeerd wil worden over de taken van een wijkmedewerker of bereid is dat te worden wordt van harte aanbevolen om contact op te nemen met dhr. Harry van Quekelberghe of met mw. Geertje de Die.

Thema-Koffieochtend

Op 6 december zal de volgende Thema-Koffieochtend plaatsvinden.

Ook deze keer zal een van de Rechters uit het boek Rechters centraal staan: Simson.

De verhalencyclus over Simson beslaat meerdere hoofdstukken, Rechters 13: 1-16: 31.

Het zal niet lukken om dat allemaal op deze ochtend te bespreken. Maar het wordt van harte aanbevolen om ze wel vooraf te lezen. In het gesprek nemen we ons uitgangspunt in Rechters 13: 1-25, de aankondiging van de geboorte van Simson.

Een mooie Adventsgeschiedenis.

U bent welkom van 10.00 – 11.30 uur ten huize van mw. Geertje de Die, Buitenweg 1 te Sas van Gent.

Meeleven

“Kerstnacht”

Deze nacht het uitspansel gescheurd,
de hemel geopend – is het begin:
kind in een kribbe, ten hemel schreiend.

Want Hij kiest deze kant van bestaan:
het gebroken riet, de geknakte bloem,
de geslagen mens, ter aarde geworpen.

Na dit begin zal Hij hemel en aarde
bewegen, geen steen op de andere laten,
geen doek ongescheurd.

Deze mooie tekst van René van Loenen opent deze keer de rubriek Meeleven.

De tekst spreekt voor zich.

Het buigt ons toe naar wie het minder goed gaat of wie het anders is vergaan dan men had gehoopt.

Onder hen helaas ook een aantal gemeenteleden.

Mw. Marleen Dieleman, Sluiskil, maakte een ongelukkige val en brak daarbij haar pols. Het gaat haar nu weer beter.

Maar het ongemak van een -nog- niet te kunnen gebruiken hand is lastig. Van harte beterschap!

Ook ds. Roel Wasterval, Hoek, maakte een akelige val.

Het noodzaakte hem om een week in het ziekenhuis te verblijven.

Het zal nog enige tijd duren voor hij weer opgeknapt is.

Met zijn vrouw, Cora, lijkt het iets beter te gaan.

Veel sterkte en beterschap gewenst!

Met dhr. Harry van Quekelberghe, Sas van Gent, gaat het na de operatie aan zijn heup gelukkig goed.

Het herstel moet nog wel zijn tijd hebben.

Moge het voorspoedig gaan!

Vanwege de kwetsbaarheid van dhr. Verpoorten, Philippine, zijn meneer en mevrouw Verpoorten beiden veel aan huis gebonden. Ze stellen het op prijs om bezoek te ontvangen.

Ook mw. Heleen Vink en haar echtgenoot Paul, Sas van Gent, willen we hier noemen.

Veel sterkte en moed toegewenst.

Dat we aan de genoemden zullen denken in onze gebeden.

Maar ook aan anderen die hier niet genoemd worden, en die ook uitzien naar herstel of verlichting van pijn.

In de donkere dagen van december vallen zulke dingen vaak zwaarder, om ze te dragen en te verdragen.

Zien mensen op tegen de feestdagen.

Daarom ter afsluiting enkele strofen uit een lied uit het Liedboek. Een aanroeping, een gebed:

*"Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?"*

*Herder, wil behoeden, wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal!*

*Kyrie eleison, dat Gij u erbarmt,
onze kille koude met uw licht verwarmt!"*

Van de kerkenraad

De kerkenraad kwam op donderdag 10 november bijeen.

Na de bezinning deelde ds. Annemarie van Andel mee dat ze na rijp beraad het besluit heeft genomen om eind februari 2017 haar verbintenis met onze gemeente te beëindigen.

Ze maakt vaak lange dagen om de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te benutten.

Die lange werkdagen vallen haar steeds zwaarder.

Ze vindt het jammer dat haar vertrek plaatsvindt op een moment dat we hier bezig zijn met een moeilijk proces.

Ze had dat graag anders gezien.

Want ze voelt zich van harte verbonden met onze gemeente en de toekomst van de gemeente gaat haar zeer ter harte.

Er werd veel tijd besteed aan het terugblikken op de gemeenteavond.

De hoge opkomst was bemoedigend.

Na de presentatie van de 'cijfers' werden door gemeenteleden veel opmerkingen gemaakt en voorstellen gedaan.

Voor zover dat nog niet is gedaan, zullen deze zaken onderzocht worden op uitvoerbaarheid.

In de terugblik op de gemeenteavond stelden we met bezorgdheid vast hoezeer dit proces niet alleen de kerkenraad en het kerkbeheer kwetsbaar maakt, maar ook de gemeenschap van de gemeente.

Overige zaken:

Het verzoek van Paul en Chantal Koelewijn om hun dochter Lisa in de kerkdienst van 18 december te laten dopen werd met vreugde begroet.

De leiding van de kindernevendienst, mw. Ina Verpoorten en mw. Joke Zegers, stelden voor om met ingang van januari -in de regel- elke eerste zondag van de maand kindernevendienst aan te bieden.

Voor de andere zondagen wordt omgezien naar alternatieve mogelijkheden om kinderen tegemoet te komen.

De diaconie deelde mee dat vanwege het aftreden van mw. Ina Verpoorten de administratie van de diaconie wordt overgenomen door mw. Mieke Verplanken.

Daarvoor zijn wij haar dankbaar.

Het kerkbeheer presenteerde de begroting voor 2017.

Een jaarlijks weerkerend pijnpunt.

Deze begroting laat een tekort zien van € 24.100,-.

Dit grotere tekort in verhouding tot tekorten in eerdere jaren wordt voornamelijk veroorzaakt door een nieuwe beleidslijn in het begroten van klein en groot onderhoud.

In het kader van oecumene is een aantal mensen van de Elisabethparochie en van onze gemeente bereid gevonden om samenwerkings- en ontmoetingsmogelijkheden tussen parochie en gemeente te onderzoeken.

Namens onze gemeente nemen mw. Anastasia Neeteson, dhr. Albert van Leeuwen en onze predikant daaraan deel.

De volgende kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 december te Sluiskil.

Mededeling

De leden van de kerkenraad hebben op 18 november het bericht ontvangen dat dhr. Gertjan van der Brugge het besluit heeft genomen om met directe ingang terug te treden als ouderling van de gemeente en voorzitter van de kerkenraad.

Dat betreur ik zeer.

De kerkenraad verliest in hem een goede en betrouwbare voorzitter.

Hij heeft de functies van ouderling en voorzitter van harte en met overtuiging bekleed.

En hij is niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen.

Het is mijn hoop en ik verzoek u met klem om zijn besluit met respect te aanvaarden en te bejegenen.

Gertjan heeft veel voor de kerkenraad en de gemeente in haar geheel gedaan en betekend onder omstandigheden die niet eenvoudig zijn.

Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar.

Ik hoop dat ik deze dank ook namens u mag uitspreken.

Hulp van buiten de kerkenraad

Dat er verschillende meningen en wensen zijn over de verkoop van het kerkgebouw ligt voor de hand.

Als kerkenraad beseffen en merken we dat het vraagstuk spanning met zich meebrengt.

Het raakt het onderling vertrouwen en de onderlinge verhoudingen.

We zijn bezorgd om de eenheid binnen de gemeente en willen ervoor zorgen dat we -ondanks verschillen- zorgvuldig met elkaar blijven omgaan.

De kerkenraad roept hiervoor de hulp in van iemand die met enige afstand alle 'partijen' kan horen.

In de vergadering van de kerkenraad werd besloten om ds. Henk van de Berg te vragen deze rol op zich te nemen.

Hij kent de gemeente en heeft ervaring in dergelijke trajecten.

Nagekomen bericht: ds. Henk van de Berg heeft van harte toegezegd om deze rol van bemiddelaar op zich te nemen.

Hij is reeds begonnen om zich te oriënteren op eerste te nemen stappen.

Mocht het zo zijn dat een van u hem wil spreken, dan is hij daartoe bereid, bij voorkeur telefonisch (0115 566113).

AMvA

Afwezigheid predikant

In de periode van Kerstmis t/m 6 januari zal ik samen met mijn echtgenoot afwezig zijn in verband met vakantie.

We vieren dus ook dit jaar de jaarwisseling buitenlands.

Indien u gedurende mijn afwezigheid een predikant wenst te spreken kunt u zich wenden tot de scriba van de kerkenraad, dhr. Steven van Harn.

Hij zal namens u contact zoeken met de collega die mij vervangt.

Collecte Dorcas

Op 20 november jl. heeft de diaconie in het kader van de oogstdienst een inzameling georganiseerd ten bate van Dorcas.

Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 354,50 opgebracht, een prachtige opbrengst!

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in onder andere Oost-Europa.

Met uw bijdrage kunnen de allerarmsten in Oost-Europa geholpen worden met een voedselpakket.

Wilt u meer weten over deze hulporganisatie, kijk dan eens op de website <https://dorcas.nl/> .

Wilt u alsnog een bijdrage leveren aan deze collecte, dan kunt u een enveloppe afgeven aan één van de diakenen of een bedrag storten op de bankrekening van de diaconie NL 61AB-NA0481517162.

Kerkbalans 2017 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Mijn kerk verbindt'. In de eerste weken van januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Administratie

Verhuisd

22-11-2016

Dhr. H.J. Visser en Mevr. C. Visser- de Bruijne
van: Bosjesweg 49, 4541AM Sluiskil
naar: Landstraat 10, 4541GC Sluiskil

Verjaardagen

75 jaar

24-12-2016

Mevr. A. Labruijère – Kreeft
Schuttersweide 5 4554CX Westdorpe

OKTOBER 2016

Collecten

| | |
|-------------------------------|----------|
| Kerkdiensten | € 430,02 |
| Extra collecte kerk en Israël | € 61,95 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Oud papier september 2016 | € 733,70 |
|---------------------------|----------|

Vrijwillige bijdrage 2016

| | |
|--------------|-------------|
| Toezeggingen | € 36.197,00 |
| Ontvangen | € 28.762,30 |

Extra collecte kerkbeheer

Zondag 4 december 2016

Toerusting van vrijwilligers in het pastoraat

De kern van pastoraat is 'er zijn voor mensen'.

Maar hoe kun je als gemeente omzien naar de mensen die niet meer in de kerk komen?

Veel gemeenten zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat.

Het accent ligt steeds meer op pastoraat buiten het kerkgebouw en op doelgroepen zoals 'ouders met jonge kinderen'.

Steeds vaker maakt men gebruik van sociale media.

Met trainingen en handreikingen rust de Protestantse Kerk pastorale werkers toe goed in te kunnen spelen op de veranderende situatie.

Op de landelijke Pastorale Dag zijn er inspirerende workshops om in de eigen gemeente mee aan de slag te gaan.

Met uw bijdrage aan de collecte voor het Pastoraat op zondag 4 december maakt u het mogelijk dat de vrijwilligers in het pastoraat steeds nieuwe vaardigheden kunnen leren, zodat we als gemeenten op een goede manier omzien naar alle mensen die onze aandacht nodig hebben.

Geeft u ook?

U kunt uw gift ook overmaken op NL10ABNA 0444 444 777 t.n.v. de Protestantse Kerk o.v.v. collecte pastoraat.

Uw kerkbeheer

Onze buurgemeente te Hoek viert feest!

In een periode van minder dan twee jaar is een mooie nieuwe kerk uit de as herrezen.

Wilt u 'onze burens' feliciteren met het nieuwe kerkgebouw en er een kijkje nemen.

Dat kan tijdens het Openingsweekend.

Openingsweekend

Vrijdag 9 december | 14:00 uur

Feestelijke openingshandeling

(bij goed weer buiten, anders binnen)

Daarna is er een korte viering met aansluitend toespraken voor en door genodigden.

Zaterdag 10 december | 10:00 – 16:00 uur

Open huis

Kom een kijkje nemen in de nieuwe kerk.

Er klinkt doorlopend muziek.

Zondag 11 december | 14:30 uur

Feestelijke eredienst

Kerstcollecte 2016 : Geef liefde

De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan.

De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject.

Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren.

In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen.

Ze worden verborgen gehouden.

De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor.

Of ze zien het zelfs als een straf van God.

Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is.

Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving.

Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven.

Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei.

Kinderen van God, die gezien mogen worden.

Geef liefde, geef uw gift.

Kijk voor meer informatie over het Kerk in Actie project op www.kerkinactie/kerst

Kerkdiensten van Advent en Kerstmis

Vanaf 27 november, 1^e Advent, volgen we in onze kerkdiensten de orde van de Adventsliturgie, samengesteld door de liturgiecommissie.

Een terugkerend lied voor alle vier zondagen is lied 454: 'De mensen die gaan in het duister...'. Een lied van Hanna Lam, geïnspireerd op de prachtige profetie van Jesaja 9: 1-6. Hanna Lam geeft in haar vertolking ervan ook plaats aan het blijde vooruitzicht van het spel van kinderen: 'Geen vijand marcheert door de straten, de kinderen spelen weer vrij'.

Een lied dat in donkere dagen voor alle kinderen in de wereld geloof en hoop in ons wil wekken en daden die daaraan beantwoorden, deze Advent en alle dagen van ons leven.

De liturgische schikkingen in deze periode geven een eigen interpretatie van thema en schriftlezingen.

Thema is: "de wereld omgekeerd". Het is mooi om te zien hoe dat symbolisch wordt uitgewerkt.

Zondag 4 december

Op de 2^e Advent mogen we ons verheugen in de bevestiging en inzegening van het huwelijk van Margriet Rous en Bart Kindt.

In september zijn zij in Katwijk getrouwd.

De kerkenraad heeft van harte ingestemd met hun verzoek om de inzegening van hun huwelijk in een 'reguliere' kerkdienst te laten plaatsvinden.

Dit wordt dus een feestelijke Adventsdienst die ons tot bruiloftsgangers maakt! Het thema van de dienst is 'een nieuw begin'!

Zondag 18 december

De zondag voor Kerstmis wordt een wel een heel speciale 4^e Advent.

In deze dienst zal Lisa Koelewijn, dochter van Paul en Chantal, gedoopt worden.

Ze werd geboren op 24 december 2015! Ze is dus een kerstkind en wordt gedoopt als het bijna Kerstmis is.

In de dienst zal ook de viering van het Avondmaal plaatsvinden. Het komt niet vaak voor dat de twee sacramenten die de Protestantse traditie kent in één en dezelfde dienst gevierd worden.

Maar er is niets mis mee om het evangelie van Advent voor een keer vooral te laten klinken in water, brood en wijn.

De Woordverkondiging kan dan wat minder zijn.

We hopen op een feestelijke dienst!

Kerstmis

Het evangelie van de geboorte van Jezus Christus blijft tot de verbeelding spreken.

Een kind ons geboren, een mens in wie de Vrede Gods werkelijkheid wordt te midden van de mensen.

Van hemelhoog klinken stemmen van engelen en wij zingen van vrede op aarde.

Terwijl vrede in de wereld problematisch is, blijft, blijft de droom en de hoop dat het werkelijkheid zal kunnen worden in elk mens, ook bij mensen zoals u en ik:

"Kindje van vrede, leer ons te zijn

vindplaats van liefde in deze woestijn."(lied 509: 4)

In de Kerstnachtsdienst volgen we de herders. '

Laten we gaan om te zien wat er gebeurd is, is het thema.

Ons Kerkkoor o.l.v. dhr. Piet Hamelink zal meewerken in de voor- en samenzang.

Het zal o.a. de Kleine Kerstcantate van Anton van Duinkerken ten gehore brengen, geïnspireerd op de herders die zich in de Kerstnacht lieten wegroepen door de engelen.

De volgende ochtend vindt de Kerstmorgendienst plaats.

Een dienst voor jong en ouder.

Omlijst door mooie Kerstliederen zal een eenvoudig verhaal verteld en verbeeld worden.

Diverse gemeenteleden werken daaraan mee.

Klaas, eigenaar van Bed&Breakfast 'Broodhuis van vrede' ziet terug op verwarrende tijden te midden waarvan de geboorte van het kind Jezus plaatsvond.

De naam van dit etablissement verwijst naar de betekenis van de naam Bethlehem. 'beth-lehem' betekent 'broodhuis'.

We hopen op een feestelijke viering van Kerstmis en nodigen u van harte uit om ze met ons mee te vieren.

Van harte welkom.

KERSTNACHTDIENST

24 december om 22.00 uur
in kerkgebouw te Sluiskil



*"Laten we gaan
om te zien wat er gebeurd is..."*

m.m.v. het Kerkkoor o.l.v. dhr. P. Hamelink
organist: dhr. J. Neeteson
voorganger: ds. A.M. van Andel

KERSTMORGENDIENST

25 december
aansvang 10.00 uur
in kerkgebouw te Sluiskil



*te gast in Bed & Breakfast
"Breedhuis van vrede"*

m.m.v. diverse gemeenteleden
organist: dhr. T. van Dixhoorn
voorganger: ds. A.M. van Andel



Kerstconcerten

door het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor
in de KIRKE in Westdorpe en de St. Eligiuskerk in Oostburg
Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zal op woensdag 14 december
een kerstconcert verzorgen in
de voormalige RK-kerk in Westdorpe.
De kerk zal verwarmd zijn.

Hetzelfde programma wordt op vrijdag 16 december uitgevoerd in
de Eligiuskerk te Oostburg.

Naast oude en nieuwe christmas carols, bekende en minder be-
kende kerstliederen zingt het koor ook een enkel kerstlied samen
met het publiek.

Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor bestaat uit een 40-tal zangers en
zangeressen, en staat onder de bezielende leiding van dirigent
Marcel van Westen.



Nadere informatie vindt u op www.zeeuwsvlaamskamerkoor.nl.
De aanvang van beide concerten is 20.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 10,-

Voor Westdorpe kunt u kaarten bestellen
Op dekirke@zeelandnet.nl
en telefonisch 0115 4313321

Voor Oostburg op andreas-wzvl@kpnmail.nl,
en telefonisch 0117-453374 (9-12 uur).
Afhalen na bericht bij secretariaat: Sint Eligiusplein 17 Oostburg.
Ook zijn kaarten voor aanvang van het concert aan de kassa verkrijgbaar.



Kerstzang avond 2016

Op donderdag 22 december wordt er door de muziekvereniging van Sluiskil weer een kerstzang avond georganiseerd.

Dit voor de dertigste maal alweer.

Het vindt plaats in de Protestantse kerk aan de Louisestraat.

Naast de muziekvereniging, onder leiding van Bart Borg, verleent het protestants kerkkoor onder leiding van Piet Hamelink en het RK-koor Pro Ecclesia onder leiding van Jenny de Wolf haar medewerking.

Het orgel wordt bespeeld door Tony van Dixhoorn.

Het belooft weer een hele mooie en muzikale avond te worden, waar het zingen van oude en nieuwe kerstliederen wordt afgewisseld met het luisteren naar mooie muziek door de muziekvereniging van Sluiskil.

Het kerstevangelie wordt gelezen door Henk van de Berg en een overdenking wordt uitgesproken door pastor Marjan Dieleman van de Elisabeth-parochie.

De collecte aan de uitgang is voor de Voedselbank.

Iedereen dus hartelijk welkom op donderdag 22 december om 19.30 uur in de Protestantse kerk in Sluiskil.

Vanaf 19.00 speelt de muziekvereniging en kunt u al komen luisteren.



Welkom over gastvrijheid

Gastvrij zijn hoort bij kerst. Vooral dan gaan veel deuren open: Voor familie en vrienden, maar ook voor onbekenden, in alle open huizen en kerst inlopen.

Gastvrij zijn is in veel culturen het hele jaar door een vanzelfsprekendheid. Het brengt mensen samen, maakt de aarde leefbaar. Maar makkelijk is het niet altijd. Hoe schep je ruimte voor de ander? Wie is er welkom? Wat vraag je van een gast?

Kerst is een welkomstfeest: feest van de geboorte van een kind dat een boodschap brengt van vrede en recht, van god die onder de mensen wil wonen. Feest van een kind dat niet welkom was bij heersers en geen dak boven zijn hoofd had. Dat kind heeft een plek nodig!

De redactie wenst u Goede en Gezegende Kerstdagen

Samenstelling kerkenraad

Predikant: ds. Annemarie van Andel

Ouderling: Levien Hamelink, vice-voorzitter kerkenraad
Steven van Harn, scriba
Marieke Villerius

Diaken: Anastasia Neeteson, voorzitter diaconie
Harry van Quekelberghe, secretaris diaconie
Ina Verpoorten, administratie diaconie
Mieke Verplanken

Ouderling-kerkbeheerder:
Cees Neijenhof, voorzitter kerkbeheer
Joke Zegers, administratie kerkbeheer
Arno Dieleman, ledenregistratie

Crèche en kindernevendienst

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel voor 21 december 2016

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Zorgsaam Ziekenhuis de Honte | Wielingenlaan 2 | 4535 PH Terneuzen |
| Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric | Pastoor van Genklaan 6 | 4501 AJ Oostburg |
| UZ Gent | De Pintelaan 185 | 9000 Gent |
| AZ - Campus Maria Middelaes | Kortrijksesteenweg 1026B | 9000 Gent |
| AZ – Campus Sint-Josef | Kliniekstraat 27 | B-9050 Brugge |
| AZ–Sint-Jan Brugge | Ruddershove 10 | Brugge |
| Admiraal de Ruyter Ziekenhuis | 's Gravenpolderseweg 114 | 4462 RA Goes |
| Admiraal de Ruyter Ziekenhuis | Koudekerkseweg 88 | 4382 EE Vlissingen |
| Redoute | Rijsenburg 2 | 4551 HT Sas van Gent |
| Ter Schorre | Bachlaan 90 | 4536 GD Terneuzen |
| De Blide | Alberdingk Thijmstraat 1 | 4532 CZ Terneuzen |
| Bachtendieke | Koninginnelaan 2 | 4532 BP Terneuzen |
| Vremdieke | Irisstraat 30 | 4542 EE Hoek |
| De Vurssche | Rooseveltpaan 1 | 4571 HT Axel |
| De Molenhof | Molenstraat 14 | 4543 CM Zaamslag |
| 't Verlaet | Bernhardtstraat 22 | 4554 BE Westdorpe |
| Annelot ter Walle | Ter Wallestraat 7 | 4521 AZ Biervliet |
| Emmaus | Handboogstraat 6 | 4515 CW Ijzendijke |
| De Blauwe Hoeve | Truffinoweg 2 | 4561 NT Hulst |
| De Hoge Platen | Westlandstraat 4 | 4511 XX Breskens |

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.