

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



Oktober 2016

jaargang 45 nr: 9

Kerkenraad

Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084

Scriba: Steven van Harn. steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen

Philippine: Koningin Emmastraat 7 Tel. 0115-491530
Sluiskil: Louisastraat 43 Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer

Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil Tel. 0115-472679

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine Tel. 0115-492040
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten

Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent. Tel. 0115-452346

Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine. Tel. 0115-491366

Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent. Tel. 0115-451235

Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel. 0115-471919

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.

Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.

Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil
Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

Oktober

Zondag	2	Sluiskil	H.A. Ds. A.M. van Andel	10.00 uur
Zondag	9	Philippine	ds. E. Rooze	10.00 uur
Zondag	16	Sluiskil	ds. A.M. van Andel	10.00 uur
Zondag	23	Philippine	ds. D. Stap	10.00 uur
Zondag	30	Sluiskil	gedachtenis der namen ds. A.M. van Andel	10.00 uur

November

Zondag	6	Philippine	Ds. J. de Beun	10.00 uur
--------	---	------------	----------------	-----------

Najaarsfeesten in Jodendom en Islam

3 Oktober is het Rosh Hashana, het begin van het joodse nieuwe jaar. Maar het is ook de eerste dag van de maand Muharram, de eerste dag van het jaar in de Islamitische kalender.

Dat die dagen samenvallen is bijzonder en komt niet vaak voor omdat de islamitische kalender niet seizoensgebonden is.

Maar op zo'n moment licht de verbondenheid van de Abrahamitische religies toch even extra op. Want 10 dagen later vallen nu ook twee andere hoogfeest-dagen samen: Grote Verzoendag en Ashura (= de tiende). De verbinding tussen deze twee dagen is inderdaad historisch.

Volgens de Hadith, de soennitische overlevering over de profeet Mohammed, zou Mohammed deze dag hebben ingesteld nadat hij getuige was geweest van een Grote Verzoendagviering in de joodse gemeenschap in Medina.

Het werd een verplichte vastendag in de Islam, tot de instelling van de vastenmaand Ramadan. Nu is Ashura een vrijwillige vastendag. Maar in de soennitische Islam is ze nog steeds verbonden met de herinnering aan de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee, en ook met de aanvaarding door God van het berouw van Adam na de zondeval, de stranding van de ark van Noach op de berg Ararat en het herstel dat de profeet Hiob (= Job) mocht ontvangen na zijn beproeving.

In de Sjiitische Islam staat ze in het teken van de slag bij Kerbala in 680, waarin Hoessein, de kleinzoon van Mohammed, met zijn 72 metgezellen de dood vond.

Van deze vieringen heb ik iets mogen meemaken: Grote Verzoendag in Israël, Ashura vieringen in de Turkse gemeenschap.

Die vieringen staan steevast in het teken van het menselijke tekort tegenover God. Mensen schieten helaas tekort en dat kan door hen nooit ongedaan gemaakt worden.

Alleen de barmhartigheid van God, zijn genade en liefde kunnen mensen daarvan verlossen.

Het weten van dit tekort vreet aan mensen. Berouw, zelfkastijding, noch goede daden kunnen dit besef wegnemen. Alleen het Woord van God, zijn liefde en genade, kunnen mensen daarvan bevrijden. En dat is ook het hart van het Christelijk geloof dat wij in de dood en opstanding van Jezus Christus mogen geloven dat zijn genade ons genoeg is. En in dat geloof zijn wij rechtvaardig voor God.

Maar toch blijft het knagen. Het is zo moeilijk om het te geloven: deze liefde en genade van God. Hoe moet je daarmee leven, terwijl je weet van een blijvend menselijk tekort?

Het is een besef dat Jodendom, Christendom en Islam met elkaar delen. Maar je vraagt je af hoe het dan komt dat wij met dit gedeelde besef toch zo van elkaar vervreemd zijn geraakt en elkaar soms zo bitter kunnen bestrijden, tot op de dag van vandaag.

Is het misschien omdat de gedachte, dat je een superieure religie aanhangt, die beter is dan die van anderen, balsem is voor de ziel van mensen aan wie het besef van het menselijk tekort blijft knagen? Maar is dat dan niet een vreselijke en valse troost?

Gezegend Hij, de Heer der wereld, wiens liefde en barmhartigheid ons menselijk verstand te boven gaat!

Hartelijke groet,

Annemarie van Andel

Meeleven

Dhr. Harry van Quekelberghe is door omstandigheden niet in de gelegenheid om invulling te geven aan de rubriek 'Levenslied'.

U moet daarom deze keer deze mooie rubriek waaraan Harry altijd zo goed invulling geeft missen. Op zijn verzoek noem ik u de namen van gemeenteleden over wie we in zorg zijn en die we van harte aanbevelen in uw gedachten en gebeden.

Als eerste noem ik dhr. Harry van Quekelberghe uit Sas van Gent zelf. Hij hoopt vurig dat de ingreep aan zijn heup zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden. Er is echter helaas nog geen duidelijkheid wanneer dat zal kunnen gebeuren. We wensen hem veel sterkte in alles wat hij moet ondergaan.

Mw. Hofman uit Sluiskil heeft een akelige periode achter de rug totdat duidelijk werd dat een medische ingreep en een verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk bleek. Ze is nog zwak en kwetsbaar en hoopt op beterschap. Dat wensen we haar van harte toe.

Mw. Geertje de Die uit Sas van Gent werd verontrust over berichten dat haar schouder niet goed herstelde. Naar nu blijkt, lijkt het mee te vallen en kan zij op de ingeslagen weg naar herstel verder gaan. Wat een opluchting!

De gezondheid van mw. Cora Wasterval uit Hoek is helaas kwetsbaar en noodzaakt haar tot veel rusten. Dat is alle dagen niet even gemakkelijk. We wensen haar en haar echtgenoot Roel Wasterval sterkte en al het goede.

Mw. Heleen Vink uit Sas van Gent bevindt zich nog op het pad van behandelingen. Ze tracht de moed erin te houden en is dankbaar voor elke bemoediging. We wensen haar en haar echtgenoot, Paul Vink, veel sterkte en veel bemoediging toe.

Ik sluit af met een tekst van Sytze de Vries
(liedboek pagina 1372):

*Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.*

*Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalst:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.*

*Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden als wij U zoeken.
Amen.'*

Rondom kerkdiensten

Op zondag 2 oktober is het thema 'Vernieuwing van je gezindheid, *transformatie van hart en ziel.*' Voor kerken die hun wortels hebben in de Reformatie is zo'n thema natuurlijk uit het hart gegrepen. We lezen o.a. een gedeelte uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12: 1-8. In het tweede vers stond in een eerdere vertaling, de NBG vertaling van 1951: "... wordt **hervormd** door de vernieuwing van uw denken...". Het thema lijkt naadloos aan te sluiten bij het herdenkingsjaar van 500 jaar Reformatie.

Deze herdenking begint landelijk immers op 31 oktober a.s. en strekt zich uit tot 31 oktober 2017, het moment dat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu 'protestantisme' noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd. In het herdenkingsjaar zullen overal in het land en ook in Zeeland vele en uiteenlopende activiteiten plaatsvinden, bijna altijd in oecumenische samenwerking.

Hoe onze gemeente daarin zal kunnen deelnemen is onderwerp van gesprek op het platform van de Werkgemeenschap van predikanten van Zeeuws Vlaanderen en in lokaal oecumenisch verband.

Het thema van zondag 2 oktober is echter ontsproten aan de raad van Kerk & Israël, misschien wel vanwege het herdenkingsjaar Reformatie 500. Maar in ieder geval ook in samenhang met de hoge Joodse feesten die in deze periode plaatsvinden: het Joodse Nieuw Jaar dat op 3 oktober begint en Grote Verzoending op 13 oktober. In deze feesten ligt het accent op herstel van verhoudingen met God en de naaste. In het leven van alle dag, door alle zorgen en vragen blijkt dat in zichzelf goede verhoudingen helaas zo gemakkelijk kunnen eroderen.

Ook in het proces dat onze gemeente nu doormaakt zou daarvan sprake kunnen zijn. De Joodse en ook de christelijke traditie bepleit om het daarbij niet te laten. Om in plaats daarvan te zoeken naar herstel van onderlinge verhoudingen door bezinning en vernieuwing van je gezindheid, *transformatie van hart en ziel*. Een ons allen uitdagend thema dus voor 2 oktober: Israëlzondag.

Zondag 30 oktober valt een dag voor het begin van het herdenkingsjaar Reformatie 500. Voor de opening van het herdenkingsjaar is in wereldwijd oecumenisch verband een liturgie samengesteld voor een Gebedsdienst met aanwijzingen voor te spreken teksten en gebeden. In verbondenheid met christenen wereldwijd zullen een aantal van deze teksten en gebeden opgenomen worden in onze kerkdienst op de 30^{ste} oktober.

Hoofdaccent in deze dienst is de Gedachtenis van de namen. We gedenken de leden van onze gemeente die ons in het afgelopen jaar helaas zijn ontvallen. Wij noemen hun namen en ontsteken lichten aan de Paaskaars. Een klein gebaar. Maar een belangrijk moment waarin we stil staan bij de mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen. Dankbaar om wie ze waren en wat ze met ons deelden. Verdrietig omdat ze gemist worden.

Andere namen, andere geliefden die ons al eerder zijn voorgegaan: vaders, moeders, kinderen, vrienden, naasten. Ook voor hen ontsteken we lichten.

En voor de velen die wij niet kenden, waardige mensen die ook gestorven zijn, naamloos, door geweld, op de vlucht, in de golven van de zee... Een zee van lichten mogen we ook voor hen ontsteken.

Zo gedenken we allen die ons zijn voorgegaan, gelovend en in de verwachting dat we met hen verbonden blijven in de Naam van de Ene.

*"Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in Uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is."*
(lied 731: 2)

Wij gedenken en noemen de namen van:

Willem Jacobus van Meeuwen Sas van Gent
† 14 januari 2016 in de leeftijd van 90 jaar

Antonie Luijendijk Philippine
† 15 januari 2016 in de leeftijd van 77 jaar

Gilbert Victor Rammeloo Terneuzen
† 4 februari 2016 in de leeftijd van 75 jaar

Elly Stam-Elands Terneuzen
† 11 februari in de leeftijd van 72 jaar

Petronella Adriana de Geus – Schott Sas van Gent
† 29 maart in de leeftijd van 91 jaar

Margu rite Marina Johanna de Steenwinkel-Jens Philippine
† 18 juni in de leeftijd van 72 jaar

Voor wie steekt u een lichtje aan ?

Zondagmiddag 30 oktober

14.00 – 17.00 uur te Sluiskil

Een kleine oecumenische werkgroep houdt ook dit jaar op deze middag in Sluiskil de kerk open voor ieder, met of zonder kerkelijke binding, die wil gedenken en een kaars wil branden. In de kleine tentoonstelling die in de kerkzaal aanwezig is worden verschillende accenten gelegd. Hoofdthema daarin is onze worsteling en strijd met het kwaad dat zo dreigend en tastbaar is geworden in de wereld. Gaat het van kwaad tot erger? Of zal, en moet, door het kwaad heen licht en hoop kunnen aanbreken? Er zal een schilderij te zien zijn van een uit Syrië afkomstige Zaandamse kunstschilder, waarin hij zijn angst om verlies uitbeeldt. Afbeeldingen van de schepping, geïnspireerd op Genesis 1 (In het begin, toen de aarde woest en leeg was en duisternis op de oervloed lag....). Afbeeldingen van houtsneden n.a.v. de Psalmen. Verbeeldingen en woorden van inspirerende mensen die zich hebben verzet om te buigen voor kwaad. En er zal meer te zien zijn. Tussentijds zal er in de stilte van de kerkzaal muziek klinken van de hand van gemeenteleden en anderen uit de regio. Wie wil gedenken en overdenken: Van harte welkom!

Gedenken

Gedenken

is een naam noemen

In dankbaarheid

in pijn

is omzien naar wat was

of wat had kunnen zijn

is zien hoe tijd vergleden is

sinds toen die dag

dat uur

is anders in het leven staan

is stilstaan en weer verder gaan

hopen

op lange duur

Heleen Pasma

Uit de kerkenraad van 15 september 2016

In juli en augustus heeft de kerkenraad niet vergaderd zodat we in de septembervergadering gelijk konden beginnen met een volle agenda.

We zijn opnieuw begonnen met het uitgebreid spreken over de toekomst van onze twee kerkgebouwen. Als kerkenraad hebben wij in mei geen definitief maar een voorgenomen besluit voorgelegd aan de gemeente, zodat ieder die dat wilde zou kunnen reageren. Dat past in onze protestante traditie van samen kerk zijn. We hebben veel reacties mogen ontvangen. Dat getuigt van grote betrokkenheid bij ons wel en wee. De reacties lopen erg uiteen. De één zegt: *"Jullie hebben het enig mogelijke juiste besluit genomen, prima!"* Maar een ander stelt: *"Hoe kunnen jullie nu zo onverstandig zijn?"* En weer een ander meent: *"Financieel is dit een zeer slecht besluit"*. Maar ook: *"Het gaat in de kerk en de gemeente om meer dan alleen geld, goed dat jullie oog voor hebben"*. Het is fijn dat er zo veel mensen intensief begaan zijn met de toekomst van onze gemeente, maar alle verschillende meningen en emoties maken het er voor de leden van de kerkenraad niet altijd makkelijker op. Maar zolang we met respect en aandacht naar elkaar luisteren en onze eigen mening niet op voorhand beter achten dan die van een ander, moeten we er als gemeente samen uit kunnen komen. Naast de gemeenteleden die ons adviezen geven en ons willen helpen, zijn we heel dankbaar voor allen die ons wijsheid en sterkte toewensen.

In goed overleg hebben we besloten om de derde gemeenteavond te houden op donderdagavond 27 oktober in de Ark. We zullen daar proberen antwoord te geven op de vragen en reacties die we hebben gekregen. Bijvoorbeeld de vraag hoe het nu precies zit met de bevoegdheden van de kerkenraad in de PKN, of de vraag hoe wij inschatten dat de financiële gevolgen van besluiten op de lange termijn zullen zijn.

Met name over dat laatste punt zijn er kritische vragen gesteld. Als kerkenraad constateerden wij opnieuw dat het al moeilijk genoeg is om helderheid over de cijfers en de toekomst te krijgen, maar dat het helemaal lastig wordt als daar de niet-financiële zaken als toegankelijkheid, gebruiksgemak, geschiktheid voor bijzondere diensten, gevoel van schoonheid en geborgenheid bij komen. We hebben terug mogen kijken op mooie en bijzondere kerkdiensten uit de afgelopen maanden en we hebben gekeken naar wat in het verschiet ligt, zoals de startdienst en opnieuw een paar bijzondere diensten, waaronder zelfs twee huwelijksinzegeningen. Voor vaste agendapunten als het preekrooster, de kerncontacten, mutaties in de gemeente en de classis hielden we niet veel tijd meer over. Gelukkig zijn er veel zaken in onze gemeente die ook goed lopen ook als we er niet elke maand uitgebreid over spreken. Wij vinden het jammer dat Dick van Nes gaat stoppen als lid van kerkbeheer en "koster" van Philippine en dat Ina Verpoorten haar werk als diaken en als adviseur van kerkbeheer eind dit jaar zal neerleggen. Jammer, maar we begrijpen het van beiden en zijn meer dan dankbaar voor het vele werk dat ze voor onze gemeente gedaan hebben (en gelukkig nog doen).

Gertjan van der Brugge, voorzitter

Na de wafelfeesten....

Het gewone leven gaat weer verder na een tropische zaterdagmiddag waarop tijdens de wafelfeesten vooral naar ijs werd gesnakt. De wafelkraam bemanning had afgesproken om in ploegendienst te draaien. Op die manier konden uitgeputte transpirerende wafelbakkers een moment verpozen in de schaduw op een grijs stenen muurtje.

Het valt niet mee om de moed en standvastigheid te bewaren als de verkoop niet loopt of zelfs volledig stagneert.

Zaterdag was tijdens de zonnige tropische omstandigheden de meest zwarte dag in de historie van de wafelfeesten.

De zondag daarop volgend was een geweldige goedmaak dag.

Alles liep zoals een wafelbakker het zich maar kan wensen.

Niet te warm niet te veel zon en een heerlijk zwoele wind, kortom de basis van wafelsucces.

Nadat alles weer met vereende kracht was schoongemaakt en opgeruimd, werd het geld geteld bij Coby en Dick.

En onder het genot van een hapje en een drankje werd vastgesteld door de voorzitter van kerkbeheer dat de netto opbrengst van de wafelverkoop in 2016 Eur 1360,- was.

Dank aan eenieder die zich heeft ingezet om dit resultaat te bereiken.



Lutherreis in 2017

In het kader van de Reformatie-herdenking wordt op initiatief van mijn echtgenoot, ds. Frans van der Sar, een reis georganiseerd van 2 t/m 6 april 2017 naar het oosten van Duitsland om de weg van de grote reformator Luther te gedenken. Leden van de Protestantse gemeente te Brugge gaan mee op reis, maar ook leden van onze gemeente zijn van harte welkom zich aan te melden.

De reis gaat per bus. Het verblijf is in de Ländliche Heimvolkshochschule Thüringen in Kloster Donndorf. Een studievriend van ons, Arno Brombacher, is de directeur van dit instituut. Het is een prachtige plek gelegen midden tussen de belangrijke Lutherplaatsen: Eisleben (geboortehuis), Erfurt (waar hij studeerde), Eisenach (Wartburg) en Wittenberg (waar hij docent was en zijn 95 stellingen publiceerde). Ook Allstedt wordt bezocht, waar Thomas Müntzer predikant was. In de Reformatie neemt hij een heel eigen positie in. Müntzer stelde zich aan het hoofd van een Boerenopstand, die rampzalig afliep. Luther distantieerde zich van hem. Het is nog steeds een traumatische herinnering voor de Duitse reformatie en het speelde zich allemaal af in de streek die bezocht zal worden.

Er zal een Nederlandstalige gids zijn. De kosten bedragen ongeveer 400 euro p.p. afhankelijk van het aantal deelnemers: des te meer deelnemers des te lager de kosten. Reis- en verblijfkosten, maaltijden en entreekosten zijn daarin inbegrepen; drankjes e.d. niet. Er is geen winstoogmerk. Men betaalt alleen de werkelijke kosten.

Op basis van tweepersoonsgebruik zijn de kosten van een kamer en de maaltijden 50 euro per persoon per nacht. Bij eenpersoonsgebruik van de kamer is er een toeslag van 12 euro per nacht: voor vier nachten dus 48 euro.

Voor meer informatie: neem contact op met ondergetekende.

Annemarie van Andel

Thema-koffie ochtend

In september is een eerste gedeelte uit het boek *Rechters* gelezen. Een verhaal vol humor en satire en verrassend actueel.

Op 18 oktober, van 10.00-11.30 uur, zal een volgend gedeelte gelezen worden. *Rechters* 4 en 5. Achtereenvolgens in proza en poëzie wordt er verteld over Debora (= honingbij). Mw. Coby van Nes, Braakmanstraat 1 te Philippine, is onze gastvrouw.

Van harte welkom.

Dinsdag 15 november zal met de deelnemers van de Thema-Koffieochtend een bezoek worden gebracht aan de synagoge te Middelburg. Mw. Heleen Pasma zal uitleg geven over de inrichting van de Sjoel en spreken over de synagogale eredienst.

Het bezoek begint om 10.30 uur en zal vermoedelijk anderhalf uur duren. Aansluitend wordt wellicht nog elders in Middelburg een bezoek gebracht. Daarover in de volgende *Schakel* meer.

De reis zal met eigen vervoer en meerijden met elkaar plaatsvinden. Vertrek om ca. 9.30 uur uit Sluiskil.

Belangstellenden die niet deelnemen aan de Thema-Koffieochtend zijn van harte welkom om mee te gaan.

Graag even een berichtje aan ds. Annemarie van Andel i.v.m. de coördinatie van het vervoer.

***Mw. Heleen Pasma** is vrijwilliger bij de synagoge te Middelburg, docent Jodendom bij de Cursus Theologische Vorming, gastvoorganger in PKN gemeenten.*

Daarnaast heeft zij vele andere dingen om handen in het kader van Kerk & Israël.

De synagoge te Middelburg werd gebouwd in 1705 en was daarmee de eerste synagoge die in Nederland buiten Amsterdam werd gebouwd.

In 1942 werd het gebouw door de Duitsers in beslag genomen, in 1944 bij de bevrijding van Walcheren door Brits granaatvuur ernstig beschadigd en in 1994 weer hersteld. De synagoge is nu weer in gebruik bij de Joodse Gemeente Zeeland.



Beste mensen,

Op dinsdag 11 oktober a.s willen we als koor weer beginnen met repeteren voor de kersttijd.

We hopen dat er weer velen met ons mee willen zingen, zodat we een goede bijdrage kunnen leveren aan het zingen tijdens de kersttijd. Zoals gewoonlijk zijn de repetities in de Ark te Sluiskil. We beginnen om 19.30 uur en we stoppen om 21.30 uur.

Met daar tussenin een kleine pauze. Hebt u interesse kom eens een kijkje nemen.

Iedereen is van harte welkom.

Namens het bestuur,
Mieke Verplanken.



Open kerk

Tijdens de mossel feesten was onze kerk in Ppene weer open, evenals vorig jaar. Ondanks dat er geen enkele respons was gekomen op onze oproep in de Schakel aan muzikanten om zich te melden, was het muzikale deel van de openstelling zeer succesvol. Mensen werden gelokt door de klanken van het orgel en op zaterdagmiddag een samenspel met fluit. Ook de tentoonstelling van de Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine genoot veel belangstelling. De expositie zag er dan ook heel mooi uit. De mensen van de Vereniging gaven met veel enthousiasme en kennis van zaken antwoord op alle vragen van de vele belangstellenden. Vrijwilligers uit de onze gemeente voorzagen de bezoekers van koffie, thee, of fris en leidden hen rond. Dit alles zorgde voor een plezierige sfeer en ruim 100 bezoekers, gemeenteleden niet meegeteld. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt!

GEMEENTEAVOND

donderdagavond 27 oktober

in de Ark te Sluiskil

aanvang: 19.30 uur

onderwerp: voortgaand gesprek over de toekomst van onze twee kerkgebouwen

voor verdere informatie zie elders in deze Schakel:

“Uit de kerkenraad van 15 september 2016”

van dhr. Gertjan van der Brugge, voorzitter van de kerkenraad.

We hopen u allen te mogen begroeten!

Website Protestants Zeeland

De website www.protestantszeeland.nl heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een ontmoetingsplek van en voor Protestantse Kerken in Zeeland en voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Op de website is informatie te vinden over de classes en over plaatselijke gemeenten in Zeeland. In deze tijd van kerkelijke veranderingen neemt de behoefte aan informatie over actuele ontwikkelingen toe. Op de website zal daarom meer te lezen zijn over lief en leed van de plaatselijke gemeenten. Daarbij is er ook aandacht voor het beroepingswerk en jubilea van voorgangers en andere werkers op het kerkelijk erf. Die kunt u terugvinden onder het kopje 'Kerkmensen'. Ook zal er meer te lezen zijn over belangrijke activiteiten van kerken in Zeeland.

Met ingang van 1 augustus heeft Wim Staat, voor velen geen onbekende, de eindredactie van de website op zich genomen. Berichten kunnen voortaan eenvoudig gemaild worden naar e-mail: webredactie@protestantszeeland.nl

Uitnodiging(en)

Inspiratieavond 'Geloven in delen'

Woensdag 5 oktober 2016 in Sluiskil

Locatie: *Protestantse kerk te Sluiskil.*

Starttijd: 19:30 uur

Inloop: vanaf 19:00 uur

Kerk zijn in Nederland is niet meer vanzelfsprekend. Het werk in de kerk wordt met minder mensen geregeld, terwijl de kerk in de huidige maatschappij op talloze wijze een bijdrage kan leveren. Daarom is het belangrijk om elkaar te inspireren en te motiveren voor een nieuw jaar. We hebben een aantal workshops met uiteenlopende onderwerpen:

De rol van diaken in de kerkenraad

Als diaken krijg je veel op je af. Waar moet je je op richten? Hoe zorg je voor draagvlak in de kerkenraad om plannen te maken en uit te voeren? Pasklare antwoorden zijn er niet, maar we willen graag met elkaar deze zaken bespreken en samen oefenen om als diaken in de kerkenraad, de gemeente en 'de wereld' met lef op te komen voor zaken van Gerechtigheid en Barmhartigheid in de samenleving van streek, land en wereld.

Workshopbegeleider: Ds. Annemarie van Andel

Communicatie met impact

Diakenen en leden van ZWO- en zendingscommissies werken zich drie keer in de rondte om hun gemeente(leden) te betrekken bij een project of diaconale actie. En als het niet lukt, waar ligt dat dan aan? Aan de communicatie? Waar moet je op letten, wat 'doet' het wel en wat niet en andere tips en trucs. *Workshopbegeleider: dhr. Tom Kolsters, gemeenteadviseur Kerk in Actie*

Kids in actie

Hoe zorgen we er voor dat kinderen een actieve rol hebben in het diaconaat? Een nieuw en uniek initiatief van Kerk in Actie voor kinderen en (groot)ouders samen, heet Kids in actie. Duif Rainbow, de mascotte van Kids in Actie, nodigt kinderen in Nederland uit samen met ouders, opa's of oma's, iets te betekenen voor kinderen ver weg.

Workshopbegeleider: mw. Cor-Elli de Bruijn, jeugdleider van de gemeente Hoek

Bijbel lezen met andere ogen

Bijbellezen met andere ogen die niet begint bij de Bijbel maar bij jezelf: wat houd je bezig, □ waar maak je je druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en heb je daar als gelovige of samen als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen?

Workshopbegeleider: Sietske Blok, uitgezonden medewerker Kerk in Actie

De workshops worden twee keer gegeven. Bij de workshop 'bijbel lezen met andere ogen' kun je de eerste keer ervaren hoe het is om zelf contextueel bijbel te lezen, de tweede keer zal vooral gaan over het starten van een dergelijke kring in de plaatselijke gemeente. Wat of wie heb je daarvoor nodig? Waar moet je aan denken en wat mag je verwachten?

Namens de Classicale ZWO commissie: VAN HARTE WELKOM!

Woensdag 12 oktober 2016

Leerhuis Terneuzen organiseert een open avond

Thema: JEZUS Messias tegen machthebbers

Spreker: Egbert Rooze – Antwerpen

Plaats: kerkgebouw te Sluiskil

Elk jaar is er een bijzondere avond van het LEERHUIS van de PG te Terneuzen: een avond met een speciaal thema. Dat is nu: Jezus Messias en de macht van Rome (het Romeinse Rijk) – naar het Evangelie van Johannes. Dat Evangelie is een moeilijk toegankelijk boek en bevat een soort verzetsliteratuur. Men dient de wereld van die tijd van de eerste christengemeenschappen, waar Johannes voor schreef, te herkennen. Dan doemt er een verrassend nieuw inzicht op, volgens het nieuwe boek *Jezus Messias en de macht van Rome* van onze spreker.

Egbert Rooze heeft samen met Paul De Witte een verrassend commentaar uitgebracht over het Evangelie van Johannes, waarin Jezus van Nazareth gepresenteerd wordt als een andere rabbi. Woorden van Jezus – in dit Evangelie – zijn boodschappen met verborgen inhoud: een andere houding stellen tegenover de houding van de joodse leiders in Judea en Jeruzalem. De auteurs beogen door een andere benadering het begrip 'Joden', 'kosmos', een nieuwe inhoud te geven. Met dit inzicht worden vele teksten beter duidelijk en zal de inhoud van dit Evangelie ons helpen in het volgen van de opdracht tot solidariteit.

Na de pauze is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Dr. Egbert Rooze (1948) is docent Bijbelse Theologie in leergangen en opleidingen in België, Nederland, Duitsland en Zuid Afrika. Hij werkte dertig jaar als predikant in Nederland (PKN) en België (VPKB). Paul De Witte (1946) begeleidt Bijbelse leerhuizen en is coördinator voor Bijbel en Liturgie binnen de christelijke basisgemeenschap Jebron in Aalst (België).

www.PGterneuzen.nl/gemeenteactief/LEERHUIS

Donderdag 13 oktober 2016

De Werkgroep Christenvrouwen Zeeuws-Vlaanderen organiseert een thema-avond:

HOE GA JE OM MET SCHULD EN SCHULDGEVOEL?

Spreekster: Mevr. Ds. Bertie Boersma



Mevrouw Boersma was werkzaam als geestelijk verzorger in het Huis van Bewaring in Scheveningen. Zij zal vanuit het perspectief van het justitiepastoraat ingaan op:

Hoe om te gaan met schuld en schuldgevoel?

Hoe vind je de heilzame weg van vergeving?

Locatie: 'De Rank', Zaagstraat 2, Zaamslag

Aanvang: 19.45 uur (Inloop vanaf 19.15 uur)

Deelname: Vrijwillige bijdrage voor de onkosten

Meer info: tel.0115-432057 / 0115-432276

of e-mail: vrouwendag@hotmail.com

In de pauze is er tijd elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. Ook zijn er een boekentafel en 'goede doelen' kraampjes.

Van harte welkom !

Open Kerk, de evaluatie

Alle medewerkers kijken terug op een evenement dat beslist voor herhaling vatbaar is en waar ze met veel plezier aan hebben meegewerkt.

De bezetting was per deel van 2 uur, 3 medewerkers en iemand van de VBHP en dat kon wel wat minder vonden sommigen. De indruk bestaat dat er meer belangstelling was voor de expositie dan voor de kerk.

Mogelijk wordt er volgend jaar meer de nadruk gelegd op de muziek, in combinatie met het voorlezen van meditatieve teksten.

Van verschillende kanten werd benadrukt dat de orgel/fluit muziek echt meerwaarde heeft ook al werd er opgemerkt dat sommige bezoekers er harder doorheen gaan praten; dit is een kleine minderheid.geweest.

Mogelijk kan er een andere dorpsvereniging worden uitgenodigd om een expositie in te richten, wellicht heeft de VVV of de Gemeente beeld materiaal van de kerk om e.e.a. minder statisch te maken.

Het is zeker de moeite om eens andere mogelijkheden te onderzoeken en wanneer u zelf ook nog een tip of idee hebt, deel het met ons.

Namens alle medewerkers, Margriet en Marieke

Diaconale collecte 16 Oktober

Meer voedsel in afgelegen dorpen in Nepal

In de moeilijk te bereiken dorpen in Nepal wonen veel kleine boeren. Zij krijgen doorgaans weinig ondersteuning.

De Nederlandse stichting ICFON werkt samen met een Nepalese partnerorganisatie aan een betere toekomst voor hen.

In afgelegen dorpen in het district Sindupalchowk is bijvoorbeeld een integraal, meerjarig programma opgezet.

Straatarme dorpsbewoners, die leven van landbouw en veeteelt, krijgen trainingen om hun kennis op dit gebied te vergroten.

Daarnaast krijgen ze ook ondersteuning bij het opbouwen van sociale structuren en het oprichten van spaargroepen.

Volwassenen worden gestimuleerd om een alfabetiseringscursus te volgen, kinderen om naar school te gaan.

Ze krijgen bovendien hulp bij het uitbreiden van boerderijen en het aanschaffen van fruitbomen en vee.

Door verbeterde landbouw en veeteelt krijgen de boerenfamilies een beter inkomen.

Hierdoor kunnen ze op den duur zelf de meest basale gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen betalen.

Belangrijk aandachtspunt voor ICFON is dat iedereen toegang heeft tot de trainingen en voorzieningen: mensen van een lage kaste of van bepaalde etnische groepen mogen niet worden buitengesloten.

De dorpsbewoners ontwikkelen door deze aanpak niet alleen hun vaardigheden, maar leren ook zelf het heft in handen te nemen. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en krachtige dorpsbewoners.

ICFON stimuleert hen om de overheid te wijzen op haar taak om scholen en gezondheidsposten te bouwen.

Die druk van sterke dorpsbewoners en organisaties is van groot belang voor betere overheidsvoorzieningen in Nepal, want maatschappelijke organisaties hebben in dit land vaak nog weinig invloed op de deels falende overheid.

ICFON zet zich al sinds 1991 in voor Nepal. Samen met een betrouwbare, lokale partnerorganisatie werkt ICFON aan duurzame oplossingen.

De ondersteuning vindt plaats vanuit een bottom-up visie: de lokale bevolking weet zelf het beste wat het hardst nodig is en zet dus zélf projecten op.

U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL89ABNA

0457457457 tnv Kerk in Actie onder vermelding van Project W 001794.

Hartelijk dank.

Extra collecte kerkbeheer

Zondag 2 oktober 2016

Kerk en Israël: Terug naar de bron

We staan stil bij de bron van ons christelijk geloof, de Joodse traditie. Om het gesprek over de Joodse wortels van de kerk te stimuleren, organiseert Kerk en Israël tal van activiteiten. Ieder jaar is er een landelijke ontmoetingsdag, zijn er studiemiddagen, en dit jaar is er begin november een symposium over Jezus en Paulus als Joodse hervormers. Paul van Dam, lid van de commissie Kerk en Israël in Houten, vindt het belangrijk om als gemeente terug te gaan naar onze wortels die liggen in het Oude Testament. "Die verhalen laten processen zien die ook in ons eigen leven gaande zijn. Moeite, zorgen en pijn, maar ook intense betrokkenheid van God met mensen. Het zijn verhalen die we keer op keer moeten lezen om de diepte ervan tot ons door te laten dringen." Ook lokale groepen Kerk en Israël organiseren cursussen en bijeenkomsten die gemeenteleden inspireren met de Joodse bronnen en traditie. Met de opbrengst van de collecte kan de Protestantse Kerk al deze activiteiten ondersteunen. U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op

NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Kerk en Israël.

Uw kerkbeheer

Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zingt Caldara

Antonio Caldara (Venetië, 1670 - 1736) was een Italiaans barokcomponist.

Hij werd zeer hoog geacht en zijn muziek werd zeer gewaardeerd door componisten als Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Telemann en Joseph Haydn.

In de muziek van Caldara klinkt veel door van componisten uit zijn tijd, maar ze heeft zeker een eigen gezicht en karakter. Kleurrijke en veelzijdige composities waar het strenge doch ook speelse contrapunt van de oude meesters in terug te vinden is, waar de creativiteit qua melodie geen einde lijkt te kennen en de harmonie je steeds weer voor verassend nieuwe wendingen stelt. Caldara verdient, ook 280 jaar na zijn overlijden, alle lof en aandacht. Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zal dit componistenportret met plezier en genoegen voor u verklanken.

Antonio Caldara: Stabat Mater, Crucifixus, Magnificat, Missa Quia mihi et tibi, Salve Regina

Uitvoerenden: Zeeuws-Vlaams Kamerkoor o.l.v. Marcel van Westen, m.m.v. instrumentaal barokensemble. Solisten zijn Sarah Peire sopraan, Martina van Westen alt, Robert Brouwer bas. Georgi Szjtojanov tenor.

Zondag 30 oktober, Sint-Baafskerk Aardenburg, Aanvang 16.00 uur

Receptie na het concert. Hierna vindt een Walking Dinner plaats. Aanvang diner 18.30 uur. U kunt hier apart voor intekenen. Kaarten à € 20,- voor het concert en € 35,- voor het diner (inclusief wijn en koffie) kunt u bestellen via

www.zeeuwsvlaamskamerkoor.nl

Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor werd in 1948 opgericht en bestaat op dit moment uit een 40-tal enthousiaste en goede zangers. Onder de deskundige leiding van dirigent Marcel van Westen heeft het koor een hoog niveau bereikt. Het koor zingt het klassieke koorrepertoire, van renaissance tot romantiek, en af en toe een modern werk.

Grote werken die het koorde laatste jaren heeft uitgevoerd zijn o.a. het Gloria van Vivaldi, de Maria Vespers van Pergolesi en het Requiem van Mozart .

Vorig jaar voerde het koor met groot succes de Petite Messe Solennelle uit van Rossini.

Voor stukken als deze worden beroeps-solisten aangetrokken en wordt de begeleiding verzorgd door een instrumentaal (barok) ensemble. Ook wordt jaarlijks meegewerkt aan de dienst van Lessons & Carols op de 4^e adventszondag in de RK-kerk te Philippine.



Verjaardagen

90 jaar

7-10 2016 Mevr. M.D. de Koene
Rijsenburg 2 4 4551HT Sas van Gent

Huwelijksjubileum

55 jaar

24-10-2016 Dhr. L.C. van Dixhoorn en
Mevr. A.J. van Dixhoorn - de Feijter
Pierssenspolderstraat 103 4541GK Sluiskil

Verhuisd

Mevr. M.H. Zegers
van: Kerkakkerstraat 32, 5616HC Eindhoven
naar: Muiderslotstraat 11, 5037HJ Tilburg

Fam. C. de Greef - Sprangers
van Middenstraat 100, 4541AE Sluiskil
naar: Middenstraat 121, 4541AC Sluiskil

Diaconie

Collectes:

Mei	€ 202,74
Juni	€ 184,85
Juli	€ 237,39
Augustus	€ 167,38
Via de bank 3x € 5,00	

Extra collectes:

5 juni Werelddiaconaat	€ 80,54
14 aug. Zomerzending	€ 57,85

Jaardoel Roosevelthuis Doorn:

24 april	€ 39,75
29 mei	€ 93,11
26 juni	€ 88,87
31 juli	€ 84,98
Gift	€ 15,00
28 augustus	<u>€ 44,20</u>
Tussenstand	€ 365,91

Verder hebben we een gift ontvangen van € 302,50, waarvoor we de geveer hartelijk bedanken.

Postzegels en kaarten

Uw postzegels en kaarten zijn nog steeds geld waard voor de zending. Jan Dubbeldam blijft deze trouw inzamelen. Dus breng ze mee naar de kerk en Jan zorgt ervoor dat ze verder verwerkt worden.

Hoe kostbaar zijn we?

Onlangs liep ik langs een psychiatrische inrichting in mijn buurt. Hoe zal het leven daar zijn, vroeg ik mij af. En op dat moment herinnerde ik mij een Bijbelverhaal uit het Evangelie naar Lucas. Hij vertelt ons over een man, die bezeten is en leeft ver buiten de bewoonde wereld, zoals wij in Nederland onze kwetsbaren opborgen in inrichtingen op de Veluwe. Vanaf de weg kon je de inrichting niet zien liggen, en grote bomen zorgden ervoor dat je geen mens zag. Als anonieme mensen leefden ze daar en de familie zweeg als het over hun geesteszieke zoon of dochter ging. Zo is het al eeuwenlang geweest. In de dagen van Jezus was er een man genaamd Legio. Hij was naakt, niets bezit hij en niemand had voor hem belangstelling. Tijdens zijn leven was hij al dood verklaard. Daarom leefde hij tussen de graven van overledenen en als het regende en koud was schuilde hij in een grot. Hij was door demonen bezeten en uit de samenleving gestoten. Soms bedelde hij om geld, maar vooral om aandacht. Niemand keek naar de verwarde man om, iedereen had het te druk om tijd te besteden aan die dakloze. Hij leefde met zijn angsten en zijn waanvoorstellingen. Door woede en driften richtte hij schade aan, zo was hij niet in staat om voor zichzelf te zorgen. En als zorgmijder kende geen enkele dokter hem. Vandaag worden vele zorgmijders opgesloten, omdat wij last van ze hebben. Maar we beweren, dat het voor hun eigen veiligheid is. Volgens het verhaal in het Lucasevangelie komt hij Jezus tegen. De Heer gaat niet alleen naar de drukke steden, maar bezoekt ook de plekken, waar mensen geïsoleerd leven. Legio ziet vol schrik Jezus op hem afkomen. En van verre roept hij Jezus aan: Doe mij geen pijn. Zijn leven is lijden en daarom kan hij geen levenden meer verdragen. En dan spreekt hij Jezus aan met de eretitel: Zoon van de allerhoogste God. De demonen, die in hem tekeer gaan voelen een sterkere macht. Ze hebben ontzag voor Hem. En als Jezus vraagt naar zijn naam, dan is het antwoord: legio, want velen martelen en mishandelen hem. Maar hij blijft een kind van God. Niet aan de chaos is hij overgeleverd, maar als een kwetsbaar mens mag hij leven. De demonen verlaten hem in de varkens, die in het water storten. En Legio wordt opnieuw geboren als kind van God. De chaos kan het niet winnen van Christus.

“Gods goedheid houdt ons staande, zolang de wereld staat “zegt Psalm 107. De man die Legio heette is een kostbaar mens.

In het Liedboek staat een tekst van A.den Besten: Gij hebt o God dit broze bestaan gewild, hebt boven 't nameloze mij uitgetild. Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, geborgen in de bevende zekerheid, dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw Hand.

Ovezande, augustus 2016
Provinciale werkgroep Ontmoeting over Drempels
Geert Grootjans, emeritus predikant
e-mail: gtgrootjans@zeelandnet.nl

Verjaardag fonds Sluiskil

Juni	aantal		
Mevr. De Bruijne	1	€	7,00
Mevr. Dieleman	3	€	19,00
8 kaarten verstuurd	Totaal	€	26,00

Juli	aantal		
Mevr. De Bruijne	4	€	30,00
Mevr. Dieleman	1	€	5,00
8 kaarten verstuurd	Totaal	€	35,00

Agustus	aantal		
Mevr. De Bruijne	8	€	55,00
Mevr. Dieleman	5	€	28,75
15 kaarten verstuurd	Totaal	€	83,75

Administratie

juni 2016

Collecten

Kerkdiensten	€ 244,68
Oud papier april 2016	€ 742,50
Gift via Ds. van Andel	€ 50,00

Vrijwillige bijdrage 2016

Toezeggingen	€ 35.537,00
Ontvangen	€ 21.623,98

Juli 2016

Collecten

Kerkdiensten	€ 343,36
Extra collecte JOP	€ 54,95

Vrijwillige bijdrage 2016

Toezeggingen	€ 35.537,00
Ontvangen	€ 23.265,31

Augustus 2016

Collecten

Kerkdiensten	€ 256,65
Oud papier	
Mei 2016	€ 558,80
Juni 2016	€ 623,70
Juli 2016	€ 708,40
Wafelbakkerij Philippine	€ 1.360,00

Vrijwillige bijdrage 2016

Toezeggingen	€ 35.937,00
34 Ontvangen	€ 25.391,64

Crèche en kindernevendienst

Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst

Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385

Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040

Kindernevendienst Joke Zegers tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:

Copy voor de volgende schakel Voor 23 oktober 2016



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgsaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	De Pintelaan 185	9000 Gent
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Rijsenburg 2	4551 HT Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorpe
Annelot ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.